

SOCKENBUD

Till alla hushåll i Asker & Lännäs församlingar sommaren 2020



*Läs om olika
gravskick på våra
kyrkogårdar*

Möt en kyrkvård

Årets konfirmander

*Sommarcafé i
Asker och Lännäs*



Svenska kyrkan 
ASKER-LÄNNÄS PASTORAT

Kyrkoherden har ordet

Våren 2020 kommer vi aldrig att glömma.

Pandemin som kom till oss med full kraft i mars gjorde att det mesta som vi berättade om i förra numret aldrig kom att äga rum. Istället har annat kommit till.

Vi har i Strängnäs stift uppmanats av biskopen att fortsätta fira gudstjänster och att erbjuda dop, vigslar och begravningar, det har vi också gjort. Hänsyn skall tas till rekommendationerna från

Folkhälsomyndigheten och det har vi också gjort. Alla sammankomster som vi förväntat oss fler deltagare än 50 personer, har fått ställas in. Bland annat föreläsningarna av Ingemar Söderström och många musikgudstjänster.

När vi nu blickar framåt ser ni i detta nummer att även sommaren blir förändrad.

Till exempel ställs musiken i Brevens in vilket kommer att saknas, men också fler traditionella möten. Kvar blir en gudstjänst varje söndag på olika platser och med olika teman.

Kvar blir också möjlighet till dop, vigslar och begravningar men inom den närmare kretsen. De som tänkt sig vara många har skjutit upp sina samlingar.

Kvar blir också de öppna kyrkorna under två veckor var i Asker och Lännäs. Mer om detta i bladet längre fram.

Samtidigt undrar vi alla vad det ska bli av oss under och efter pandemin.

Alla påverkas, man kan bli sjuk, drabbas av förändringar i ekonomi, förlora sitt arbete eller annat.

Hade det varit en annan typ av kris skulle vi i kyrkan ha inbjudit till större samlingar med förbön och förkunnelse om Guds närvaro för den som är orolig eller misströstar. I detta unika läge får vi ju inte göra så. Dock nås ni alla i bygden av detta blad och vi kan tillsammans förenas i våra förböner.

Jag tror att vi alla behöver få fundera och diskutera och dela vår oro och rädsla inför det okända. Vi kan också förenas i att ställa oss till förfogande för grannar och bekanta i övrigt. Det kan gälla vardagliga saker som att handla eller åka till apotek men även annat. Om denna tid blir en tid när vi gör något för någon så har den inte varit utan mening. Då kan vi tänka att: Ja just, det var då jag gjorde det och det. "Det är sådant som Guds änglar klappar i händerna åt", som Emil i Lönneberga sade.

När vi möts i sommar blir det inte som vanligt, men det blir inte utan bön och förtröstan.

Ta hand om er i sommar.

Mikael Schmidt



GRAVSKICK PÅ VÅRA KYRKOÅRDAR I ASKER, BREVEN OCH LÄNNÄS

Inom Asker-Lännäs pastorat finns det tre kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. På dessa tre kyrkogårdar finns nedanstående gravskick.

Grav med gravsten

En gravplats med gravrätt i 25 år där antingen en urna eller en kista sätts ned. Den enskilda graven märks vanligtvis ut med en gravsten. Stenen är innehavarens egendom och ansvar. Gravplatsen får smyckas med växter, lösa blommor, gravljus och vinterdekorationer. Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas i graven.

Askgravplats

En gravplats med gravrätt i 25 år där en urna sätts ned. Gravplatsen pryds med liggande natursten som tillhandahålls av pastoratet, men gravrättsinnehavaren har rätt att skaffa egen sten enligt bestämmelser för utseende och storlek. Namnplatta eller inskription på stenen bekostar gravrättsinnehavaren. Lösa blommor i vas samt gravljus får placeras vid stenen, övriga dekorationer tas bort. Pastoratet ansvarar för den allmänna planteringen vid askgravplatserna. Kostnad för skötsel under gravrättstiden är 5000 kr.



Minneslund

Minneslund är ett gemensamt och anonymt gravskick där avlidnas aska gravsätts av kyrkogårdsarbetare. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Pastoratet ansvarar för skötsel och plantering i minneslundan. Lösa blommor och gravljus placeras endast på angivna platser, övriga dekorationer tas bort.

Gravskötsel

I skötselavgiften ingår vår – och sommarplantering, vattning och rensning. Planteringslåda måste finnas för att vi ska kunna utföra köpta tjänster.

Information om när planteringar sker anslås på anslagstavlor.

På våra kyrkogårdar ingår avgiftsfri klippning och trimning mellan gravstenar.

Skötselavgift för 2020:

* Liten planteringslåda - under 50 cm med skötsel 900 kr/år

* Stor planteringslåda - över 50 cm med skötsel 1000 kr/år

* Endast sommarvattning 200 kr/år.

* Vinterkrans + utläggning + borttagning 200 kr/år

* Granris + utläggning + borttagning 200 kr/år

Skötselavtalet förlängs automatiskt med ett år i taget tills det sägs upp.

Avgiften faktureras i förskott i början av året.

Vill du att vi ska sköta din grav kontaktas expeditionen på telefonnummer 019-45 20 02.

Möt Dagmar Talbäck, kyrkvärd



Dagmar Talbäck är 84 år och tjänstgör som kyrkvärd i Askers kyrka. Hon har alltid varit kyrkligt intresserad. Från början är hon från Stora Mellösa och där var hon under en tid söndagsskollärare. Hon gick en söndagsskollärare kurs i Sigtuna och fick sedan ta hand om de små barnen medan prästen tog hand om de lite äldre barnen i kyrkan. Kanske var det just att vara lärare i söndagsskolan som gjorde att hon sedan valde att utbilda sig till fritidspedagog.

Så småningom bosatte sig Dagmar, hennes make John och barnen i Vingåker där hon sedan arbetade som fritidspedagog.

John gick i pension 1988 och då flyttade de från Vingåker till Asker. Under vinterhalvåret bodde de i en arbetarbostad vid Skatteby gård och under sommaren i Folketorp Asker. John rustade upp huset i Folketorp och den 1 maj 1992 kunde de flytta dit. Dagmar fick jobb

som fritidspedagog på Askers skola, men eftersom John var 8 år äldre än henne så gick Dagmar i pension redan vid 60 års ålder för att de skulle få tid tillsammans. Men John blev sedan sjuk i cancer och dog 2004.

Dagmar är mycket intresserad av historia och natur. Hon var en av de som påbörjade arbetet med naturreservatet "Olles hage" i Asker. Där har Askers församling haft några gudstjänster under årens lopp. Senast vi skulle ha gudstjänst där fick vi dock flytta den till Askers kyrka pga regn.



I Askers församling fanns tre kyrkvärdar men en skulle flytta och en ville sluta pga ålder. Dagmar blev då tillfrågade om hon vill bli ny kyrkvärd. Och efter lite betänketid svarade hon ja. På våren 2006 blev hon invigd som kyrkvärd i Asker av kyrkoherde Ronny Ericson och har nu varit det i 14 år

På frågan vad en kyrkvärd gör svarar Dagmar:

Förr var en av uppgifterna att som kyrkvärd att plocka fram prästens kläder men numera hjälper vi mest till vid påklädningen. Vi tar upp kollekt och läser dagens texter. Att läsa texterna tycker Dagmar är en av de roligaste sysslorna. Vilket hon har fått beröm för. Något som också är lite speciellt är att klä altaret. En kyrkvärd måste också ha lite koll på när man ska resa sig och när man ska läsa med i texter och böner under gudstjänsten. Visserligen finns det en agenda där en stjärna visar när man ska stå upp, men det är alltid bra att ha någon att härma.

Här i Askers församling har det varit lite rörigt eftersom vi någon period inte haft någon präst och sedan haft präster som bara stannat en kort tid. Men vi har ju haft vår kyrkoherde Mikael Schmidt, som stöd så det har gått bra ändå.



Ett speciellt minne från Askers kyrka var när kyrktornet fyllde 150 år. "Vi ville uppmärksamma det och även visa på gravstenen där prästen som tjänstgjorde på den tiden, är begravd. Det var svårt att se vad som stod på gravstenen men genom att måla svart vattenfärg på den så kunde man se vad det stod. Jag gjorde det och när jag var färdig började det regna. Då sa jag åt Ingemar Larsson som skulle fota gravstenen att han fick skynda sig på innan färgen sköljdes bort av regnet."

Så är vår pratstund över och Dagmar avslutar vårt samtal med att säga: "Det bästa med att få vara kyrkvård är att få vara i kyrkan. Det här är en plats som jag tycker om."



Konfirmander i Asker-Lännäs pastorat

I år har pastoratet haft elva konfirmander som träffats lördagar under året. Ledare för gruppen har prästen Anna Fjällborg och Carina Berg varit. Med sig har de haft de unga ledarna Amanda Persson, Thelma Lüneburg och Frida Edén som haft ansvar för de mer lättsamma delarna av undervisningen. En blandning av allvar och lek helt enkelt.

Lägerresan till Kiruna fick ställas in, vilket naturligtvis var mycket tråkigt. Gruppen hade istället en fin dag i skogen, Brevens bruk den 16 maj med frisk luft, lek och allvar. Konfirmander och ledare gick en pilgrimsvandring med frälsarkransen som tema. De olika pärlorna i kransen visar att Gud är med oss i livets olika skeden. Efter mat vid en grillplats, följde lek och fika vid Botarens strand.

Vi ställde några frågor till konfirmanderna:

- Varför valde du att konfirmeras?

Jag ville lära mig om varför vi firar alla olika högtider.

Hur Jesus hade det. Lära mig mer om kristendomen.

Alla i min familj har gjort det så då ville jag också göra det.

- Kan du att rekommendera konfirmationen till andra?

Ja, för man får reda på mycket om Jesus som man inte visste förut.

Får reda på varför vi firar jul, påsk och Kristi himmelfärdsdag.

Bra gemenskap. Roliga utflykter till Strängnäs och Brevens bruk.

Söndagen den 31 maj skedde konfirmationen i två omgångar i Askers kyrka. Allt för att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.



Inventarier i våra kyrkor

Inventering sker detta år av Anna-Johanna von Platen. Vad gör hon då? Hon uppdaterar och datoriserar våra inventarielistor om vad som finns i våra kyrkor, tar bilder på de olika föremålen, mäter och väger. Hon kommer också att till brandmyndigheter göra en orientering och värdering om vad som är viktigast att rädda vid brand. Hon är just färdig med Askers kyrka och utbrister "Vilken enastående fin brudkrona ni har!"



Samling vid Sandvads sportstuga

Under våren när samlingar inomhus ställdes in, tog Carina Berg med sig kaffe och bullar till Sandvads sportstuga. En tipspromenad sattes upp och den som ville kunde komma dit och umgås under enkla former ute i det fria.

Det blev fina möten, samtal och glada skratt.



Öppet hus - Dagträffar

Ställ inte in ställ om, är ju något vi hört den senaste tiden. Eftersom våra dagträffar har fått ställas in så har vi, ett par gånger, ställt om och stått utanför Askenäshemmet och sjungit en stund för de boende. Senast var det klass tre från Askers skola som förgyllde tillvaron en liten stund.

Tack alla fina barn för er fina sång!



Jubilarer i Asker och Lännäs församlingar!

Alla Ni som fyller 80,85,90 95 eller 95+ under 2020 skulle i april blivit inbjudna till jubilmiddag. Det blev ju inte av.

Vi glömmer Er inte utan sänder nu ett GRATIS!
och ser fram mot att bjuda till fest vid ett senare tillfälle

Mikael Schmidt, Kyrkoherde.

Rut Nilsson

Den 29 april somnade vår äldsta medlem Rut Nilsson i Breven in med nära och kära omkring sig.

Rut bodde i det hus hon och maken Olle byggde 1977-78.

Rut skulle fylla 106 år 17 juni. Hon var född i Bollebygd i Västergötland. Hon kom till Breven 1942 och har tjänstgjort som kantor i Brevens kyrka. För ett par år sedan spelade hon en tango på en musikkväll i kyrkan. Musiken stod hennes hjärta närmast. Rut kom ofta till kyrkan där hon t ex. firade in nya decenniet på nyårsbönen 2019.

När kyrkan firade 175 år 2017 sade hon sig vara den enda firaren som också varit med på kyrkans 100 års dag 1942.

Hon har lärt oss att nyfikenhet och optimism är två viktiga ting för att nå hög ålder.

Vi kommer att sakna Rut. Må hon vila i frid
Mikael Schmidt, Kyrkoherde



Sommarcafé



SOMMARCAFÉ i Askers kyrka

Askers kyrka kommer i sommar att ha öppet vecka 27 & 28
Kyrkan är öppen för besök 29/6 – 10/7 klockan 11.00 – 17.00
Du är välkommen in att sitta en stund, tända ljus och dricka en kopp kaffe
På plats finns det ungdomar som hjälper dig
Välkommen in!



SOMMARCAFÉ i Lännäs kyrka

Lännäs kyrka kommer i sommar att ha öppet vecka 31 & 32
Kyrkan är öppen för besök måndag – fredag 27/7 – 7/8
klockan 11.00 – 17.00
Du är välkommen in att sitta en stund, tända ljus och dricka en kopp kaffe
På plats finns det ungdomar som hjälper dig
Välkommen in!



Gudstjänster och samlingar i Asker – Lännäs pastorat

Vi fortsätter att fira gudstjänster över sommaren och följer de rekommendationer som ges och du är välkommen att vara med där du tycker att det passar dig

14/6 Första sönd e Tref

18.00 Lännäs kyrka

Gudstjänst - Mikael Schmidt

20/6 Midsommardagen

14.00 Katrinebrunn Lännäs

Friluftsgudstjänst - Anders Söderling

Medtag stol och kaffekorg

14.00 Brevens bruk vid

midsommarstångens vanliga plats

Friluftsgudstjänst för människor och djur

Välkommen både två och fyrbenta vänner -

Anna Fjällborg. Medtag stol och kaffekorg

21/6 Johannes döparens dag

10.00 Vinön

Friluftsgudstjänst i bersån vid skolan

Anna Fjällborg, Håkan Isacson, kaffe

28/6 Tredje sönd e tref

19.00 Askers kyrka

Gudstjänst – Anna Fjällborg

5/7 Fjärde sönd e tref

11.00 Lännäs kyrka

Gudstjänst – Anna Fjällborg

12/7 Apostladagen

14.00 Hembygdgården Asker

Friluftsgudstjänst – Anna Fjällborg

19/7 Sjätte sönd e tref

19.00 "Gammelkyrkan"

Klockargården Lännäs

Friluftsgudstjänst – Anna Fjällborg

26/7 Kristi förklarings dag

16.00 Bystad gårds kyrka

Gudstjänst – Mikael Schmidt

2/8 Åttonde sönd e tref

11.00 Askers kyrka

Gudstjänst – Anna Fjällborg

9/8 Nionde sönd e tref

13.00 Fornstugan Lännäs

Friluftsgudstjänst – Mikael Schmidt m.fl

16/8 Tionde sönd e tref

11.00 Askers kyrka

Gudstjänst - Mikael Schmidt

23/8 Elfte sönd e tref

19.00 Lännäs kyrka

Gudstjänst – Mikael Schmidt

29/8

18.00 Segersjö gårdskyrka

Gudstjänst – Mikael Schmidt och

Gunlög Axelsson Öhlund

30/8 Tolfte sönd e tref

10.00 Vinön

Gudstjänst – Mikael Schmidt

Med reservation för eventuella ändringar

Se gärna predikoturer och affischer

ASKER-LÄNNÄS PASTORAT

Pastorexpedition:

Askersvägen 18 715 94 Odensbacken

Telefon: 019-452002

säkrast vardagar 9⁰⁰– 12⁰⁰

Mail adress:

asker-lannas.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida: svenskakyrkan.se/asker-lannas

Facebook: Asker-Lännäs pastorat

Instagram: svenskakyrkanaskerlannas

Ansvarig utgivare:

Kyrkoherde Mikael Schmidt

Första sidan: Från konfirmanddagen 16 maj
i skogen, Brevens bruk