

Stala kyrka



Stala har haft flera kyrkor på samma plats. Innan fanns en kyrka som man länge trodde var byggd i mitten av 1600-talet, men som antagligen byggdes redan under 1200-talet.

På 1800-talet ansågs den gamla kyrkan vara både för liten och förfallen. Den nuvarande kyrkan byggdes på en plats 35 meter österut. Kyrkans ritningar är mycket lika Lane-Ryrs kyrka som byggdes något år tidigare och gjordes av S Andersson i Uddevalla.

Den 9 september 1877 förrättades den första gudstjänsten i Stala nya kyrka, men det dröjde tills kyrkan stod klar och invigningen skedde först sommaren 1879.

Renoveringar har gjorts flera gånger. 1949 togs de vedeldade kaminerna bort och elvärme drogs in i kyrkan. 1989 byggdes bänkarna om och det byggdes rum under läktaren.

1 Altartavla

Altartavlan är en kopia av altartavlan i Jakobs kyrka i Stockholm och föreställer Kristi förklaring. Den är målad 1878 av konstnären Carl Nordström.

2 Predikstol

Vid kyrkans södra vägg står predikstolen i barockstil från Stala gamla kyrka. Den byggdes 1634 och renoverades 1956. På sidorna finns fyra fält som föreställer evangelisterna och har text på danska.

Den nya kyrkans predikstol är från 1877, gjord i furu och målad i vitt med förgyllda detaljer. På sidorna finns fyra förgyllda och snidade symboler som föreställer lagens tavlor, korset, ankaret och hjärtat med eldslågan.

Kyrkorgeln

Stala kyrkas orgel är från 1974. Den är byggd av orgelfirman Hammarberg. Den har 17 stämmor med två manualer och pedal. 8 av stämmorna kommer från den gamla Molanderorgeln som togs i bruk 1883.

3 Dopfunten

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium. Den kommer från mitten av 1200-talet och är gjord i täljsten. Cuppan saknar nästan helt ornament, men foten har ett räfflat skaft och ornament i relief.

Votivskepp

Ovanför dopfunten hänger votivskeppet som är en holländsk pinass. Det är troligen från 1600-talet och skänktes på 1870-talet till Göteborgs historiska museum. Det deponerades till Stala kyrka i slutet av 1960-talet.

Kyrkklockor

I tornet hänger två klockor. Den lilla är enligt en inskription gjuten 1609 i Stralsund och hörde till den gamla kyrkan. Den stora är gjuten 1877 vid Göteborgs mekaniska verkstad.



Lyssna

Scanna QR-koden med din mobil och lyssna på berättelsen om Stala kyrka. För de flesta telefoner räcker det att starta kameraappen och rikta den mot koden.