

Nösunds kapell



I slutet av 1800-talet började man inom Tegneby församling diskutera om det var möjligt att bygga en kyrka på Nösund. Förslaget kom upp igen när 1909 de så kallade vinkelpredikanterna började

uppträda i trakten och man befarade att den "falska" läran skulle sprida sig. För att förhindra detta köptes en tomt att bygga ett missionshus på, men även denna gång blev ingen kyrka byggd.

Till slut bestämde kyrkoherden Carl Otto Ahlquist efter en förfrågan från två unga män att en kyrka skulle byggas.

En ny tomt köptes, där kapellet ligger idag, och i april 1912 började bygget. Den 12 september 1912 invigdes kapellet av biskop Edvard Herman Rohde. En kapellstiftelse bildades som fortfarande sköter om kapellet.

Kapellet rymmer ca 150 personer och var till en början öppet hela året. Men då kyrkverksamheten avtog under senare delen av 1900-talet beslöts det att kapellet bara skulle vara öppet under sommaren.

Kapellet har blivit mycket populärt för bröllop.

1 Altare

Altartavlan är från Karl XI:s tid och fanns förut i Tegneby gamla kyrka. Altarduken med hemknypplad spets är en gåva från 1959 av Karin Bergius. 1966 skänktes ännu en altarduk med spets till kapellet av Tegneby kyrkliga syförening.

2 Predikstol

Den första predikstolen i kapellet var från 1638 och hade först stått i Tegneby gamla kyrka. Den ersattes 1939 med en kopia av den första predikstolen. Kopian tillverkades av bröderna Albert och Arvid Isaksson.

Dopfunten

Dopfunten är i trä och gjordes 1939 av bröderna Isaksson. Till den finns en dopskål av glas. Det finns dessutom en dopskål i nysilver och en i tenn.

Orgel

Kapellorgeln är från 1938 och gjord av J. P. Nyström. Den har två manualer med pedal. Pedalen omfattar fyra stämmor och manualerna sex stämmor. Den fungerar tyvärr inte. Men istället används en digital orgel som flyttades hit 2015. Kororgeln har 4 stämmor. Den är byggd av Torstareds kyrkorgelfabrik och inköptes 1989 från Flatöns kapell i Morlanda församling.

Kyrkklocka

Klockan i tornet göts 1912 av firman Bergholtz i Stockholm. Tyvärr sprack den och togs ner 1995. Den göts om och återinvigdes påskdagen 1996.



Lyssna

Scanna QR-koden med din mobil och lyssna på berättelsen om Nösunds kapell. För de flesta telefoner räcker det att starta kameraappen och rikta den mot koden.