

# Stenens text

KONUNG CARL XIV JOHANS

17 d Regeringsår

är denna sammanbyggnad

av

LENA BERGSTENA OCH FULLESTADS

Socknars kyrkor

FULLBORDAD år 1835

**Hästdagsverkenas bestämmelse:** Efter bestämmelser så äro alla resor till kyrko-byggnaden i Lena sålunda förvandlade till kördagar nämligen.

För 1 resa med häst till Göteborg sålunda för 4 kördagar.

För 1 resa med häst till Wilske-Kleva, såsom för även 4 kördagar.

För 1 resa med häst till Tunhem räknas 2 kördagar.

För 1 resa till Tollered med 1 häst räknas också 2 kördagar.

För 1 resa till Edsås med 1 häst räknas till 2 kördagar.

Och 1 kördag med häst från Alingsås till Lena kyrka vid Östad eller kördag från morgon till afton på kyrkoplatsen.

Uppläst och erkänts vid allmän lagligen utlyst sockenstämma i Lena kyrka.

Till vittne  
O. Stening

C. Torell  
Pastor

I slutet av år 1835 kunde sockenmännen i Lena, Bergstena och Fullestad andas ut, den gemensamma kyrkan var uppförd, de stora bekymren var ur världen, såsom framskaffandet av allt byggnadsmaterial och övriga körslor. Det besvärli-ga vinterväglaget de första åren på 1830-talet hade tydligen vållat stora bekym-mer. Det som återstod nu var kyrkans in- och utvändiga putsning och rappning, inmontering av dörrar och inventarier samt målning och iordningsställandet av kyrkogård. Den 7 december 1835 beslutades att den stora klockan från Lena gamla kyrka, samt kyrkklockorna från Fullestad och Bergstena skulle hänga i tornet. Vid prov som företagits hade det visat sig att dessa tre bäst harmoniserar sig med varandra. Den lilla klockan från Lena kyrka skulle försäljas. Redan vid sammanträde den 18 december 1835 beslutades att låta Andreas Olofsson Lena Nordgård förrätta offentlig auktion och då låta försälja nämnda ringklocka från Lena gamla kyrka, samt två kyrkkalkar av silver med paten, samt det på kyrk-platsen överblivna byggnadsmaterialet. Auktionen inbringade 875 R.B. ett bra till-skott till byggnadskassan. Utgifterna för virke till in och utvändiga tak samt tegel, lim, kalk- och mursten blev stora därför kallade kassören till sammanträde för besluta om att få upptaga ett lån, till de mest trängande behov. Beslöts att upp-taga ett lån på 1 000 R.B. detta skedde sommaren 1836. Samtidigt beslutades att av

den överblivna stenen anlägga en mur vid kyrkans södersida 208 famnar lång, detta arbete utfördes av Andreas Olofsson på Myren för 57 R.B. Invändig putsning och målning skedde troligen sommaren 1836.

Vid sammanträde den 6 november 1836 diskuterades kvarvarande invändiga arbeten med Byggmästare Johannes Persson som var närvarande, vilka arbeten som återstod för honom enligt kontrakt. Det konstaterades då att det ännu saknade predikstol samt kolonnerna på båda sidor om altarbordet samt ett kors som skall ha sin plats på nämnda bord tillhörande det arbete som ingick i kontraktet. Byggmästaren tillfrågades om orsaken till uraktlåtenheten av kontraktsförbindelsens fullgörande och dröjsmålet därmed, samt om han var sinnad att själv ombesörja berörda kyrkoprydnaders förfärdigande och uppförande enligt fastställd ritning på dess föreskrivna plats. Byggmästaren anförde till urskuldande och som skäl för uppskovet med inredningens fullbordande. Socknarnas dröjsmål att meddela överenskommelsen att hålla honom skadelös för kostnader av det murararbete han verkställt utöver det vid entreprenaden slutna kontrakt.

Och hans eget förslag som av byggnadsdirektionen blivit godkänt. Nämligen att kyrkans och tornets murar för prydnads och bekvämlighets skull var uppdragna till större höjd än den i ritningen antydda. Samt större höjd i fönsterlufter och tornbygget samt två å ritningen inte utsatta fönsterlufter på tornet m.m. Kyrkobyggmästaren var villig och benägen att så snart han undfått den innestående ersättningen för det verkställda överbetinet, fullgöra det kvarvarande inredet. Efter en längre överläggning mellan direktionen och byggmästaren fann man som skälig ersättning för den verkställda överbyggnaden bjuda honom tvåhundra Riksdaler Riksgäldsmünt, med villkor att byggmästaren noggrant fullgör förbindelsen av det resterande inredes fullbordande, samt därjämte anbringa en dörr på vardera sidan om altarbordet och sakristian. Dörrarnas förfärdigande samt tillsläpper tjänligt virke till predikstolen. Vilken han vid sin hemvist förfärdigar och med eget ansvar hit transporterar. Persson mottog anbudet och förklarade sig nöjd med omnämnda summa. Samt förband sig att ha berörda inrede färdigt och på sin plats uppsatt den 10 kommande december. Byggnadsdirektionens ledamöter framförde de byggnadsskyldigas erkänsla och tack till byggmästaren för hans vackra arbete, trots den mindre dugliga stenen.

#### **På pastorsämbetets vägnar Anders Warholm**

Hur har det gått med de tre klockorna som hängdes i tornet. Lenaklockan blev sprucken, den skickades till Jönköping för omgjutning. Bergstenas klocka även den gick sönder, den övertogs då av Statens historiska museum på grund av dess stora antikvitetsvärde, och en ny blev gjuten i dess ställe som nu hänger i tornet. Fullestads klocka hänger kvar i sitt ursprungliga skick. När klockan från Lena gick sönder 1871 uppstod problem; som vanligt ont om pengar vem skulle betala? Men den 26 juni 1871 meddelade församlingens pastor att han fått det tacksamma uppdraget att meddela församlingen att: Herr Kaptenen och Riddaren J.E. Bauer på Lagmansholm gjorda erbjudande, att på sin bekostnad låta omgjuta vår sönd-riga kyrkklocka ifall församlingen sådant medgiver. När församlingen härom tillfrågades kunde de inte annat än med största tacksamhet antaga detta

ädla anbud, som i ännu högre grad ökade deras förbindelse med denne ädle frikostige och outtröttlige välgörare mot vårt samhälle. Helst man härigenom utan församlingens betungande, emotsåg den för oss stora fägnaden att snart bli sammankallade till våra heliga andaktsövningar av den nu saknade, men av oss städse kära tredubbla ljudet av våra kyrkklockor.

Inför detta fina erbjudande blev klockan nedmonterad och per häst transporterad till Lagmansholm, för vidare färd till Norlings klockgjuteri i Jönköping. Vid klockans återkomst till Lagmansholm hade Kapten Bauer insjuknat och de som skulle frakta klockan till kyrkan var ombedda att köra upp på gården där Bauer bodde så att han skulle få se klockan genom fönstret, vars omgjutning han låtit bekosta. Detta var den sista välgärning han gjorde för ortsbefolkningen ty han dog strax därefter.

### **Inskriptionen i den omgjutna kyrkklockan.**

År 1871 blev denna Lena, Bergstena och Fullestads gemensamma efter 400-årigt bruk spruckna kyrkklocka Gud till ära och församlingarna till hägnad på bekostnad av ägaren till Lagmansholm Kaptenen och Riddaren Högvälde Herr Johan Jacob Bauer: omgjuten av klockgjutare A. Norling i Jönköping. Johan Per Mebius var då församlingarnas Kyrkoherde. "*Då i (av mig) kallade varden hören Herrens röst: gå in i hans hus på hans stora barmhärtighet (Ps. 5:8) och tillbedjen Herren i helig prydnings (Ps. 29:21).*"

**Mellanklockan** som blev gjuten i stället för den från Bergstena som gick sönder 1902. Har följande inskription.

År 1902 då Ivar Gottfrid Blomberg var Kyrkoherde i Lena församling blev denna klocka gjuten i stället för en gammal klocka från år 1449, av K.G. Bergholst i Stockholm: "*Tillbedjen Herren i Helig Prydnings Hela Världen Frukta Honom (Ps. 96:6).*"

### **Klockan från Fullestad lillklockan har följande inskription**

Dåvarande församlingars Prost och Kyrkoherde i Lena, Jonas Alin. Kyrkovärddar Jean Andersson i Ängatorp, Jean Jansson i Uggletorp. Gjuten i Skara den 8 augusti 1771 av N. Billsten. (Ps.113 vers 3) "*Ifrån solens uppgång, allt in till nedergången. Vare Herrens namn lovat.*" Herren till Lagmansholm Vålborne Herr Översten och Riddaren Carl Hjerta.

1837 det år då kyrkan skulle bli klar för invigning. De arbeten som återstod när Byggmästare Persson var klar med inmontering av de inredningsdetaljer som han skulle utföra verkställdes vintern 1836-37. De resternade arbetena som förfärdigades våren och sommaren 1837 var inmontering av bänkar och dörrar och vissa arbeten med läktaren samt glasning av fönster och en del målningsarbete även upphängning av ljuskronor. Så var kyrkan och kyrkogård äntligen klar för invigning och detta skedde den 1 och 2 oktober 1837.

## Protokoll hållit vid Kyrkoinvigning och Special-visitation i Lena den 1 och 2 oktober 1837

1. Efter förut skedd pålysning inställde sig undertecknad jämte assistenten vid vanlig tid på dagen 1 oktober i Lena nya Kyrka, vilken enligt föreskriven skrift för gudstjänster blev invigd, varefter predikan förrättades av Herr Prosten Nordahl. Och efter gudstjänstens slut invigdes även den nya kyrkogården på vanligt sätt till Begravningsplats.
2. Den 2 oktober redovisades kyrkornas och fattig kassornas samt vinsädesmedlens räkenskaper, och befanns förhållandet därmed vara följande. De tre kyrkorna tillgångar var till största delen insatta i byggnadskassan eller 1 414 R.B. av de tillgängliga 1 498 R.B.
3. Någon fullständig räkning för den nya kyrkans uppförande hade ännu ej hunnit avslutas men material därtill även en till större delen färdigskriven summarisk räkning företeddes av herr Borgman, som och lovade att före årets slut hava dessa räkenskaper färdiga till redovisning.
4. Sedan sista revisionen hade fler förändringar med kyrkornas inventarieper sedlar skett emedan flera av den gemensamma nödiga dubletter blivit försålda, varför en ny inventarieförteckning nu upprättas, som av nuvarande vise pastor erkändes och varav en avskrift här har bifogats.

År och dag som ovan

Wallentin Yllander  
Prost Algustorp

C.M Thorell  
Assistent

Så var kyrkan invigd och nästan klar, det återstod fortfarande vissa arbeten såsom ytterväggarna skulle putsas och limmas. Samt en del målnings- och förgyllningsdetaljer inne i kyrkan. När man läst protokoll och handlingar för tiden före och under byggnadstiden, förstår man att tiden varit bekymmersam och att befolkningen i församlingarna fått göra många uppoffringar och mycket arbete i förberedelsen och under byggnadstiden av kyrkan. Många mans- och hästdagsverken vid framkörandet av sten, virke och övrigt byggnadsmaterial på byggplatsen, samt det beslut att varje hemman skulle framköra en viss mängd sten och virke till byggplatsen. Även de dagsverken som gårdarna skulle bisträcka med vid byggandet var betungande. Det var tillsyningsmannen Stenings uppgift tillse att det fanns tillräckligt med folk på byggplatsen, och att varje gård gjorde tilldelad insats.

Alla dessa åliggande med material- och arbetsinsatser av ortsbefolkningen åstadkom att kostnaderna för kyrkbygget stannade vid omkring 10 000 R.B. Kostnad för inköp av material cirka 7 000 R.B. arbetslöner omkring 3 000 R.B.

På inkomstsidan, Stambok och kollekt över hela riket 2 600 R.B., de tre kyrkornas kassor 1 400 R.B., ränteinkomster 500 R.B., auktionsmedel vid försäljning av inventarier från de gamla kyrkorna och överblivet byggnadsmaterial 900 R.B., sammanskott och frivilliga gåvor 400 R.B., resterande pengar måste lånas. Exakta siffror går inte att få fram på grund av brister i bokföringen och byte av kassor. Ett otroligt billigt kyrkbygge sett med dagens ögon.

# Några ord om de som stod i ledningen för kyrkbygget

**Kyrkoherde J.U. Nordahl 1763-1843**, född i Skara, prästvigd 1793. Kyrkoherde i Lena 1806, Prost i Kullings kontrakt 1816. Han var en av ivrarna för en enda ljus och rymlig kyrka. Han skriver i ett protokoll, att han längtar efter den dagen då församlingarna får samlas i en enda ljus och rymlig moderkyrka. Nordahl blev invald i byggnadsdirektionen och fick skriva en mängd protokoll, och arbetade hela tiden för att bygget skulle bli en verklighet.

Vid invigningen 1837 hölls predikan av Nordahl. Långareds församling som då tillhörde Lena pastorat hade 1817-1818 låtit bygga en ny kyrka, Kyrkoherde Nordahl hade som församlingens Kyrkoherde tagit aktiv del även i detta bygge som ordförande i byggnadsdirektionen.

Han förrättade invigningen av Långareds kyrka 1818. En prestation att deltaga i beslut och inviga två nybyggda kyrkor i pastoratet under sin tjänstgöringstid.

**Anders Petter Warholm 1781-1851** tjänstgjorde en längre tid som vice pastor i Lena pastorat, blev Kyrkoherde i Pastoratet 1844 och tjänstgjorde där fram till sin död 1851. Som vice pastor fick Warholm deltaga och skriva protokoll vid byggnadsdirektionens sammanträden vid Prosten Nordahls frånvaro. Den skrivelse han lämnade in till sockenstämman i Fullestads kyrka den 22 februari 1835 resulterade i att kyrkbygget kom igång under april månad 1835.

Han fick som kyrkoherde i pastoratet tjänstgöra i två nybyggda kyrkor som under hans företrädares tid blivit uppförda.

**Petter Borgman**, 1763, från Borås ägare och bosatt på Stommen kom till Lena i början av 1800-talet. Fru och tre döttrar, en dotter död 1835, Borgmans Fru Anna Svedberg och äldsta dottern dog båda 1841. 1843 flyttade Borgman tillsammans med yngsta dottern tillbaka till Borås, vidare öden okända. Borgman blev redan från början av vistelsen i Lena intresserad och tog aktiv del i församlingens angelägenheter, och var en ivrig anhängare för uppförandet av en stor ljus församlingskyrka. Han påminde 1826 om att hade församlingarna verkställt tidigare ekonomiska beslut, så kunde snart en och var innevånare kunnat få hugna sig av ett prydligt Herrens tempel. Blev tidigt invald i byggnadsdirektionen och blev vid Bauers död utsedd till kassör och tillsyningsman vid byggplatsen. Vid ett tidigt skede lovade skänka till byggnadskassan 66 R.B. samt var villig att för den gamla kyrktomten betala 100 R.B. för att den skulle tillhöra Lena Stommen. Var ekonomiskt stark och skicklig affärsman som kom väl till pass som kassör vid kyrkbygget. I slutet av 1830-talet köpte han kaptensbostället på Sotlanda och flyttade till Stommen, där den stod kvar fram till år 1991. Även på Stommens kvarn gjorde Borgman förbättringar, och 1835 insynades densamma till tullmjölkvarn.

**Kapten P.G. Hofflander** ägare till Vittene Säteri med kvarn 1806-1836. Var en av de som märktes i samhället, även han skänkte 66 R.B. till kyrkbygget.

**Adolf von Mentzer 1756-1827.** Kom till Kolbäck 1799 från Sotlanda Officersboställe. Han tjänstgjorde som officer vid Västgöta-Dals regemente. Det var Mentzer som redan 1808 väckte förslaget om sammanbyggnad av de tre kyrkorna men han skulle ej få uppleva sitt förslags förverkligande. Mentzer var Bergstenas representant i byggnadsdirektionen, han lovade att bisträcka med 100 R.B. till kyrkbygget. Detta var ej verkställt vid hans frånfälle och de anhöriga vägrade att godkänna hans löfte. Vid sin död 1827 efterträddes han i byggnadsdirektionen av sin son.

**Carl Fredrik Mentzer 1801-1882.** Invaldes i byggnadsdirektionen efter fadern som företrädare för Bergstens församling. 1843 inköpte han Bergstena kyrka för 200 R.B. Den revs senare och materialet användes vid olika byggnationer på Kolbäck.

**J.R. Bauer ägare till Lagmansholm** var den dominerande representanten från Fullestad var kunnig och ekonomiskt stark. Kom att märkas inom byggnadsdirektionen, vald att sköta den ekonomiska delen av arbetet. Även han lovade att bisträcka med 100 R.B. till kyrkbygget. Vid hans död ansåg sonen J.J. Bauer det vara hans plikt att till byggnadskassan överlämna 100 R.B. som hans fader lovat.

**Kapten Johan Jacob Bauer 1796-1871.** Inträdde efter faderns död i byggnadsdirektionen och skötte detta uppdrag till stor belåtenhet. Han blev den store välgöraren för befolkningen i Lena, Fullestad och Bergstena han skänkte olika saker. Jag skall räkna upp de mest betydelsefulla.

1847. Den skolbyggnad som han låtit uppföra vid Lena kyrka överlämnade han till Lena, Bergstena och Fullestad.

1851. Det orgelverk jag låtit uppföra i Lena, Bergstena och Fullestads gemensamma kyrka överlämnar jag som gåva.

1854. Ny mässhake av svart sammet broderad med silke.

1860. En grundplåt till ett sockenbibliotek av böcker samt 200 R.B. i pengar.

1862. Ett altartäcke av svart sammet, silverbroderat samt en vit altarduk.

1868. Till Fullestads sockenmän; Den skolhusbyggnad med uthus och tillhörande tomt, som jag låtit uppföra där. Den gamla kyrkan, den nuvarande klockstapeln jämte den ringklocka jag inköpt.

1870. En orgelharmonika till skolan i Lena.

1871. Låtit omgjuta den spruckna kyrkklockan i Lena kyrka, detta skedde strax före Bauers död.

**1838. Den 19 augusti** sockenstämma i Lena kyrka.

1. Förslag av vice Pastorn att lövträd i höst borde planteras på nya kyrkogården, beslutades enhälligt. I slutet av oktober skall ask och lönn planteras kring kyrkogården på inre sidan 4 alnar från murens yttre kant, med 12 alnars avstånd mellan varje träd. Klockaren anmodades att mäta kyrkogårdens omkrets för att sedan bestämma trädens antal samt fördelning på hemmanstal. Efter skedd pålysning framskaffa och på utsatt dag framköra till kyrkogården, där det åligger var och en att på sin tilldelade plats, för trädets rot gräva en grop i vilken lägges lera och matjord och var och en sköter planteringen tills den lyckas. Förteckning på de i Lena, Bergstena och Fullestad som lämnade träd av ask och lönn var 103, varav 80 planterades på kyrkogården och de 23 som blev över är i en håla jordslagna.

**1839 den 7 april** sockenstämma. Glasmästare Öberg vidtalades att insätta alla de utblåsta fönstren i Lena kyrka samt förse dem med stormkrok. Socknarna framskaffar glaset från Göteborg 1/4 kista fönsterglas. Andreas i Kajebo skulle göra en resa till Göteborg och då medtaga glaset.

**1839 den 3 juni** sockenstämma. Sockenstämman beslutade enhälligt att kyrkan och tornmuren skulle före midsommar detta år rappas och limmas, samt torntaket med tjära bestrykas, Herr Borgman framskaffar material, kalk och tjära.

**1839 den 14 juli** sockenstämma. Ett av fabrikör Skogsberg i Alingsås gjort förslag rörande förgyllning av korset, manteln och vissa delar av predikstolen upplästes. Herr Skogsberg har erbjudit sig att med äkta guld förgylla dessa delar för 170 R.B. härmed förklarade sig sockenmännen nöjda.

V. pastorn tillfrågade socknarnas ledamöter om de ej önskade att altarrundan målas så fort som medhinnas kan. Förslag att kollonerna borde erhålla bladvit marmorfärg och fötterna rödgrön färg, häri gav de närvarande sitt bifall. När de beslut som fattades under 1839 blivit verkställda så var kyrkan färdig vid slutet av året. Två år efter invigningen.

Efter många bekymmer före och under byggnadstiden av kyrkan, fick sockenmännen en lugnare period, i 12 år klarade sig kyrkan men sedan hade den yttre fasaden blivit skadad och kyrkan var i behov av rappning och limning.

**1842** köper Kapten Bauer Fullestads kyrka för 100 R.B. och Löjtnant Mentzer på Kolbäck Bergstena kyrka för 200 R.B.

**1851.** Byggmästare Anders Johansson från Sandhult förbinder sig att under sommaren i fullgott skick iståndsätta den förfallna rappningen å kyrkan samt stryka torntaket med tjära. Församlingen tillsläpper 15 tunnor osläkt kalk, 5 tunnor gotlandskalk för limning, jämte ställningsvirke och spik samt 12 arbetskunniga män till hantlangning varje dag arbetet pågår. Byggmästaren skall ersättas med 133 R.B.

**1851 den 25 maj.** Ordföranden uppläste följande gåvobrev. Det orgelverk jag på min enskilda bekostnad låtit uppföra uti Lena, Bergstena och Fullestads gemensamma kyrka, överlämnar jag som gåva åt bemälda socknars innevånare mot följande villkor:

1. Orgelverket försäkras i länets allmänna brandbolag.
2. Om olyckshändelse inträffar åligger det socknarna att anskaffa ett dylgt lika beskaffat orgelverk, sedan brandstodsbidrag erhållits, och detta under tiden väl vårda och underhålla. Detta gåvobrev anhåller jag uti kyrkoboken intagas inneslutande mig uti församlingens fortfarande vänskap och välvilja.

Lagmansholm den 18 maj 1851

J. Bauer

Sockenmännen anmodade ordf. V. Pastor Kullberg, att å deras vägnar framföra deras värdsamma och hjärtliga tacksägelse till Herr Captenen och Riddaren J. Bauer, som genom denna dyrbara och värderika gåva till Guds hus prydnad och andaktens höjande givit ett förnyande av utmärkt frikostlighet, oegennyttia, uppoffring och sällsynt välvilja, vartill de villigt förklarade sig skola uppfylla de villkor gåvobrevet innehåller.

**1854.** Bauer överlämnar en mässhake med därtill hörande skjorta som gåva till församlingarna.

**1858.** Besiktning av kyrktornet som spruckit, och vilka åtgärder som lämpligen kan vidtagas. Fredrik Sundler från Vårgårda var närvarande som sakkunnig, två förslag antingen ommurning eller med järnband skruva ihop tornet. Fredrik Sundler meddelade följande förslag per brev som också blev antaget: På förslag av kyrkoherde Mebius får jag föreslå att kostnaderna kan minskas om man i stället för ommurning anbringar ankarjärn 1 1/2 tum i fyrkant tvärs igenom tornet.

**1867.** Återigen utvändig reparation och rappning på kyrka och torn. Den skall utföras efter midsommar av Murarmästare Andersson från Vårgårda, mot en dagspenning av 3 R.B. om dagen för sig och en medhjälpare. Församlingen tillsläpper erforderligt material och hantlangare. Andersson lovade även 5 års garanti på sitt arbete.

**1871.** Den 26 juni. Församlingens Pastor hade i dag fått det glädjande uppdraget att meddela församlingen att Herr Kaptenen och Riddaren J.J. Bauer på Lagmansholm gjorda erbjudande, att på sin bekostnad låta omgjuta vår söndriga kyrkklocka i fall församlingen sådant vill medgiva. När församlingen härom tillfrågades kunde de inte annat än, med största fägnad och tacksamhet antaga detta ädla anbud som i ännu högre grad öka dess förbindelse med den ädle, frikostlige och outtröttlige välgörare mot vårt samhälle, helst man härigenom, utan församlingens betungande motsåg den för oss stora fägnaden att snart än en gång bli sammankallade till våra heliga andaktsövningar, av den nu saknade



men oss städse kära tredubbla ljudet av våra kyrkklockor. Man anmodade nu Anders Carlsson på Lena Stom och Anders Larsson i Tokatorp att med hjälp av behövlige dagsverken och nödig kyrkskjuts till och från Lagmansholm, ombesörja klockans nedtagning och uppsättning. Kostnad för omgjutning 630 R.B.

1872. Klockarlönen har utgått i natura, beslut om att den nu skall betalas i kontanta pengar: 100 B.B. om året. Organistlönen skall utgöra 100 R.B. om året.

1873. De två gamla gravstenar som nu ligger som trappsteg vid torndörren och södra dörren skall flyttas och upphängas på kyrkans vänstra gavels yttervägg.

1873. Uppdrogs åt Pastor Blomberg och kyrkvärd A. Carlsson att efter bästa förstånd inköpa två ljuskronor till kyrkan.

1874. Beslöt stämman att ett exemplar av nya testamentet skall skänkas till varje barn vid dess första nattvardsgång.

1885. Beslöts att kyrkan och tornet omsorgsfullt bör rappas samt antaga Murare Eriksson från Algustorp att utföra detta arbete. Kyrkorådet besiktigade det nu verkställda rappningsarbetet på kyrkan, och fann arbetet väl utfört så det kunde godkännas.

1885. Sedan kommittén med uppdraget att komma med förslag för kyrkans uppvärmning, jämte förberedande åtgärder härför. Sedan värmeugnarna inmurats i kyrkan, åtog sig Petter Hansson i Hjulbäcken att elda i kyrkan och tillse att ugnarna väl vårdas för ett pris av 10 öre före varje gång kyrkan uppvärms.

1896. Kyrkans tak behöver lagas, taket nedtages takstolarna förstärkes, sedan spån på en brädbotten och därpå tegel.

1900. Vid reparation av kyrkans torntak, hade man vid arbetets början funnit nödvändigt att reparationen göres i större omfattning än som från början var tänkt. Beslutades att med åtta stolpar förstärka tornlyktan samt igensätta gluggöppningarna i densamma, för att förhindra regnvattnets inträngande. Tornlyktans gluggar öppnades åter 1970.

1900. Lönekostnader: Orgeltramparen 30 kronor per år. Organist och Kantor 200 kronor per år. Kyrkvaktmästaren 70 kronor samt rättigheten att bärga allt på kyrkogården växande gräs.

1902. Den minsta kyrkklockan hade blivit spräckt och obrukbar. Sedan man nu konstaterat att klockan var försedd med inskrift från medeltiden och en figur av ovanlig beskaffenhet ville församlingarna härmed enligt Kunglig förordning av den 29 november 1867 paragraf 10 sista momentet i underdånigt till Kungliga Majt. och Kronan densamma till lösen hembjuda. Därför beslöts att låta gjuta en ny i dess ställe.

- 1904.** Stämman fattade beslut om att fylla kyrkans tak med sågspån, cirka 3 tum tjockt.
- 1906.** Beslut om att bygga kyrkstall 50 fot lång, 25 fot bred, 8 fot hög, 20 spiltor. Anbud på bygget 315 kronor.
- 1909.** Reparation av kyrkan: Nytt golv i hela kyrkan. Vindfång vid västra och södra ingången med svängdörrar, nya dörrar till tornhuset och sakristian, nya fönster med dubbla glas, pelare under läktaren, trappor till läktaren, tornförstugan nytt golv och tak samt ny trappa till tornet, nya bänkar i kyrkan och på läktaren, omklädsel av predikstolen och uppsättning av baldakin och nya nummertavlor. Januari 1910 avsyning av reparationsarbetena, som utförts av F. Persson, Bergstena.
- 1910.** Målning av kyrkan: Tak, väggar, fönster, dörrar, bänkar, sakristia, vapenhus samt vissa förgyllningar kors, altare och predikstolen. Dessa arbeten utfördes av Målarmästare Reimer, Herrljunga, dekorationsmålningarna på korväggen av Karl Reimer. Beslut om inköp av sju lampetter samt två stycken sjuarmade ljusstakar till kyrkan. Beslut om iordningställandet av grusgångar på kyrkogården och kring kyrkan.
- 1918.** Byggdes församlingshemmet.
- <sup>93</sup>  
**1932.** Beslut om inköp av en likvagn.
- 1924.** Bygge av likvagnsbod kostnad 402 kronor.
- 1950.** Installation av elektricitet i kyrkan: Värme och ljus.
- 1953.** Inköp av Dopfundt.
- 1957.** Den gamla orgeln hade tjänat ut. En ny byggd av Hammarberg, Göteborg, fick nu sin plats i kyrkan. Samtidigt blev hela kyrkan ommålad. Dekorationsmålningarna från 1910 blev övermålade.
- 1970-71.** Kyrkans och tornets yttre fasader renoverades. All gammal puts avlägsnades på hela kyrkan och ny påsattes runt hela fasaden. Tornets och lyktans tak kläddes med koppar och det gamla korset på lyktans tak ersattes med ett nytt, och gluggarna på lyktan öppnades åter efter att ha varit igenspikade i 70 år. Det finns nu möjlighet att stå inne i lyktan och beundra utsikten därifrån.
- 1972.** Ytterbelysning vid kyrkan södra sida möjliggjordes genom donationsmedel.
- 1980.** Målning av väggar, bänkar och övriga inventarier, nya mattor i mittgång och den heltäckande i koret. Två stativ med hatthyllor samt minnestavla series pastorum och porträttavlor över kyrkoherdar som tjänstgjort i pastoratet.
- 1987** inköpes en kororgel av donationsmedel.

