

---

**Kyrkomötet**  
**Motion 2020:12**  
**av Tomas Rosenlundh**

## Våld i nära relationer

---

### Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda och utveckla en metodik för Svenska kyrkan i sin helhet att möta medmänniskor som är utsatta för våld i nära relationer.

### Motivering

Under våren 2020 drabbades världen och Sverige av en pandemi som gör att det tar lång tid innan livet kan gå tillbaka till gängse rutiner. En av dessa effekter av coronapandemin var att samhället stängdes ner. Den nedstängningen berörde även verksamhet som Svenska kyrkan bedriver. Individer och familjer ska under denna pandemi stanna hemma och med det minska sina sociala kontaktytor. Allt för att hindra att smittan sprids. Det negativa, som blivit ytterst tydligt, är att våld inom familjer ökar. Få av familjemedlemmarna kan leva normalt, ha ett eget liv och en fristad utanför hemmet. Om detta vittnar samstämmigt kvinnojourer, tjejjourer, Jourhavande präst, BRIS m.fl.

Även generaldirektör Lena Ag från Jämställdhetsmyndigheten bekräftar på en presskonferens dessa uppgifter och rikspolischef Anders Thornberg och ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving vill se en kraftsamling i samhället när det gäller brott mot särskilt utsatta. I den satsningen ingår att de vill att fler kontaktar polisen när det gäller egen utsatthet eller misstanke om att någon utsätts för våld i hemmet.

Allt handlar i dessa pandemitider naturligtvis inte om våld utan även om ensamhet. Dock är det våldet inom familjen som trappats upp och synliggjorts enligt många av aktörerna ovan. Allt går inte att ställa om från fysiska möten till andra former och just på grund av det blev det påtagligt att en fristad som har erbjudits barn och ungdomar inom Svenska kyrkans ram helt plötsligt stängde.

Är inte våld i nära relationer en fråga om existentiell hållbarhet? Till det – Svenska kyrkan är en del av det offentliga rummet och vår röst behövs!

Svenska kyrkans ekonomi är ansträngd och i kapitel 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021–2023 med anledning av coronapandemin talar kyrkostyrelsen inledningsvis om att stärka samverkan med andra organisationer i civilsamhället och utnyttja tillfällen till samfinansiering och att söka offentliga medel. Regeringen och dess myndigheter agerar när det gäller våld i nära relationer och det bör finnas stora möjligheter att söka samfinansiering och offentliga medel för Svenska kyrkan att gemensamt med övriga

bidra med vår del i det här arbetet. I samband med det vill jag även lyfta fram det arbete som ska påbörjas under hösten 2020 i Göteborgs stift när det gäller kompetensutveckling i detta motionsärende och möjligheten av att samverka också stift emellan i sådana satsningar.

Tilliten i samhället undermineras genom att våld eller hot om våld ökar. Vi ser nu att det händer kvinnor i nära relationer, och notera, barnen i dessa familjer drabbas av våldet.

I kapitel 4 (bilaga 1) under ”Tro och konfliktlinjer” nämns en annan viktig grupp som inte syns tydligt i samhället – de 100 000 unga människor i Sverige som lever med de religiöst motiverade begränsningar som bär upp en ”heders- och kyskhetskultur” med rötter i olika delar av världen.

Med koppling till denna motions inriktning, talar delmål 1B om att utifrån ett rättighetsperspektiv och med särskild inriktning på barn och ungas utsatthet, bidra till ett diakonalt utvecklingsarbete som ger förutsättningar för innovativa lösningar på sociala utmaningar. Här kan vi också ta stöd i Barnkonventionen som vi ska utgå ifrån i allt arbete och i alla beslut.

Medvetenheten finns inom vår kyrkliga organisation. Församlingspedagoger och diakoner inom Svenska kyrkan såg effekterna av nedstängningen eftersom de visste att många av de barn och ungdomar som fanns i verksamheten inte längre fick den fristad de haft genom Svenska kyrkans aktiviteter. Medvetenheten som vi alla i högre eller lägre grad har behöver nu kompletteras med en metodik som omfattar Svenska kyrkan i sin helhet. Den kan förslagsvis följas av en utbildning om våld i nära relationer för samtlig personal, oaktat uppdrag och den processen måste starta nu. Det behov av utbildning som behövs för att kunna agera är att förstå våldet och dess olika uttryckssätt för att kunna agera på bästa sätt.

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (*Matt 25:40*)

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem. Det är vad lagarna och profeterna säger. (*Matt 7:12*)

Göteborg den 27 juli 2020

*Tomas Rosenlundh (ÖKA)*