

Församlingsinstruktion för Uppvidinge pastorat



Beslutad av Kyrkofullmäktige
och Kyrkoherde våren 2020
Utfärdad av Växjö Stifts Domkapitel
den 18 augusti 2020



PASTORATETS KONTEXT

Uppvidinge pastorat ligger i nordöstra delen av Växjö Stift och tillhör Kronobergs län. Vi är ett pastorat i Njudung-Östra Värends Kontrakt, tillsammans med Tingsryd, Lessebo, Vetlanda och Sävsjö.

Grannkommuner är Vetlanda, Högsby, Hultsfred, Nybro, Lessebo och Växjö.

Till ytan är Uppvidinge ett stort Pastorat 1226 kvadratkilometer med 4,5 % vatten. Befolkningstätheten är 8,21 inv/km². Folkmängden i pastoratet är ca 9600 och 880 av dessa arbetar inom kommunal förvaltning. En folkmängd som under flera år minskat har nu åter börjat öka de senaste åren. Befolkningen är dock ojämn i sin ålderssammansättning, hos oss är pensionärer överrepresenterade.

Skolor och föreningsliv

Det finns 2 Högstadiet; i Åseda och Älghult. 5 st F-6 Skolor och flera förskolor samt även sarskola. Studier i gymnasieskolor sker främst i Växjö, Nybro och Vetlanda kommuner.

Universitetsstudier sker närmast i Växjö och Kalmar. Vårt pastorat har en utbildningsnivå som är lägre än riksgenomsnittet och antalet akademiker är märkbart lägre än riksnittet.

Föreningslivet är mycket aktivt i vårt pastorat med exempelvis starka idrottsföreningar, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, musik – och dansföreningar, PRO, SPF etcetera. Kulturlivet har en stor verksamhet genom kulturskolan. Mycket av musikverksamheten inom pastoratet har också en koppling till kyrkans verksamhet.

Vård och Omsorg

Det finns 3 Vårdcentraler i Kommunen: Lenhovda, Åseda och Alstermo. Lenhovda och Åseda bedrivs av landstinget medan Hälsocentralen Falken AB bedrivs i privat regi. Vid svårare sjukdom är vi hänvisade till Växjö Lasarett.

Inom pastoratet finns kommunägda särskilda boenden i Lenhovda, Åseda, Norrhult och Älghult samt Smedgård i Alstermo som bedrivs i privat regi. I Lenhovda finns gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Pastoratets organisation

Pastoratet som bildades 2014 består av 4 församlingar: Åseda, Lenhovda-Herråkra, Älghult och Nottebäck. Alla anrika församlingar med sina traditioner. Inom pastoratet strävar vi efter att utveckla en ökande samverkan och samtidigt behålla de olika församlingarnas särart.

Pastoratet har 6 kyrkor, 2 Kapell och 5 församlingslokaler. Därtill finns flera lokaler för kyrkogårds- och begravnings-verksamheten. Pastorsexpeditionen med ekonomi-fastighet och begravningsförvaltning ligger i Åseda.

I pastoratet har vi en bred kompetens: Kyrkoherde, präster, kantorer, diakoner med assistenter och församlingspedagoger med assistenter, vaktmästare och administrativ personal.

Pastoratet har 7 kyrkogårdar.

Analys

Med sin aktiva entreprenörsanda och sitt rika föreningsliv består Uppvidinge pastorat av många drivna och engagerade människor. Utbildningsnivån är lägre än rikssnittet, vårt pastorat har långt fler praktiker än akademiker och mycket uttrycks i handling hellre än i ord. Det påverkar vårt kyrkoliv och vår gemenskap. Musiken och en tro uttryckt i handling snarare än ord är högt prioriterat här.

Pastoratets samhällen har alla sin historia av projekt som genomförts tillsammans för att rädda vår service eller driva utveckling. Det ger oss goda förutsättningar för ideella insatser och lekmannainslag i kyrkans verksamhet, människor är vana att gå samman och göra det som behöver göras.

Kyrkan är en stark del av kultur och tradition i bygden och även om vi också ser en minskning av medlemstalet går det i något långsammare takt hos oss än i många andra pastorat i landet. Vi ser dock även här att färre barn döps och konfirmandgrupperna minskar. De mest aktiva årens ideella engagemang landar ofta runt barns och egna fritidsintressen, sport och samhällsbygge medan medelåldern på kyrkans ideella krafter är hög. Det är en utmaning för oss att vara relevanta i alla åldersgrupper.

Vi är ett till ytan stort pastorat med långt mellan våra kyrkobyggnader men få invånare. Kollektivtrafiken är i det närmaste obefintlig mellan orterna. Det gör att vi som pastorat för att komma nära människor får många gudstjänster och mässor med få besökare vilket driver ett högt personalbehov i ett förhållandevis litet pastorat till befolkning räknat.

PASTORATETS IDENTITET

Vision: I en levande bygd vill vi se Gud beröra och människor att växa i tro, liv och gemenskap.

Uppvidinge pastorats identitet bygger på tre ord: tro, gemenskap och konsekvens. Utifrån dessa vill vi vara en kyrka som gör skillnad för människor i våra församlingar.

- Vi vill vara ett öppet och välkomnande pastorat.
- Vi vill vara en öppen engagerad kyrka som arbetar i samtiden för framtiden
- Vi vill tänka i nya banor med stor respekt för vår historia och tradition.
- Vi är en del av den världsvida kyrkan där alla är välkomna och ska kunna känna sig delaktiga.

TRO - Tydlighet och öppenhet

Som kristen kyrka utövar vi vår tro i gudstjänstlivets ord och sakrament, i mässa, bön och lovsång liksom i fördjupning genom undervisning och samtal. Vi vill förkunna Jesus Kristus i ord och handling.

Uppvidinge pastorat har vuxit fram ur praktiska bygder och den kristna tron tar sig oftare uttryck i handling än i ord och diskussioner. Vi vill skapa plats för tro som känsla, som ordlös upplevelse, en erfarenhet som ger en längtan efter fördjupning och kunskapssökande i olika former. Vi vill vara öppna, välkomnande, tillåtande och skapa minnen och upplevelser som svarar mot församlingsbornas situation. Man måste oavsett skede i livet känna igen sig och få en känsla av sammanhang.

I vår kyrka får tro och tvivel plats bredvid varandra. Bibelns ord och den kristna traditionen har lagt grunden till kyrkan. Det är en stabil grund som håller och ger människor utrymme att komma med sina tankar, både tro och tvivel.

Uppvidinge pastorat är en plats för tro men också en gemenskap som ger utrymme för tvivel och möjlighet att tillsammans utforska det vi inte förstår. Det Kristus gjort är att visa vägen, vi omsätter det nu i vårt eget kyrkliga liv och i vår vardag.

GEMENSKAP - Idealitet och professionalitet

Viktigt för Uppvidinge pastorat är den samhörighet mellan pastoratets fyra församlingar som ännu känns förhållandevis ny. Det skapar intressanta samtal då vi tillsammans utformar vår ”nya” identitet. De olika församlingarna har var och en sin särart, tillsammans blir vi som pastorat en mångsidig öppning till gudsmöten i olika former.

Vårt församlingsarbete fungerar inte utan ideella krafter och det ideella arbetet är en kärna vi vill utveckla och utvidga så att vi når nya människor som genom engagemang hittar till kyrkan. Vi är ett stort team av anställda och ideella som möts i glädje och samverkan, samarbetar och strävar mot samma mål. Alla kan vara med och de ideellas insatser måste vårdas, tas om hand och utvecklas vidare.

Vi ser och möter oro, sorg och ensamhet, hjälper människor att mötas och minskar utanförskap. Det diakonala arbetet har många former och sker både via anställda och ideellt. Alla åldrar är viktiga och vårt diakonala arbete behöver än mer möta ungdomar och unga vuxna.

Vi vill att våra församlingar ska vara en självklar del av samhället i övrigt, där alla åldrar finns med. Vad vi som kyrka gör vill vi ska kännas välkomnade, i våra gudstjänster, i mötet med människor i undervisning, samtal eller öppna mötesplatser.

KONSEKVENSN

Vår kristna tro och diakonala uppdrag genomsyrar vårt arbete och verkar för allas lika värde.

Eftersom Uppvidinge är en kommun starkt präglad av ideell och samhällelig samverkan finns också en förväntan på att kyrkan mitt i byn även ska vara delaktig och mitt i på flera sätt. Denna förväntan vill vi gärna möta. I en levande bygd vill vi se Gud beröra och människor växa i tro, liv och gemenskap.

Vår ekumeniska samverkan med andra församlingar i kommunen är ett uppskattat och väl grundat inslag där vi samverkar kring musik, diakoni och vårt missionerande uppdrag. Men vi behöver också vara en kyrka i samverkan med andra organisationer. Varje ort i pastoratet har sitt föreningsliv som präglar människors vardag. Vi vill ta tillvara det rika föreningslivet, skapa föreningssamarbete och i de sammanhangen ta plats som pastorat och visa på vår väg till ett hållbart och rikt liv. Uppvidinge pastorat är inkluderande mot våra nysvenskar och verkar för att vara en del i integrationsprocessen.

Många aktiviteter sker i församlingshem och andra lokaler där vi gillar att träffas, gärna över fika och enkel mat. Det finns en nära kontakt mellan människorna. Kyrkkaffe efter varje gudstjänst med möjlighet till samtal förstärker gemenskapen.

För att bygga församling behövs både goda relationer till människor i bygden och en tydlig identitet i att vara kyrka. Människor i livets olika skiften har gott förtroende för kyrkans verksamhet men få deltar idag i gudstjänstlivet. Vi skulle vilja att fler hittar till kyrkan också. Kyrkan där vi samlas, tolkar ordet tillsammans och tankar energi att åter gå ut i världen och leva vårt liv som kristna.

Församlingarnas särart

Lokalt präglad – gemensamt ansvar. Så arbetar vi tillsammans. Det finns likheter och skillnader mellan församlingarna och vi ser att det är viktigt att varje församlings särart får utrymme att finnas till och utvecklas. Församlingarna beskriver detta i den del av Församlingsinstruktionen som behandlar församlingens identitet.

EN KYRKA I VÄRLDEN

Samhället är idag mer individualiserat och sekulariserat än tidigare. Vi vill att kyrkan finns för alla, inte minst människor som far illa, är ensamma, sörjande, i beroendeproblematik etc. Det är viktigt att diakonin når till dem men det finns utmaningar kring att veta vilka de är då allt färre har en grundläggande kontakt med kyrkan och livsförändringar då inte alltid märks.

Mycket av vår verksamhet utanför gudstjänsterna har en diakonal grund: soppluncher, besöksgrupper, språkcafé, firandet av de äldre, mångkulturella mötesplatser mm. Ett enkelt kyrkkaffe är också ett sätt att föra gemenskapen nära gudstjänstlivet, det ska vara enkelt att mötas en stund i söndagens tankar.

Barn- och ungdomsverksamheten ser vi även som en del av att finnas där för barn och unga familjer. Vi arbetar med att nå barn i alla åldrar, från de nyfödda tills de blir unga vuxna. Genom att naturligt finnas i deras vardag blir det också lättare för dem att fördjupa sin kyrkotillhörighet. Fritidsgårdar som gemensamt projekt med kommunen, med frivilliga ledare från våra församlingar, är en väldigt viktig diakonal-social gärning bland ungdomar.

Vår gemenskap med den världsvida kyrkan börjar i det nära. Vi värnar det ekumeniska samarbetet med andra församlingar i bygden. Vi möts i pastoratet och bygger samhörighet bland annat genom att barnkörerna har framträdanden tillsammans, konfirmanderna får göra utflykter till stiftsgårdar och någon upplevelseresa. I sammanlysta mässor för pastoratet träffas förtroendevalda och övriga församlingsmedlemmar efteråt för att lyfta olika frågor tillsammans.

Genom kollektor och insamlingar till ACT får vi information och kännedom om och blir delaktiga i kyrkans internationella arbete. I vårt integrationsarbete ordnar vi mötesplatser för att skapa samordning och kontakter för att hitta dem som söker vänner och tron. Vi vill ha förståelse för andras uppfattningar men alltid också stå för vår uppfattning i fråga om tro.

En utmaning vi ser är att det kulturella utbudet har blivit så mycket större, det är större konkurrens om människors uppmärksamhet. Kyrkan behöver vara trygg i att vara en kyrka för trons utövande i mässa och gudstjänst och samtidigt vara så mycket mer för att bli synlig i bruset utan att bli en underhållningsföreteelse. Vi behövs som kyrka.

GUDSTJÄNST ATT LÄNGTA TILL

Vi vill fira levande gudstjänster för alla åldrar. Gudsmöten sker på många sätt, genom musiken och orden, i liturgin, nattvarden, bönen och tystnaden. Vi ser musiken som en viktig del av vårt gudstjänstliv, en kompletterande väg att tillsammans med förkunnelse, bön, nattvarden och ordet nå fram med budskapet.

Våra gudstjänster ska ge stöd och trygghet för de mer aktiva och samtidigt vara välkomnande för nya mer ovana besökare. Man ska alltid känna sig välkommen även om man kanske är lite nervös, osäker inför ett dop, bröllop eller begravning, så att man vill komma tillbaka till kyrkan.

Vi tror på värskapet som utgångspunkt i att bygga gudstjänster att längta till. Det är viktigt att fira gudstjänst med alla åldrar, både vardag och helgdag.

Det är betydelsefullt att så långt det är möjligt inordna och ha medverkan av församlingens barn och ungdomar i gudstjänsten samtidigt som det är lika viktigt att församlingarnas gudstjänst bärs av människor i alla åldrar.

Våra gudstjänstfirande församlingar är små och behöver ha möjlighet att utvecklas. Vi vill vara öppna för att vara flexibla i hur vi använder våra kyrkorum men även andra platser där vi firar gudstjänst. Varje församling söker här sin egen väg, stöttad av de övriga. Genom att fira gudstjänst på olika sätt tror vi att vi bättre kan väcka lusten att delta hos de mer ovana kyrkobesökarna.

Gudstjänster i vardagen är ett sätt att komplettera och nå fler människor, inte minst barnen i våra grupper och där också ta tillvara barnens egen längtan och idéer. Vardagsgudstjänster håller vi på olika sätt i alla församlingarna och vill fortsätta att utveckla det.

Älghults församling arbetar särskilt med konceptet "Messy Church". Messy Church är ett sedan 15 år internationellt och ekumeniskt förankrat koncept för att hitta nya sätt att vara kyrka i egen kraft. Messy Church finns i stort sett i hela världen i dag och omspanner kyrkor från Katolska kyrkan till Pingst.

I Åseda och Nottebäck finns det en ny tradition av vilsamma meditativa inslag med musiken som bas. I Åseda kallas det Stilla ro och nära, i Nottebäck Ro inför helgen. Vi söker utveckla detta med nya aktiviteter som pilgrimsvandringar av enklare slag, kristen meditation och stillhet.

Lenhovda-Herråkra församling är i vissa delar mer traditionell än de övriga församlingarna, men söker här sin väg framåt genom större aktiv musikmedverkan i de ordinarie gudstjänsterna.

TÄNK ATT FÅ BERÄTTA VIDARE

Vi vill visa att vi finns som kyrka, presentera kyrkliga aktiviteter och skapa öppningar till samtal om tro och Guds plats i våra liv. Vi vill sprida ut vad vi gör, engagera församlingsbor, synas och finnas i samhället och delta i aktiviteter.

Kyrkan finns kanske inte självklart där människor är, de måste söka sig till oss. Vi behöver möta människor i samhället och informera om kristen tro och vad kyrkan erbjuder i livets skiften.

Många tror att man måste tro för att komma till kyrkan - vi vill visa att alla är välkomna och att tron kan se olika ut. Vi vill genom ekumeniska samtal, i samverkan med samhället omkring oss och genom att pröva olika tilltal och uttryckssätt vara tydligare med vad kyrkan står för.

Det behöver märkas att gudstjänsten är viktig och att kyrkan är öppen för bön och gudsmöten på många olika sätt. Någon vill lyssna på predikan, någon vill samtala om ordet, någon vill sitta i stillhet, någon vill ha liv, rörelse och aktiva barn omkring sig, någon vill sjunga tillsammans, någon vill beröras av andras sång.

Vi vill ge möjlighet att fördjupa sin tro och sin religiösa utövning genom att erbjuda "söndagsskola för vuxna", "samtal som berör" etcetera, olika former av studiegrupper om liturgi, texter och tro men också samtalsgrupper.

Vi vill levandegöra det kyrkliga kulturarvet genom kyrkovisningar, kyrkogårdsvandringar, tillgängliga info-broschyrer med mera.

För att bjuda in nya besökare behöver vi en tydligare marknadsföring som tydligt speglar vad kyrkan och det kristna livet har att erbjuda sin församling. Det kan handla om närvaro och att synas vid olika arrangemang runt om i församlingen.

Vi har inom Älghults församling hittat ett bra sätt att belysa vigslar genom införandet av "Drop-in-Vigsel" i samband med natur- och kulturrundan i Uppvidinge. Det synliggör församlingens verksamhet samt skapar samarbete med lokala företag och blir därmed bra marknadsföring som hjälper på flera plan och ger oss öppningar att berätta vidare om Guds roll i våra liv, om vår kristna tro och vad den betyder för oss.

Vi vänder oss till barn i alla åldrar för att ge dem möjlighet att nalkas kyrkans tro. I våra församlingar har vi träffar både i öppna och fasta grupper, från nyfödda till konfirmander och ungdomar.

RUSTADE MEDARBETARE

Utveckling sker i möten mellan människor. Samverkan mellan ideella och anställda skapar kontaktytor och dynamik. Församlingsarbetet i ett utspritt pastorat fungerar inte utan ideella krafter.

De anställda medarbetarna leder det praktiska arbetet i de verksamheter de fått sig tilldelade. Vi vill satsa på ett helhetstänk så att arbetslag blir enheter för hela pastoratet. En öppen dialog mellan ideell och anställd personal är basen för att vi alla ska känna oss rustade.

Genom att såväl personal som ideella medarbetare inbjuds till pastoratsövergripande evenemang samt till stiftets fortbildningsvecka ges möjlighet till stimulans och utveckling. Vi ser det viktigt att sedan tillsammans följa upp och ta vara på erfarenheterna på hemmaplan.

Vi vill och kommer att behöva utöka det ideella arbetet. Vi ser gärna fler kyrkvårdar i olika åldrar och ser också differentierade uppgifter i gudstjänsten som en möjlighet att engagera flera. En del vill/vågar kanske inte stå och läsa i kyrkan men skulle gärna hjälpa till med ljud, ljus och andra vaktmästeriuppgifter. Det här vill vi framöver arbeta mera med och arbeta tillsammans med våra anställda.

Vi tror på det ideella arbetet som gemenskapsbyggande och engagemangsdrivande, där man är med och gör saker där bryr man sig också och där berörs man. Det finns idag många möjligheter att växa i medarbetarskap, diakonalt, i ledning i fullmäktige råd mm. Vi vill utveckla det ytterligare så att vi står rustade tillsammans.

När kyrkans ekonomi krymper är det ännu viktigare att det finns många som tar ansvar. I nutid är det ibland svårt att rekrytera anställda medarbetare som präst och kantor. Vi arbetar för att även lekmän ska kunna leda gudstjänster i församlingarna och därför utbildar vi både kyrkvårdar och andra för att kunna ta ett sådant ansvar i framtiden.

FÖRSAMLING OCH STIFT HAND I HAND

Arbetet med församlingsinstruktioner har varit ett bra tillfälle att ur de församlingsvisa reflektionerna också hitta gemensamma trådar och öppningar till ett ökat utbyte i vårt pastorat som också tydliggjort hur lite vi samverkar med stiftet. Uttrycket "hand i hand" är ett bra mål, som vi ännu inte ser så mycket av.

Vi ser det som en självklarhet att vi så långt möjligt ska nyttja samordningseffekterna i att vara ett pastorat, både bland anställda och förtroendevalda. Genom att mötas och samtala om det vi är stolta över i respektive församling kan vi överföra idéer, få spridning på goda exempel och inspireras av varandra. Samarbetet i pastoratet gynnas av gemensamma möten som exempelvis när vi träffades för att diskutera frågor gällande församlingsinstruktionen.

Biskopens initiativ där pastorats- och församlingsrådsrepresentanter inbjöds till möten för att tillsammans ta fram Framtidsbilderna synliggjorde vikten av och glädjen i att ingå i ett större sammanhang samtidigt som man fick känslan av att äga dem tillsammans.

Hos stiftet finns resurser, utbildningar med mera som vi idag i alltför liten del nyttjar. Viljan finns där men vi tenderar att stanna inom pastoratet. En utmaning att ta sig an de närmaste åren är att öka medvetenheten kring vad som finns och hur vi kan samarbeta mer med stiftet.

Hjälpsamt vore öppningar från stiftet kring vilka resurser som finns för att samverka. Idag talar vi i pastoratet mest om stiftet i form av propåer och regler, men vi vill förflytta oss till en position där vi känner att vi verkligen går jämställt hand i hand.

FÖRSAMLINGARNAS SÄRSKILDA IDENTITET

1. Lenhovda-Herråkra församling

Vi vill vara en folkkyrka där alla är välkomna och ska känna sig delaktiga. Vi vill vara öppna för nytänkande.

I vår församling är barn- och ungdomsverksamheten en viktig del då detta är nästa generation. Musiken och körerna spelar en stor roll.

Verksamheten i församlingen är svår att få ihop utan hjälp av ideella krafter.

Vi har i vår församling lekmanaledda gudstjänster, frukostar, luncher efter gudstjänster tillsammans med församlingsborna som uppskattas väldigt mycket.

FÖRSAMLINGARNAS SÄRSKILDA IDENTITET

2. Nottebäcks församling

Vi ser oss som en folkkyrka.

Hög tröskel till ett mer aktivt deltagande kan upplevas.

Det finns en nära kontakt mellan människorna. Många stannar kvar i församlingen även som vuxna. Människor i livets olika skiften har gott förtroende för kyrkan.

Barnen är viktiga. Hur vi möter barnen speglar till stor del vår identitet. Vi har ett gott samarbete med skola och fritids.

Församlingsarbetet fungerar inte utan ideella krafter i en utspridd församling med många mindre orter och lokaler som Kyrkan, Kyrkans hus och Granhults kyrka.

I Kyrkans hus förekommer många olika aktiviteter såsom barn- och ungdomsverksamhet, damklubb, herrklubb, sopplunch, torsdagscafé m.m. utöver andakt, gudstjänst och mässa.

I de flesta av dessa aktiviteter deltar frivilliga medarbetare. Förtroendevalda i församlingen firar ofta gudstjänst i våra olika kyrkolokaler och deltar även i de övriga aktiviteterna då möjlighet finns.

De olika aktiviteterna leder ibland till ett mera aktivt deltagande av församlingsborna och tröskeln till Kyrkan kan upplevas lägre.

Vi måste vara öppna, välkomnande, tillåtande och bjuda på upplevelser som svarar mot församlingsbornas situation. Man måste kunna känna igen sig och få en känsla av sammanhang.

Kyrkkaffe efter varje gudstjänst med möjlighet till samtal förstärker gemenskapen.

Vikten av ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra medmänniskor lyfts i samtal mellan förtroendevalda och anställda.

FÖRSAMLINGARNAS SÄRSKILDA IDENTITET

3. Åseda församling

Åseda församling präglas av en bred verksamhet där många ideella håller i arbetet i grupper. Det ger en sammanhållning i församlingen och det ideella arbetet är en kärna vi gärna vill utveckla och utvidga så att vi når nya människor som genom engagemang kommer till kyrkan.

Barn och ungdomsverksamheten är viktig för oss liksom musiken och körer i olika åldrar. Vi ser också gärna barns och ungdomars medverkan i våra gudstjänster.

Många aktiviteter sker i församlingshemmet där vi gillar att träffas, gärna över fika och enkel mat. Alla hittar till församlingshemmet men vi skulle vilja att fler hittar till kyrkan också.

Vår ekumeniska samverkan med Brunnskyrkan är ett uppskattat och väl grundat inslag där vi samverkar både kring musiken och i vårt missionerande uppdrag. Vi firar regelbundet ekumeniska gudstjänster och firar på så sätt någon av kyrkoårets stora högtider tillsammans.

Vi har en stark tilltro till det gemensamma pastoratsarbete och vill gärna verka för ökad samverkan mellan församlingarna så att våra resurser nyttjas effektivt och hållbart och där respektive församling hittar sin ton i den gemensamma klangen.

Vi har i Åseda församling genom stilla ro och nära påbörjat en tradition av vilsamma meditativa inslag i mötet med gud och dessa vill vi utveckla med nya aktiviteter som pilgrimsvandringar av enklare slag, kristen meditation och stillhet.

Kyrkan ligger mitt i centrum och det präglar oss och vår församlings förhållande till kyrkan. Den står mitt inne i Åseda och man hör kyrkklockorna över samhället när de ringer in helgen eller ringer i andra sammanhang. Nära i vardagen och vardagslivet.

Eftersom Åseda är en ort starkt präglad av ideell och samhällelig samverkan finns också en förväntan på att kyrkan mitt i byn även ska vara delaktig och mitt i på flera sätt. Vår medverkan vid Olsmässan är ett exempel på hur kyrkan naturligt tar plats bland människor och i det som sker i samhället. Åseda församling är inkluderande mot våra nysvenskar och verkar för att vara en del i integrationsprocessen.

Vår kristna tro tar sig ofta praktiska uttryck där vi försöker leva det vi lär, värnar gemenskapen och låter vår tro få konsekvenser genom att synas och verka i vårt närsamhälle. Där människor är, där vill vi vara.

Vi har blivit och vill vara en tillåtande församling där det inte är stramt och krångligt, man ska känna sig hemma och välkomnad. Man kan ha sina funderingar, tro och tvivel får plats bredvid varandra.

FÖRSAMLINGARNAS SÄRSKILDA IDENTITET

4. Älghults församling

Tre (ej separata) områden uttrycker tydligast församlingens identitet och teologi.

- Arbetet med att fira levande söndagliga högmässor för alla åldrar
- Det mycket omfattande, breda och djupt förankrade musiklivet som lever i vardagen och inte minst i våra gudstjänster!
- Messy Church.

Högmässorna

Högmässorna präglas av en rik men tillgänglig liturgi som bärs till stor del av musiken. Om inte någon av körerna medverkar så finns där ändå körsångare bland kyrkvårdarna och i övriga församlingen som bär de sjungna liturgiska partierna. Dynamiken i kyrkoåret uttrycks inte minst genom de liturgiska textilerna som omfattar samtliga liturgiska färger inkl. rosa och Mariablått. Målet är en levande gudstjänst med många delaktiga. Under den kalla perioden, januari - mars kan högmässorna firas i församlingshemmet pga Älghults kyrkas mycket dåliga energieffektivitet.

Musiken

Musiklivet är av tradition väl förankrat i detta (tidigare) brukssamhälle och utgörs inte bara av församlingens tre körer, utan också av samverkan med bygdens musikkår, med andra körer i pastoratet och med solister.

Musiken är en integrerad del av gudstjänstlivet och under året firas flera särskilda musikhögmässor, där musiken ges än större utrymme.

Messy Church

Höstterminen 2018 startades, efter flera års tänk, Messy Church i Älghults församling. Messy Church är **INGEN VERKSAMHET** vid sidan av alla våra andra verksamheter. Messy Church är ett sedan 15 år internationellt och ekumeniskt förankrat koncept för att hitta nya sätt att vara kyrka i egen kraft. Messy Church är lika mycket kyrka för dem som är med där som söndagens högmässa är för dem som är delaktiga i den. Att församlingen, som en del av Kristi världsvida kyrka firar högmässan på den åttonde dagen (dvs samlas kring ordet och bordet för att sändas) ger oss kallelse och legitimitet att vara kyrka även i Messy Church i vardagen.

Messy Church är ett teologiskt mycket genomtänkt koncept. Varumärket ägs av BRF i England och får användas av de som bejakar och följer kärnvärdena

- För alla åldrar
- Gästfrihet
- Kreativitet
- Celebration/firande/lovprisande/samling
- Jesuscentrerad

Messy Church finns i stort sett i hela världen i dag (30 länder) och omspanner kyrkor från Katolska kyrkan till Pingst (olika typer av Evangelicals).

Älghult ingår i ett nätverk för FXP i Växjö stift och i ett särskilt nätverk för Messy Church i Växjö stift. Vi är också på uppdrag av BRF i England regionala samordnare för sydöstra Sverige (Formellt kärnteamets ledaresom också är en av fyra regionala samordnare i Sverige som har regelbundna telefonkonferenser om Messy Church vidare utveckling här. Just nu händer väldigt mycket på det området. Messy Church i Sverige behöver en ekumenisk organisatorisk förankring, som man t ex har i Tyskland och andra länder, som kan tillhandahålla vissa resurser för utbildning, information, översättning av det rika material som finns mm. Vi är nu på god väg mot detta.

Messy Church i Älghult är en av 40 församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar med ett koncept som vi tror kan vara avgörande för våra församlingars liv i framtiden och vi i en internationell teologisk ekumenisk kontext!