

# Den allvarsamma leken

I C.S. Lewis böcker om Namia går några barn in i en garderob. Där på andra sidan pälsarna finner de ett land. Ett magiskt land där en häxa förklarar evig vinter, där det finns fler talande djur än människor, där strider utkämpas av kentaureer, jättar och fauner. En värld där djur, träd och natur är invecklade i en kamp mellan det onda och det goda.

När vi går in i kyrkan är det som att komma in i en annan värld där det mesta är annorlunda. Här är det högt i tak, ljudet ekar, människor bär annorlunda kläder, musiken låter annorlunda, här ljuder böner, bekännelser och lovsång, här möts dåtid, nutid och framtid, här står livet på spel i kampen mellan det onda och det goda.

För att gestalta det annorlunda, samhörigheten med den andra världen, använder vi oss i kyrkan av saker, kläder och symboler. Vi klär oss i albor, mässhakar och mitra. Vi har dopfunt, kalkar och kollekthåvar, kistor, blommor och ljus. Sakerna finns där för att hjälpa oss att orientera oss i landet annorlunda. De berättar en livstolkande berättelse om vad det är att vara människa, att ha relation till sig själv, Gud och varandra.

När vi varit där en stund återvänder vi till den kända världen, verkligheten, där allt är som vanligt. Men vi är förändrade! Med "vi" menar vi i de flesta fall oss vuxna. För medan vi "lekte" med livets leksaker lekte barnen med några plastbilar, en nalle och ritade på baksidan av överblivna kyrkorådsprotokoll.

Vi vill med det här skåpet bjuda in barnen till att utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor.

Välkomna till Västerås stifts Leksacer!



## Mer information och beställning

Kontakta Västerås stift, 021-17 85 00 eller via e-post:  
[vasteras.stift@svenskakyrkan.se](mailto:vasteras.stift@svenskakyrkan.se)

Svenska kyrkan   
VÄSTERÅS STIFT





## En lek miljö för barn

I samarbete med Västerås Möbelhantverk har vi tillverkat ett skåp där barnen kan hitta alla de saker som används i gudstjänsten. Vår målsättning är att skapa pedagogiska, inspirerande och lekvänliga miljöer för barn. Miljöer som passar in i och harmonierar med kyrkorummet och dess övriga utsmyckning och symbolvärld. Här kan barnen klä ut sig till biskop eller präst, leka nattvard, dop, vigsel och begravning eller fritt söka sig fram i kyrkans värld. Vi vill ge möjlighet till berättande och undervisning samt att på ett tillgängligt sätt behandla frågor som rör livets riter och livsfrågorna som är relaterade till dessa.

## Barnsäkert och lättskött

En miljö som inte bara är lekvänlig utan håller hög säkerhet och som är lätt att sköta. Dockan är tillverkad av tugg- och sugvänliga naturmaterial och kan tvättas i maskin. Nattvardskärlet och dopfunten är tillverkade i aluminium, ett material som utseendemässigt påminner om silver och samtidigt är så lätt att inga tår skadas om man tappar kärlet. Textilierna är tillverkade av lättskötta material som tål vattentvätt.



# Lekskåp



## Hög kvalitet

Vi har varit måna om en hög kvalitet gällande hantverket, materialvalen, estetiken och även teologin. Därför innehåller skåpet också en stor symbolrikedom med välkända och mindre kända symboler. Altartavlans bild, kycklingmamman är kanske inte någon vanlig bild av Jesus men den är hämtad från Matt 23:37 och Luk 13:34, där Jesus ger en bild av sig själv som en sådan. Här finns också klassiska symboler som vi känner igen tillsammans med talsymbolik. De flesta symboler är inte fullt synliga för vuxna men i barnhöjd kan man upptäcka dem.

**Material:** Ek, massiv björk och ekplywood (i ryggarna). **Mått:** höjd 1769mm bred 1500mm (3000mm med utfällda dörrar) och djup 455mm.

