

Minnets album och Livets konstanter



Foto: Svenska kyrkan Jönköping

Karin Hagberg

Den här sommaren är det mycket som har varit annorlunda. Livet har för många vänts upp och ned. Arbetsbördan kanske letade sig in i sommaren. Oron och distanseringen tär på många sätt. Vi har kanske inte kunnat träffas som vi ville och mötas på det sätt som vi alltid gjort. Högtider, som sedan länge varit planerade, har fått skjutas på framtiden. Men sommarens varma vindar har gjort att vi också kunnat mötas utomhus! Fika i bersån, på balkongen och bada i viken. Njuta av välbehövlig och välförtjänt vila och åka på upptäcksfärder i trakten. Kanske nyupptäckter av platser du inte visste fanns? Bilder att spara i minnets eget album.

Nu står vi inför en ny termin med nya frågor. Hur ska det bli? Kommer vi kunna träffas igen? Kommer det bli bättre eller sämre? Kommer det finnas något arbete att göra? Kommer jag orka med allt arbete som ligger framför?

Mitt i en frågande tid är det en trygghet att påminna sig om att det faktiskt finns det som inte är förgängligt, utan beständigt. Konstanterna i tillvaron. Där Gud är den största konstanten av dem alla. Gud är den evige, som aldrig viker från vår sida utan ständigt vakar över oss, natt och dag. Och som en symbol för det eviga står våra kyrkor och tronar upp emot höjden. Gud finns med oss var vi än befinner oss i tillvaron och i livet, och kyrkorna hjälper oss att bli påmind om just det!

Och i kyrkans verksamhet vill vi också ständigt påminna om Den som gett oss livet. Om att vi är Guds älskade barn. Kyrkans uppdrag står fast, men under omständigheterna tänker vi om och vi tänker nytt! Kyrkans liv är inte ett annat liv, något vid sidan om vårt vardagliga. Kyrkan vill spegla våra liv, som de är, i ljuset av Guds stora berättelse om Livet.

I Trefaldighetstid, i växandets och mognadens tid, så gäller det att hålla i. Hålla i den fysiska distansen

för allas bästa och hålla i konstanterna, så att vi växer stadigt. Gud är med i din vardag, och med i din helgdag, i glädje och sorg. När hösten väl kommer, plocka då fram bilderna i minnets eget album och kom ihåg att Gud är med dig! Amen.

”En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommaskrud.”

(Sv. ps. 202:2)

*Karin Hagberg
Komminister Skärstad-Ölmstad församling*