

kyrkoblad

Svenska kyrkan, Lindome församling, Sommaren 2017



tema
Konfirmander
reser till Polen
sid 4

Ny Kyrkoherde 2

Anmälan till konfirmation 2017-2018 7

Renovering av Församlingscentrum 9

Information inför kyrkovalet i september 10



Ylva Leitzinger, vår nya kyrkoherde!

Efter många år valde Staffan Tobjörk att gå ner i tjänst och tjänstgöra som komminister och slutade då att vara kyrkoherde. Att hitta en god ersättare till Staffan tog tid men äntligen kan vi presentera vår nya herde.

Vi träffas en tidig morgon vid fikabordet i öppnafsörskolans lokaler bland leksaker och kuddar i nedervåningen av Kyrkans Hus.

Ylva börjar med att berätta om sin uppväxt i Adolfsberg utanför Örebro, hur hon växte upp med två yngre bröder. Svenska kyrkan blev tidigt en viktig del i hennes liv. Hon berättar att hon som ungdom blev aktiv i ungdomsgruppen och var med som konfirmandmedhjälpare. ”Men tyvärr var det inte så många andra kristna ungdomar i kyrkan, så ibland var jag och prästen ensam om att ta hand om konfirmanderna.” Berättar Ylva.

Via gospel-kören i Örebromissionen (EFK idag) som hon började sjunga i kom hon i kontakt med många ungdomar som var kristna. Genom gemenskapen med dessa ungdomar öppnade sig en helt ny värld för henne. Sedan blev det studier till sjuksköterska med en tydlig tanke att arbeta i mission och bistånd.

Efter det började hon på bibelskola via Ungdom med uppgift (UMU) med flera missionsresor bland annat till Filipinerna. I UMU träffade hon ungdomar från många olika länder och olika kyrkor. Ylva berättade att hon kunde göra stor

nytta med sin kunskap som sjuksköterska, men en längtan efter teologisk fördjupning inföll sig också.

Så det blev teologi hemma i Örebro, en 4-årig utbildning, tanken var att komma ut i mission igen.

Det var under dessa år som hon blev uppmuntrad att börja arbeta som pastor. Hon sökte och fick tjänsten som föreståndare för Tabernaklet i Göteborg. ”Jag var bara 26 år då” säger Ylva.

Under tiden i Örebro hade hon börjat längta tillbaka till sina rötter i Svenska Kyrkan; kanske skulle hon verka som präst. Efter 3 år som pastor blev det prästvigning istället och första tjänsten som präst blev i Oskar Fredriks församling.

Som handledare där hade hon prästen Anders, som hon gifte sig med och tillsammans bor de nu i Göteborg och har två barn.

Efter Oskar Fredrik blev det arbete som studentpräst i 10 år. Det var ett arbete som lärde mig att hitta relevanta uttryck för tron bland studenter och lärare berättar hon. Närvaro på institutionerna, många samtal och temagudstjänster fyllde hennes tid. Nu närmast kommer hon från Domkyrkan där hon har arbetat som komminister.

Fyra frågor om Lindome till Ylva:

1. Vilken möbel förknippas Lindome med? Stolar (Helt rätt)
2. Vem var Lars Linderot? En präst! (rätt, han var en känd kyrkoherde i Lindome)
3. Vilka färger spelar Lindome GIF i? Blått, vitt och kanske rött! (Fel, vitt och svart)
4. Vad producerades i August Werners fabrik i Lindome? – Textilier (efter lång betänketid) (rätt)



Välkomstgudstjänst för Ylva.

Söndagen 20/08 kl 11.00. Festlig gudstjänst med mässa och medverkan av Prosten Susanne Rappmann. Efteråt bjuder vi på lunch och tårta. Varmt välkomna! Anmäl dig gärna så vi vet hur många som kommer senast 13/8 till expeditionen tel. 99 68 60 eller via mail: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Vad kan vi förvänta oss av Ylva? Hon berättar att hon vill lära känna församlingen och fortsätta det goda arbete som finns men också se var det går att utveckla. Viktigt att skapa en ”vi känsla” i arbetslaget genom gemenskap och god arbetsmiljö för att nå ut med det goda arbetet i församlingen. Ylva poängterar att det är viktigt att vi funderar igenom det vi gör. Står vi i relevanta sammanhang? Gör vi det vi ska göra?

Något hon brinner för är samverkan med samhället och skapa nätverk där vi kompletterar med våra olika kompetenser; att kyrkan får vara en kontinuerlig partner till samhället. Hon säger; Vi är en del av samhället – inte utanför det. Vi behöver varandra och kyrkan är unik med sitt budskap om hoppets Gud, därför behöver vi bygga broar. Utmaningen för kyrkan idag handlar om kommunikation menar hon. Vi som kyrka gör väldigt mycket bra som många människor inte ser, hur får vi Lindomebor att se att vi finns där för dem. Till exempel den kompetens vi har när det handlar om samtal om sorg och död.

Hon tillägger och säger; ”Vi behöver samtala om döden mitt i livet. Inte bara när vi står inför ett dödsfall utan samtala för att få tid med livet.”

När hon inte har fullt upp med att vara kyrkoherde hoppas hon få tid för sina intressen som skidor och snowboard, och ja att dansa tillägger hon.

Text/foto: Andreas Thalenius
Text: Ingela Skarin Håkansson



Konfirmation i Polen

Vad kan det vara som får en 14-årig ungdom från Lindome att säga: "En sådan här resa trodde jag aldrig någonsin att jag skulle få uppleva"?

Tillsammans med Ida, Elina och Felicia får vi följa vårt konfirmandalternativ "Polen" lite närmare än vad vi kanske är vana vid - och inser att det är en resa som görs både geografiskt och inombords!

Klockan är 06.45 på morgonen i Krakow. På bussen sitter en grupp konfirmander och deras ledare med sömniga ögon. Natten har varit kort. Under gårdagskvällen gick vi igenom vad som väntar oss denna dag. Vi är på väg mot förintelselägren Auschwitz och Birkenau. Det är ganska tyst på bussen och lite småkyligt. Det regnar idag medan gårdagen var solig och 20 grader varm. De flesta passar på att sova en stund under den en och en halv timme långa bussresan. Men Felicia, en av konfirmanderna, är vaken. Hon har ganska blan-

dade känslor just nu. Dels berättar hon att hon försöker att inte tänka så mycket på hur det kommer bli, för hon är rädd att det då bara kommer kännas ännu jobbigare. Samtidigt bär hon på en önskan att människor ska förstå det hemska som faktiskt hände där. Hon berättar också att hon är lite orolig. "Eftersom det kommer finnas så många känslor inblandade så kommer jag inte veta vad jag ska göra eller hur jag ska reagera". Den oron är Felicia inte ensam om att känna. När vi klivit av bussen pratar jag med Ida och Elina som också

är konfirmander i Polengruppen och de känner igen sig i det. ”just nu känner jag mig ganska tom faktiskt. Jag är ganska säker på att det kommer bli väldigt jobbigt dock” säger Ida. ”Jag är lite nervös över min reaktion. Jag tycker att det är pinsamt att jag gråter vilket jag tror att jag kommer att göra”, säger Elina, ”men samtidigt vill man inte vara den som är känslokall och inte reagerar medan alla andra gråter”.

Vår första träff med Polengruppen var redan i oktober 2016. Konfirmandtiden spänner nämligen från höstterminen och ända fram till vårslutet med konfirmation i maj. Däremellan ses vi regelbundet var tredje till var fjärde vecka uppe vid Lindome Kyrka.

Konfirmandtiden innehåller dessutom två olika läger; ett uppstartsläger för att lära känna varandra som grupp och sedan resan till Polen under påsklovet.

I år är det församlingens första Polengrupp och därför valde vi att följa

Felicia, Elina och Ida, lite närmare under deras konfirmandtid. Efter att ha haft några träffar på hemmaplan och ha varit i väg på första lägret sätter vi oss ner och pratar om ifall det här med att konfirmera sig var som de hade tänkt sig det. ”Jag trodde att det skulle vara mer tråkigt och att vi bara skulle ha lektioner och lära om kristendom - men det var mycket roligare och vi har gjort många andra roliga saker också” säger Felicia och ser uppriktigt entusiastisk ut, vilket gör att vi alla börjar skratta. Sedan fyller Ida på, ”Jo, men jag trodde också det skulle vara mer – nu är det det här och vi ska lära oss om det här – men

ni väver in det i roliga saker och praktiska lekar att göra. Trodde inte det skulle vara att blanda nytta med nöje”.

När det väl är dags för att prata om vad kristna verkligen tror på, hur man ber eller om universum kan ha blivit skapat av en Gud så föder det många nya och spännande frågor. Ida berättar att hon har insett att Sverige är så pass sekulariserat att man ofta har fördomar om vad människor tror och inte tror. Dessutom upptäcker de hur mycket vi redan har gemensamt och att alla människor faktiskt tror på någonting. ”Allt vi pratar om sätter igång en tanke och gör att man börjar tänka i helt nya tankar – man har utvidgat

sitt tankesätt”. Sammanfattar Ida. ”Ja, sådana frågor som man inte gått och tänkt på innan” fyller Elina i.

Jag minns en speciell grej när det väl var dags för avresan till Polen. Flera av oss började räkna på fingrarna hur lång tid vi kommer att

sitta i bussen. Även om alla hade ett leende på läpparna så var det som att det var först nu när vi skulle hoppa på bussen som vi insåg hur lång tid det skulle ta.

Så med tanke på detta bestämde jag mig för att fråga Ida, Felicia och Elina – nu när det gått några veckor efter resan – vad de egentligen tyckte om bussresan. ”Jag har tyckt att det har varit riktigt kul att åka, även om det gått många timmar i både buss och båt så har jag haft kul nästan hela tiden. ”Jag har nog aldrig skrattat så mycket som jag har gjort hittills under denna resan.” säger Ida.

”

När det väl var dags för avresan till Polen var det flera av oss som började räkna på fingrarna hur lång tid vi kommer att sitta i bussen



”Det känns helt fantastiskt”, fortsätter Elina. ”En sådan här resa trodde jag aldrig någonsin att jag skulle få uppleva.”

Felicia berättar att på resan var det flera av ungdomarna som via fritidsintressen, skola och idrottsklubbar redan kände varandra ganska bra. Men nu efter resan känns gruppen mer samlad. Alla kände inte varandra, utan det var lite olika grupperingar. ”Efter resan känns det som att man kom varandra mycket närmare och jag pratade med personer som jag aldrig trodde att jag skulle prata med”, säger Elina

Med en knapp månad kvar på sin konfirmationstid är det givetvis roligt att tänka framåt mot högtidsdagen i Lindome Kyrka. ” Jag tror att det kommer att vara en fin helg och fin stämning tillsammans men även lite vemodigt eftersom att man skiljs åt från vissa människor”, börjar Elina. ”Jag gillar verkligen inte att stå inför människor och prata för det gör mig nästan spyfärdig. Om det skulle vara så att jag skulle göra det, skulle det kännas bättre för mig nu eftersom att gruppen är vid min sidan och stöttar mig.” ”Men samtidigt kommer det kännas konstigt att inte träffas i vår

konfirmationsgrupp längre”, säger Ida. ”Jag tror helgen nog blir det roligaste på hela konfirmationen”, fortsätter Felicia. ”För det är då allt verkligen är på riktigt och jag tror vi kommer komma ännu lite närmare varandra i gruppen”.

Jag avslutar med att fråga vad som varit bäst med hela konfirmandtiden hittills och Elina tycker att det är kul att träffas allihop någon gång i månaden som vi har gjort och det kommer att vara en väldigt stor saknad efter konfirmationen.

”Resan till Polen är nog det roligaste jag varit med om men samtidigt var det en tankeställare. När vi var i Auschwitz började jag verkligen tänka på hur privilegierat vi lever och den tanken har följt med mig hem. Jag tänker mycket mer nu på hur bra vi har det och att man ska vara nöjd över det vi har” säger Ida och fortsätter, ”lite sorgligt att resan är över tycker jag. Vi har gått och pratat så länge om Polenresan och nu är den plötsligt över. Det gick så fort, nästan lite för fort.”

”Men det är samtidigt väldigt skönt att slippa gå upp 06:00 varje morgon!”

Roland Dahl, Ungdomsledare



Konfirmation 2017/2018

*Nu närmar sig anmälan inför nästa års konfirmation. Här får du viktig information kring datum och våra olika grupper. **Observera att anmälan sker elektroniskt på www.lindomelukas.com under fliken konfirmation från och med tisdag 13 juni kl. 10.00.** Behöver du hjälp med din anmälan går det bra att ringa oss så fyller vi i den tillsammans.*

HEMMA och POLEN

Vi kommer att göra en vandring från mörker till ljus. Hemma och Polen kommer att använda sig av samma verktyg, arbeta med bild, musik, teater, skrivande – där tanken är att du som konfirmand väljer det område som du önskar. Vi kommer dela starka erfarenheter tillsammans och får möjligheten att på ett sätt som passar var och en berätta det vidare. Där du får möjlighet att hitta din plats i livet med sikte på en hoppfull framtid.

Hemma

I hemmakonfirmandgruppen träffas vi ungefär en gång i månaden. Vi åker på två helgläger, ett på hösten och ett på våren, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Detta alternativ kostar ingenting.

Polen

Polen-resa under påsklovet, med boende i Krakow och besök till Auschwitz, kontinuerliga träffar i Lindome under perioden oktober-mars, samt efter resan och inför konfirmationshelgen. Detta alternativ kostar 1500 kr för konfirmanden.

ITALIEN

Italienläsningen är församlingens sommar-alternativ. Vi ses vid fyra helgtillfällen under läsåret, 2 på hösten och 2 på våren för att sedan göra en 12 dagar lång resa till varma härliga Italien efter det att skolan slutat. Konfirmationen är i början av juli. Vi bor i anslutning till Rom, med utflyktsdagar till Colosseum, Peterskyrkan, Medelhavet och mycket mer. Vi kommer även känna på hur riktig pasta smakar och kommer vid flera tillfällen få uppleva den Italienska kulturen. Platserna är begränsade och det är först till kvarn som gäller. Kostnaden är 5500 kr/konfirmand. Då ingår flyg, boende, mat och alla aktiviteter under resan.

Har du frågor eller funderingar kring kostnaden för de olika konfirmandalternativen så hör av er. Ekonomiska förutsättningar skall inte vara ett hinder för konfirmation.

Det händer

FÅGELSTENSARVET

Nu kan du söka stipendium/bidrag från Fågelstensarvet Carl G. Andersson.

Det delas ut till ungdomar för utbildning inom, konst, konsthantverk, musik, litteratur och teologi eller utbildning till lärare och församlingspedagoger.

Dessutom kan elever vid folkhögskola, lantbruksskola och andra liknande utbildningsinstitutioner söka.

Vidare kan bidrag sökas för vård av behövande, ålderstigna och sjuka.

Behörig att söka är den som är eller har varit folkbokförd i Mölndals stad. Sökande från Lindome har förtur.

Ansökningsblanketter kan fås från Lindome församling. Kontakta diakon Ingela tel. 99 68 63 för mer information. Sista ansökningsdag är den 31/8.

”SPRÅKCAFÉ”

Varje söndag efter gudstjänsten ca kl. 11.00 är du välkommen på ett enkelt kyrkfika då vi också bjuder in dig som vill få möjlighet att träna svenska och träffa nya språkvänner. Vi träffas i Kyrkans Hus undervåning, Barnsjöv. 19.

LINDOME SECOND HAND

Välkommen till Lindome second hand som Lindome församling och Johanneskyrkan driver tillsammans med volontärer på Elementvägen 2. Vi har öppet tisdagar kl. 14–18 samt lördagar kl. 10–14! Inlämning sker under öppettiderna. Vi börjar vår sommarrea den 10/6 då vi har 50 % på allt i hela butiken. Rean fortsätter till den 20/6 då vi har sista öppettiden innan sommarstängningen. Vi öppnar igen 15/8!

Vill även du bli volontär hos oss? Ring Ingela tel 99 68 63 eller Ulla-Britt 0705-61 16 31 eller kom in i butiken och prata med oss. Följ oss gärna på Facebook och på www.lindomeseccondhand.se

SOMMARCAFÉ

Kom en tisdag till Kyrkans Hus kl. 12.00 och ät en god sallad, en kopp kaffe med dopp och få trevlig gemenskap och lite andlig spis som inledning. Allt detta för 40 kronor!

Vi har öppet följande tisdagar i juni: 13/6 samt 20/6 då vi har midsommarfest med sill, färskpotatis och jordgubbar.

Mirjam Simonsson spelar folkmusik på sin fiol och författaren Lena Brorsson Alminger filosoferar om ljuset och mörkret. OBS!

Anmälan till denna fest senast 13/6. Kostnad 50 kr. Vi har sommarstängt under tiden 27/6–25/7. Vi öppnar åter 1/8.

8/8 kommer Kajsa Karlsson och berättar om livet från förr i Knipereds by.

BIBELSAMTALSGRUPP

Varannan torsdag kl. 17 i Kyrkans Hus bottenvåning. Vi börjar den 14/9. Vi samtalar om söndagens bibeltexter, Luther och livet i stort och smått. Vi dricker gott kaffe eller te och kaka. Vi avslutar vid 18.30 då vi har möjlighet att vara med på mässan. Välkommen!

Staffan Tobjörk, präst, 99 68 68. Ring om du funderar....



Pensionärsutfärd



Torsdagen den 24 augusti går en spännande resa av stapeln som du inte kan missa.

Resan börjar med ett besök på Derome trä- och nostalgimuseum där vi först dricker kaffe och sedan får en guidad tur i det intressanta museet. Därefter åker vi till den närliggande Torpa medeltidskyrka där vi har en andakt och får veta mer om kyrkan. Lunchen serveras på Åstad gård. Öströö fårfarm står därefter på programmet. Här får vi själva gå runt i egen takt och se på de vackra omgivningarna, besöka gårdsbutiken, hantverksstugan, caféet m.m.

Kostnad: 250 kr som du betalar i bussen. Resan subventioneras av Lindome Röda kors och Hällesåkers- och Lindomes kyrkliga arbetskretsar.

Buss 1 avgår från Inseros kl. 08.00 och kör sedan Norra Hällesåkersvägen förbi Greggered, Sagered, Annestoprsv. till Lindome Apotek där den avgår kl. 08.20.

Buss 2 avgår från före detta affären i Hällesåker kl. 08.00 och kör vägen Hassungared, Höga och Sinntorp till Lindome Apotek där den avgår kl. 08.20. Vi beräknar vara tillbaka i Lindome ca kl. 17.00, Sista anmälningdag 16/8!

Anmälan görs till Röda korset, Lennart Magnusson tel. 99 14 33 eller till Lindome församling, diakon Ingela tel 99 68 63. Det går också bra att anmäla sig på listor som finns i Församlingspaviljongen och i Lindome kyrka.

Nya församlingscentrum – puppa eller fjäril?

Ja, vad händer egentligen innanför de presentationer som döljer Lindome Församlingscentrum?

Arbetet pågår för fullt. Sådant som inte var så friskt eller passerat bäst före datum är borta sedan länge, grunden är kompletterad på innergården som skall bli det nya caféet, och nu byggs innerväggar, och dras ledningar för el, vatten och ventilation. De flesta beställningar som fönster, lås och larm, toalettstolar, golv, möbler, belysning, tegel och murararbete, och mycket annat, har gjorts eller är på väg att göras. Ni som var med på informationskvällen den 8 maj fick se den detaljerade planen, och arkitektbilder; något smakprov i litet format får ni se även här.

Våra planer verkar hålla. Vi har gjort några mindre tillägg på sådant som vi inte tänkte på i den ursprungliga planen, men ligger kostnadsmässigt

ändå i nivå med vad som kalkylerats. Renoveringen kommer kunna betalas med det vi tillsammans sparat ihop genom åren. Tidplanen med inflyttning innan advent verkar också stämma.

Från församlingen har ansvaret legat på en byggnadskommitté under kyrkorådet, med Iréne Brodd, Stig-Ove Dahlgren, Gunnar Trenning, Barbro Andersson samt undertecknad som sammankallande. Detaljfrågor har utretts av olika grupperingar med representanter även från personalen. Vår förstevaktmästare Camilla Kjellman har varit med överallt. Vi har tillsammans gått igenom alla detaljer och kommer att få en byggnad som kommer fungera jättebra för vår verksamhet, och vara trivsamt och vackert. Så ja, åtminstone på den sista punkten är vi övertygade om att det är en vacker fjäril vi kommer att få.

Lars Westerlind

Barn & Familj

Vi avslutar en härlig vårtermin med att tacka alla barn, föräldrar, mor-och farföräldrar och andra vuxna som besökt Öppna förskolan, söndagsskolan och andra delar av vår verksamhet.

Vi vill tillsammans med er fira in sommaren och 6/6 med en stor härlig familjedag och Loppis.

Var: Kyrkans hus och runtomkring

Tid: 10–14

Det kommer att finnas roliga saker t.ex. hoppborg m.m.

Ta med familjen, grannar och vänner så har vi en trevlig dag tillsammans! Öppna förskolan – höst. Öppnar 18/8.

Gilla gärna vår facebooksida där vi uppdaterar med nyheter, öppettider, föreläsningar m.m.
”Barn och familj, Lindome församling”

*Trevlig Sommar
önskar vi er och
hoppas vi syns i höst*

Anna, Eva, Pehr



KYRKØVALET – DIN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SVENSKA KYRKAN I LINDOME!

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval i Sverige. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem under de kommande fyra åren.

Svenska kyrkan har sedan relationsändringen till staten år 2000 genomgått en betydande demokratiseringsprocess. Detta innebär att det vart fjärde år skall arrangeras kyrkoval till tre olika nivåer. Ansvarigt för att detta sker i Lindome är Valnämnden vald av Kyrkofullmäktige.

För Lindome församlings del gäller val till:

- Kyrkofullmäktige – ditt lokala val
- Val till stiftsfullmäktige – regionalt
- Val till kyrkomötet – nationellt

Under valdagen den 17 september kommer vi att ha öppet i vallokalen Almåsskolans matsal mellan klockan 12.00–20.00

Vi kommer också att arrangera röstmottag-

ningsställen vid Hällesåkersskolan på valdagen den 17 september mellan 11.00–13.00 och på Brogården mellan 14.00–16.00. Det kommer att finnas möjlighet att förtidsrösta under två veckor från den 4 september vid församlingsexpeditionen, Annestorpsvägen 1.

Närmare information om tider och övrigt gällande valet samt mer information från de olika nomineringsgrupperna kommer att presenteras i kommande nummer av församlingsbladet som delas ut i augusti!

Valnämnden har förutom uppgiften att arrangera kyrkoval i Lindome också önskan om att få ett så högt valdeltagande som möjligt! Vi vill därför uppmantra alla medlemmar att rösta i kyrkovalet! Valnämnden

Har du frågor om kyrkovalet är du välkommen att kontakta:

Irene Brodd, ordförande, tel 031-99 14 56 eller 070-729 32 62 eller

Stig-Ove Dahlgren, vice ordförande, tel 031-99 51 40 eller 0709-081 99 73

Musik

Lördagsmusik den 2/9 kl. 17

”Som stjärnorna på himmelen, som solen om dagen!” Joel Göranson, cello- Ellen Finnilä-Göranson, piano. Nyskrivna cellostycken finns med i programmet. Vokalensemblen i några folkliga sånger! Nyutgiven CD med verk av Ellen finns att köpa efter konserten.

KÖRTIDER UNDER HÖSTEN

Vill du lära dig **spela piano, sjunga och spela på kyrkans stora orgel**? Om du är i åldern 8–10 år så är du välkommen till Musikverkstad i Lindome kyrka för barn 8–10 år. Vi träffas en gång per vecka för att spela och sjunga tillsammans och vi medverkar i söndagsgudstjänsterna för barn och vuxna. Anmälan görs till Charlotte Edin, 0734-03 94 27.

Musikstart: torsdag 7/9, kl 17.00–17.40, Lindome kyrka

Våga-sjunga-kören är kören för alla vuxna som alltid har velat sjunga men aldrig vågat. Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!

Körstart: torsdag 7/9, kl 19.15–20.15, Lindome kyrka.

Körledare: Charlotte Edin, 0734-03 94 27

Om du önskar vägledning och råd i röstbehandling och andningsteknik, för att fortsätta in i någon av våra körer, kan du prova **Körskolan**. Särskilt manliga sångare sökes, för hjälp in i Vokalensemblen. I mån av utrymme ges även enskilda sånglektioner, efter samtal.

Start: onsdag 6/9 kl. 17.30–18.20, Lindome kyrka.

Vokalensemblen sjunger regelbundet vid gudstjänster och vid Lördagsmusik. Klassiskt, nyskrivet m.m. Inför hösten övar vi bl.a. J. H. Romans ”Den Svenska Mässan”.

Start: onsdag 22/8 kl. 18.30–20.45 (Inleds med fika)Lindome kyrka.

Projektkör: Förbereder och övar in större verk. Vanligen övning måndagar, men även vissa lördagar (den 30/9). **Den Svenska Mässan** blir ett samprojekt med Västra Frölunda församling. Verket framförs helgen 18–19/9. För info kontakta Ellen 0703-15 81 25/031-99 68 73).

Spontankör: Sångintresserade kan delta i spontan uppkommen körsång, där också församlingens aktiva korister ofta stöder. Samling en timma före gudstjänst. Enklare sånger med folklig karaktär.

Start: 24/10 (samling kyrkan kl. 10).

Psalmverkstad: Om du har melodier och/ eller texter, som du vill sätta på pränt, kan vi hjälpas åt kanske? Kontakta Ellen (0703-15 81 25/031-99 68 73).

Ett nytt körverk!

Inför Lindome musikhöst kommer ett nyskrivet verk att uruppföras den 7 oktober kl. 17. Musik till den svenska översättningen av Te Deum har färdigställts och framförs under Tacksägelsehelgen. Det är organisten i församlingen, Ellen Finnilä-Göranson, som tonsatt för kör och orkester, med bl.a. harpa och slagverk. Jubelåret år 2017 har inspirerat till detta!



Det berättas

Under denna rubrik har läsarna av denna skrift kunna följa med bland de skrönor som berättas om vår bygd och kyrka. Allt återges så som det låter, men sanningshalten går oftast ej att vidimera. Detta är nummer 49, så nästa Kyrkobladsnummer kommer att bli halvsekeljubilar. Krönikör är som vanligt Lars Åshammar.


Vägunderhållet

Förr i tiden hade man ett sätt att kunna hålla vägarna farbara, trots snöstormar och lervälning. Det var inte utan att det ibland såg bedrövligt ut, men det gällde att kunna hålla vägen i så pass gott skick att två foror (hästskjutsar) kunde mötas utan att någon behövde backa till något bredare ställe. Detta vägunderhåll var ju ett sätt att kunna få fram trupp och artilleri snabbt vid orostider och fältslag.

Vägen från gränsen vid Flabäck och söderut mot Kungsbacka var en av dessa vägar som skulle ha bra underhåll, särskilt då gränsen mellan Sverige och Danmark gick vid Flabäck. Hur kunde då detta vägunderhåll fås att fungera? Jo, länsfogdarna gav tillstånd för bönder som hade bra resurser och bodde vid vägen att ta upp tull av de som använde vägen. Vid Sagsjön fanns en sådan tullstation, och nästa tull låg vid Skäggered, vid Kjellbergsvägens södra del.

När man åker på gamla E6:an far man förbi den sydligare tullen, kanske utan att tänka på historiens vingslag. Där Torkel hade infarten till sin bilverkstad ligger ett ganska långt bostadshus väster om vägen, och ladugården fanns öster om denna. Man körde alltså tvärs genom hemmanet. Än i dag kallas det "Tullarns". I mitten av 1800-talet sköttes vägen av en man som hette Anders Karlsson. Han bodde i Flabäck, och för vägen tog han in minst ett par tusen kronor per år. Han fick dåligt rykte efter sin död, för det sades på bygden att man hade funnit ett par trätofflor fyllda med tioöringar i hans bostadshus.

År 1875 fick han arrendera hela sträckan mellan Flabäck och Skäggered, och han köpte bond-



gården som hade vägen rätt genom gårdsplanen. Förutom manhuset fanns på "Tullarns" två lador, byggda med gavlarna mot vägen. Husets förstuga låg bara någon meter från vägen, och där byggdes ett vändkors, där gående kunde passera. Där fanns även en grov påle, och en bom över vägen kunde låsas. Denna bom hade en tyngd i ena änden, och bommen stod därför i uppfällt läge då man släppte den. Med ett rep kunde den dras ner och låsas vid stolpen.

Det blev så småningom ett mandomsprov bland Lindomes ungdomar att, helst nattetid, smyga in på Karlssons gårdsplan, lossa bommen från stolpen genom att skära av repet och njuta av åsynen nästa dag när bommen skulle ner och få nytt rep. Den tidens stegar var inte av aluminium, så det var en besvärlig operation att få ner bommen utan repet. När "Tullarn" hade haft ett antal incidenter av detta slag tröttnade han och satte en kätting i stället för rep och större tyngd på bomändan så att den gick upp av sig själv i alla fall. Nattetid brukade vägen vara tullfri, så ingen bom stoppade trafiken. Och när det kom en hästskjuts sent på kvällen väsnades vagnens hjul så pass mycket att gårdens folk vaknade.

Alfred Jönsson skrev om detta hus i Skäggered, och han hade då och då ett ganska lustigt sätt att beskriva verkligheten. Historien om "Tullarn" avslutar han på följande sätt: "Anders Karlsson avled som ungt, men i omkring tio års tid hade han en hushållerska som hette Sofi. Hon var från Greggered och var ett resolut fruntimmer."

Det finns mycket att berätta om denna trotjänarinna, och jag ber att få återkomma.

Församlingsexpeditionen

Expeditionens öppettider

Juni vardagar 09.00–12.00. Juli mån–ons 09.00–12.00

Augusti vardagar 9.00–12.00.

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Anna Kjærsgaard 99 68 60

Kyrkokamrer

Christina Ek Sjösten 99 68 66

Musiker

Organist Ellen Finnilä-Göranson 99 68 73

Musiker Charlotte Edin 0734-03 94 27

Församlingsvärd

Gabriella Araya

Ungdomsledare

Roland Dahl 99 68 74

Öppna förskolan 99 68 65

Kök/husmor

Marie Wranggård 99 68 75

Kyrko- & kyrkogårdsvaktmästare

Camilla Kjellman 1:e vaktm 99 68 78

Michael Ardenheim 99 68 77

Lisette Skattberg 99 68 79

Diakoner:

Eva Martinsson 99 68 67

Ingela Skarin Håkansson 99 68 63

Präster:

Andreas Thalenius 99 68 71

Martin Lokrantz 99 68 72

Pehr Vitalis 99 68 64

Staffan Tobjörk 99 68 68

Bengt Inghammar, vik. Kyrkoherde 0703-75 26 57

Ylva Leitzinger, kyrkoherde 99 68 62

För epost till personal och kyrkoråd se hemsidan.

www.lindomeforsamling.se



Svenska kyrkan 

LINDOME FÖRSAMLING

Annestorpsvägen 1

437 33 Lindome

Besöksadress:

Annestorpsvägen 1 vid parkeringen

E-postadress:

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Fotografi: Lindome församling om inget annat är angivet.

Framsidas bild: Konfirmander.

Foto: Roland Dahl.

Tryck: Risbergs Information & Media

Ansvarig utgivare: Bengt Inghammar

Kyrkobladet är ett grupporsband till hushållen i Lindome som utges med fyra nummer om året.

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i Lindome. Om du inte har fått ett i brevlådan så får du gärna ringa till expeditionen eller komma in och hämta ett. (Kyrkobladet skall även gå till den som undanbett sig reklam.) Får du trots detta inte Kyrkobladet så kan du ringa postutdelningen i Lindome och hänvisa till att det är samhällsinformation och att det skall delas ut till dig.

Välkommen till din kyrka i sommar!

Gudstjänsterna är i kyrkan, om inget annat anges. Obs! kl.10.00. Kyrkan är även öppen dagtid.

juni

4	Pingstdagen	10.00	Gudstjänst
11	Heliga trefald. dag	10.00	Söndagsmessa
18	1 e. trefald.	10.00	Gudstjänst, extra musik
24	Midsommardagen	10.00	Gudstjänst. Hällesåkers Spelmanslag medverkar.
25	Johannes Döparens dag	10.00	Söndagsmessa.

juli

2	3 e trefald.	10.00	Gudstjänst, extra musik
8	Lördag	10.00	Konfirmationsgudstjänst Farfa grupp1
		13.00	Konfirmationsgudstjänst Farfa grupp2
9	4 e trefald.	10.00	Söndagsmessa med konfirmander
16	Apostladagen	10.00	Gudstjänst
23	6 e trefald.	10.00	Söndagsmessa
30	Kristi förklarings dag	10.00	Gudstjänst

augusti

6	8 e trefald.	10.00	Söndagsmessa
		15.00	Friluftsgudstjänst Börjesgården
13	9 e trefald.	10.00	Gudstjänst
20	10 e trefald.	10.00	Söndagsmessa Körsång
27	11 e trefald.	10.00	Gudstjänst

Kyrkkaffe serveras i
Kyrkans Hus undervåning
efter gudstjänst/mässa och
krunch efter gudstjänst barn
och vuxna. Välkommen!

Reservation för
ändringar. Predikoturer kan
Du även finna i tidningarna
GP, NH och MP
samt på hemsidan www.lindomeforsamling.se

Snart är det dags för Polenkonfirmandernas konfirmation. Det har varit en tid med lektioner, lek, undervisning och Gudstjänster. Temat för gruppen har varit från Mörker till Ljus och det ljusa och det mörka har funnits med, skämt och allvar. Särskilt blev allvaret tydligt under den resa till Auschwitz som gruppen gjorde. En resa till en sådan plats, en ondskans nollpunkt, sätter igång funderingar. Hur kan något sådant ske? Hur kan människor begå sådana handlingar? Hur kunde människor följa en sådan ideologi som nazismen?

Målet för nazismen var inte upprättande av skräckläger som Auschwitz och Birkenau. Den bild som Hitler målade upp lät positivt. I ett tal i Nürnberg 1934

talade han om ett nytt Tyskland. ”Vi vill ha ett samhälle utan klass och kast”. I det nya Tyskland skulle det inte vara någon skillnad mellan arbetare, tjänstemän eller akademiker, alla var tyskar. Staten betalade semester på ferieorter vid havet eller en kryssning. På propagandabilder kunde ses en lycklig familj med ett eget hus och en egen Volkswagen. Nazismen ville framstå som framtidens rörelse.

Regissören Ingemar Bergmans familj umgicks med en tysk familj under 1930-talet och den unge Bergman kom vid ett av dessa besök att bevista ett massmöte med Hitler. Han beskrev att nazismen framstod som spännande, ungdomlig och full av gemenskap.

Men den gemenskapen gällde inte alla. Alla fick inte vara en del av det lyckorike som skulle byggas på jorden. Det brukar vara så med totalitära ideologier. Någon ska bort. Det kan vara

en viss samhällsklass, de med fel hudfärg eller livsåskådning. Det kan vara en bra testfråga när man lyssnar på företrädare för politiska ideologier, filosofier eller religioner, för den delen: är det några som ska bort?

Jesus var inte sån. Läser vi i evangelierna så ser vi hos Jesus ett välkomnande alla. De som hade en annan religion. Människor som var utstötta, föraktade och illa medfarna, dem hade vår Herre en särskild blick för. Jesus bud att älska gällde inte endast dem som tyckte som han eller de som hörde till den egna gruppen, alla omfattades.

Att göra resan från mörker till ljus handlar om att se sig själv och världen där man lever i

ljuset från honom som är Världens Ljus. Vi är en del av det som sker, som det heter i en bön i kyrkan ”Vi har del i världens bortvändhet från dig”. Frågan är vad vi gör. Tar del i det mörka? Försöker glömma det dåliga och titta bort? Eller

använda vår tid på jorden för att göra det som är gott. Jag avslutar med orden i en bön, skriven av prästen Dietrich Bonhoeffer som avrättades i koncentrationslägret Flossenbürg några dagar innan andra världskrigets slut.

Gud jag ropar till dig. I mig är det mörkt, men hos dig är ljuset. Jag är ensam, men du överger mig inte. Jag är modstulen och försagd, men hos dig är hjälpen. Jag är orolig, men hos dig är vilan. Jag är bitter och otålig, men hos dig är tålmodet. Jag förstår inte dina vägar, men du är vägen för mig. Åt din närhet överlämnar jag mig. Gud, mitt ljus, min hjälp, min vila, min trygghet, mitt tålmod.

Text: Pehr Vitalis

”

Jesus bud att älska gällde inte endast dem som tyckte som han eller de som hörde till den egna gruppen, alla omfattades.

KYRKOHERDEN HAR ORDET



”Jag tror inte på någon Gud!”

”Den Gud som du inte kan tro på skulle jag inte heller vilja tro på. För den Gud jag vill tro på är inte den du talat om!”

Ganska ofta får jag anledning att svara så i samtal med människor som talar om att de inte kan tro på ”Gud”. Det har t.o.m. hänt att människor anklagat mig för att jag inte är en ”riktig” präst. Eftersom jag inte tror på det sätt de har fått för sig att kyrkan menar.

Tänk så mycket missförstånd om Gud och kyrkan det finns. T.ex. att Svenska kyrkan inte vill ha kvinnor som präster. Eller att vi är emot homosexuell kärlek! Men kvinnor har varit präster sedan 60 år och homosexuella par har vigt i kyrkan i snart 10. Och långt innan samhället tillät det och införde partnerskapsreglerna, hade jag välsignelseakter av homosexuella par.

En annan ”sanning” är att vetenskapen skulle motbevisa tron. Evolutionsteorin t.ex. Men faktum är att 98 % av alla präster i en undersökning – fastän de tror på Gud - menar att Darwins teori stämmer. (Vilket lär vara mer än genomsnittet av svenska folket!) I kyrkan vågar vi alltså tala om Big Bang (13.800 miljarder år sedan!) Jag tror inte att världen skapades på sju dagar (förmodligen är den berättelsen i bibeln en beskrivning av hur man i Jerusalem firade en skapelsefest där kungen spelade Gud.) Jag tror inte att Gud skapade någon Adam ur en lerklump. Nej, jag tror att ur evolutionens långa process utvecklades den varelse som är människan. Men kanske Gud har sitt finger med i detta. Och ”bläste liv in i henne...” som det står i skapelseberättelsen.

”Man kan inte tro på undren i bibeln!”

Kanske börjar man i fel ände om man börjar i de där märkliga berättelserna om att Jesus gick på vattnet och botade sjuka och mättade femtusen med fem bröd och två fiskar. De första lärjungarna vandrade länge med Jesus. I den långa vandringen växte Jesusgestalten fram. De förstod att världen också rymde andra dimensioner. Att det finns en makt som vi inte riktigt kan gripa med vårt förnuft.

Kom och se...

En av lärjungarna hette Natanael. När han hörde talas om Jesus var han först avvisande. Trodde inte på det som berättades. Men han hade en god vän som sa: ”Kom och se...” Och Natanael kom och såg - och vandrade med Jesus och blev till slut en lärjunge.

Kanske är det där mötet det viktiga. Det Natanael upplevde var att Någon såg honom och tog honom på allvar. Sedan kunde han förstå vem Jesus var och vad Han gjorde.

Jag förstår inte heller allting!

Men det finns något jag längtar efter som jag hittar i bibel och tro: Helhet och meningsfullhet. Jag vill ha ett slags ”Helighet” i mitt liv. Att jag inte bara skall vara som ett meningslöst, virvlande, dött stoftkorn i en öde rymd...

Min Gud har ett levande ansikte. Jesus Kristus. Hos den Gud jag känner finns helighet. Den helighet som har med kärlek att göra. Den helighet som inte väjer för det onda utan går in i det för att besegra det inifrån. Den helighet som gör mig oändligt viktig.

Bengt Inghammar
Vikarierande kyrkoherde

Svenska kyrkan 
LINDOME FÖRSAMLING

TE DEUM, ETT NYSKRIVET VERK! NÅGRA REFLEKTIONER ÖVER DENNA FESTMUSIK

Festmusik under jubelåret!

Som ett starkt begrepp har Te Deum kommit att användas vid tacksägelsefällen, i gudstjänster och konserter. I lutherska kyrkor och i Sverige har denna musik lyft fram textinnehållet även med modernare klanger och den passar särskilt bra in vid Tacksägelsehelgen. Mest känd är et tema ur Te Deum av Charpentier kallas "Eurovision-låten".

Att tonsätta denna jubelmusik, som är en enda stor bön i tacksamhet, påbörjade jag för ett år sedan. Avsikten var att markera vår tacksamhet för vad Martin Luther fullföljde genom sitt uppdrag, som fick sådana följder för historien och den världsvida kyrkan. Det kan inte heller vara fel att uppmärksamma en nyinstallerad kyrkoherde, som vi kommer att möta inom en snar framtid! Allt detta är värt att markera år 2017, jubelåret, som det också benämns. Kör, orgel, trumpet, flöjt, stråkar och cymbaler m.fl. bär upp denna festmusik, där harpan har en särskild uppgift.

Tonsättningen har skett till svensk text förstås, i Luthersk anda! Boka gärna in lördagen den 7

oktober kl. 17, då det är dags för uruppförandet!

Till min stora glädje märker vi, att intresset av kyrkomusik har vuxit, och att det mer och mer talas om allt spännande som sker i Lindome vid Lördagsmusiken.

Att det i vår församling finns många utövande musiker är spännande att konstatera. Vad vi kommer att få uppleva inom en snar framtid, kan säkert anas, genom att det öppnades nya dörrar genom Lördagsmusik i stil med Bob Dylankonserten och Barock-konserten med Göteborgs Symfoniker!

Men mest av allt vill jag uppmuntra till engagemang i församlingens olika körer. Här finns många möjligheter att passa in, eller bättre att finna en plats just för var och en som är intresserad! Barnkören, Våga Sjunga, Körskola, Vokalensemblen samt Projektkör med samarbete såsom i "Du Ljus, du stjärna" efter jul och Romans "Den Svenska Mässan" i november t ex.

Sommarhälsningar från
Ellen Finnilä-Göranson, kyrkomusiker