



Kyrkoblاد

LINDOME FÖRSAMLING VINTERN 2018

**Åsa har fått
balans i livet**

SID 4

Det händer i jul!

SID 6

**Frizon för
sångsugna**

SID 8

Ett sparat fotografi

kyrkoblad

LINDOME FÖRSAMLING,
VINTERN 2018

Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome
Församlingens exp: 031-99 68 60
Expeditionens ord öppettider:

Helgfri vardag
Måndag kl 9-12
Tisdag kl 9-12
Onsdag kl 13-15
Torsdag kl 9-12
Fredag kl 9-12

E-postadress:
lindome.forsamling@svenskakyrkan.se
Kontaktuppgifter till personal och
kyrkoråd, se hemsidan.
Vaktmästeri: 031-99 68 78
www.lindomeforsamling.se

Ansvarig utgivare: Ylva Leitzinger,
kyrkoherde, tel: 031-99 68 62, e-post:
ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslag: Åsa Andersson
Omslagsfoto: Andreas Thalenius
Bilder: Lindome församling om ej
annat anges.
Produktion: Kyrkbyrån
Tryck: Sandstens tryckeri 2018

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i
Lindome. Om du inte fått något i brev-
lådan, kontakta gärna vår expedition.

Svenska kyrkan 
LINDOME FÖRSAMLING

Jag har ett över fyrtio år gammalt fotografi bland mina papper. Jag har sparat det för att det är viktigt för mig. Nu och då tar jag upp kortet och tittar på det. På bilden sitter en kortklippt flicka i orange velour på pianopallen. Det är jag. Min yngsta bror håller hårt om pepparkaksburken och i plyschsoffan sitter mormor med handväskan i knät. Det är söndag och det är "kyrka" hemma på Getingevägen 6.

Under terminerna gick vi inte ofta till kyrkan, däremot "gjorde" jag kyrka med dem som var hemma och ville. Mormor och mina bröder kom gärna! Alla hade en uppgift: någon sjöng, någon lyssnade, någon läste, någon bjöd på kakor. Alla hade en uppgift i den kyrka jag lekte som barn. När jag ser på fotografiet minns jag hur självklart jag tyckte det var med kyrkan. Jag kan minnas hur jag ville kyrka. Jag visste att jag ville vara med i den och att jag fick vara med. För mig, som sjuåring, var det självklart att man

kunde vara med på olika sätt. Kyrka kunde man ha hemma i vardagsrummet och borta i den rödteglade distriktskyrkan.

Det är något av detta som också är tanken med två nya gemenskaper: kring torsdagsmässan och söndag eftermiddag med familjegudstjänst i Församlingscentrum, på Annestorpsvägen 1. Vi försöker fånga något av enkelheten och värmen som jag också minns från min barndoms kyrka.

Ja, så går mina tankar när jag lägger tillbaka det bleknade kortet i lådan. Idén med flera olika kyrkogemenskaper är på intet sätt min. Den är mänsklig och säger något om våra behov av gemenskap, soffa, mat, lek och tro. Allt hör samman! Jag tror det är därför jag vill vara med i kyrkan, vardag som helgdag. För kyrka är vi tillsammans och när vi möts.

Ung som vuxen. Om detta möte handlar inte minst julen. Jag ser därför fram emot att ses till jul och varje annan dag!



YLVA LEITZINGER, KYRKOHERDE

THIS LAND IS YOUR LAND



En spännande resa till USA: historia, kultur och musik

Filmkväll. "12 Years a Slave" Oscarsvinnare.
Ons 16 jan kl 18.30 Församlingscentrum

Föreläsning. "Möjligheternas land" Roger Bodin från Emigranternas hus berättar om de svenska emigranterna.
Ons 23 jan kl 18.30 Församlingscentrum

Filmkväll. Överraskande om dramatiska förändringar i Amerikas historia. Riktig storfilm utlovas!
Ons 6 feb kl 18.30 Församlingscentrum



Musikgudstjänst. "This Land is your Land" Musik och berättelser från Amerikas söder: nybyggarna, slavarna på bomullsfälten, soldaterna i inbördeskriget och tron i de små bönhusen.

Sånger sjungna av bl a Hank Williams och Johnny Cash framförs av Michael Ardenheim, Gugge Hultman, Olof Andersson, Elise Palm och Fanny Waltilla. Andreas Thalenius, präst.
Lör 9 feb kl 17 i Lindome kyrka

Musikcafé med samtal. "Sånger från amerikanska södern." Musiker från Playing Prayers sjunger och samtalar med oss om sångerna.
Tis 26 feb kl 18.30 i Församlingscentrum

KVINNOFRUKOST

Intressant program och gott frukostfika, 20 kr.

26 jan Om Elin Wägners liv och kamp för kvinnors rättigheter.

16 feb Sharon Gustafsson, berättar om läget i världen och om kvinnors arbete för fred.

En lördag/månad kl 9.30-11.30 i Församlingscentrum

Samarr. med **sensus**



SAMTAL OM LIVET

Samtal om ämnen som rör livet. Fika.

29 jan "Vad händer efter livet? Döden, döden ..."
En tis/mån kl 18.30-20.30 i Församl.centrum



LÖRDAGSMUSIK

19 jan "Speglingar." Sångerskan Helena Ek och basisten Peter Janson i medeltidsmusik, jazz och folktun samt improvisationer.

23 feb "Den minsta pärlan" Nyskrivet av Ellen Finnilä-Göranson. Blandat program för kör och församling. Lindome Vokalensemble m fl.

Lördagar kl 17 i Lindome kyrka



SOPPLUNCHER

Vi börjar med middagsböbn.
Lunch 40 kr. Vissa tisdagar program:

8 jan Bengt Inghammar.

12 feb "Om åldrandets glädje." Sophia Ivarsson visar sin film och berättar.

Tisdagar kl 12-14 i Församlingscentrum
Juluppehåll 5 dec - 7 jan.



Planerna på att rädda världen fick stå tillbaka.



Vändpunkter i livet

Åsa Andersson befann sig mitt i karriären, jobbade dygnet runt. Med ständigt dåligt samvete för att hon inte räckte till för familjen, blev situationen ohållbar. Då valde hon att omskola sig till sjuksköterska. Ett antal år senare var det dags för nästa vändpunkt i livet.

Vi träffar Åsa en strålande vacker oktoberdag. Hon är gift, har tre döttrar och en dotterdotter, och har bott i Lindome under större delen av sitt liv.

Åsa berättar att hon redan som barn hade en tro och fick gå i söndagsskolan. Att de var många kusiner i släkten och hon hörde till de yngre. Varje år var det en eller ett par av kusinerna som skulle konfirmeras.

– Det kändes som en evighet när man skulle

sitta still och lyssna i kyrkan. Minns att min pappa hade med sig en påse karameller och man fick en varje kvart om man satt still, säger hon.

Det blev Åsas tur att konfirmeras. Hon trivdes med konfirmationen men sedan blev tron lite mer vilande.

Under många år arbetade hon aktivt inom Röda korset; det var barngrupper, samtalsjourer och volontärarbete i Rumänien.

– Jag brann för att hjälpa alla barn som hade

det svårt. Ville bygga barnhem i Uganda och bli en svensk Josephine Baker med adopterade barn från världens alla hörn.

Sökte balans i livet

Riktigt så blev det ju inte. Istället fick jag en familj med man och tre underbara flickor, berättar Åsa. Planerna på att rädda världen fick stå tillbaka för jobb, karriär och familj.

Efter gymnasiet började Åsa på ett företag, där hon gjorde karriär och så småningom blev kommunikationschef. Nu jobbade hon väldigt mycket.

Jobbet och karriären gjorde att hon fick för lite tid över för familjen. Drömmen om att hjälpa barn fanns fortfarande kvar i bakgrunden. Efter 15 år på företaget kom en vändpunkt i hennes liv.

– Med tre små barn bestämde jag mig för att det var dags för förändring och omskolade mig till sjuksköterska. Ett av mitt livs bästa val, tillägger hon. Kollegorna ifrågasatte hennes beslut men Åsa har aldrig ångrat sig.

Så småningom började tron växa igen.

– Det var viktigt att det fanns någon som såg och fanns där för min lilla familj och för allt det som händer i världen.

Med barnen blev det familjegudstjänster, öppna förskolan, barntimmar och barnkör.

– Det var så lätt att ha med barnen till familjegudstjänsterna, vi kände alltid att vi var välkomna. Ingen känsla av att vi störde även om det kan gå lite vilt till med små barn.

Så var det dags för nästa vändpunkt i livet för Åsa. Hon hade hört talats om församlingens Alpha-kurs, en samtalsgrupp om kristen tro.

– Våren 2014, när en av mina döttrar gick och läste inför konfirmationen, bestämde jag mig för att det var dags för Alpha. Tillsammans kunde vi där brottas med de där frågorna man inte riktigt förstår och inte heller vet hur man ska närma sig. Genom Alphakursen fick jag

svar på många frågor men lärde mig också att hantera de frågor jag inte fick svar på. Dessutom var det många bra och givande diskussioner och möten. Jag fick möjlighet att växa i min tro och har fått en balans i livet som jag både sökte och behövde.

– Efter Alpha var det flera i gruppen som kände att vi inte var riktigt färdiga. Vi var hungriga och ville ha mer, berättar hon.

Åsa och flera av de andra i gruppen fortsatte att träffas i Församlingscentrum för att prata och läsa Bibeln.

– Det har inte blivit enklare att tro genom att jag lärt mig mer, men min tro har blivit starkare och mer givande.

Givande diskussioner

Nu har hennes man också gått en Alphakurs och de givande diskussionerna fortsätter där hemma. Tryggheten och vetskapen om att det alltid finns någon där, att vi inte är ensamma, är något som bär henne i vardagen och på jobbet.

– Jag har jobbat i många år med mycket svårt sjuka barn, sett lidande och död. Jag känner att det måste finnas någon som bär i allt detta. En verklighet utan Gud blir så mörk och hopplös. Jag bärs av hoppet att Gud måste finnas!

TEXT: INGELA SKARIN HÅKANSSON OCH ANDREAS THALENIUS
BILD: ANDREAS THALENIUS

Alpha-kurs i Lindome församling

Samtalsgrupp om livets stora frågor, drar igång till våren.

Info: Martin Lokrantz tel 031-99 68 72,
martin.lokrantz@svenskakyrkan.se



Vi firar jul och nyår

Lördag 8 dec i kyrkan

Kl 17 Musikgudstjänst: "När julkvällen tänder sin stjärna." Julklassiker och överraskningar i jazz- och folkton. Mattias Svensson, Anna-Frida Abrahamsson, Ida Blyckert och Daniel Gunnarsson.

Tis 11 dec i Församl.centrum

Kl 12 Grötfest med julmat. Våga-sjunga-kören leder oss i julens sånger. Anmälan senast 4 dec tel 031-99 68 63.

Lör 15 dec i kyrkan

Kl 17 "Vi sjunger in julen." Julens psalmer och sånger, församling, Våga-sjunga-kören, musiker och sångsolister.



Julafton 24 dec i kyrkan

Kl 10.30 Samling vid krubban
Kl 23 Midnattsmässa

Juldagen 25 dec i kyrkan

kl 7 Julotta

Annandag jul 26 dec i kyrkan

Kl 11 Gudstjänst

Nyårsafton 31 dec i kyrkan

Kl 17 Nyårsbön.
Kör och trumpet.



LINDOME SECOND HAND

Sista öppetdag tis 18 dec.
Öppnar igen 8 jan!

Öppet tis 14-18, lör 10-14
Inlämning samma tider.



BIBELSAMTALS-GRUPP

Vi studerar en ny enkel bok om Nya testamentet, samtalar om söndagens bibeltexter och livet i stort och smått. Fika.

Varannan torsdag, jämna veckor, kl 16.30-18.30
Församlingscentrum

Start 10 jan.

*Kontakt: Staffan Tobjörk
tel 031-99 68 68.*



ÖPPNA FÖRSKOLAN

Lek, pyssel, sångstund, lunch.

Mån, tis, fre kl 9.30-13.30
Församlingscentrum

LEAHFEST!

Vi pysslar, leker och sjunger utifrån dagens tema och äter middag. Avslutas med gudstjänst på barnens nivå.

Sön 20 jan & 24 feb kl 16-18 i Församl.centrum

LEAHFREDAG! Familjeprästen Pehr berättar och lejonet Leah kommer på besök.

Fre 1 feb kl 16-18
Församlingscentrum



BOLIBOMPASEX

Är sömn viktigare än sex under småbarnsåren? Hur ska man orka? Är Bolibompasex lösningen? Hanna Möllås, barnmorska föreläser.

30 jan kl 18.30
Församlingscentrum

*Anm. senast 28 jan:
katarina.zackrisson@svenskakyrkan.se*



SYJUNTA

Kom och låt dig inspireras!

Varannan onsdag kl 18.30,
Församlingscentrum

Start 9 jan.



Gilla gärna "Lindome församling" och "Barn och familj, Lindome församling" på Facebook för mer info.

Viktigt i livet?!

Jag gick visst i söndagsskola när jag var 4-6 år, för jag har några små böcker med gamla fina klistermärken i.

Rödlätt, fräknig och så fick jag en fin – kanske ovanlig – pälsmössa. Liten grabb fattade att det fanns olika sorters värderingar om människovärdet, redan då. Mellanöl och disco var något som kändes ytligt och tomt för en liten tonåring. Knark och sexvågen kom som en tsunami. Två klasskompisar dog längre fram av dess följder. Både likt och olik idag.

Konfirmation var självklart. Gå till söndagsgudstjänsten och läs ett kapitel i bibeln sa prästen. Viktigt?! Ja för mig gav detta ett djup, en livsviktig dimension.

Jag läste bibeln, ibland. Fortsatte gå i kyrkan på söndagarna. Lite underligt för en del kompisar, men inte för alla. Från vargungar och scouter så girade jag över till Missionsförbundets scouter. Och sen in på pastorsexpeditionen i Svenska kyrkan som ung tonåring med frågan om det fanns något för mig att göra. Hon på expeditionen skickade mig förvånat vidare till kyrkoherden och sen vidare till kyrkvaktmästaren, som hade hand om både söndagsskolan och gudstjänsten. Han lotsade in mig så att jag plötsligt tog över mellanstadie-gruppen.

Intresset för skolan blev större i slutet på grundskolan och det gick bra, men i språk var jag nog medelmåttig. När jag testade prästkallelsen med att läsa både latin, grekiska och ett par språk till, var det som att gå på tunn is. Är detta Guds vilja? En sökande, växande tro och en ungdoms liv testades. Steg för steg. Tro och liv, utbildning och första jobb som präst i Lövgärdet.

Vad är viktigt i livet? Tron på Gud och Kristus bär igenom allt. Mer än vad föräldrar, vänner, hustru, barn med flera, någonsin kan göra. Gud är med, mer än vad Facebook och mobil ... någonsin kan vara.

”Mer än vad Facebook och mobil ... någonsin kan vara.”



STAFFAN TOBJÖRK, PRÄST

God Jul och Gott Liv!



– Kom och sjung! Det finns plats för fler! Stämningen är hög när Våga-sjunga-kören träffas.

Våga sjunga med oss!

Det är en torsdag kväll i oktober och Våga-sjunga-kören har samlats i Församlingscentrum.

Det är ett härligt gäng som träffas i Stora salen varje vecka. Skratten är många och stämningen hög. Alla ser fram emot torsdagarna då man får komma och sjunga tillsammans.

Den här kvällen blir det efter uppvärmningen ett par svensktopplåtar, och det svänger när sången släpper loss. Repertoaren är blandad i många olika genrer från profant till andligt, nytt och gammalt. Glädjen i musiken smittar och efter ett sångpass går körmedlemmarna ofta hem med lätta steg.

Alla som vill får vara med i Våga-sjunga-kören. Inga förkunskaper behövs. Det finns inga krav på sångförmåga, man måste bara vilja våga sjunga. Här är en frizon för alla sångsugna som vill prova att sjunga tillsammans. Röster som får klinga fritt är vackra och tillsammans låter det fantastiskt! Vi skapar glädje och gemenskap i sången och musiken.

TEXT: CHARLOTTE EDIN

Vill du sjunga med oss?

Lindome församling har flera körer för vuxna. Välkommen att sjunga med! Övning i Församlingscentrum. Kontakta gärna körledaren för mer info.

Våga-sjunga-kören

För alla som vill!
Tors kl 19.30-20.30
Ledare: Charlotte Edin
0734-039427

Vokalensemblen

Kyrkokör för något vana sångare
Ons 18.30-20.30
Ledare: Ellen Finnilä-Göranson
0703-15 81 25

Projektkör

Inför lördagsmusiken!
Två måndagar/mån kl 18.30-20.30
Ledare: Ellen Finnilä-Göranson
0703-15 81 25

Körskola

Bättra på notläsning och sångteknik!
Ons kl 17.30-18.20
Ledare: Ellen Finnilä-Göranson
0703-15 81 25

