

# Kyrkoblاد

LINDOME FÖRSAMLING SOMMAREN 2019

**Päivis resa  
blev bok**  
SID 4

**Tack Staffan  
Pehr och Lisette!**  
SID 6

**Fest på  
nationaldagen**  
SID 8

Gudstjänsttider  
i sommar, 22 juni-25 aug:  
söndagar kl 10 i Lindome kyrka

# Sommaren står för dörren!

## kyrkoblad

LINDOME FÖRSAMLING,  
SOMMAREN 2019

Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome  
Församlingens exp: 031-99 68 60  
Expeditionens ord öppettider  
17 jun –30 aug:

Helgfri vardag  
Måndag 9.00-12.00  
Tisdag 9.00-12.00  
Onsdag 13.00-15.00  
Torsdag 9.00-12.00  
Fredag stängt

E-postadress:  
lindome.forsamling@svenskakyrkan.se  
Kontaktuppgifter till personal och  
kyrkoråd, se hemsidan.  
Vaktmästeri: 031-99 68 78  
www.lindomeforsamling.se

Ansvarig utgivare: Ylva Leitzinger,  
kyrkoherde, tel: 031-99 68 62, e-post:  
ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslag: Päivi Billing  
Omslagsfoto: Andreas Thalenius  
Bilder: Lindome församling om ej  
annat anges.  
Produktion: Kyrkbyrån  
Tryck: Sandstens tryckeri 2019

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i  
Lindome. Om du inte fått något i brev-  
lådan, kontakta gärna vår expedition.

**Svenska kyrkan**   
LINDOME FÖRSAMLING

När jag tänker på sommaren, tänker jag både på ledighet och avslut. Sommarlov, skolavslutning och semester.

För vår församling betyder sommarens ingång i år ett tydligt avslut och en tydlig början. Två i arbetslaget går vidare till andra tjänster, en går i pension

och nya arbetskamrater är på väg in. Lisette Skattberg, som arbetat som kyrkogårdsarbetare med särskilt ansvar för blommorna, slutar efter tre år. Vår präst Pehr Vitalis, som haft ett särskilt ansvar för församlingens barn-, konfirmand- och familjearbete, går vidare till annan tjänst efter tio år. Staffan Tobjörk, tidigare kyrkoherde, går i pension efter 24 år som präst i Lindome församling. Ett varmt tack till er alla tre och stora lyckönskningar i allt det nya!

Sommaren som årstid påminner om livets gång, det skede vi alla är en del av. Att vi alla är på väg

till nya möten och utmaningar i olika sammanhang. Detta nya är något som hör sommaren till. Nya rutiner för dagen, nya upptäckter när vi kanske är på resa, nya utmaningar när vi önskar öppna dörren för något nytt i livet.

Efter avslut kommer nya ingångar, nya vägar att börja vandra på. Ensam, så väl som tillsammans! Pass på, snart är hösten här och då finns alla möjligheter att ta steget in i nya gemenskaper. Till exempel olika gudstjänstsammanhang, körer och barnverksamheter här i Lindome. Jag ser fram emot nya möten!

Men just nu står sommaren för dörren! Låt oss knacka på och fundera över vad livet har att ge. Kanske början på något helt nytt? Ibland är avslut en förutsättning för att nya inslag ska få rum. Välkommen till oss i kyrkan, välkommen in över tröskeln!

Med hopp om många goda möten!



YLVA LEITZINGER, KYRKOHERDE



## KONFIRMATION 2019/2020

ANMÄLAN  
ÖPPEN!

Nu är det dags att anmäla sig till våra fantastiska alternativ: Polen och Italien! Spännande resor, nya vänner och möjlighet att upptäcka tro, hopp och kärlek. Anmälan är öppen, först till kvarn gäller!

Mer info och anmälan: [www.lindomelukas.com](http://www.lindomelukas.com)



## SOMMARCAFÉ HELA SOMMAREN

Sallad, smörgås, kaffe och kaka, 40 kr.  
Vi börjar med en enkel middagsbön.  
Vissa tisdagar program:

**9 juli:** Allsång med Ellen Finnilä Göransson

**13 aug:** Sommarmusik med Charlotte Edin

**Tisdagar kl 12-13.30 i Lyckan,  
Församlingscentrum**



# Midsummerfest

Traditionsenlig mat och underhållning av Repgubbarna.  
Kostnad 50 kr, anmäl senast 12 juni: diakon Ingela 031-99 68 63

**Tis 18 juni kl 12-13.30 i Lyckan, Församlingscentrum**

## LÖRDAGSMUSIK

"Ut i det fria" – nyskrivna stycken och låtar för fiol och piano. Mirjam Simonsson och Mattias Simonsson.

**Lör 31 aug kl 17 i Lindome kyrka**



## RESA FÖR DAGLEDIGA

Följ med på dagsresa till Varberg!  
Kostnad 250 kr. Anmäl senast 19 august, anmälan är bindande.  
Ingela Skarin Håkansson tel 031-99 68 63,  
Lennart Magnusson tel 031-99 14 33.

**Tors 29 aug**

Subventioneras av Lindome  
arbetskrets och Röda korset.



Redan som barn mötte  
hon livets tuffa villkor



*Hennes väg gick bland annat via New Age, innan hon hittade till kyrkan och en tro. Trebarnsmamman Päivi Billing målar ikoner, undervisar och har nyligen gett ut en bok.*

## Päivis spännande resa

Nyligen gav hon ut en fantasy-bok där en flicka med autism söker efter sanningen. Boken kombinerar det som präglat hennes liv det senaste decenniet: att vara förälder till barn med autism och att göra en andlig resa.

De senaste åren har Päivi Billing blivit en viktig del av vår församling; som deltagare i betagruppen, på gudstjänster, i kören. En kompetent kvinna som gjort en spännande resa på bara några år.

Familjens hus ligger i slutet av grusvägen, nästan ute i skogen i Anneberg. Det första besökaren lägger märke till är den ordentliga grinden och staketet. Det är nödvändiga anpassningar, eftersom två av familjens tre barn har diagnoser inom autismspektrumet. När sonen var yngre var han en smula rymningsbenägen.

Päivi välkomnar i trädgården, som är inbäddad av skogen. Hon berättar att den lilla poolen också är en anpassning.

– Att ta med den äldste killen till vanliga stranden finns inte på kartan, förklarar hon.

Vi fortsätter in i huset.

– Det var verkligen en skiljelinje i våra liv att få barn med alla dessa diagnoser. Det innebar stora förändringar i vardagen.

Päivi berättar att det var nästan ett heltidsjobb att hjälpa deras förstfödda barn med de övningar och stöd han behövde. Men det var

också något som fick henne och hennes man att fungera som ett team tillsammans.

Sedan 20 år tillbaka arbetar hon som lärare och undervisar bland annat i engelska. Erfarenheten av barn med autismdiagnoser gjorde att hon läste in sig på forskning i ämnet, vilket hon har haft stor nytta av i sitt arbete. Hon har även skrivit en bok i ämnet.

I bokhyllan i köket finns tung teologisk litteratur. Dessa verkar Päivi läsa vid köksbordet. Där står också en nästan färdigställd ikonmålning och fler hänger runt om i huset. Från barndomen fick hon med sig någon form av gudstro och en vana att diskutera teologiska frågor.

Ett vackert inslaget paket

Redan som barn mötte hon livets tuffa villkor, då hennes pappa dog när hon var tio år. Hon började fundera kring andliga ting och läsa böcker som handlade om det.

– Jag har alltid haft en gudstro, men det är inte samma sak som att vara kristen, säger hon. Hennes andliga längtan ledde till New Age. Det hon gillade med den, ofta brokiga, rörelsen var deras positiva livssyn. Dock fanns det en tomhet i det, en känsla av att inte utvecklas andligt.

– Det var roligt och intressant att läsa och göra övningarna, men det gav inget i vardagen. Idag skulle jag beskriva New Age som ett paket – ett jättevackert inslaget paket, men som är tomt.

Därför började Päivi få upp ögonen för kristen tro, även om hon hade många invändningar.

– ”Varför behöver jag syndernas förlåtelse och hur kan jag tro på uppståndelsen?” var sådana frågor. Men hon blev väldigt fascinerad av Jesus.

– Jag behövde sakargument och hittade klipp på nätet om forskning kring Jesus.

Det ledde in till teologiska böcker och sakta började bitarna falla på plats.

– Det fanns ju vetenskapliga sakargument för att Jesus uppstod från de döda.

Hela hennes värld kantrade.

– Det var skrämmande men också spännande. Hon gick från en diffus gudssyn till en tro på Jesus som hon kunde relatera till på ett högst personligt sätt. Nu insåg hon också att hon behövde en kristen gemenskap. För henne blev det Lindome församling.

– Direkt när jag kom in i Lindome kyrka, kände jag att jag var hemma.

Boken skrev sig själv

Päivi avslutar med att berätta om boken som nyss skickades till tryck. ”Den förbjudna boken” kom till genom en tanke hon fick för tre år sedan i samtal med skolungdomar. Hon insåg att de hade en enormt grund uppfattning om vad kristen tro är. Därför inledde hon sitt skrivande. Det blev i form av en fantasybok som utspelar sig i framtiden. Att skriva boken gick förvånansvärt lätt.

– Det var som om den skrev sig själv, säger Päivi och ler.

I boken får vi följa den högfungerande autistiska flickan Phies spännande sökande efter sanningen. Päivi kombinerar sin erfarenhet av hur barn med autism fungerar med sin egen vandring och studier om kristen tro. Kanske kan hon och hennes bok hjälpa andra på deras resa i livet.

TEXT OCH BILD: ANDREAS THALENIUS

”Den förbjudna boken” kommer att säljas i Församlingscentrum.

Päivi Billing föreläser **tis 3 sept kl 18.30 i Församlingscentrum**



# TACK!

Staffan Tobjörk, tidigare kyrkoherde, för dina 24 år som präst i Lindome församling!



Vi vill dela ett minne från en julbön under senare delen av 1990-talet. En julbetraktelse som förutom en väsentlig samtidsobservation även byggde på en "ordvrängning" som vi tyckte var mycket fyndig. Staffan pratade om marknadskrafterna och deras inverkan på julfirandet där tomten och presenterna har kommit att ersätta Kristus och det vi i kyrkan firar i samband med julen. Han belyste detta dilemma mycket uttrycksfullt på ett antal olika sätt **och benämnde detta som att en "tomteologi" uppkommit.** Han beskrev mycket uttrycksfullt denna "teologi" som en "tom teologi". I familjen har vi många gånger återkommit till denna julbön.

*Gunnar och Lena Dahl*



Efter 20 års arbetsgemenskap, vad är det man minns? Resa till Taizé med konfirmander och kalori-snål frukost? Spa-upplevelse med arbets-

laget där inte allt gick som planerat? Polenresan där vi delade ut förnödenheter till olika barnhem? **Nej det är nog små vardagligheter,** morgonsamlingar, grattiskort, fikastunder, kirskaåls-tillagning, tomatplantor, vackert dekorerade pepparkakor ...

Det som framstår allra tydligast är stöd och omtanke när sorg, sjukdom och olycka drabbade. Då fanns Staffan som en vän och stort stöd. Det bär jag med mig och känner stor tacksamhet över.

*Ingela Thyllin*



TACK! Pehr Vitalis, för 10 år som präst för Lindomes barn, unga och familjer!





Tack för vackert konfirmandledarskap som hjälpte mig att våga tro. För uppmuntran på trons och livets väg, och så småningom även prästblivandets. För bilden av välsignelsen som föräldern som ler mot barnet i sin säng, och barnet som ler tillbaka. **För ditt varma, enkla, lite hemlighetsfulla, tillitsfulla sätt** att leda gudstjänst och nattvard. Jag bär så mycket med mig.

*Johanna Larsdal*



När en av våra döttrar var i sjuårsåldern ville hon ta emot nattvarden och vi frågade Staffan om han ville förklara den lite för henne. Någon dag senare stannade en vespa utanför vårt hus. Det var Staffan,

som **tog sig tid att på ett enkelt och konkret sätt visa och berätta hur det går till att ta emot nattvarden** och vad det betyder. För oss var detta en stor omtänksamhet. Staffan får alla att känna sig värdefulla.

*Charlotta Westerlind*



Efter noggrann granskning av fem sökande valde vi Staffan till kyrkoherde 1995. **Det finns mycket att berätta om allt han utfört**, men han har varit

speciellt engagerad i ombyggnader, bland annat av kyrkan, och alla positiva förändringar de inneburit.

*Gunnar Trenning*

**TACK!** Lisette Skattberg, för gott arbete på vaktmästeriet under 3 år i församlingen. Lisette går nu vidare till arbete i Varberg, närmare sitt hem.



#### **EN HÄLSNING FRÅN PEHR:**

Jag hade precis kommit tillbaka från en vecka på Öland och nu satt jag i en bil i Lindome. Mina ciceroner var diakon Ingela och Svea, ordförande i Hällesåkers arbetskrets – det var dags för mig, den nya prästen i Lindome, att få en rundtur i församlingen. Vi for runt och jag försökte

hänga med i allt som de båda berättade. Det var 2009 och nu är det 2019. Det är en ganska lång tid, tio år, det är som hela grundskolan och ett år på gymnasiet. Men den har gått fort tycker jag, min tid i Lindome, den gör ju det när man trivs. Nu är det dags för mig att gå vidare till en ny prästtjänst i Björkekärrs

församling, vid Östra sjukhuset i Göteborg. Som präst möter man människor i många av livets skeden. Från åren i Lindome är det nog det som jag tänker på mest, och tar med mig i ett tacksamt hjärta – det öppna och vänliga folket i bygden. Jag tackar för åren och önskar er Guds välsignelse och allt gott!

*Pehr Vitalis*

En festdag för alla, där barnen är i centrum.



## Fest för hela familjen på nationaldagen

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför 6 juni.

Katarina Zackrisson och Eva Martinsson finns i händelsernas centrum. I flera år har församlingen haft en välbesökt familjedag uppe vid kyrkan och Kyrkans hus. I år blir det hoppborg, ansiktsmålning, café & grill, poängpromenad, loppis, musik i kyrkan och mycket mera.

– Målet med dagen är att berätta om vår verksamhet i församlingen, speciellt att nå ut till fler barnfamiljer som

kan ta del av vår barnverksamhet, berättar Katarina. Men alla är välkomna och det kommer att finnas nåt för alla åldrar!

– Svenska flaggan och nationaldagen kommer också att vara i fokus, säger Eva. Bland annat kommer vi att sjunga nationalsången och vår kyrkherde Ylva Leitzinger håller ett nationaldagstal.

En nyhet är att det blir musik i kyrkan och möjlighet för barn att prova på att spela på kyrkorgeln. I år är även Ica i Lindome med och bjuder på grillat och godis.

TEXT OCH BILD: ANDREAS THALENIUS



**FAMILJEDAG & LOPPIS**  
Torsdag 6 juni kl 10-14  
vid Lindome kyrka

### **Fira nationaldagen i kyrkan!**

Hoppborg, ansiktsmålning, ballongfigurer och fiskdamm. Café med kaffe, saft, korv och bröd med mera. Kl 13 samlas vi och sjunger nationalsången och sånger om sommaren.

### **Loppis i Kyrkans hus!**

Passa på att fynda eller sälj det du inte behöver! Boka bord (50 kr) och ställ dina frågor till: katarina.zackrisson@svenskakyrkan.se