



Kyrkoblåd

LINDOME FÖRSAMLING SOMMAREN 2020

**Albin och Carl:
Otippat kul
konfaår!**

SID 4

**Blommor, bin
och besökare**

SID 8

Närvaro trots distans

SID 7

GUDSTJÄNST PÅ FACEBOOK

Vi firar gudstjänst
varje söndag kl 10
i juni, juli, augusti.

Endast via Facebook:
lindome-församling

kyrkoblad

LINDOME FÖRSAMLING,
SOMMAREN 2020

Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome
Församlingens exp: 031-99 68 60
Expeditionens telefontider 15 juni-28 aug:
Helgfri vardag
Måndag kl 9-12
Tisdag kl 9-12
Onsdag kl 9-12
Torsdag kl 9-12
Fredag stängt

E-postadress:
lindome.forsamling@svenskakyrkan.se
Kontaktuppgifter till personal och
kyrkoråd, se hemsidan.
Vaktmästeri: 031-99 68 78
www.lindomeforsamling.se

Ansvarig utgivare: Ylva Leitzinger,
kyrkoherde, tel: 031-99 68 62, e-post:
ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslag: Albin Svensson, Carl Rosgardt.
Omslagsfoto: Roland Dahl.

Bilder: Lindome församling om ej
annat anges.

Produktion: Kyrkbyrån
Tryck: Sandstens tryckeri 2020

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i
Lindome. Om du inte fått något i brev-
lådan, kontakta gärna vår expedition.

Svenska kyrkan 
LINDOME FÖRSAMLING

Helt ovanliga onsdagar

Det var en helt vanlig onsdag i mitten av mars. I ett nu blev allt annorlunda. Det var där någonstans vi slutade hälsa på varandra, på det vanliga sättet. Det var då jag fick en armbåge som hälsning för första gången.

Sedan dess har ingenting varit sig likt. Allas våra liv är helt annorlunda. Allt det där vi brukar göra som världs-

medborgare, gör vi inte längre och detsamma gäller här i Lindome. I Lindome kyrka och Församlingscentrum gör vi heller inte längre som vanligt. Som att samla till gudstjänst, räcka varandra handen, äta ihop, sitta bredvid varandra för att lyssna till den andre. I ett svep blev allt det som är kyrkans signum, gemenskap, farligt.

Vilken upp-och-nedvänd värld. Social distansering är nu även kyrkans uppdrag. Omsorg ser idag annorlunda ut. För att vara rädda om varandra ska vi inte samlas,

inte hälsa i hand, inte äta ihop osv. För att vara rädda om varandra ska vi hålla fysiskt avstånd. Men det finns saker vi kan göra tillsammans och för varandra. Vi kan bland annat tänka på varandra, vi kan tala

gott om varandra, vi kan be för varandra, vi kan ringa varandra och vi kan skriva brev till varandra

om hur vi har det. Så är det nu i den värld vi delar och vi gör det, i solidaritet, för dem av oss som tillhör riskgrupper. Vi gör det för världshälsoläget, livet och framtiden. Vi vet inte hur länge, men vi vet varför. Och i det får vi tro att Gud är nära. Lika nära idag som alla andra dagar. Och du, skriv mig gärna en rad på mejl eller ett vanligt brev. Berätta om hur du har det, vad du gör och hur livet nu

är. Jag läser och svarar alla som skriver. Vi har varandra. Även de många helt ovanliga onsdagar som väntar framöver.



YLVA LEITZINGER, KYRKOHERDE

MED ANLEDNING AV CORONA

Till följd av coronaviruset har vi ställt in i princip alla verksamheter. Förutsatt att Folkhälsomyndigheten tillåter, startar viss verksamhet i augusti.

Följ aktuell info på Facebook och hemsida samt annonsering på våra anslags-tavlor. Eller ring expeditionen tel 031-99 68 60.

Lindome kyrka är oftast öppen kl 9-15 på vardagar och kl 11-12 på söndagar.

Gudstjänster firas söndagar kl 10 under juni, juli, augusti. Endast som webbsända gudstjänster via Facebook. Med reservation för ev ändringar.

Dop, vigslar och begravingar erbjuds som vanligt.

Någon att tala med? Våra präster och diakoner finns för dig som behöver någon att tala med, ekonomisk vägledning eller stöd av olika slag:

- **Eva Martinsson**
diakon 0727-49 94 67
- **Ingela Skarin Håkansson**
diakon, 0736-51 60 34
- **Emma Jacobsson**
präst, 0727-49 94 64
- **Tobias Dannstedt**
präst, 0727-49 68 68
- **Martin Lokrantz**
präst, 0727-49 94 72
- **Ylva Leitzinger**, präst och kyrkoherde, 0725-72 68 62

ÖPPEN KYRKA • Lindome kyrka är öppen för besök och ljusständning de flesta vardagar kl 9-15.

LEKPLATSEN

... är öppen hela sommaren för lek och bus!

Toaletter och möjlighet till handtvätt under expeditionens öppettider.

Församlingscentrum, Annestorpsvägen 1

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Stängd under sommaren. Höstpremiär **17 augusti** därefter öppet mån, tis och fre kl 9.30-13.30.



SÅNG PÅ BROGÅRDEN

Onsdag 22 april var det premiär för allsång på Brogården. Vårens besöksförbud gjorde att de vanliga veckoandakterna blev allsångsträffar utomhus, tillsammans med medarbetare från församlingen. Sol från klarblå himmel och härliga favoritsånger gjorde premiären till något alldeles extra. Glädjen som spreds genom musiken var inte att ta miste på!

LÖRDAGSMUSIK PÅ FACEBOOK

13 juni kl 17 "Sommarorgel och solljusa tankar!"

Stora och små stycken på kyrkans Hammarbergorgel. Ellen Finnillä-Göranson med orgeleleverna Anders Alminger och Christina Jarreby, författaren Lena Brorsson Alminger och Tobias Dannstedt, präst.

SENSOMMARCAFÉ UTOMHUS

Café med smörgås, kaffe och kaka för 20 kr. Vi inleder med en middagsbön.

Start 18 aug: underhållning av Charlotte Edin med familj.

Tisdagar kl 12-14 utanför Församlingscentrum



Veckan i Polen var den roligaste i mitt liv hittills!



Väldigt annorlunda mot vad vi först trodde, säger Carl Rosgardt och Albin Svensson om konfaåret.

Det kändes verkligen att man var en i gänget

Albin och Carl går i samma klass i 9:an på Sinntorpsskolan. Albin valde att konfirmeras förra året, i 8:an. Carl konfirmeras just nu – med Albin som ledare!

I Lindome församling finns två olika konfirmandgrupper: Italien, som i huvudsak har ett stort läger under sommarlovet, och Polen, som träffats kontinuerligt under hösten och våren. Planen var sedan att resa ner till Polen under påsk. Nu flyttas konfirmationen till slutet av augusti i hopp om att vi befinner oss i ett bättre läge då.

Varför valde Carl först att inte konfirmeras medan Albin valde att göra det? Vilka var funderingarna? Vad var det som till sist ledde fram till samma beslut?

Vi ses i Församlingscentrum en eftermiddag efter skolan, äter lite thaimat och börjar prata.

Ungdomsrummet används inte just nu, eftersom ungdomsgruppen träffas digitalt.

Minns ni det där utskicket om konfirmation som ni fick i slutet av 7:an?

Carl tittar på foldern och konstaterar glatt:

– Ja, den minns jag. Den slängde jag direkt i papperskorgen!

Albin och Carl hade då en ganska liknande bild av vad konfirmation var för något – att det var tråkigt och inte något som lockade särskilt mycket. Men efter lite övertalning hemifrån valde Albin ändå att anmäla sig.

– I början kände jag mig ganska ensam.

Ingen av mina kompisar hade valt att konfirmeras, säger han.

Men det som började i ensamhet gick ganska snart över till en rolig grupp med nya kompisar. Det var de jämnåriga från den andra högstadieskolan, Almåsskolan, och framför allt de unga ledarna som gjorde att Albin började trivas. Efter att gruppen hade varit på sitt första läger kände han sig mycket mer sugen på att gå till konfirmandträffarna. Då visste han att han skulle få umgås med alla de roliga, nya kompisarna han börjat lära känna.

– Även lektionerna om kristen tro blev lite roligare, vilket är lite konstigt, egentligen, säger han. Men det var ganska intressant ändå.

På frågan om vilken del av konfirmationen som betytt mest, svarar han blixtnabbt, utan att ens tänka efter:

– Resan till Polen! Det var då vi verkligen blev en grupp. Den gemenskapen vi hade, den veckan, det är den bästa veckan i mitt liv hittills!

Nya kompisar

Under de vanliga träffarna var det måltiderna som betytt mest.

– Trots att det bara handlade om att sitta ner och äta, så var det alltid väldigt god mat och när man satt runt borden kändes det verkligen som att man var en i gänget, berättar Albin.

Efter sin konfirmation ville han att hans kompisar också skulle gå.

– Under den sommaren hade Albin börjat umgås med ganska många nya kompisar, och alla var typ från konfirmationen, berättar Carl.

Ett helt gäng övertalade Carl att anmäla sig till höstens konfirmandgrupp och gå ett år i efterhand. Albin hade redan bestämt sig för att fortsätta som ung ledare och ville få möjlighet att uppleva även Carls konfirmation tillsammans med honom. Carl börjar ställa en massa frågor till Albin, om vad man gör, hur det går till på träffarna och så vidare. Samtidigt

som flera personer nästan tjatade på honom, så bestämde han sig för att han ville ge det en chans. Efter att ha pratat om det hemma med familjen anmälde sig Carl till Polen-gruppen som pågår just nu. Det är väldigt annorlunda mot vad han hade trott och han förstår nu vad Albin tyckte var kul.

Och hur är det med era olika roller i gruppen? Carl som konfirmand och du Albin som är ledare?
Albin sträcker lite på sig.

– En av de saker jag är mest stolt över som ledare är att Carl kan sitta still, vara tyst och lyssna och ta det seriöst! Det trodde jag faktiskt inte! Till exempel under en andakt, där alla försöker fokusera lite extra, knäppa händerna när ledarna ber och sjunga med i sångerna Blir det för seriöst ska han alltid skämta, men faktiskt inte då.

Och hur är Albin som ledare?

– Det är lite svårt att svara på, säger Carl. För jag tänker inte på det, jag glömmer nästan bort att vi inte har samma roller. Jag ser min kompis Albin och pratar med honom precis på samma sätt som annars.

TEXT OCH BILD: ROLAND DAHL

Namn: **Carl Rosgardt**
Idrott: **Innebandy**
I församlingen: **Konfirmand i Polen-gruppen**
Skola: **9:an på Sinntorpsskolan**
Ska läsa: **Ekonomi i Kungsbacka**

Namn: **Albin Svensson**
Idrott: **Hockey**
I församlingen: **Ung ledare i Polen-gruppen**
Skola: **9:an på Sinntorpsskolan**
Ska läsa: **Elprogrammet i Kungsbacka**



SJUNG I BARNKÖR!

Är du 6-8 år? Vill du känna glädjen, pulsen och gemenskap i musiken? Barnkören startar **27 aug.** Mer info: körledare Charlotte Edin tel 0734-03 94 27

Torsdagar kl 17-17.40 i Församlingscentrum

SYJUNTA MED SPRÅKCAFÉ

Ta med ditt handarbete! Kom och prata medan vi fikar och inspirerar varandra. Fika till självkostnadspris. Start **17 aug.**

**Mån, ojämn vecka, kl 18-20
Församlingscentrum**



NPF-CAFÉ!

Välkommen du vårdnadshavare som har barn med autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi träffas över en fika och snackar om livets krokarna och krumelurer.

Start i september i Församlingscentrum

BAK OCH PRAT

Tycker du det är roligt att baka? Vi bakar till församlingens verksamheter medan vi pratar och fikar. Start **13 aug.**

**Torsdagar kl 9.30-12.30
Församlingscentrums kök**



KONFIRMATION 2020-2021

Ta chansen att konfirmeras! Vi har uppskattade läger både utomlands och i Sverige. Rom, Krakow och ute vid västkustens klippor eller uppe i träden på höghöjdsbanan. Du har en spännande tid framför dig, där du har chans att upptäcka nya saker om livet, dig själv, tron och lära känna nya kompisar.

Årets upplägg hittar du fr o m 4 september på www.lindomelukas.com

Anmälan öppnar
16 september



INSTÄLLD PENSIONÄRSRESA

Vi får tyvärr skjuta på pensionärsresan som var planerad till 27 augusti, till nästa år.



LINDOME SECOND HAND

Vi håller stängt tills vidare men beräknar att öppna i **augusti**. Se aktuell info på vår hemsida och Facebook.

FÅGELSTENSARVET

Nu är det dags för att söka bidrag för olika studier eller vård. Sista ansökningsdag **15 sept.**

Vill du ha mer information och ansökningsblanketter? Kontakta diakon Ingela Skarin Håkansson, 031-99 68 63

Närvaro trots distans

Sommaren står för dörren och våren har passerat. Det känns som balsam för själen att plötsligt få njuta av sol och värme. Denna vår som inte varit lik någon annan. Vi brottas med nya ord i vår vardag som flockimmunitet, statsepidemiolog, covid-19, uppdatering kl 14, Anders Tegnell och social distans. Gemenskap och picknick vid havet känns avlägset när människor tvingas sitta isolerade i sina hem. Vi alla har burit en oro över att bli smittade. I denna oro och ångest vill Gud möta oss, upprätta oss. Gud kallar dig att vara medhjälpare för detta, Gud behöver händer och fötter här på jorden.

Gud behöver händer
och fötter här på jorden.

Vi har just firat pingst, den kristna kyrkans startskott och födelsedag. Det var den dagen den heliga Anden kom till lärjungarna och det var från den dagen de gick ut i världen och berättade om Jesus. Alla världens kristna församlingar är ättlingar till det som hände då. Idag är många miljoner människor bekännande kristna: ortodoxa, metodister, katoliker, protestanter och många, många fler.

Gemensamt är att alla delar tron på Gud och Jesus. Detta visar att det inte finns ett rätt sätt att vara kristen på, utan många olika sätt att uttrycka sin tro.

Trots det vet jag att många inte hittar sin plats i kyrkan. Man kan ibland höra: "jag tror nog på Gud, men inte så som ni gör i kyrkan" eller "jag känner att jag möter Gud när jag är ute i naturen".

Kyrkan är en gemenskap av människor, som söker, letar, upplever Gud på olika sätt. Kanske du skulle platsa ändå, bara du vågade ta steget?

Det skulle var fantastiskt om vi kunde mötas i kyrkan för att tala om våra erfarenheter av och om Gud.

Tillsammans är vi kyrkan.

När detta skrivs är vi uppmanade att hålla avstånd till varandra. Kanske har dessa begränsningar nu upphävts – men oavsett får vi ta tillfället i akt och njuta skapelsen och livet som vi fått i gåva av Gud.



TOBIAS DANSTEDT, PRÄST



Mikael Long och Jonas Roos har bland annat byggt humlebon och fågelholkar.

Äng på kyrkogården – för blommor, bin och besökare

Har du varit uppe på kyrkogården och lagt märke till den uppgrävda ytan söder om minneslunden? Ett stort, regnbågsfärgat insekshotell och en fågelskrämma?

Kyrkogårdsvaktmästarna Mikael Long och Jonas Roos berättar:

– Camilla Kjellman, vår chef, fick idén att göra en vacker blomsteräng. Där insekter kan trivas och där besökare på kyrkogården ska kunna

sitta ner och få vila för kropp och själ. En plats där man kan hämta kraft.

De båda har byggt humlebon och satt upp fågelholkar. En stor stock har lagts ut som ett naturligt insekshotell.

– Holkar och hotell är målade i regnbågens färger som en symbol för allas lika värde, poängterar Mikael.

Men varför en fågelskrämma?

– Vi har köpt så mycket blomfrön som vi inte vill att fåglarna ska äta upp. Men hur länge ”Evert”, som fågelskräman heter, ska vara där är inte bestämt ännu.

Nu kommer det att dröja några år innan blomsterängen

står i sin fulla prakt. Några perenner finns planterade för att ge lite blomsterfärgning, så länge.

Det finns planer på att sätta upp skyltar med de olika blommornas namn och vilka insekter som lockas av dem. I nuläget finns en sittbänk på plats, men allt eftersom platsen blir omtyckt och fler vill sitta där, kommer bänkarna också att bli fler.

Grupper av förskolebarn har redan varit och tittat på den blivande ängen.

Och hur ska ängen skötas?

– Om det finns tid kommer vi att slå den med lie, svarar Jonas och Mikael. Som man gör med klassisk ängsmark.

Jonas har en favoritplats på den vackra Lindome kyrkogård – vid det porlande vattnet i minneslunden. Mikael har ingen speciell favorit, men drömmer om ett mysigt och lummigt sommarcafé bredvid det gamla bårhuset.

TEXT: INGELA SKARIN HÅKANSSON
FOTO: LINNEA WEIBULL

TIPSA OSS!

Har du idéer och synpunkter kring kyrkogården? Vaktmästarna välkomnar gärna dina tankar!

Kyrkogården har ett Instagram-konto: [@lindomekyrkogard](https://www.instagram.com/lindomekyrkogard)
Där kan du se hur ängen utvecklas.