



Östrabo den 24 november 2020

Till dig som är medarbetare i någon av Växjö stifts församlingar

Kära vänner,

Vi som är medarbetare (anställda, förtroendevalda eller ideella) i Svenska kyrkan kan vara stolta över Svenska kyrkans omställning under 2020. Gudstjänstlivet har löpande anpassats. Människors isolering har brutits genom hjälp med matinköp. Kyrkomusiker och körer har sjungit utanför äldreboenden. Psykisk och existentiell ohälsa har förebyggts genom kreativa samtalskontakter. Verksamhet har ställts om till utomhusaktiviteter. Undervisningsansvaret har i många församlingar digitaliserats via sociala medier. Naturligtvis hade vi kunnat göra mer och annorlunda, men utifrån situationen med ständigt förändrade restriktioner som påverkar församlingsarbetet menar jag att vi som kyrka har anledning att vara stolta. Med detta enkla brev vill jag uttrycka mitt varma och uppriktiga tack för alla era insatser grundade i medmänsklig kärlek. Tack för att vi tillsammans, församlingsbor, ideella, förtroendevalda och anställda, fortsätter att ta ansvar för församlinglivet även i dessa tider.

Just när vi som mest längtat efter att få bryta novembermörkret genom att tända det första adventsljuset och tillsammans få sjunga "Bereden väg" tvingas vi konstatera att adventstiden blir mycket annorlunda i år. De fullsatta kyrkorna med brusande orglar och trumpetfanfarer får vänta. Vi är många som känner sorg, smärta och saknad. Tröttheten och uppgivenheten sprider sig som en löpeld. Samtidigt behöver också vi i Svenska kyrkan ställa om och göra allt vad vi kan för att minska smittspridningen – och på samma gång behålla blicken för det som är vårt uppdrag: att sprida ljus i mörkret och förkunna evangelium.

Regeringens, och länsstyrelsernas beslut, som begränsar hur många som får samlas påverkar oss som kyrka just på tröskeln till advents- och jultiden. Nu får vi finna andra former för gudstjänstfirandet och församlingsarbetet. Kyrkoherdarna har mandat att besluta om hur församlings- och gudstjänstlivet förändras. Det betyder att omställningen kan se olika ut mellan församlingarna. Det viktiga är att ljusen tänds. När det stor-mar måste fyren lysa klart.

Margareta Melin har skrivit sv. psalm 609 som i den andra versen fångar min bön inför årets adventstid: *"Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber: Förbarma dig Gud över jorden, all nöd, all förtvinlan du ser."* Snart tänder många med mig det första adventsljuset hemma på köksbordet. Ljuset och värmen sprids i novembermörkret. Ljuset bär bud om julens stora glädje, att Gud blir människa, född till oss mitt i denna tid.

Jag vill be er att fortsätta be för kyrkan, världen och människorna. I ett brev till kyrkoherdarna har jag bett dem att på första advent särskilt innesluta *sjukvården* i förbönerna. Det kan inte nog understrykas hur viktig bönen är. Må den fortsätta att fördjupas. Må församlingarna än tydligare bli bedjande gemenskaper. Med bönen som grund kan ord leda till handling i kärlek för medmänniskan, en kärlek som kan bära kyrkan och samhället genom de prövningar vi står i.

Gud välsigne dig!

+Fredrik
Biskop

Adress	Adress	Besöksadress/Visiting address	Telefon/Phone	E-post/E-mail
Växjö stift	Växjö stift	Östrabo, Växjö	0470-77 38 05	biskop.vaxjo@svenskakyrkan.se
Box 527	PO Box 527		+46 470 77 38 05	
351 06 Växjö	351 06 Växjö			
	Sweden			