

FÖRSAMLINGSBLADET

I BACKA PASTORAT

Nr 2 | 2021



HERRE FÖRBARMA DIG

Göran Starke, präst, funderar kring betydelsen av vårt kyrie genom århundradena på sidorna 5-7.

Backa • Brunnsbo • Bäckebol • Glöstorps
Kärra • Rödbo • Säve • Tuve

Svenska kyrkan 
BACKA PASTORAT

Nya vägar efterlyses

Hur kan man planera livet när ingenting är som det ska vara? Den här pandemin har blivit långdragen och tålmodet tryter. Vi har alla fått lära oss att ta det lugnt, att hålla oss hemmavid så gott och så mycket det går, att inte resa, inte träffa vänner eller gå på kalas.

KYRKOHERDEN HAR ORDET

Antagligen finns det också något gott med det lugna livet, till exempel mindre stress och tid för att umgås inom familjen.

MEN ÄR DET VERKLIGEN så stressfritt när livet inte blir som jag har tänkt mig? Den som är eller har varit allvarligt sjuk vet vad jag talar om, likaså den som har stått eller står utan arbete, den som inte har någon familj eller är trött på de sina. Det kan vara deprimerande.

Och det kan bli en livshotande katastrof för den som förlorar allt, särskild för den som är på flykt, har hoppats på ett drägligt liv utan hunger och tortyr, och nu har strandat i ett flyktingläger i Bosnien eller på en grekisk ö. För att

känna att vi lever, behöver vi en framtid att se fram emot.

Vi behöver planer, meningsfulla uppgifter att sätta tänderna i. Moralisten säger: Du kan alltid engagera dig, hälsa på någon, ringa någon, handla eller skotta snö för någon. Och, ja, det kan vi alltid göra. Men räcker det?

Något meningsfullt att engagera sig för. Vad det är kan bara du själv lista ut, kanske i samtal med en god vän, kanske i samtal med en präst eller diakon.

Det är inte alltid enkelt att hitta vad som är min livsväg och mina mål. Men det finns möjligheter för var och en.

LIVET NU SER INTE UT SOM FÖRE coronapandemin. Men i ärlighetens namn, när har livet sett ut som förut? Vi behöver alltid ompröva våra livsmål. Det är livsavgörande att veta vart jag vill gå för att kunna ta de första stegen i rätt riktning och må bra.

Allt gott och Guds välsignelse önskar jag dig!



Andrea Schlee
KYRKOHERDE

*Den kärlek du till världen bar
ett evigt kors dig gav.
Din kärleks smärta bar du än
ut ur din öppna grav.*
PSALM 137:1, SVENSK TEXT: SIRI DAHLQUIST (1924)

KYRKISKA I KLARTEXT

HALLELUJA. Ordet Halleluja kommer från hebreiskan och betyder prisa Gud. I gudstjänsten sjungs halleluja ibland efter läsningen av evan-

geliet eller psaltarpсалmen. Ordet halleluja förekommer i Bibeln på många ställen, bland annat i Psaltaren, och finns med i många psalmer.

Digital kyrka under pandemin

På Backa pastorats hemsida kan du ta del av digitala andakter, betraktelser inför söndagen, gudstjänstordning för hemmabruk samt tips på poddar som du kan lyssna på.

Varje lördag klockan 18.00 publiceras en nyinspelad andakt från någon av pastorets kyrkor. Andakten finns tillgänglig på hemsidan (www.svenskakyrkan.se/backapastorat) samt på Facebook och Instagram. Inför helgen finns det också en nyskriven betraktelse på hemsidan, samt en gudstjänstordning för hemmabruk.

För dig som vill ta del av intressanta samtal så finns det inom Svenska kyrkan många podcasts med olika ämnen och teman som diskuteras. Exempelvis "Prata till punkt", där ärkebiskop Antje Jackélen och en gäst samtalar om existentiella frågor, kristen tro och det goda samhället. Act Svenska kyrkans podd "Kaffe med hopp" leds av kyrkoherde Peder Jarnvall och har profilerade gäster med fokus på äkta samtal om hopp i dåtid, nutid och framtid.

Allt detta finns samlat på hemsidan under rubriken "Digital kyrka under pandemin". ■

Är du orolig och behöver någon att prata med?

Söker du samtal eller själavård finns diakoner och präster till hands. Alla har tystnadsplikt.

Att få dela sina tankar med någon annan kan göra stor skillnad. Ring gärna Backa pastorats samtalstelefon om du behöver någon att prata med. Varje vardag svarar diakon Annika Bergman eller någon av hennes kollegor mellan kl. 10-12 och kl.

14-16. Du behöver inte ha något särskilt ärende för att ringa. Telefonnumret är 031-17 98 99.

För den som önskar själavårdssamtal, men som tillhör riskgrupp eller inte har möjlighet att träffas personligen, kan samtal genomföras via exempelvis zoom eller skype. Detta behöver dock bokas in med den präst/diakon du önskar tala med. Kontaktuppgifter finns på pastoratets hemsida. ■

Kyrkmåndag på annandag påsk

I år firar vi på olika sätt att Kärra kyrka funnits i 100 år. Ett led i det är en "Kyrksöndag" på annandag påsk – därmed alltså en "Kyrkmåndag". Den riktar sig till alla åldrar och försiggår både utomhus och inomhus under eftermiddagen.

Vad vi kan göra och vilka tider som gäller kan vi inte bestämma innan vi vet vilka restriktioner som gäller just då – så håll utkik på hemsidan och på anslagstavlor vid Kärra kyrka när det närmar sig! ■



KÄRRA KYRKA
MITT I KÄRRA SEDAN 1921



Backa pastorat – aktuella beslut

BACKA PASTORATS FÖRVALTNING sköts av fyra demokratiskt valda organ; kyrkofullmäktige, kyrkoråd och två församlingsråd. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs vid kyrkoval vart fjärde år. Den 19 september 2021 sker nästa kyrkoval. Kyrkofullmäktige utser sedan i sin tur ledamöterna i kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Församlingsråden är församlingarnas styrelser och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige efter nomineringsmöten i respektive församling.

SEDAN DET SENASTE numret av Församlingsbladet har följande beslut tagits i Backa pastorats beslutande organ:

- Backa församlings församlingsråd har på sitt möte 2020-11-17 fört samtal kring församlingsstrategier. Beslut har fattats om församlingskollekt i Backa församling för år 2021.

SAMTLIGA PROTOKOLL finns att läsa i sin helhet på Backa pastorats expedition.

MARIA SVENUNGSSON



FOTO: CARL-HENRIK KARLSSON

Med minnen av skratt, omsorg, bön och sång

I FÖRRA NUMRET av Församlingsbladet informeras det om att fastigheten där Bäckebols kyrksal är inrymd i kommer att rivas. Med allt färre medlemmar har Backa pastorat ingen möjlighet att hyra en annan lokal på Selma Lagerlöfs torg.

För många av oss är detta en sorg då kyrksalen blivit ett hem och en tillhörighet. Vi vet så väl att inflyttningen i Backa kommer att bli stor, men ekonomin begränsar.

VÄGGARNA BÄR SÅ MÅNGA MINNEN av skratt, omsorg, bön, sång och engagemang. Trots pandemin fortsätter vi fira gudstjänst varannan söndag. Dessutom möts vi till promenad och utekaffe varje måndag och onsdag – oavsett väder.

Verksamheten i Bäckebols kyrksal började i pionjärande och det märks än i dag. Nu söker vi nya vägar till att bevara, fördjupa och förstärka gemenskapen, men även att synliggöra kyrkans närvaro kring Selma Lagerlöfs torg med den stora inflyttning som är på gång. Därför genomför vi nu en kurs om smågrupper.

VÅR FÖRHOPPNING ÄR att när vi i slutet av maj firar vår sista gudstjänst i kyrksalen, har vi flera smågrupper som bär Bäckebolsandan och bjuder in nya till gemenskapen. Sorg och framåtanda får gå sida vid sida.

CARL-HENRIK KARLSSON

Kyrie eleison!

”Herre, hjälp mig!” är ett djupt existentiellt rop när livet är hotat. Och det har det varit genom historien på oanade sätt, men genom århundradena har den kristna världsbilden gett en förståelse av livet som vi kan få hjälp av: Gud är en god Gud.





Vissa utländska ord har slagit igenom vår språkbarriär och blivit internationella. Vi pratar om *Hallelujamoments*, en mix av hebreiska och engelska! Vi säger *mejla* och *schysst* (*juste*), *pizza* och *kebab*.

De orden beskriver något på ett träffsäkert sätt som inte vårt eget språk gör rättvisa. *Kyrie eleison* är grekiska och betyder Herre förbarma dig, det vill säga visa mig barmhärtighet! Eller hjälp mig! Det är ett nödrop som sedan den allra första kyrkans tid fått ljuda på just grekiska. Då var det grekiska som gällde som de många olika folkens gemensamma språk i östra medelhavsregionen.

Just Kyrie eleison blev ett så där starkt ord att det slog igenom också när man i Rom översatte gudstjänsten till latin. Kyrie var det enda grekiska ord som blev kvar i massan.

HERRE, HJÄLP MIG! Det är ett djupt existentiellt rop när livet är hotat. Och det har det varit genom historien, på för oss oanade sätt. Pandemin nu är inte den första. Den hjälper oss i viss mån att förstå andra tiders och länders utsatthet.

Mänskligheten har drabbats av våg efter våg av ofärd, digerdöden, koleraepidemier, naturkatastrofer, krig och brand. Vi läser i historieböcker om ofattbara lidanden som människor tvingats att stå ut med. Hur behöll de sin mentala hälsa? Alla gjorde förstås inte det, men de flesta som överlevde förmodade ändå gå vidare.

En nyckel, tror jag, är världsbilden, hur man ser på tillvaron. Genom århundradena har den kristna världsbilden gett en förståelse av livet som vi kan

få hjälp av: Gud är en god Gud som har skapat en underbar, men också ibland farlig värld för oss att leva i och ta vara på. Men det finns också ondska, en ond makt, djävulen, som försöker skapa kaos och sätta människor mot varandra.

Varje människa har själv en potential till både ont och gott i sig och den klivenheten går igenom hela vårt väsen. Vi lever alltså i ett spänningsfält mellan onda och goda makter, där Gud är den skapande, starkare makten och djävulen den svagare, nedbrytande. Det krävs ju inte lika mycket för att förstöra ett konstverk som att skapa det!

Vi kan komma med allt som tynger, bekymrar och skrämmer oss, också i vår tid mitt i en svärbegriplig virus-smitta som tvingar oss att leva annorlunda.

IBLAND HAR DEN HÄR förståelsen kantrat till att vi har fått obalans i ekvationen. Gud har blivit så liten eller så långt bort att människan blivit utlämnad åt det onda, eller så har Gud blivit så stor att både ont och gott tillskrivs honom. Det är diken vi behöver vara vaksamma på. I vår tid har både Gud och djävulen för många blivit förpassade till historien och kvar blir bara en utsatt människa som i sin existentiella ensamhet ständigt söker syndabockar i andra människor för att själv gå fri.

Men en sund kristen världsbild hjälper oss att förstå det som sker, hjälper oss att se bortom det ytliga och få en nyanserad bild av våra medmänniskor. Den hjälper oss också att förstå att vi är underställda den natur vi lever av.

Vi utsätter oss för risker när vi bygger på lerbankar, i vulkaners närhet, i jordbävningssdrabbade områden. Vi lever på en föränderlig jord.

HERRE FÖRBARMA DIG är ju ett rop riktat mot en personlig Gud som kan gripa in, som kan förändra en situation, som kan hjälpa. Därför är det lönt att ropa. Vi är inte ensamma!

Ropen har någon att rikta sig mot, någon som



FOTO: EMMA SVENSDOTTER

I Bäckeboles kyrksal finns en altartavla som visar Jesus på korset under stort lidande. Vi kan spegla oss i hans liv och komma till honom med vårt Kyrie, skriver Göran Starke.

bryr sig, någon som vi litar på har det yttersta svaret. Därför har kyrieropet slagit igenom språkbarriärer och landsgränser genom tiderna. Vi kan komma med allt som tynger, bekymrar och skrämmer oss, också i vår tid mitt i en svärbegriplig virus-smitta som tvingar oss att leva annorlunda.

Vi får ropa ut vår smärta över att inte få besöka våra gamla och sjuka, att inte få kramas och ta i hand. Vi får bråka med Gud för förlorade arbeten, företag och framtidsplaner. Vi har någon att be till när vi blir sjuka och kämpar för livet. Vi har någon att vara med när livet här på jorden glider oss ur händerna och dörren till evigheten öppnar sig. Vi är inte ensamma. Vi kan få hjälp.

Ibland är hjälpen på ett annat sätt än vi bett om eller önskar. Gud har det stora perspektivet och vill hjälpa oss att se helheten, livets skönhet och glädje, liksom dess sårbarhet och smärta. Och han delar allt med oss. Till och med så långt att han blir en utsatt människa i Jesus Kristus i en utsatt tid i ett

förtryckt land och lever mitt i detta ett liv för andra. Han svarade på den blinde Bartimaios rop "Kyrie eleison" med att ge honom hans syn tillbaka! Glädjen fick Bartimaios att följa Jesus.

PÅ SAMMA SÄTT kan vårt Kyrie-rop leda oss fram till Jesus och ett liv som följer honom. I Bäckeboles kyrksal har vi, som i många kyrkor, en altaruppsats som visar Jesus på korset under stort lidande. Han delar vår vända. Vi kan spegla oss i hans liv och komma till honom med vårt Kyrie!

Under de första århundradena i kyrkans gudstjänst var kyrieropet ett församlings-svar på de böner som bars fram till Gud. På samma sätt får vi bära fram allt som bekymrar oss och med förväntan se fram emot Guds gensvar. Vi får göra det i vår ensamhet eller tillsammans i kyrkans gemenskap där vi förenas i vår utsatthet och vår tillit till att vår Herre hör vår bön.

Vi har någon att vara med när livet här på jorden glider oss ur händerna och dörren till evigheten öppnar sig. Vi är inte ensamma.

GÖRAN STARKE

Välkommen att fira gudstjänst

SÖNDAG 28 FEBRUARI

- 2 I FASTAN

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

TUVE KYRKA

14.00 GUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 7 MARS

- 3 I FASTAN

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

BÄCKEBOLS KYRKSAL

16.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

KÄRRA KYRKA

17.00 GUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 14 MARS

- MIDFASTOSÖNDAGEN

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

KÄRRA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

17.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 21 MARS

- JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

BÄCKEBOLS KYRKSAL

16.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

KÄRRA KYRKA

17.00 GUDSTJÄNST

"Liksom våren vaknar". Sara och Stefan Lindblom, sång och musik.

SÄVE KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

SÖNDAG 28 MARS

- PALMSÖNDAGEN

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

TUVE KYRKA

14.00 GUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

TORSdag 1 APRIL

- SKÄRTORSdagEN

BACKA KYRKA

19.00 SKÄRTORSdagSMÄSSA

BRUNNSBOKYRKAN

18.30 SKÄRTORSdagSMÄSSA

BÄCKEBOLS KYRKSAL

16.00 SKÄRTORSdagSMÄSSA

TUVE KYRKA

18.00 SKÄRTORSdagSMÄSSA

KÄRRA KYRKA

19.00 SKÄRTORSdagSMÄSSA

FREDAG 2 APRIL

- LÅNGFREDAGEN

BACKA KYRKA

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

RÖDBo KYRKA

15.00 VID NIONDE TIMMEN

SÖNDAG 4 APRIL

- PÅSKdagEN

BACKA KYRKA

11:00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

BÄCKEBOLS KYRKSAL

16.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 PÅSKGUDSTJÄNST

Monica Plåt, trumpet.

SÄVE KYRKA

11.00 PÅSKGUDSTJÄNST

MÅNDAG 5 APRIL

- ANNANDAG PÅSK

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

Emmausvandring till Brunnsbokyrkan efter gudstjänsten. Begränsat antal. Anmälan krävs, ring Bengt Ljungberg, tel: 070-612 62 56.

GLÖSTORPSKYRKAN

13.00 EMMAUSVANDRING Start vid Glöstorpskyrkan kl. 13. Vandrigen slutar med friluftsgudstjänst utanför Tuve kyrka kl 14. Begränsat antal.

Anmälan krävs, ring Maria Johnsson, tel: 031-17 98 51.

TUVE KYRKA

14.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST

KÄRRA KYRKA

KYRKMÅNDAG

Tid meddelas senare. Läs mer på sidan 3.

SÖNDAG 11 APRIL

- 2 I PÅSKTIDEN

BACKA KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN

11.00 GUDSTJÄNST

TUVE KYRKA

14.00 GUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA

11.00 GUDSTJÄNST

Med reservation för ändringar som tillkommit efter att tidningen tryckts.

VECKOMÄSSA

BACKA KYRKA

TISDAGAR 18.00

GLÖSTORPSKYRKAN

VARANNAN TISDAG 18.30

(Jämna veckor)

BRUNNSBOKYRKAN

ONSDAGAR 18.30

Söndagsskolan i Backa kyrka tar ledigt under våren. Vi har kyrkpåsar vid psalmbokshyllan och en korg på kyrktorget med pyssel kring söndagens tema. I "glasrummet" finns leksaker och möjlighet att lyssna till gudstjänsten.

Välkommen att reservera plats till gudstjänsterna

På grund av pandemin är det fortsatt **begränsat antal platser** i våra kyrkor. Om platserna fylls erbjuds en eller flera extra gudstjänsttider. Reserverad plats hålls till fem minuter innan. Vi behöver din anmälan senast

två arbetsdagar före det aktuella datumet.

För att reservera plats i Backa kyrka, Brunnsbokyrkan och Bäckebo kyrksal - kontakta Annika Bergman. Telefon: 031-

17 98 84. Telefontid: måndag-torsdag kl. 10-12 och 14-16. E-post: annika.bergman@svenskakyrkan.se

För att reservera plats i Rödbo kyrka, Säve kyrka, Kärra kyrka,

Tuve kyrka och Glöstorpskyrkan - kontakta Backa pastorat, telefon: 031-17 98 00. Telefontid: måndag-onsdag 9.00-11.30 samt måndag-torsdag 13.30-15.30. E-post: backa.pastorat@svenskakyrkan.se

Världen står inför vår tids största humanitära kris

Aldrig har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Och aldrig har siffrorna ökat så dramatiskt under bara ett år som under 2020. "Business as usual" kommer inte att räcka efter ett år där ingenting längre är som vanligt.

TEXT: HENRIK FRÖJMARK/ACT SVENSKA KYRKAN FOTO: JESPER WAHLSTRÖM/IKON

Vissa siffror får en att stanna upp och vackla till. Som att var tionde minut dör ett barn under fem år i Jemen av orsaker som är helt och hållet möjliga att förhindra, som till exempel svält. Det betyder ett barn precis när du började läsa den här texten, och ett barn till precis när du slutat.

FASTEAKTIONEN 2021

2020 var året då extrem fattigdom som en konsekvens av coronapandemin ökade igen, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. Nu kan uppemot 270 miljoner människor komma att hamna i akut hungersnöd.

Det var året då motsvarande en halv miljard heltidsjobb förlorades och då 91 % av världens samtliga elever drabbades av skolstängningar. Det var också året då antalet som drabbades av naturkatastrofer fortsatte att öka efter det var-

maste decenniet någonsin uppmätt, samtidigt som världens väpnade konflikter fortsätter med oförändrad intensitet. Det högsta priset för händelserna under det senaste året bärs av barnen.

ÄR DET NÅGOT SOM 2020 HAR VISAT oss är det dels hur olika globala utmaningar samverkar och förstärker varandra under en global krissituation, dels hur svaret på utmaningarna måste hittas i lokalt arbete uppbackat av global solidaritet. För att nå dit måste vi flytta både makt och resurser till de människor som lever i de mest utsatta miljöerna.

Vi måste stärka det förebyggande arbetet, rusta individer och samhällen för att kunna stå mot katastrofer bättre och samordna långsiktiga, fredsbyggande och humanitära insatser. Och de som ska planera, prioritera och genomföra insatserna bör så långt som möjligt vara lokalbefolk-

ningarna och de lokala organisationerna själva. Det är de som finns på plats före, under och efter en kris, som oftast har både närvaron och tilliten i samhället, och det är deras insatser och arbete som är avgörande både för att hantera varje särskild krissituation, och för att försöka förhindra återkommande kriser.

Vi har fått lära oss att vi inte kan ta för givet att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi vet att vi kan vända utvecklingen.

HOPP FINNS, INTE MINST i hur unga människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslöshet och ökad utsatthet för våld gått samman och lett både sociala och humanitära insatser under pandemin.

De har varit volontärer på hälsokliniker och soppkök, de har startat digitala kampanjer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet. Det visar också hur lokala initiativ kunnat ta mer plats under ett år när många internationella

organisationer tvingats hem under lockdowns, och hur central lokal aktivism är för att samhällen ska fungera under en kris.

Med stor uppfinningsrikedom har många av våra partner hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både hunger och våld i hemmet ökat under pandemin.

När vår partner från ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i paketen även information om var våldsutsatta kan vända sig för att få hjälp. Genom att hembesök för att lämna matpaket görs, får man även en inblick i hur situationen i hemmet ser ut, utan att peka ut någon som utsatt för våld.

VI HAR FÅTT LÄRA OSS att vi inte kan ta för givet att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi vet att vi kan vända utvecklingen. Det ger hopp! Men det är inte självklart att vi kommer lyckas, för det har aldrig varit svårare.

Det som krävs är gemensamma insatser, medvetna och tuffa beslut och att vi uppfyller löftena om mer resurser i händerna på de människor som drabbas av katastrofer. Genom din gåva kan vi komma längre. ■



Att kalla fram det gudomliga

Är det möjligt att kalla fram det gudomliga i någon som dödar eller förgripit sig på barn? Det är inte enkelt, inte ens för en gammal fängelsepräst.

"Kyrkans uppgift är att kalla fram det gudomliga också i den som mördade Anna Lindh" (Göteborgs-Posten 2003-09-13). Så sa den katolske biskopen William Kenney två dagar efter mordet på utrikesministern. Han var som alla andra upprörd över det som hänt och han visade stor medkänsla med offrets familj.

NÄR JAG HÖR I MEDIA om ett allvarligt brott tänker jag ibland: Hen skulle jag inte vilja träffa. Men så en dag sitter jag ändå där, framför den där som jag helst ville undvika.

Men är det verkligen han? tänker jag ibland. Bilden som media gav är ju bara ett fragment. Visst är handlingen fasanfull. Visst är det en tragedi för dom drabbade. Visst måste han straffas om han inte är sjuk.

Det kan inte nog betonas att brottsoffret har all rätt i

världen till rehabilitering och vård. Här brister samhället och kanske kyrkan också.

Men ofta är bilden i media bara en del av sanningen. Jag möter ofta en människa med många dåliga erfarenheter. En historia fylld med svek, kränkningar och gränsöverskridningar.

En människa med olika diagnoser. Ingen har riktigt lyssnat på personen, varken hemma, i skolan, eller hos socialtjänsten. Rättsprocessen upplevs som en fortsättning på en lång räkka av kränkningar. Inget av detta kan ursäktas ett allvarligt brott, inte ens göra vissa brott begripliga och ändå är det viktiga delar i helheten.

För ingen är bara monster eller bara helgon. Men alla är vi skapade till Guds avbilder

Många jag möter i kriminalvården har dessutom en fragmentarisk självbild. Kanske är det många av oss som har det? En del av mig själv, blir mitt hela jag.

Jag är den som alla sviker. Jag är shoppingmissbrukare, alkoholist, kriminell. Jag är offret. En blockerande, ensidig självbild tenderar att slå över i en demoniserande eller förskönande bild av mig själv och måste krackelera för att kunna balanseras. För ingen är bara monster eller bara helgon. Men alla är vi skapade till Guds avbilder.

DU ÄR VARKEN OFFER, kriminell eller grandios. Du är Guds ikon. Det är varje människas djupaste identitet. Det finns en genuint sann människa i varje människa. Något oförstörbart. Något heligt. En källa med friskt vatten.

Detta mantra försöker jag ständigt upprepa för mig själv som människa och för mig själv som fängelsepräst: Det finns något gudomligt i varje människa som inte ens det värsta brott kan rasera. Och det är kyrkans uppgift att kalla fram det. ■

Lars Olof Andersson
präst i kriminalvården/rättspsykiatri

90 SVENSK SAMLINGS KONTROLL FASTEAKTIONEN 2021 Foto: Deborah Rossow / Icon

UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger.



SWISHA DIN GÅVA TILL **900 1223** svenskakyrkan.se/act

act Svenska kyrkan

Kurs i babymassage

Ger ro och stärker föräldra-barnkontakten. Baby'n är cirka 2-9 månader. 6 träffar. Avgift: 150 kronor. Vid fortsatt pandemi erbjuds enskild undervisning tillsammans med din bebis.

Backa församlingshem, tisdagar 10.30-12

Kursstart: 13 april. Anmälan via e-post till: lisbeth.gustavsson@svenskakyrkan.se

Glöstorpskyrkan, onsdagar 10.30-12

Kursstart: 31 mars. Anmälan via e-post till: elisabeth.ljungberg@svenskakyrkan.se

PÅSKLOVSSKÔJ

Välkommen att gå en påskpromenad för alla åldrar. En trevlig runda med tipsfrågor och kluriga uppgifter att lösa. Vi är utomhus hela tiden.

TISDAG 6 APRIL
START KL. 11.00-12.30
BACKA FÖRSAMLINGSHEM



När inget är som det brukar vara

På grund av pandemin är fortsatt många verksamheter och grupper inställda. När det bedöms säkert att starta rytmik, körer, samtalgrupper och andra mötesplatser kommer det att finnas aktuell information om det på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Om du inte har tillgång till en dator kan du ringa till den ansvarige ledaren, eller till växel 031-17 98 00, för att få besked om eventuella terminsstarter.

FOTO: KELLI TUNGVA/UNSPLASH



”Din röst betyder mer än du tror”

Anki Bondesson leder sitt andra kyrkkoval som valgeneral för Svenska kyrkans kyrkkoval den 19 september 2021. Hon utstrålar energi och handlingskraft, två egenskaper som kommer väl till pass för att lotsa den gigantiska valorganisationen genom förberedelser, utförande och efterarbete.

Trots att hon varit chef sedan hon var 20 år och är van att leda stora projekt och utvecklingsarbeten är hon förvånad över hur komplext ett kyrkkoval är.

– Kyrkkoval är väldigt regelverksstyrt i både stort och i små detaljer, säger hon. Det är också väldigt IT-tungt, mer än jag förställt mig. Jag brukar säga att kyrkkoval är Svenska kyrkans största samarbetsprojekt med 33 000 kandidater, 630 valnämnder, 650 nomineringsgrupper, stift, församlingar och tusentals frivilligarbetare. Det är enorma mängder detaljerad information som ska nå till många människor, med olika bakgrund och förkunskaper.

Varför ska man rösta i kyrkkoval?

– För att verkligen ta vara på möjligheten att påverka hur kyrkan ska formas framöver, svarar Anki Bondesson rapport. Det är en stor möjlighet att kunna påverka den egna församlingen.

Men om man inte är engagerad i församlingen, spelar det då någon roll?

– Ja!, säger Anki Bondesson med emfas. Det är ändå kyrkans förtroendevalda som beslutar om vilka satsningar man ska göra på orten. Kyrkan finns ute i samhället, firar gudstjänster men tar också hand om kyrkobyggnader som ofta betyder mycket på en ort. Det är bara genom att rösta som man har möjlighet att påverka vad kyrkan där man bor väljer att engagera sig i, och göra.

Hur blev du valgeneral?

– Jag har alltid tyckt om att jobba med organisationsfrågor, med struktur och projekt, så när tjänsten utlystes tyckte jag att det lät väldigt spännande, svarar Anki Bondesson. Jag tycker om att jobba i en förtroendemannaorganisation. Det är vanliga människor som är med och beslutar och



FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

bestämmer hur man vill ha det, hur man vill att kyrkan ska jobba. Det är spännande!

Det roligaste med jobbet, säger Anki Bondesson utan att tveka, är alla dessa olika människor som är engagerade och som hon träffar: anställda, förtroendevalda, kandidater och så väljarna, förstås. Betydligt svårare har hon att komma på vad som är utmanande i arbetet. Hon tänker länge.

– Det är väl det här med att nå ut med den detaljrika informationen till så många olika människor. Men det är ju också det roliga! säger hon till slut.

Anki Bondessons engagemang i Svenska kyrkan började när hon skulle konfirmeras. Det var gemenskapen, sången och samtalen som lockade först, tron växte fram efterhand. Efter konfirmationen engagerade hon sig i Svenska kyrkans Unga.

Vad är gudstro för dig?

– Det är lite som ett träningspass det där med att gå på gudstjänst, svarar Anki Bondesson. Går man inte så tappar man något. Kontinuiteten i gudstjänsten är viktigt. Jag behöver vara i den gemenskapen för att min tro ska vara levande. Sedan är bönen viktig för mig. Den ger mig hopp och tröst så att jag aldrig känner mig ensam.

Vad vill du säga till väljarna?

– Ta vara på möjligheten att vara med och påverka. Din röst betyder mer än du kanske tror. Kika gärna lokalt efter vilka grupper och kandidater som ställer upp och ta reda på vad de vill och vad de står för.

JIANG MILLINGTON

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-17 98 00

Expeditionsärenden samt dop-, vigsel- och begravningsbokningar.

Öppettider

Måndag–onsdag: 09.00–11.30, 13.30–15.30

Torsdag: 13.30–15.30

Fredag: 09.00–12.00

E-post: backa.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress: Box 4044, 422 04 Hisings Backa

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Samtalstelefon: 031-17 98 99, vardagar: 10.00–12.00, 14.00–16.00

KYRKOHERDE

Andrea Schleeh 031-17 98 11

BACKA, BRUNNSBO, BÄCKEBOL

Göran Starke, präst 031-17 98 71

TUVE

Maria Johnsson, präst 031-17 98 51

SÄVE, KÄRRA, RÖDBO

Helena Fingarsen Nohle, präst 031-17 98 41

REKTOR FÖR FÖRSKOLAN

Vanja Widander 031-17 98 31

FÖRSAMLINGSBLADET

ges ut av Backa pastorat. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll i pastoratet. Nästa nummer kommer 10–11 april 2021. Har du inte fått ditt församlingsblad i brevlådan – ring expeditionen, telefon: 031-17 98 00. Rapportera gärna avvikelser i utdelningen så snart som möjligt.

REDAKTÖR OCH LAYOUT Emma Svendsdotter

ANSVARIG UTGIVARE Andrea Schleeh

TRYCK Sandstens tryckeri

OMSLAGSBILD Detalj ur altartavlan i Bäckebols kyrksal. Foto: Emma Svendsdotter



Läs mer om kyrkkoval på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrkoval
19 SEP 2021



Facebook.com/backaforsamling
Facebook.com/tuvesove



Instagram.com/backaforsamling
Instagram.com/tuvesove



Kyrkguiden – Svenska kyrkans app med information om det som händer inom Svenska kyrkan



Nät- vandrar CHATTEN



**Nätvandrchatten är till för dig
mellan ungefär 12 och 25 år.**

Här får du prata om precis vad du behöver och vill. Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

svenskakyrkan.se/natvandrchatten



Svenska kyrkan 