

Skrivelse till finansutskottet med anledning av regeringens proposition 2019/20:188

Stockholm, 2020-11-25

Till Finansutskottet,

Med anledning av regeringens proposition 2019/20:188 om arbetet med att genomföra Agenda 2030 önskar medlemmarna i nätverket Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) i denna skrivelse framföra sina inspel och tankar kring det arbete som krävs för att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och dess 169 delmål. SISD samlar ett 20-tal av de största kapitalägarna och kapitalförvaltarna i Sverige runt just Agenda 2030.

I proposition 2019/20:188 presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 i sin helhet. Regeringen föreslår ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och den miljömässiga – genom att föra en samstämmig politik nationellt och internationellt. Propositionen framhåller även vikten av samordning och samverkan med aktörer i hela samhället, vilket är i linje med mål 17 i Agenda 2030.

SISD vill för det första instämma i vikten av att både säkra ett framgångsrikt arbete med Agenda 2030 och att samverka. Propositionen understryker särskilt vikten av att regeringar, den privata sektorn, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, FN-systemet och andra aktörer gemensamt mobiliserar resurser. Vi vill med denna skrivelse ytterligare poängtera betydelsen av finansmarknaden som katalysator för att säkra finansieringen av en hållbar utveckling.

Investeringsbehovet för att uppnå Agenda 2030 är enormt, särskilt i utvecklingsländer. Enligt den senaste rapporten om finansiering för en hållbar utveckling från OECD som presenterades under hösten har finansieringsunderskottet vuxit från 2,5 biljoner USD årligen till 4,2 biljoner i år¹. Enligt rapporten väntas utvecklingsländer se minskad extern, privat finansiering på 700 miljarder USD under 2020. Minskningen kommer från sjunkande investeringar i värdepapper, minskade utländska direktinvesteringar och mindre pengar som skickas hem från migrantarbetare i spåren av pandemin.

Även i Sverige är investeringsbehovet stort för att uppnå hållbarhetsmålen. VA-näten har årliga investeringsbehov på 23 miljarder kronor för att klara kapacitets- och underhållsbehoven². Att ställa om tung industri till att bli koldioxidneutral beräknas enligt en ny rapport från Stockholm Sustainable Finance Center kräva 66 miljarder kronor i investeringar³. Miljonområden behöver upprustas. Vägnäten elektrifieras, kraftnäten stärkas. Listan är lång.

¹ Se [OECDs rapport](#) och [Artikel i Aktuell Hållbarhet](#)

² Se [Svenskt Vattens rapport](#)

³ Se [rapporten från Stockholm Sustainable Finance Centre \(SSFC\)](#) som är ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholm School of Economics (SSE)

Samtidigt har vi i finansbranschen aldrig sett en större efterfrågan på hållbara spar- och investeringsprodukter. Flödena in i ESG-fonder, det vill säga fonder som tar hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, har dessutom stärkts ytterligare under Coronapandemin, både i Sverige och internationellt⁴. En ny studie från PWC om framtiden för hållbara investeringar visar att 77% av 300 tillfrågade institutionella investerare anger att de kommer att sluta investera i "non-ESG"-produkter inom de kommande 24 månaderna⁵. PWC uppskattar att kapitalet i europeiska ESG-fonder kommer att vara mellan 5,5 - 7,6 biljoner euro år 2025. Det motsvarar mellan 41% och 57% av de totala fondtillgångarna i Europa, vilket är en dramatisk ökning från 12,7% i slutet av 2019.

Det är tydligt att både vi finansmarknadsaktörer och våra kunder vill investera hållbart. Även när det kommer till obligationer syns detta. Under 2019 gavs gröna obligationer för 133 miljarder kronor ut i Sverige, enligt en sammanställning från Danske Bank⁶. Det är en ökning med 85 procent jämfört med 2018, som i sin tur var ett rekordår med 90 procent ökning jämfört med 2017. Men för att vi ska kunna bidra till omställningen i största möjliga mån måste efterfrågan matchas av utbudet.

I september i år emitterade staten sin första gröna obligation på 20 miljarder kronor. Även om den upplånade summan var högre än vad som initialt aviserats från Riksgälden fulltecknades obligationen direkt. Totalt kom det in bud på drygt 47 miljarder kronor från 72 enskilda investerare.⁷

Nu ska den gröna obligationen utvärderas, innan nästa steg kan aviseras. Från SISD:s håll vill vi uppmuntra riksdag och regering att skyndsamt tillhandahålla nya strukturer som gör det möjligt för finansmarknaden att tillsammans med offentligt kapital investera i hållbar utveckling. Vi ser statens emission av en grön obligation som ett första steg i en process där vi gemensamt kanaliserar pensionskapital, privat sparande och offentliga medel för att få fart på klimatomställningen och de övriga målen i Agenda 2030. På så vis kan de totala gröna investeringarna öka utöver riksdagens budgetramar, och det offentliga kapitalet kan fungera som en hävstång, dvs. där en insatt statlig krona kan matchas av, säg, sju privata kronor.

Vi vill betona den efterfrågan vi ser, och vår vilja att styra våra investeringar i en riktning som bidrar till hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande.

SISD vill vidare se en starkare samverkan mellan finansmarknaden och samhällets övriga aktörer. Vi står redo att dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi har av gröna investeringar. Agenda 2030 och klimatomställningen inrymmer historiens största affärsmöjligheter. Så låt oss tillsammans se till att få till stånd de investeringar som leder oss till en tryggare och mer hållbar framtid. Inte minst klimatomställningen brådskar.

⁴ Se [artikel från Financial Times](#)

⁵ Se [rapport från PWC](#)

⁶ Se [artikel i SvD](#)

⁷ Se [pressmeddelande från Riksgälden](#)

Swedish Investors for Sustainable Development - Investerare som arbetar med de globala målen för hållbar utveckling

Vilka är vi?

Vi är en grupp svenska investerare som samlas runt Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling som världens ledare kom överens om 2015. Sida faciliterar nätverket, Swedish Investors for Sustainable Development, där ett 20-tal av de största kapitalägarna och kapitalförvaltarna i Sverige ingår.

Varför samverkar vi?

Vi är i många fall - i den dagliga affären - konkurrenter, men runt de globala målen vill, kan och behöver vi samarbeta. Vår tids stora utmaningar, både klimatförändringarna och övriga mål i Agenda 2030, kan bara lösas genom att många olika sektorer samverkar. Att finanssektorn är en nyckelaktör råder det ingen tvekan om. Det står till exempel uttalat i Parisavtalet att de finansiella flödena måste styras om för att vi ska klara tvågradersmålet. Därför vill vi ta ansvar och göra gemensam sak i att investera för framtiden.

Vad vill vi uppnå?

Vi är medvetna om att aktörer i den privata sektorn är avgörande för att uppnå de globala målen. Rent konkret vill vi därför finna och bidra till att utveckla investeringsmöjligheter som kan förverkliga dessa mål. Som exempel kan nämnas att vi i arbetsgruppen för mål 11 (Hållbara städer) gemensamt tagit fram och investerat i en hållbarhetsobligation från Världsbanken, i syfte att främja städernas arbete med exempelvis hållbar infrastruktur. Men det behövs biljoner i investeringar globalt, och finansaktörer i hela världen kraftsamlar allt mer för att målen ska nås, särskilt klimatmålet då det är akut och påverkar alla andra mål.

Vi vill som investerare i ett litet land medverka till goda exempel som vi kan skala upp och exportera. Då kan vi skapa värden över tid både finansiellt och för samhällsekonomin.

Mer om nätverket Swedish Investors for Sustainable Development (SISD):

<https://www.sida.se/English/partners/Resources-for-specific-partner-groups/Private-sector/Collaboration-principles/swedish-investors-for-sustainable-development/>