

Stenbrohults församlingsblad

Våren 2021



*STENBROHULTS KYRKA-
en räddningsstation*

Pesten och vaccinet

En kär kollega skrev på sin blogg: Pesten är här. Då är det bäst att skydda sig så att man inte stryker med. Våra anmödrar och anfäder hade koll på detta. De hade så att säga satt sig in i manualen för hur pesten fungerar och hur den kan bekämpas. De hade också ett ord för att beskriva pesten. De kallade den synd, vilket är en saklig beskrivning på något som förstör så mycket. Något som finns i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt kunde de säga eller för den delen sjunga (Sv ps 322:4).

Den som har rätt begrepp för företeelser i tillvaron kan också hantera dem. Men ska pesten hanteras, behövs också ett verksamt motmedel. Det motmedel som står till buds kallar vi vaccin eftersom forskare förr prövade läkemedel på kor (lat. vacca).

För cirka tusen år sedan blev vaccinkunskapen spridd i vårt land. En hade tusen år tidigare mött döden i en blodig strid och besegrat den. Han var Livet och kan ge liv åt alla. Det handlade inte bara om en informationskampanj utan om konkret förmedling. Särskilda avskilda rum byggdes över hela landet för livs-medlet, de medel som ger just liv. Så småningom fick de heliga rummen torn med klockor. Folket skulle höra och se platsen där det fanns läkedom, och när läkemedlen delades ut, ringde klockorna med slagorden: "Vi ringer, ni springer".

Odödlighetens läkemedel var viktigt –

särskilt i svåra tider. Men om det var spetälska på gång? Då hölls de spetälskesjuka i ett särskilt rum, men odödlighetens läkemedel skulle de få. Ingen skulle få för sig att stänga och sluta med verksamheten när den var som mest av nöden.

”Stenbrohults kyrka är den räddningsstation som våra anfäder ständigt återvänt till för att fyllas av liv.”

Söndag efter söndag talade pestbekämparna, gav instruktioner och verksam tröst. Ökad självkänedom kunde det sägas handla om, men lika mycket ökad syndakänedom och därtill rejäla insikter om hur synden besegrats. Den verksamma trösten kallades avlösning. Det var därför pesten kunde bekämpas i lokalsamhället landet runt. I varje socken, byggdes den här sortens räddningsstationer med auktoriserad personal.

Folk fattade att finns motmedlet ska det användas. Några fördjupade sig i kunskapen om synden och om det som kallades "nåd". På latin var detta "gratia", något de fick gratis. För botandets skull räckte det dock att man visste vem som ordnat vaccinet, visste att ta emot detta odödlighetens

läkemedel och höra orden, som var Livets Ord. Allt detta åstadkom något i och med människorna. De fattade att "skam" är en improduktiv hållning, den får bara människor att skämmas. De hörde ju i instruktionerna att saken handlade om "skuld", men att denna skuld var betald och att de går fria. Saken upprepades envist söndag efter söndag och varje söndag som en god nyhet.

Anmödrar och anfäder överlevde den där pesten som härjade – och de ska överleva död och grav. När de begravdes lades de på Kyrkans gård, himmelrikets åker. De fick gravplats i öst-västlig riktning. På samma sätt som solen går upp kommer pestens besegrare tillbaka för att ta oss in i sitt rike. Tryggast är att vi vaccinerats och lever i det sammanhang där Livets Ord, Livets Bröd och Välsignelsens kalk hanteras.



Vi väntar fortfarande på Honom som ska komma. Än finns det tid.

Profeten Habackuk visste något om urtidens vägar och om det som går framför Herren (pesten) och det som följer efter (farsoten). (Hab 3:5-6) Detta visste anmödrar och anfäder också. De kunde läsa. De kunde lyssna. De kunde förstå.

Stenbrohults kyrka är den räddningsstation som våra anfäder ständigt återvänt till för att fyllas av liv. Låt oss fortsätta på denna väg och fyllas av honom som är och ger liv, Jesus Kristus. Detta blir tydligt i de heliga påskdagarna. Även om vi inte kan samlas i stora skaror, försök att fira påsken på det sätt du kan; vid de tillfällen som ges i kyrkan och hemma med familj och vänner.

Välsignad fasta och påsk!

f Johan



Hej!

Efter ett fullbordat första år som präst i Södra Ljunga församling, har det blivit dags för mig att börja mitt nya arbete här i Stenbrohult. Det känns väldigt skönt att allt är på plats, och jag är redo att ge mig i kast med nya utmaningar!

För att säga något kort om vem jag som kommer till er är som person, så vill jag beskriva mig som en inbiten optimist med ett stort hjärta för min tro och intresse för att bygga gemenskap mellan människor. När jag inte sitter nedsjunken i bibeln och annan kristen litteratur, håller jag gärna på med musik, arbetar i trädgård och med hus samtidigt som jag lyssnar på en bra podcast. Jag tycker väldigt

mycket om att träna, även om det ibland tar lite tid att komma igång, och lugna kvällar tar jag gärna tid till att spela något sällskapsspel av klassiska snitt, eller dyker ner i någon nördig bok av J.R.R Tolkien.

När jag nu väl kommer till Stenbrohults församling ser jag fram emot många saker. Även om det är min hembygd jag kommer till – vilket ger mig något av en tjuvstart in i att lära känna församlingens liv – så känns det som att mycket är nytt för mig när jag går in i en ny och spännande roll som präst. Jag ser verkligen fram emot att få växa tillsammans med församlingen, såväl som att vara en del i att forma församlingens liv. I detta ligger en längtan i att bygga vidare på den

kristna gemenskapen i gudstjänst och undervisning i arbete med unga såväl som gamla. Samtidigt har jag en längtan efter att se hur just vår församling kan arbeta på fler sätt än vi gör idag. Därigenom hoppas jag kunna bidra till att berika församlingens liv. Allt detta och mycket mer som jag ser fram emot bärs i sin tur av en enda tydlig längtan: att få vandra med

Jesus Kristus tillsammans med Stenbrohults församling, och att få djupna och växa i tro som kristen gemenskap.

Detta får bli några inledande ord från min sida, som i mötet med er alla får vidgas till en allt klarare bild med tiden.

Med en önskan och Guds frid och rika välsignelse

Eric Ericsson

Ord från välkommandet av Erik den 7 mars 2021: *I dag får församlingen ta emot en ny komminister. Han har i sin prästvigning fått uppdraget att tjäna som herde och själasörjare, att förkunna ordet och att förvalta de heliga sakramenten. Eric Ericsson har nu fått denna församlings kallelse.*

Kära kristna, kära vänner. Eric har välkomnats som komminister i Stenbrohults församling. Ta emot honom i kärlek, stöd honom i hans tjänst och bär fram honom inför Gud i era böner.

Jesus säger: "För mina får på bete" (Joh. 21:17). Gå i frid och tjäna Herren med glädje.





Sankt Luigis Fotbollsskola 14-16 juni 2021

Församlingarna i Älmhults kommun arrangerar fotbollsskola för barn och ungdom födda 08-14.

Plats: Bokliden i Liatorp, Liatorps IF:s fotbollsanläggning

Pris: Gratis

Dag 1 sker en gemensam samling på Bokliden kl. 14. Därefter delas barnen in i olika grupper efter ålder. Vi bjuder på mellanmål och äter ett mål lagad mat de två första dagarna.

Måndag 14 juni

- Kl. 14-17 Fotboll
- Kl. 17-18 Mat
- Kl. 18-19 Kvällsprogram

Tisdag 15 juni

- Kl. 14-17 Fotboll
- Kl. 17-18 Mat
- Kl. 18-19 Kvällsprogram

Onsdag 16 juni

- Kl. 14-17 Fotbollsturnering
- Avslutning med procession och sång. Möjlighet att handla i kiosken.



Anmälan senast 10 maj på
www.svenskakyrkan.se/stenbrohult

KALENDARIUM

VÅREN 2021

MARS

Söndag 28 mars

Palmsöndagen

11 Högmässa

Fastan och stilla veckan är ett bra tillfälle att gå till bikt. På anslagstavlan i kyrkan finns tider då präst finns tillgänglig i sakristian. Sätt ett kryss för den tid du önskar. Det går också bra att ringa prästen för att tala på telefon eller bestämma träff vid annat tillfälle. Vill du samtala eller ha besök i hemmet ordnar vi detta på ett så säkert sätt det går.

STILLA VECKAN

07.00 och 18.00 Bön varje dag till och med påskveckan 8 april.

Måndag 29 mars

18 Mässa med läsning av passionsberättelsen

Tisdag 30 mars

18 Mässa med läsning av passionsberättelsen

Onsdag 31 mars

18 Mässa med läsning av passionsberättelsen

19 Bibelstudium, Sockenstugan

Torsdag 1 april

Skärtorsdagen

19 Mässa med altarets avklädande. Efteråt bönevaka i kyrkan.

Fredag 2 april

Långfredag

10 Gudstjänst Kyrkokören

15 Korsvägsandakt, kyrkogården

18 Gravlägningsandakt



PÅSK

-vi firar!

PÅSKVECKAN

Lördag 3 april

Påskafton

22 Påsknattsmässa Påskeld, Förnyelse av doplöftena, Efter mässan skålas det i bubbel.

Söndag 4 april

Påskdagen – Kristus är uppstånden

10 Familjehögmässa Kyrkokören.

11.30 -12.30 Fika och eld på kyrkbacken och **Påskvandring** för alla åldrar

11.30 Andakt, Glädjesångarna

11.45 & 12 Andakt, Linnékören

Måndag 5 april

Annandag påsk

10 Mässa

Söndag 11 april

2 i påsktiden

10 Högmässa

Onsdag 14 april

18 Bibelstudium, Sockenstugan

Söndag 18 april

3 i påsktiden

10 Familjegudstjänst, Barnkö-rerna Glädjesångarna och Unga röster, samt ungdomskören Linnékören framför musika-len "Festen".

Söndag 25 april

4 i påsktiden

10 Högmässa

Onsdag 28 april

18 Bibelstudium, Sockenstugan

Torsdag 29 april

Katarina av Siena, kyrkolärare och Europas skyddspatron

18 Läst mässa

Fredag 30 april

Ca 21.45 Aftonbön i kyrkan efter ett eventuellt valborgsmässobål. Valborgsmässobålet tänds kl 21 på Klockudden.

MAJ

Söndag 2 maj

5 i påsktiden

10 Högmässa

Måndag 3 maj

Filippos och Jakob, apostlar

18 Läst mässa

Söndag 9 maj

Bönsöndagen

10 Högmässa med söndagsskola

Torsdag 13 maj

Kristi himmelfärds dag

10 Familjehögmässa, Linnékören

Söndag 16 maj

Sönd före pingst

10 Högmässa

Tisdag 18 maj

Erik, martyr och Sveriges skyddspatron

18 Läst mässa

Söndag 23 maj

Pingstdagen

10 Högmässa med konfirmation

Måndag 24 maj

Annandag Pingst

18 Mässa

Söndag 30 maj

Heliga Trefaldighets dag

GÅNGEDAG

10 Familjehögmässa med kör

JUNI

Fredag 4 juni

*Elisabeth Hesselblad, ordens-
kvinna*

18 Läst mässa

Söndag 6 juni

1 e trefaldighet

16 Högmässa OBS!

Fredag 11 juni

Barnabas ,apostel

18 Läst mässa



Söndag 13 juni
2 e trefaldighet
10 Högmässa

Söndag 20 juni
3 e trefaldighet
10 Högmässa

Lördag 26 juni
Midsommardagen
10 Gudstjänst

Söndag 27 juni
Johannes Döparens dag
10 Högmässa

Kyrkofullmäktige

25 MAJ kl 19
I SOCKENSTUGAN

Kyrkoval
19 SEP 2021

MUSIKVECKAN I STENBROHULT

Söndag 27 juni – fredag 2 juli varje kväll!

En riktigt härlig musikvecka väntar och kommer bjuda på allt från klassiska orgeltoner och till psalmer och svängig nutidsmusik! Hur många vi får ta in i kyrkan återstår att se!

Följ oss på sociala medier för vidare information!

I samarbete med...





PÅSK

**Inget liv utan
uppståndelse**

**Fira i och vid Sten-
brohults kyrka en
stund på påskda-
gen**

**ELD FIKA
PÅSKVANDRING
ALLA 3 KÖRER
GUDSTJÄNST
ANDAKTER**

**Se kalendariet
för tider**

VARDAGSTRO

GUDS RIKE

Jesus dör på korset för våra synder, uppstår igen och besestrar döden. Men vad handlar det om egentligen, allt det han gör innan dess? Det kan sammanfattas i två ord: Guds rike! Ett annorlunda rike med en annorlunda kung, som ger sitt liv som lösen för oss.

Kallelsen

Det närmar sig påsk och Jesus har tillbringat tre år med sina lärjungar. De har fått se honom göra sjuka friska, förkunna om Guds rike och möta människor på ett sätt som ingen annan gör. Och allt började när han vandrade längs Galileiska sjön och sade: Följ mig! En enkel kallelse som skulle förändra deras liv. Nu var det Jesus som var deras högsta prioritet. Guds rike är här, förkunnar Jesus. Ni behöver göra en total kursändring och fästa blicken på mig! De första lärjungarna släppte sina nät och följde honom. Jesus hade kunnat kalla lärjungar bland de religiösa

ledarna i Jerusalem, men han väljer enkla fiskare.

För lärjungarna ringde det klockor när Jesus talade om Guds rike. Det lät bekant! De kunde sina skrifter utantill och tänkte säkert på när Gud skapar världen, som en mäktig kung med all makt. Han ger människorna uppdrag att dela denna värld med honom och regera tillsammans med honom. Men människan ville vara kung i sitt eget liv. De tänkte kanske på när Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten och förde det ut i frihet, och Gud gav dem buden på berget Sinai. Där lovade de att vara hans folk och hans skulle vara deras Gud. Deras kung. De skulle vara ett annorlunda folk, ett rike som skulle lysa och visa alla andra vem Gud var. Och de tänker säkert på kungen som Gud lovat att sända, Messias, den smorde. Kan Jesus var den kung skrifterna talat om? De följer, och kommer få se mer än de kan ana den där dagen vid stranden.

Ett annorlunda rike

Lärjungarna blir ständigt utmanade av Jesus när han förkunnar om Guds rike. Det är annorlunda än ni tänker er, säger han. Det är ett upp och nedvänt rike! Jesus gör tvärt emot vad de tänkte sig att kungen från Gud skulle göra.

Jesus berättar att i Guds rike är det de som är fattiga i anden som är saliga, alltså de som vet om att de behöver Gud. De som är ödmjuka är saliga, likaså de som förföljs för rättfärdighetens skull. I hans rike är inte status och makt det viktiga utan en ödmjukhet och att göra det rätta. Lärjungarna undrade säkert, när Jesus skärpte lagen och sa älska din fiende och be för den som förföljer dig. Hur är det möjligt?

Jesus utmanar människor. Någon kanske tycker att han är en bra människa för att han aldrig dödat någon. Men Jesus säger, om du är arg på din broder är det lika illa! Jesus är intresserad av lärjungarnas och våra hjärtan. Han lyfter på det ytliga och vill att allt det smutsiga och mörka ska komma fram så vi ser det, så att vi kommer till honom för att få hjälp.

Och han sa att i Guds rike gällde andra lagar, där ska den förste bli den siste. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter på skärtorsdagen säger han att han är deras mästare och Herre och samtidigt deras tjänare. Lärjungarna var förbryllade. Guds rike var verkligen något de aldrig mött tidigare.

Jesus förkunnar inte bara, utan visar med sina gärningar på Guds rike. Han söker dem som andra ser ner på. I Jeriko möter han Sackaios, en tullindrivare som lurar folk på pengar. Jesus stannar nedanför trädet där Sackaios gömt sig för att spana, och bjuder in sig själv på middag! Hur kan han vilja äta med en sådan syndare, muttrar omgivningen. Men Sackaios fäster sin blick på Jesus, omvänder sig och lämnar tillbaka det han stulit. Han fick möta Guds rike och kunde inte förbli densamme.

En annorlunda kung

I Guds rike är Jesus kung. Men han är inte den kungen som lärjungarna förväntade sig. Han är en ödmjuk tjänare, som trots att han var till i Guds gestalt, inte

räknade jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. (Fil 2:6-7) Jesus kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Mark 10:45) Han byter sin kungskrona mot en törnekrona, för vår skull.

Kungens inbjudan

Jesus inbjudan att följa honom gäller oss var och en. Vi får möjlighet att följa den ödmjuka kung Jesus och alltmer formas att bli lika honom. Vi kommer, precis som de första lärjungarna, att bli utmanade av hans ord och Guds rikes principer. Timothy Keller skriver i sin bok "Korsfäst konung" att "precis som ett barn utvecklas positivt under goda

och kloka föräldrars överinseende, och precis som ett lag utvecklas positivt under en skicklig och begåvad tränares ledning, så kommer allt i ditt liv att börja läkas under konungens helande händer, under Jesu konungavälde". Jesus säger: "Följ mig därför att jag är den konung du alltid har sökt efter. Följ mig därför att jag har makt och myndighet över allting, ändå har jag ödmjukat mig för din skull. Eftersom jag dog på ett kors för din skull medan du ännu inte hade den rätta tron eller levde på rätt sätt, eftersom jag har kommit med nyheter och inte råd, eftersom jag är din sanna kärlek, ditt sanna liv- följ mig."

Maja



Fastighet och kyrkogård

Fortfarande är det vinter men några varma dagar har gett en hint om vår. Alltid lika härligt! Vi har avslutat utbyggnaden av vår ekonomibygnad som ger plats åt församlingens buss samt övriga maskiner och redskap. En välbehövlig utbyggnad som underlättar både arbete och förvaring.

Just nu pågår nedtagning av de dåliga träden i allén upp till kyrkan. De döda almarna vid kyrk-stallarna ska också sågas ner. Vi följer vår trädvårdsplan, vilket innebär att vi återplanterar nya träd under hösten, vilken är en gynnsam planteringsperiod.

Det är dags att teckna nytt skötselavtal inför kommande säsong. Hör av er vid intresse.

Vi hoppas på en härlig vår trots de tråkiga tiderna. Vi är glada att kunna träffas och hälsa ute på vår fina kyrkogård. Det roliga vårarbetet behöver inte stängas ner för pandemier vilket vi är så tacksamma för.

Vi firar påsk snart och hoppas vi ses, om inte så många i kyrkan så ute på kyrkogården!
Väl mött

Vaktmästarna



Pastorsexp. är öppen onsdag 10-11. **0476-210 19**
Annan tid efter överenskommelse.
www.svenskakyrkan.se/stenbrohult
stenbrohult.forsamling@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare

Kyrkoherde Johan Kalin **070-668 02 46**
johan.kalin@svenskakyrkan.se

Komminister Eric Ericsson **070-020 53 52**
eric.ericsson@svenskakyrkan.se

Kantor Mari Winquist **070-381 59 90**
mari.winquist@svenskakyrkan.se

Pedagog Maja Håkansson **0730-42 13 81**
Maja.hakansson@svenskakyrkan.se

Vaktmästarexpeditionen **0476-216 23**
Kyrkvaktmästare Jonny Winquist **072-963 43 44**
jonny.winquist@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Magnus Björnsson
magnus.bjornsson@svenskakyrkan.se

Liatorps församlingshem bokning **070-820 34 60**
Ann-Marie Lindström
Kyrkorådets ordförande Anton Härder **070-910 41 48**
anton.harder@svenskakyrkan.se

Låt oss jubla, vara glada, mitt ibland oss Herren bor.
Nu är botad all den skada som oss syndafallet gjort.
Frukta inte döden mera! Jesus segrat. Vi får leva.