

**KYRKOHERDENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2020 - SVENSKA GUSTSFAKYRKAN, KÖPENHAMN**

Året 2020 började som vanligt med två stora evenemang; årets kyrkvandring och den stora basarmiddagen. Kyrkvandringen ägde rum den 23 januari och samlade omkring 500 deltagare. Bland gästerna fanns den katolske biskopen Kozon och representanter från olika kyrkofamiljer i Köpenhamn; Dansk folkekirke, Metodistkyrkan, romersk-katolska kyrkan, Church of England och vår egen svenska kyrka. Predikan hölls av en pastor från Metodistkyrkan.

Basarmiddagen den 29 januari samlade ett 90-tal deltagare i Sverigesalen som bjöds på god mat och underhållning som tack för alla fina insatser under 2019-års julbasar.

Under årets första månader hade vi många vigslar och barndop i kyrkan. Onsdagsluncherna, körverksamheten och barnrytmiken samlade många deltagare. Allt startade som det skulle.

Planering för årets "Nordisk gudstjänst" inleddes. En mindre arbetsgrupp samlades och drog upp planerna för årets nordiska gudstjänst som planerades till söndagen den 27 september i Norska Sjömanskyrkan.

Ekumeniska Taizegudstjänster genomfördes i samverkan med katolska församlingen, anglikanska församlingen och SVGK. Gudstjänsterna skulle hållas i respektive kyrka under våren 2020. Den första hölls i Skt Ansgars kyrka med medverkan av Gustafskyrkans kör.

I februari genomfördes Stilla dygn på kyrkan, med måltid, meditation, tid för stillhet och bön och övernattnings i kyrkorummet. En mindre grupp deltog som ett led i att erbjuda andlig fördjupning i församlingens regi.

På grund av den kommande föräldraledigheten för församlingens kantor Sara Hjort påbörjades förberedelserna för rekrytering av vikarie. Annons publicerades och 17 sökande anmälde intresse. Efter intervjuer med några uttagna beslutade kyrkorådet att anta Marie Dimpker som vikare för en period av ett år. Marie Dimpker är utbildad kantor och operasångerska och kom till oss från tjänstgöring i Södra Frankrike i Svenska kyrkans utlandskyrka där.

Projektet "Svensk diakon i Köpenhamn" påbörjades i januari, Carita Ibarra Kristensen från Lunds stift påbörjade sin 20%-iga tjänstgöring hos oss. Hon inledde sitt samarbete med oss och Köpenhamns kommun. Året började alltså livaktigt och förväntansfullt, men så kom Corona och allt blev annorlunda.

Coronavirusets spridning fick Danmark att stänga ner från den 13 mars och det påverkade även församlingens verksamhet. Samtliga samlingar, konserter och andra gruppaktiviteter ställdes in under några månader. Vigslar och dop avbokades eller flyttades fram. Inga grupper från Sverige eller Danmark kom och samtliga av sommarens jazzkonserter fick ställas in. Den planerade pilgrimsresan till Rom fick också avbokas för 18 personer. Resan var en del av församlingens pilgrimsverksamhet och var planerad och klar när Corona slog till. Vår kontakt i Rom, moder Hilaria i Heliga Birgittas hus, meddelade att hela Rom och Vatikanen stängdes för turister, så det fanns inget annat alternativ än att avboka resan.

Vi valde dock att inte stänga kyrkan utan de första månaderna var den öppen 10.00 -12.00 Samtliga gudstjänster under påsken firades, förutom påsknattsmässan. När samtliga danska kyrkor ställde in sina gudstjänster fortsatte vi att fira gudstjänst varje söndag kl.11.00, med max 10 personer och stort avstånd. Den stängda gränsen mot Sverige satte stopp för samtliga besök av grupper och turister. Det gjorde även att präst- och kantorvikarier inte längre fick komma vilket påverkade våra arbetsvillkor. Ingen personal permitterades, utan fick utföra andra uppgifter som behövde göras. Bl.a. blev hela sakristian nymålad och renoverad av vaktmästaren, kyrkböcker diariefördes och bullar bakades.

**KYRKOHERDENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2020 - SVENSKA GUSTSFAKYRKAN, KÖPENHAMN**

Kyrkoherden införde och skrev regelbundna medlemsutskick varje vecka istället för varje månad, och telefonlista upprättades för att ringa runt till församlingens äldre, eftersom hembesök inte längre var möjliga. Kyrkvårdsträffen som inte kunde hållas ersattes med epost-möte och en ny lista under Coronapandemin upprättades med endast en kyrkvård i tjänst varje söndag.

Men vi planerade ändå för tiden efter Corona.

Planering av Victoriastiftelsen 100 år den 20 mars 2021 påbörjades och inbjudan gick till HKH Prinsessan Benedikte och HKH Kronprinsessan Victoria. Den lilla arbetsgruppen kunde i takt med att restriktionerna upphävdes mötas på nytt för planeringsmöten.

När det blev tillåtet att mötas i grupper större än 10 personer inbjöd församlingen till terminsavslutning för onsdagslunchen med sommarlunch. Pilgrimsgruppen möttes i Roskilde i juli månad och genomförde en kortare pilgrimsvandring. Församlingens pilgrimsgrupp har blivit känd också på andra sidan sundet och kyrkoherden har varit på besök i Lund och hållit pilgrimsföredrag. Under sommaren införlivades vår grupp i ett större nätverk med grupper från Danmark och södra Sverige. I juli månad genomfördes en kortare vandring med gruppen i Roskilde, som avslutades med vuxendopgudstjänst i Roskilde domkyrka. I slutet av sommaren deltog några representanter och kyrkoherden i en vandring tillsammans med vår vänförsamling i Lund över Skåneslätten. Den 23 september hölls ett möte i Gustafskyrkan med representanter från pilgrimsrörelsen i Sverige, Danmark och Tyskland. Vår kyrka kommer i framtiden att vara en "pilgrimskyrka" och en anhalt på den stora pilgrimsleden mellan Hamburg och Vadstena.

Under sommaren hade församlingen hjälp av vikarier för både husmor, vaktmästare, präst och kantor. Kyrkan hölls öppen, men få besökare kom. Antalet besökare fick nu vara ca 40 och öppettiderna utökades till mellan kl.10.00 – 15.00. Hem- sjukhus- och fängelsebesök kunde genomföras i mindre skala och med hänsynstagande till det rådande läget.

I juni månad delade vi glädjen över att kantor Sara med sin man Andreas fick sitt första och efterlängttade barn. Lilla Kerstin föddes på Rigshospitalet den 8 juni och kom hem till Gustafskyrkan knappt en vecka efteråt.

Sommarfestival arrangerades 18-21 augusti av Musikföreningen med fem konserter av hög kvalitet. Även i september arrangerades ytterligare tre konserter.

När basarstyrelsen möttes den 27 augusti tog vi det smärtsamma men nödvändiga beslutet att årets Julbasar skulle på grund av pandemin ställas in. Hovet meddelades. Innan beslutet hade vi samlat bodansvariga till möte och utarbetat en "plan B" som var mycket detaljerad. Men myndigheternas förbud för samlingar över 100 personer gjorde att planen inte kunde fungera. Så för första gången i Gustafs församlingens historia tog vi beslut att årets julbasar skulle ställas in. Därmed var en tradition som startat 1912 bruten, till allas vår stora sorg. Basarstyrelsen inkallade till ett krismöte där många nya goda idéer kom fram, om hur vi skulle kunna genomföra olika stödåtgärder, försäljning, lotteri och konserter till förmån för vår kyrka.

1 september började vikarierande kantor Marie Dimpker sin tjänst, liksom församlingens nya volontär Fanny Storm från Aneby. Fanny stannade en termin och ingår i det projekt som kallas "Ung i SKUT" och som innebär att ett stift i Sverige är med och finansierar resa och "lön" till volontären. Detta var ett samarbete mellan Gustafs församlingen och Linköpings stift för tredje året i rad.

I samband med slutet av augusti/början av september startade vi upp övrig ordinarie församlingsverksamhet med kör, babyrytmik, pilgrimsgrupp, samtal om böcker och onsdagsluncherna. I allt följde vi myndigheternas föreskrifter. Diakon Carita Ibarra Kristens återkom i

**KYRKOHERDENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2020 - SVENSKA GUSTAFKYRKAN, KÖPENHAMN**

tjänst och vi förhandlade med Lunds stift om att få förlänga hennes tjänstgöring med sex månader, och "börja om" i september och ett år framåt. Detta beslutades av Lunds stiftsstyrelse till vår stora glädje. Det diakonala samarbetet med Lunds stift kunde därför fortsätta under året. Sveriges nya ambassadör, Charlotte Wrangberg, inbjöds av kyrkoherden till Gustafskyrkan för bli informerad om projektet och samarbetet mellan kyrkan och ambassaden, bl.a. beträffande de fängelsebesök som vi från kyrkan gör. Ambassadör Wrangberg uppfattade samarbetet som mycket värdefullt, vilket ledde till flera möten på ambassaden med oss och representanter från Köpenhamns kommun.

18 september genomfördes en Kick-Off tillsammans med personal och kyrkoråd inför hösten på Restaurang Bjælkehuset, då vi samtalade om vår verksamhet i Coronatider samt gick igenom församlingens instruktion och målsättning.

24-27 september deltog kyrkoherden och kyrkorådets ordförande i en digital konferens tillsammans med kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden från samtliga 31 utlandsförsamlingar världen över, samt med SKUT:s Sverigerepresentanter, SKUT:s ledning i Uppsala och biskop Thomas Pettersson. Konferensen handlade om utlandskyrkans framtid, ekonomi och villkor för att kunna bedriva sin verksamhet och vara "kyrka" utomlands. Två utredningar undersöker detta, den juridiska genomgången för att undersöka att verksamheten sker enligt landets lagar och bestämmelser, och en verksamhetsutredning för eventuella förändringar i framtiden. Processen omfattar 2020-2022 och sker i samverkan med de lokala församlingarna. Vad detta innebär för Gustafs församlingens del är svårt att säga idag. Det får framtiden utvisa. Höstterminen präglades av Coronapandemins "andra våg". Det gjorde att förutom att julbasaren sedan tidigare beslutats ställas in, även Barnens Lucia, stora Lucia och julkonserter, både församlingens egna och den sedan länge efterlängtade Julkonserten med jazzsångerskan Caroline Henderson blev inställda. Kyrkans Luciakonsert spelades in digitalt och blev en tittarsuccé med över 4000 besökare på nätet. Även kyrkans egen julkonsert samt personalens digitala julhälsning nådde många besökare på nätet. Kören, pilgrimsgruppen, onsdagslunchen och babyrytmiken avslutades någon vecka i förväg på grund av den rådande situationen. Pilgrimsgruppens avslutning bestod i ett studiebesök i Sankt Josefs karmelitkloster i Hammensholt, där en av de svenska nunnorna tog emot och berättade om livet som karmelitinna.

Strax före jul åkte kyrkoherden och församlingens volontär runt och delade ut julblommor till äldre församlingsmedlemmar. Under hela året har också många "hembesök" gjorts via telefon, enligt uppgjorda listor. Det har också levererats tidningar och böcker som fått ställas utanför de boendes dörrar på äldreboendet.

Julens gudstjänster kunde genomföras i kyrkan, inklusive julottan, enligt de föreskrifter som danska myndigheter angett; avstånd, handsprit, munskydd, dämpad eller ingen psalmsång, nattvard endast med utdelning av brödet. Att gudstjänstlivet inte ställdes in utan fortsatte under hela året uppskattades av många, som en tröst och en styrka som förmedlade hopp under denna svåra tid.

Att förmedla hopp och glädje under pandemin, sprida ljus i mörkret och vara en trygghet under en svår tid som denna blev en utmaning för vår församling. Men tack vare en tålmodig och lojal personal, ett engagerat kyrkoråd och många frivilligas insatser och förböner så har vi gått stärka genom detta första, svåra Corona-år. Vi fann nya vägar att kommunicera med varandra och dela kyrkans budskap via sociala medier. Den diakonala medvetenheten stärktes och gudstjänstfirandet fördjupades hos många. Vi ställde inte in, vi ställde om – och avslutade året i tacksamhet.

Köpenhamn den 22 mars 2021

Thomas Stoor, Kyrkoherde/prost