

Kyrkans rika symbolvärld

Det finns en rik symbolvärld i våra kyrkor och de flesta symbolerna är mycket gamla. Under medeltiden användes ofta helgonbilder men detta försvann senare från kyrkorummen. Under stormaktstiden skalades symbolspråket bort och istället utsmyckades många föremål med gåvogivarnas initialer eller adelsvapen.



Symbolerna vill fungera som hjälp till tro och i tro. Dess mening är att beröra. Liturgin i kyrkan har alltid ett budskap och symbolspråket finns i liturgin, i det som syns, hörs och görs. Det är angeläget att symbolspråket kan förstås av alla, oberoende av språk och läskunnighet.

Kyrkobyggnaden och många av kyrkans föremål har inte enbart en funktion utan innehåller ofta i sig själva symbolik. Stolan symboliserar Kristi ok och det vita linnet, som tidigare enbart i prästens vita särkar och i de flesta altardukar, symboliserar renhet och även Jesu lindor.

*Läs mer om kyrkans symbolik i böckerna *Textilier i helig tjänst* och *Metaller i helig tjänst*.*

Duvan och andra fåglar som symboler i våra kyrkliga kulturmiljöer

Duvan finns med i flera olika skildringar i Bibeln och symboliserar både hoppet och den helige Ande. I första Moseboken 8:8-12 berättas om Noa och Arken där Noa skickar ut en duva för att leta efter land. Duvan, som återkom med en olivkvist i näbben, blev därmed en symbol för hoppet.

I Matt 3:16 skildras när Jesus döptes i floden Jordan av Johannes döpare.

När Jesus blivit döpt öppnade himlen sig. Jesus såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.

Inom fredsrörelsen, efter andra världskriget, blev och är än idag duvan den stora symbolen för fred.

Pelikanen är en symbol för Jesu offer. Enligt en gammal legend så hackade pelikanen sönder sitt eget bröst för att kunna mata sina ungar med sitt eget blod. Därför har pelikanen blivit en bild för Jesus som gav sitt liv för att vi skulle få leva.

Fågeln Fenix återföds enligt legenden ur askan av den eld som den brinner upp i. Fenix omnämns i flera olika kulturer men i våra kyrkor är den kanske främst en symbol för den uppståndne Kristus

I Hes 1:5f, 10:14 och Upp 4:6-7 talas om fyra väsen som man menar har gett evangelisterna deras symboler där *Örnen* är en symbol för Johannes.