



MITT I BYN

Nr 3/2018

Senaste nytt för Norberg-Karbennings församling



TEMA:
Höst

På väg in i vintervilan?

Nu har snart alla löven fallit av träden och sedan går de in i vintervilan tills de vaknar till liv igen nästa vår. Det är inte precis så som våra liv som människor ser ut. Vi byter bara vårt sätt att vara aktiva under hösten och vintern. Vi träffas i mindre sammanhang än under sommaren och livet kanske blir lite allvarigare. En tid för samtal, möten, att se varandra, sjunga, tala och lyssna. I församlingen gör vi det i alla fall.

Våra mötesplatser finns där för dem som vill vara med. På familjecentralen Lärkan möts föräldrar med små barn i Norberg, i Mariagården möts barnen på lågstadiet i miniorgruppen, mellanstadiebarnen i "Öppet hus" eller "Gamla pastors" som en del av oss minns att det hette tidigare, eleverna i årskurs 7 i "7an-gruppen", konfirmander, äldre ungdomar alla möts de i olika sammanhang. Vi "vuxna" har också mötesplatser att gå till i församlingen, bibelsamtal, körsång, "Öppet hus" med ett mera vuxet program, samtals- och efterlevande-grupper av olika slag för olika skeenden i livet, eller Mariakretsen. Sedan får man inte heller glömma bort den populära Marialunchen eller våra konserter i kyrkorna.

Varför berättar jag om det här då? Jo för att jag tror att alla människor behöver möta en annan människa på något vis, oavsett ålder. Mötet i sig själv är viktigt för vi förändras och utvecklas av att mötas, samtala och beröras av varandra. Att höra varandras livsberättelser, att föra någonting vidare öga mot öga, att fundera tillsammans får oss att må bra.

Så jag vill säga välkommen till dig som vill samtala, sjunga, äta tillsammans eller fundera på livet till-



Foto: Håkan Stråhle

Bibeln, den fantastiska boken som rymmer så mycket tankar ligger till grund för våra bibelsamtal.

sammans med andra människor nu och framgent. Barn, ungdom, mitt i livet eller pensionär, du är välkommen.

På väg in i vintervilan? Nej tror inte det, inte om vi ska hinna med alla spännande möten som finns att göra varhelst vi är i livet.

Håkan Stråhle, församlingspedagog.

Vill du ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete? Det är lätt att göra!

SMS, swish eller PG/PB

Skicka ett sms till 72905 skriv LIV för att ge 100 kronor.

Swisha en gåva till 9001223

Bankgiro 900-1223

Plusgiro 90 01 22-3

Mitt i byn

Församlingsblad för
Norberg-Karbennings församling
utges 4 ggr/år

Norberg-Karbennings församling
Box 39
738 21 Norberg
tel: 0223 - 298 00
www.svenskakyrkan.se/norberg

Ansvarig utgivare:
Marianne Wiik
tel: 0223 - 298 12

Redaktör:
Håkan Stråhle
tel: 0223 - 298 05

Tryck:
Bergslagstryck, Norberg
(Tryckt på Svanmärkt papper.)

Allt om Act Svenska kyrkan

Varför byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan?

Den nuvarande avsändaren – då vi kombinerar Svenska kyrkan, internationellt arbete och ACT alliansen – är för krånglig. Många upplever vårt arbete som meningsfullt, men kommer inte ihåg vilka vi är. Kännedomen om det viktiga arbete vi gör är för låg, vilket är ett stort problem. Vi behöver växa, för att öka insamlingsresultaten och engagemanget. Det är avgörande för att vi ska kunna fortsätta stötta våra internationella partner och försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen.

Under lång tid har Svenska kyrkans internationella arbete årligen samlat in cirka 180 MSEK och denna siffra har legat ganska stabilt. Men samtidigt har marknaden för insamling ökat kraftigt med fler insamlingsorganisationer. Marknadsföringen inom branschen, och därmed konkurrensen, har också ökat kraftigt.

Svenska kyrkans internationella arbete har under den här tiden tappat andelar på marknaden. Det beror förvisso bland annat på att kollektorna har minskat. Delvis på grund av färre gudstjänster och färre gudstjänstfirare, men också delvis på grund av låg kännedom även inom kyrkan om det internationella arbetet.

Vi vill vara den internationella organisation som är förstavalet inom kyrkan och öka kännedomen om vårt arbete brett ute i landet. Den praktiska konsekvensen av lägre resultat är att vi under 2018 tvingades till nedskärningar i anslag som i slutändan drabbar människor i utsatta situationer.

Vad står Act Svenska kyrkan för?

Namnet Act Svenska kyrkan är mångfacetterat. Act betyder agera. Som kristna kan vi inte stå bredvid när människors värde kränks och skapelsens integritet hotas. Guds kärlek utmanar var och en av oss att visa omtanke och ta ansvar för varandra, bidra till ett bättre samhälle och en ekologiskt hållbar miljö. I Jesu efterföljd är vi kallade att agera och stå upp för tron om att vi alla är skapade till Guds avbild.

Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together. ACT-alliansen är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med humanitärt arbete och påverkansarbete. Att vara kyrka är en styrka. Tillsammans i den världsvida kyrkan når vi människor som andra har svårt att nå. Vi tror att kyrkan är kallad att visa på Guds kärlek till alla människor, när vi agerar tillsammans som delar av

Kristi kropp blir den kärleken synlig och leder till förändring i människors liv. Namnet måste också vara tydligt, enkelt att komma ihåg, signalera handlingskraft, att det är en organisation som arbetar med bistånd, som agerar och är en tydlig del av Svenska kyrkan.

Hur ser tidplanen för namnbytet ut?

Namnbytet sker i maj 2019. Först då börjar vi använda den nya loggan. Men redan under hösten 2018 börjar vi informera om det nya namnet inom Svenska kyrkan. Det kommer att bli samlingar för intresserade, ideella och anställda medarbetare i det internationella arbetet. Under hösten 2018 kommer också allt tryckt och digitalt material att inventeras för att sedan uppdateras inför lanseringen.

Varför byter vi inte tillbaka till Lutherhjälpen?

Frågan har diskuterats i Rådet för internationell mission och diakoni, biskopsmötet, samt Kyrkostyrelsens arbetsutskott. I alla tre fanns Lutherhjälpen med i samtalet, men efter prövning beslutade man att inte gå tillbaka till det gamla namnet. Skälen var att man såg svårigheter med att förklara återgång till ett redan nedlagt namn, att ordet ”hjälp” är svårförklarat i samband med ett rättighetsbaserat arbetssätt samt att yngre grupper inte är bekanta eller alls relaterar till Lutherhjälpen.

Varför lades Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission ned?

Beslutet för tio år sedan att slå samman Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission till Svenska kyrkans internationella arbete fattades av dåvarande ledning och Nämnden för Internationell mission och diakoni.

Denna process bidrog till en identitet som tydligare var integrerad i Svenska kyrkan. Något som vi nu tar med oss in i det nya. Men med facit i hand så visade det sig att Svenska kyrkans internationella arbete tappade i kännedom och även i engagemang i församlingarna.

Denna gång har vi varit noga med att undersöka olika möjligheter genom både skriftliga enkätundersökningar och intervjuer i fokusgrupper. Arbetet har dessutom fått ta ordentligt med tid för att lyssna in synpunkter från Kyrkostyrelsens råd för internationella arbetet (där också frivilligrörelsen är starkt representerad), kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott samt biskopsmötet.

Act Svenska kyrkan kombinerar det bästa av våra lärdomar från tidigare beslut och processer och är ett namn som ska leva länge.

Allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan lördag och söndag.

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

Allhelgonahelgen präglas av två kyrkliga helgdagar: Alla helgons dag och Alla själars dag. Historiskt har vi skilt på att minnas helgonens liv och att minnas våra närståendes liv, men rent teologiskt är det ingen skillnad: Vi är alla heliga, genom Jesus som har räddat oss.

Rent praktiskt präglas hela helgen av att ljusen lyser på våra kyrkogårdar, de lyser upp mörkret och påminner oss om Guds ljus, som räddar oss från döden, som visar oss på förlåtelsens väg och som ger oss ett himmelskt hopp.

Alla helgons dag är en rörlig helgdag som firas den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. 2018 infaller alla helgons dag lördag 3 november. Alla själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på söndagen, då vi minns och hedrar våra döda närstående.

Helgon som förebilder

Tidigt i den kristna kyrkan började man fira helgon och minnet av martyrer. Helgon var människor man höll särskilda, heliga. Till martyrer räknas människor som dött för sin tro.

Det blev till slut många dagar att fira och ett behov uppstod av att samla helgonen och martyrerna utan namn till en egen helgondag. För cirka tusen år sedan införde därför den tyskromerske kejsaren Ludvig den fromme en gemensam dag för alla de helgon som inte kunde få egna dagar i almanackan.

Helgonen skiljer sig i betydelse hos den enskilde kristna och mellan olika kristna traditioner.

Text hämtad från svenskakyrkan.se/allhelgona



Foto: Håkan Stråhle



Kyrkan under hösten

Gudstjänster och konserter i Norberg och Karbennings kyrkor

Veckomässa firas i Mariagården varje torsdag
kl. 18.00 t.o.m. 29/11-2018.

28/10 kl. 11⁰⁰ **Gudstjänst, Mariagården.**

Alla helgons dag

3/11 kl. 13⁰⁰-17⁰⁰ Kaffeservering på kyrkogården i Norberg.

kl. 15⁰⁰ **Minnesgudstjänst, Karbennings kyrka.**

Norbergs kyrkokör
Sångsolist: Ida Nordlund.

kl. 14⁰⁰-18⁰⁰ Kaffeservering i brudkammaren i Karbennings kyrka.

Uppehåll i serveringen under minnesgudstjänsten.

Alla själars dag

4/11 kl. 11⁰⁰ **Mässa, Mariagården.**

11/11 kl. 11⁰⁰ **Mässa, Mariagården.**

kl. 14⁰⁰ **Finsk mässa, Mariagården.**

18/11 kl. 11⁰⁰ **Mässa, Mariagården.**

25/11 kl. 11⁰⁰ **Mässa, Mariagården.**

Med reservation för ändringar och fel, se predikoturena i Avesta Annonssblad eller svenskakyrkan.se/norberg.

Norbergs kyrka stängd

Med anledning av en miljöutredning som pågår i Norbergs kyrka kommer alla gudstjänster och förrättningar att flyttas till församlingshemmet Mariagården. Kyrkan kommer hållas stängd under utredningstiden.

Marianne Wiik, kyrkoherde

Christer Andersson, ordförande i kyrkorådet

Lasermätning av våra kyrkor till Fastighetsregistret

Den 1 januari 2019 ska varenda byggnadsverk – från kyrka till skjul – i Svenska kyrkans fastighetsbestånd finnas i Fastighetsregistret. Grundfakta om våra kyrko- byggnader ska finnas samlat i ett gemensamt register, Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister KBR. Svenska kyrkan gör det här av flera skäl. Vi behöver ha övergripande kännedom om vårt fastighetsbestånd för att kunna anpassa detta till våra verksamheters behov. Registret ger också grunddata till en effektivare fastighetsförvaltning, till exempel i fastighetssystem samt underlag för lokalförsörjning och lokalplanering. Alla våra byggnadsverk ska mätas så noga som möjligt. Moderna byggnader kan mätas utifrån befintliga ritningar där måtten finns angivna men våra äldre fastighe-

ter som kyrkor och kapell finns det oftast inte tillförlitliga ritningar på så där tar vi till moderna metoder som lasermätning. I Norberg-Karbennings församling har vi lasermätt våra kyrkor med millimeterprecision för att få fram alla de data som vi behöver för att kunna registrera dem i registret.

Norberg-Karbennings församling Facebook-sida

Sidan används som en extra informationskanal där vi lyfter fram en del av det som händer i församlingen och på andra håll i Svenska kyrkan. Sök efter ”Norberg-Karbennings församling” på Facebook så hittar du oss. För att se allt som händer i församlingen så hänvisar vi till hemsidan och den kalender som finns där.

Vad händer i församlingen?

Vattenskada i Sockenstugan

2018-08-12 upptäcktes ett vattenläckage i sockenstugans kök. Golvet i köket är nu delvis upprivet och upptorkning av vattenskadat bjälklag sker via entreprenör utplacerade byggfläcktar. Vid skrivandes stund 2018-10-14 beräknas tiden för att allt ska vara torrt till tre veckor och därefter lika många veckor för att bygga upp köket på nytt. Vi hoppas att ni har överseende med detta och hälsar alla deltagare i olika verksamheter och gäster ett varmt välkomnande efter att sanering och reparation är färdig.



Foto: Per Nord

Per Nord, kyrkogårdschef

Tack Ulla-Britt

Fredagen den 28 september gjorde Ulla-Britt Qvist sin sista dag i församlingen som kyrkogårdsarbetare. Ulla-Britt har arbetat i församlingen 18 år och har varit en stor tillgång för hela församlingen. Jag hade förmånen att arbeta med Ulla-Britt i drygt ett år och hennes erfarenhet inom begravningsverksamheten har varit mycket uppskattad av mig under min tid som ny i den verksamheten.



Foto: Håkan Stråhle

Jag vill tacka dig Ulla-Britt för stort engagemang, väl utfört arbete och önskar dig ett stort lycka till med vad du tar dig för här näst.

Per Nord, kyrkogårdschef

Ljusbäraren 50 år i år

Ljusbärare finns i näst intill alla kyrkor i Svenska kyrkan och de är flitigt använda men få av oss vet att ljusbäraren togs fram av dåvarande domkyrkokaplanen i Uppsala domkyrka, Martin Lönnebo.

Martin lanserade idén till ljusbäraren 1968 och bad en konstnär göra en ritning på ett träd som också rymde en gestaltning av jordklotet och korset. Ärkebiskopen gav klartecken och den nya ljusbäraren fick sedan en stor roll i den TV-sända gudstjänst som höll med anledning av Kyrkornas världsråds generalförsamlings möte i Uppsala det året.

Sedan dess har ljusbäraren spridit sig över Sverige och är idag en mycket uppskattad plats i våra kyrkor. Bara i våra 13 domkyrkor tänds det ca 600.000 ljus om året och hur många det tänds i de övriga ca 3000 kyrkorna i Svenska kyrkan finns det inga siffror på.

Att tända ljus är en ordlös bön som berör oss människor på djupet.

Håkan Stråhle, församlingspedagog



Foto: Carina Sällström Stråhle

TELEFONLISTA

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

är öppen för besök månd, onsd, fred 9-12. Under sommaren, t o m 13/8, öppet endast onsd och fred. Telefontid månd, onsd, fred 9-12

Ingång via Engelbrektskatan 75, Mariagården.

Postadress: Box 39, 738 21 NORBERG

Alla telefonnummer går till mobiltelefon.

KANSLIST	Siv Ekbäck 0223-298 00
KYRKÖHERDE	Marianne Wiik 298 12
KOMMINISTER	Tommy von Knorring 298 01
DIAKON t o m 15/12	Raili Karling Forss 298 11
KYRKOMUSIKER	Beata Karacsonyi 298 03
FÖRSAMLINGSPEDAGOG	Håkan Stråhle 298 05
KYRKVAKTMÄSTARE	Cecilia Viik 298 06
FÖRSKOLLÄRARE	Katarina Bergman 298 04
BARNLEDARE	Inger Fjellman 298 15
BARNLEDARE	Mikaela Boman 298 14
EKONOMIASSISTENT, VAKTMÄSTARE	Dukate Rrethi 298 19
LOKALBOKNING	298 07
Månd, onsd, kl 09-11. Ansvarig Mikaela Boman.	
FAX	200 72
E-POST:	norberg-karbennings.forsamling@svenskakyrkan.se
HEMSIDA:	www.svenskakyrkan.se/norberg
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN	
KYRKOGÅRDSCHEF	Per Nord 298 08 (exp) 298 18
VICE K-GÅRDSCHEF	Kjell Öberg 298 10
KYRKOGÅRDSARB.	Ida Condé 298 16
E-POST:	per.nord@svenskakyrkan.se
SOCKENSTUGAN	298 17
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE	Christer Andersson 611 58, 070-206 66 45
KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE	Gunilla Persson 221 35, 07-232 72 62

Garner och frimärken

Vi tar gärna emot restgarner, som används till att sticka babyfiltar, koftor och mössor till bebisar.

Vi tar också emot begagnade frimärken som vi skickar vidare till Ersta diakonianstalt. Garner och frimärken kan lämnas till diakon Raili Karling Forss eller till Siv Ekbäck på församlingsexpeditionen.