


Församlings- BLADET

Nora, Tärnsjö • Vittinge • Västerlövsta
Huddunge • Enåker • Östervåla • Harbo

NR 2 2021

Sommarens godbitar!

- KONSERTER
- FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
- ÖPPEN KYRKA OCH VISNINGAR
- VANDRINGAR OCH LOPP

Svenska kyrkan 

Mitt i krisen finns det hopp

Vi är alla på något sätt drabbade av coronapandemin. Den har förändrat våra livsvillkor. Vi kan inte längre leva som vi är vana vid. För många av oss är det väldigt svårt.

Ute i samhället blir vi ständigt påmind om farsoten. Folk håller avstånd, somliga använder munskydd, en del är märkbart rädda medan andra verkar nonchalanta.

Corona är en kuslig fiende. Vi varken ser den eller vet hur farlig den är för oss förrän vi drabbas. Det är äldre och de med någon underliggande sjukdom som far mest illa. Men även yngre, tämligen friska personer kan bli rejält sjuka och dö.

Under krisen har jag tänkt mycket på vad som är viktigt. Hur jag som medmänniska och präst ska agera gentemot dem jag möter i gudstjänster, i sorgesamtal, vid kyrkliga handlingar och när jag evangeliserar. Jag hade covid-19 under julhelgen och jag klarade mig väl, men jag tänker på alla som drabbats värre, dem som fått sätta livet till och dem som lämnats kvar.

När jag tänker på dem blir det självklart att hålla distans, jobba hemma ibland samt påminna mina medmänniskor om det gemensamma ansvar vi har för att stoppa smittan. Men jag är för social *distansering*, inte social *isoleringsring*. När ringde du senast din gamla mor, eller vännen som var ensam redan innan pandemin?

Med trons glasögon ser jag framför allt tre saker som kan hjälpa oss att hantera det som sker. För det första får vi påminnas om att Jesus har all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Detta att Gud har *allt* i sin hand, även corona, får vara en trösterik utgångspunkt i livet.

Det andra är börens möjlighet. Att vi får be om hjälp. Be och ni skall få, sade Herren (Matt 7:7). Men bön är inte bara att be om något. Bönen har ett egenvärde och det är att få samtala med Herren om stort och smått, att utgjuta sitt hjärta inför honom. Att det vilsamma samtalet med Herren verkligen kan lindra själens stress, smärta och oro är vi många som kan bekräfta. Alla kan be. Oavsett om vi är vana bedjare eller inte är vi välkomna att be.

Slutligen tänker jag på att kyrkans uppgift att predika evangeliet (Matt 28:18–19, Rom 6:23) ständigt måste aktualiseras och aldrig får hamna i periferin. För hopp finns och hans namn är Jesus. Det är om honom kyrkan ska tala.

Daniel Källander,
präst i Västerlövsta pastorat





13



18



24



26

Innehåll

LEDARE: MITT I KRISEN FINNS DET HOPP	02
KONTAKTUPPGIFTER	04
SOMMARENS GODBITAR	05–09
NORAS SIDOR	10–15
VITTINGES SIDOR	16–20
VÄSTERLÖVSTAS SIDOR	21–25
ÖSTERVÅLAS SIDOR	26–31
RÖSTA I KYRKOVALET!	32
ACT SVENSKA KYRKAN & SKUT	34
KORSORD	35
BAKSIDAN: VAD VILL DU ...?	36



FOTO: KICKI WAPPEL

En del av vår verksamhet sker i samarbete med Sensus studieförbund

sensus

Svenska kyrkan 

Församlingsbladet ges ut gemensamt av Nora församling, Vittinge församling, Västerlövsta pastorat och Östervåla-Harbo pastorat.

ANSVARIG UTGIVARE: Marcus Åstrand

LAYOUT/RED: Linnea Dunér, Emma Johansson, Elin Johansson

OMSLAGSFOTO: iStockPhoto.com **TRYCK:** Elanders Sverige AB

UPPLAGA: 7 500 **DISTRIBUTION:** PostNord

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Ring kansliet/expeditionen eller besök respektive hemsida för ytterligare kontaktuppgifter.

NORA (TÄRNSJÖ)

I Nora har det firats gudstjänst varje söndag i minst 800 år. I dag har Nora drygt 2 100 församlingsbor. Vi är en liten församling med en stor verksamhet. Kyrkan i Tärnköping vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang. Utöver ordinarie verksamhet driver församlingen en bensinmack med biltvätt samt en begravningsbyrå.

ADRESS Kyrkvägen 18, 740 45 Tärnköping
TELEFON 0292-500 09
ÖPPETTIDER tis-ons 10-12, tors 17-20
KYRKOHERDE Anna-Katrin S Olovsson 0292-502 80
MUSIKER Pia Sundström 0292-502 85
BARN/UNGDOM Monica Brand 0292-502 57,
Caroline Zetterberg 0292-500 04
VAKTMÄSTERI 0292-502 83

nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo
www.facebook.com/noratarnsjo/forsamling

VITTINGE & MORGONGÅVA

Våra 2 600 församlingsbor finns framför allt i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka ligger i det öppna landskapet mellan de båda orterna. I personalen är vi sex året runt-anställda. Vårt arbete präglas av kreativitet och ny-tänkande, vilket inte minst märks under Fest i Heby-veckan, då vi brukar anordna ett stort antal evenemang.

ADRESS Vittinge prästgård 244, 744 95 Vittinge
TELEFON 0224-620 37
TELEFONTID mån-tors 9-12 & 13-16, fre 9-12
BESÖKSTID tis & tors 9-12 (i coronatider, ring först)
KYRKOHERDE Marcus Åstrand 0224-620 25
eller 070-241 55 42
MUSIKER Inga-Britt Thalín 0224-620 51
BARN/UNGDOM Johannes Risberg 0224-620 47
VAKTMÄSTERI Kicki Wappsell 0224-620 69

vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/vittinge, facebook.com/vittingekyrka

VÄSTERLÖVSTA, HUDDUNGE, ENÅKER

Västerlovsta pastorat består av församlingarna Västerlovsta, Enåker och Huddunge med totalt ca 4 600 invånare. Vi har en rik verksamhet och stort ideellt engagemang. Pastors-expeditionen finns i den f d prästgården intill Västerlovsta kyrka i Heby samhälle. Därutöver finns Huddunge kyrka, Enåkers kyrka samt Huddunge kyrkoruin.

ADRESS Skolgatan 6, 744 31 Heby
TELEFON 0224-341 90
ÖPPETTIDER mån-tors 10-12,
tis & tors även 13-15

VIK KYRKOHERDE Lasse Svedberg 0224-341 71
DIAKON Christina Teinler 0224-343 91
MUSIKER Margarita Långberg 0224-341 43
BARN/UNGDOM Malin Ekstam 0224-341 44
VAKTMÄSTERI Lars-Göran Sjöling 0224-341 82

vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta
www.facebook.com/VasterlovstaPastorat

ÖSTERVÅLA-HARBO

I Östervåla-Harbo pastorat är vi ca 4 400 personer, uppdelade på två samhällen och en massa små byar. Vi har tre kyrkor: Östervåla, Harbo och Aspnäs gårdskyrka, samt en lägergård: Aspnäsgården. Vi är fjorton anställda i pastoratet: ett härligt gäng som varje dag gör sitt bästa för att tjäna församling och kyrka.

BESÖKSADRESS Kyrkvägen 10 A, Östervåla
POSTADRESS Ågården, 740 46 Östervåla
TELEFON 0292-223 60

ÖPPET EXPEN tis 10-12, tors 17-20, fre 10-12
BIRGITTAGÅRDEN tors 12-14

KYRKOHERDE Cecilia Jansdotter 0292-223 74

ostervalaharbo.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/ostervalaharbo

Tid för musik!

Under sommaren brukar våra kyrkor fyllas av musik. Även i tider av social distansering vill vi klä dina sommark dagar i toner. Antalet besökare begränsas efter rådande restriktioner. På följande sidor har vi samlat sommarens konserter, musikgudstjänster och andra evenemang i alla våra församlingar. Hoppas du ska hitta något som lockar! Varmt välkommen till oss i sommar!



Vi blåser in sommaren!

Lördag 5 juni 18.00

Östervåla kyrktorn

Sommaren blåses in med trumpet från Östervåla kyrktorn respektive Harbo klockstapel.

Lördag 5 juni 18.30

Harbo klockstapel

Sommarpsalmer!

Söndag 20 juni 18.00

Östervåla kyrka

Tommy Ekström och Johan Wallin spelar älskade sommarpsalmer. Därefter visning av instrument.



Mid Sommargudstjänster med musik

Lördag 26 juni 11.00

Huddunge kyrkoruin

Med sång av Emma Hortans.

Lördag 26 juni 14.00

Västerlövsta hembygdsgård

Med sång av Emma Hortans.

Lördag 26 juni 18.00

Enåkers hembygdsgård

Med Enåkers spelmän.



"Jazz i midsommartid"

Söndag 27 juni 18.00 *Nora kyrka*

Sing-O-alla Orkestern är tillbaka med jazziga och nostalgiska toner från förr. Svensk jazz, visor och egenkomponerad musik. Sånger som för tankarna till en prunkande midsommaräng! Med Isabelle Biloff, sång, Alf Östlund, kontrabas, Johan Wallin, flygel, och Erik Sunnerstam, tvärflöjt.



Familjevänligt med Voice of heart

Söndag 27 juni 18.00 *Vittinge kyrka*

Niclas Dahl, piano, Mathilda Lindström, sång, Ludwig Alexandersson, bas/sång, William Parkstam, trummor, och Andreas Forsberg, gitarr, bjuder på det familjevänliga programmet "Hopp & längtan" med musik av Simon & Garfunkel, Niklas Strömstedt och Toto. Musik för själ, hjärna och hjärta. Med andakt.



Sommarkonsert

Tisdag 29 juni 19.00

Västerlövsta kyrka

Sommarkonsert med medlemmar i Västerlövsta kyrkokör.



"Hymn, visa & psalm"

Tisdag 29 juni 18.30

Österbo fåbodar

Pia och Axel Sundström sjunger och spelar hymn, visa och psalm i en somrig blandning.



Hjelmstedt x 3

Söndag 4 juli 11.00

Västerlövsta kyrka

Musikgudstjänst. Invigning av vägkyrkan med Anna-Karin, Kerstin & Linnea Hjelmstedt.

FOTO: GUSTAF HELLSIN/KON



Kyrkstigsvandring med gudstjänst, grillkorv och fika

Söndag 4 juli 07.30 *Tärnsjö*

Buss avgår 7.30 från församlingshemmet. Kl 8 startar vandringen i Skekarsbo. Kl 9.30 avgår buss från församlingshemmet till Österbo. Fika bjuds i Buska. Kl 11 gudstjänst vid församlingshemmet med kyrkkaffe med korvgrillning.



"Fyra strängar med 1000 och en flöjt"

Tisdag 6 juli 18.30 *Nora kyrka*

Konsert med Patrik Ahlberg, flöjt, Janos Johansson, cello, och Nicole Johansson, orgel/piano.



Folkmusik med nyckelharpa och dragspel

Onsdag 7 juli 19.00

Aspnäs gårdskyrka

Mogens Jansson, Lasse Joelson m fl.



Sommarens godbitar

EVENEMANGSKALENDER FÖR SOMMAREN 2021



Orgelpallsbyte

Söndag 11 juli 11.00

Huddunge kyrka

Aspnäs gårdskyrka

Två av våra organister byter kyrka och orgelpall med varandra. Johan Wallin från Östervåla-Harbo spelar på kyrksöndagen i Huddunge kyrka och Margarita Långberg från Västerlövsta spelar på Aspnäs.



Per Ahlman, orgel

Tisdag 13 juli 18.30

Nora kyrka

Per Ahlman, organist i Gävle församling, bjuder på orgelkoncert med stycken som "Vakna upp" till "De blomster som i marken bor". Hensel, Koch och Bach m fl.



"Pop & visa"

Onsdag 14 juli 19.00

Aspnäs gårdskyrka

Johan Wallin, Josefina Kvinegård m fl.



Pianomusik med Långberg

Söndag 18 juli 14.00

Västerlövsta kyrka

Musikgudstjänst med Margarita och John Långberg på piano.



Patrik & Staffan

Söndag 18 juli 18.00

Vittinge kyrka

Flöjt- och gitarrmusik med Patrik Ahlberg och Staffan Sjögren. Andakt.



"A Culturclash"

Tisdag 20 juli 18.30

Nora kyrka

Rolf Pilotti, sång/flöjt, och Per-Göran Mattsson, piano. Ljuv musik, crossover genrer: från klassiskt via gospel och jazz till rock.



"Ravel med två cello och violin"

Onsdag 21 juli 19.00

Aspnäs gårdskyrka

Erik Elvkull, cello, och Viktoria Lindström, violin.



"Sommardröm"

Söndag 25 juli 18.00 *Vittinge kyrka*

Gunnar Klum och Mats Jansson presenterar vackra och själfulla sånger från den klassiska musikens romantiska period, bl a My Fair Lady, Trollflöjten, Chopin & Taube. Med roliga historier och anekdoter från kompositörernas liv sätts musiken in i ett trevligt sammanhang.



"Paus!" – Kyllinge med vänner

Tisdag 27 juli 18.30 Nora kyrka

En musikkväll med tonvikt på Bengt Kyllinges nya album Paus. Många har fått förändra sina liv under pandemin. Det har blivit en paus från det vanliga livet. Sångtexterna handlar om behovet av att stanna upp ibland och värdera vad som är viktigt i livet. Det blir även musik ur den mer välbekanta repertoaren – pop, klassiskt och visa i en härlig och böljande förening. Medverkande: Bengt Kyllinge, musiker, kompositör och artist, Rikard Land, frilansande musiker, Marika Erlandsson, professionell cellist från Dalasinfoniettan, och Torbjörn Strand, professionell violinist från Wermland Operas orkester.



"Kärlekens sånger"

Onsdag 28 juli 19.00

Aspnäs gårdskyrka
Malin Edlund.



Hemvändardag

Lördag 31 juli 18.00

Enåkers kyrka
Helgsmålsbön med musik
av Enåkers spelmän och
Kerstin Billman.



Huddungedagen

Söndag 1 augusti 11.00

Huddunge kyrkoruin
Gudstjänst med musik framförd
av Stina Röjerås.



Pianomusik med Duk-Kyung Chang

Söndag 1 augusti 14.00

Västerlövsta kyrka
Musikgudstjänst som
avslutar årets vägkyrka.



Saxofon, piano, orgel

Tisdag 3 augusti 18.30

Nora kyrka
Där gospel möter smooth jazz.
Med Peter Norbert, saxofon,
och Gerd Lindgren, piano/orgel.



"Psalmer på vårt vis"

Onsdag 4 augusti 19.00

Aspnäs gårdskyrka
Calle Jonsson, Pär Sundin,
Tommy Ekström och
Johan Wallin.



Psalmvandring & friluftsgudstjänst

Söndag 8 augusti 14.00 Västerlövsta

Vi startar i Västerlövsta kyrka och går till friluftsgudstjänsten vid hembygdsgården. Under vandringen stannar vi här och var och sjunger välkända psalmer. Bo Rönngren spelar dragspel. Vi håller lagom avstånd till varandra under vandringen.



Klassiskt på violin & piano

Söndag 8 augusti 18.00 Vittinge kyrka

Varpu Heikinheimo, violin, och Daniel Beskow, piano. Nordiskt program med musik av Grieg, Sibelius m fl samt ett wienerklassiskt program med musik av Mozart, Beethoven, Schubert och Brahms.



"Sommarjazz och schlager"

Onsdag 11 augusti 19.00 Aspnäs gårdskyrka

Musik av svenska jazzlegender som Lars Gullin, Monica Dominique, Jan Johansson och Monica Z samt eget material. Isabelle Biloff, Erik Sunnerstam, Alf Östlund och Johan Wallin.



Orgelpallsbyte

Söndag 15 augusti

11.00 Harbo kyrka **10.00** Nora kyrka

Våra musiker byter kyrka och orgelpall. Pia A Sundström från Nora spelar i Harbo kyrka och Tommy Ekström från Östervåla-Harbo spelar i Nora kyrka.



Surströmmingsskiva

Torsdag 19 augusti 18.30

Nora församlingshems trädgård, Tärnsjö

Surströmming och underhållning med "Lasses blandning". Vi sitter utomhus med distans.



Vandringsmessa

Söndag 22 augusti 11.00

Östervåla kyrka

Vandringsmessa och visning av psalmodikonmuseet. Även orglarna visas om så önskas. Start vid kyrkporten i Östervåla.



Kyrkloppet

Söndag 29 augusti 11.00

Vittinge kyrka

Vi inleder med gudstjänst. Anmäl dig därefter till 400 m, 2 km, 6 km eller 10 km. Grill, fika och tipsrunda.



Mats Carlsson, trumpet

Söndag 29 augusti 11.00

Västerlövsta kyrka

Musikgudstjänst med trumpet.



"Våra älskade sommarpsalmer!"

Söndag 29 augusti 18.00

Harbo kyrka

Tommy Ekström och Johan Wallin.



"Harpans klanger"

Söndag 12 september 11.00

Västerlövsta kyrka

Gudstjänst. Harpospel på nära håll är väldigt mäktigt. Lyssna till harpisten Maria Sidorova!



En epok är över – Carola har gått i pension

Det är inte riktigt som det brukar vara på Noras Ark och i kyrkans församlingshem, och det beror inte bara på covid-19. Någon saknas.

TEXT: MONICA BRAND

Strax innan jul gick Carola Eriksson i pension. Nu njuter hon av livet på ett nytt sätt. Det är inte många som, likt Carola, varit på samma arbetsplats i över 30 år. I Nora församling fungerade Carola ofta som ett levande uppslagsverk. Vem var präst på 80-talet? När byggdes Noras Ark (ej att förväxla med Noaks ark)? Vem var organist på 90-talet? Dessa frågor och många fler kan Carola svara på. Vi ställer några fler:

När började du arbeta i Nora församling?

– Det var hösten 1986. Jag skulle hämta min son från kyrkans barntimmar och då frågade en av ledarna om jag inte kunde börja jobba där, för en av barnledarna skulle sluta. Och så blev det.

Hur var dina arbetsuppgifter då?

– Jag jobbade med kyrkans barntimmar. Barnen var 4–5 år gamla. Vi träffades ett par gånger i veckan pysslade, fikade och läste ur Barnens Bibel. Efter hand hoppade jag in i fler barngrupper: Miniorerna, Juniorerna, Ungdomsgården, barnkörerna och skolsamarbetet.

Skolsamarbetet? Vad var det?

– Vi erbjöd lärare och elever på mellanstadiet att vara med på ”Vett och etikett”, ”Adam och Eva” samt ”Riddarskola”. I början var det här något eleverna fick välja när de hade Fritt val. Sedan tyckte skolan att det var så bra att det blev obligatoriskt för alla!

– På ”Vett och etikett” pratade vi om just vett och etikett och lagade mat tillsammans.

Sista gången vi träffades fick barnen bjuda in sina föräldrar på en tre-rätters middag. De serverade och skötte sig exemplariskt. När sedan sexorna började i sjuan i Östervåla skola gick ryktet om Tärnsjös välartade ungdomar. Jag tror faktiskt det berodde mycket på vårt vett och etikett-tema.

– På ”Adam och Eva” pratade vi i kill- och tjejgrupper om sådant som är viktigt i livet. ”Riddarskolan” var ett fint samarbete med skolan. Under tio veckor fick barnen olika uppgifter att utföra, som att sy en ”luffarpåse” och göra en riddarsköld. I smågrupper pratade vi om känslor och till slut dubbades barnen till riddare.

Berätta om lokalerna du jobbat i!

– Jag började i församlingshemmets källar-lokal, där vi höll till fram till slutet av 1990-talet. Sedan fick vi bedriva våra verksamheter i gamla lekislokalen. Där höll vi till fram till 2006. Då återvände vi till källarlokalen i församlingshemmet. I oktober 2010 fick vi nya lokaler igen. Då införskaffades dagens Noras Ark. Noras Ark är byggd av baracker som användes när Östervåla skola byggdes om i början av 2000-talet. Lite rester från biologi- och kemisalen finns kvar i lokalerna. I Klockartäppan, det lilla gula huset bredvid Noras Ark, hade vi barnverksamhet på somrarna längre tillbaka.

Minns du barnen i din första barngrupp?

– De barnen var födda i början av 1980-talet. Idag är de vuxna. Ibland dyker de upp, mina



gamla ”kyrkisbarn”, med sina egna små barn. Det är kul när de kommer! I nutid är jag nog den som jobbat längst i församlingen. Man kan säga att jag jobbat i alla barn- och ungdomsgrupper vi haft i kyrkan.

Hur många präster, och vilka, har du hunnit arbeta med?

– Herbert Arvidsson var kyrkoherde när jag började och jag avslutade min tjänst i Nora församling med kyrkoherde Bengt Bengtsson. Mellan dem har det varit ett antal präster som också varit mina chefer: Lennart Hallgren, Claes Selim, Thorsten Borghammar, Gustav Forsmark, Lars-Erik Sundin. Jag har även avverkat ett antal arbetskamrater som jag verkligen trivts ihop med!

Vill du berätta något roligt minne från din tid i församlingen?

– Roliga minnen är bland andra våra avslutningsresor med barngrupperna som vi gjorde ända tills pandemin satte stopp för det. Jag minns även alla lovaktiviteter med verksamhet både dag och kväll. Likaså alla påsk- och julspel som vi i personalgruppen framfört för Tärnsjö skola, det har varit många skratt där!

Tycker du att det är någon skillnad på hur barnen är idag och hur de var på 1980-talet?

– Skillnaden är att barnen och ungdomarna är betydligt mer frimodiga och öppna nu.

Är det skönt att vara pensionär?

– Visst är det skönt att få rå om sin tid som man vill! Lite tråkigt dock med pandemin, när man inte har kunnat träffas hur som helst. Jag lyssnar mycket på ljudböcker och bakar bröd och kakor. Jag är med i föreningslivet med olika uppgifter. Husbilsresor över helger och ledigheter, tillsammans med gubben min, ser jag fram emot!

Saknar du ditt jobb?

– Självklart saknar jag alla barn och ungdomar som ger så mycket energi när de kommer – trots att man oftast är ganska trött när de går! Saknar också mitt trevliga arbetslag.

Det var Carolas ord om tiden i Nora församling. Vad tycker de som Carola arbetat med? Jag uppmanade några ungdomar och kollegor här i kyrkan att med ett ord beskriva Carola. Enligt oss är Carola en trygg, snäll och bestämd kvinna som har koll. Hon är rättvis och plikttrogen – en klippa! Församlingen, barn-/ungdomsgrupperna och kollegorna vill verkligen tacka Carola för alla år hon har arbetat i Nora kyrka och ställt upp för små och stora i vått och torrt.



SAKNAD. Carola Eriksson har varit Nora församling trogen i mer än 30 år – en klippa i vått och torrt. Nu när hon till sist gått i pension är hon saknad av såväl kollegor som av de barn och unga hon jobbat med.



Thorleif ny pastorsadjunkt i Nora

Vi är glada att få välkomna Thorleif Skeppstedt som pastorsadjunkt i Nora församling. Thorleif börjar i mitten av juni och kommer att finnas hos oss ett år och medverka i all vår verksamhet. Här nedan berättar han lite om sig själv.

HEJ! Jag heter Thorleif Skeppstedt och prästvigts i juni. Efter min prästvigning kommer jag att börja arbeta i Nora församling som pastorsadjunkt. Jag är 43 år och gift med Elin, och tillsammans har vi två barn, Nora (!) och Måns. Vi bor i Östervåla, så bygden här omkring är jag bekant med. Därför känns det extra roligt att få arbeta just i Tärnsjö.

Jag har studerat i fem och ett halvt

år nu, så det ska bli väldigt roligt att få komma ut i verkligheten och arbeta som präst. Eftersom vi har en liten gård med hästar så finns det alltid något att göra. Om jag får lite tid över tar jag mig gärna ut på en löp-runda eller tittar på en bra film. Jag ser verkligen fram emot att komma till Nora församling och framför allt att få möta människorna som bor och lever där.

Jag hoppas vi ses!



Kyrkans Begravningsbyrå i Tärnsjö och Vittinge

Kvalitet - Omtanke - Kompetens

Vi hjälper till med allt som rör begravningar, även bouppteckningar. Vår besökslokal i Tärnsjö är öppen tisdagar kl 10–13 eller annan tid efter överenskommelse. Vid gör också gärna hembesök.

N. Storgatan 1, Tärnsjö • Tel: 0292-502 87 (dygnet runt) och 0224-67 47 47
tarnsjo@kyrkansbegravningsbyra.se • www.kyrkansbegravningsbyra.se/tarnsjo



TACK FÖR BILDER PÅ HÄRLIGT PYSSEL!

När pandemin härjade som värst i Tärnsjö stängde vi ner all vår barn- och ungdomsverksamhet. Istället ordnades pysselkorgar där kuvert med pyssel kunde hämtas. En strid ström av barn och familjer promenerade

ner till församlingshemmet och hämtade ett pysselkuvert.

Här är några av resultaten. Tack alla barn och vuxna för fina bilder och god respons!



ONSDAGSTRÄFFAR I SOMMAR

Varje onsdag kl 10.00-12.30 i församlingshemmet

Vi fortsätter med onsdagsträffarna under hela juni. Vid vackert väder sitter vi ute i trädgården vid församlingshemmet, annars inomhus i stora salen. Vi pratar och umgås med gott avstånd till varandra. Välkommen!





Nora församling, Tärnsjö

TIO SNABBA

MED KYRKOHERDE ANNA-KATRIN



Sedan 1 april har Anna-Katrin Sigfridsson Olovsson arbetat som kyrkoherde i Nora församling. Det vi har sett och hört hittills av Anna-Katrin är positivt och glatt, men vi vill ju veta lite mer om henne, så här kommer tio snabba med kyrkoherden!

Hemmakväll eller utgång?	Hemmakväll
Ensamvarg eller en i fiskstimmet?	Ensamvarg
Landet eller staden?	Landet
Film eller bok?	Bok
Biff eller sallad?	Sallad
Vatten eller vin?	Vatten
Klassiskt eller rock?	Rock
Skidåkning eller strandsemester?	Skidåkning
Pratglad eller lyssnare?	Lyssnare
Överraskningsglad eller kontrollbehov?	Kontrollbehov

Ja, vad kan vi säga, annat än att Anna-Katrin har hamnat helt rätt! Precis en sådan här kyrkoherde behövs i Tärnsjö – en bokälskande hemmatjej med full koll som lever sunt och rockar loss ibland ...

FORTFARANDE CORONATIDER ...

Vi följer vi naturligtvis Folkhälsomyndighetens direktiv och anpassar verksamheten därefter.

- I sommar har vi planerat många friluftsgudstjänster där du tar med dig eget fika. De gudstjänster och mässor som firas inomhus har vi i vår stora kyrka.
- Vi tror att det är viktigt att det finns någon gemenskap att samlas kring. Därför fortsätter vi med onsdagsträffarna under hela juni. Om vädret tillåter träffas vi utomhus varje onsdag, annars i församlingshemmet.

Håll utkik på Facebook, affischer och vår hemsida samt i våra annonser i Nordvästran för uppdaterad information.



Församlingsbor

AVLIDNA

*Kerstin Heggbrenna
Bengt Hermansson
Inga Lindén
Eeva Silén
Neimar Lindell
Karl-Erik Löf
Aina Johansson
Jan-Erik Eriksson
Bernt Lindström*





Kalender Nora

Söndag 6 juni 1 eft trefaldighet, Nationaldagen
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Klockartäppan.

Söndag 13 juni 2 eft trefaldighet
10.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST
Församlingshemmets trädgård. Medtag egen fikakorg.

Söndag 20 juni 3 eft trefaldighet
10.00 HÖGMÄSSA Nora kyrka.

Söndag 27 juni Johannes Döparens dag
18.00 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Sing-O-alla Orkestern.

Tisdag 29 juni
18.30 SOMMARMUSIK Österbo fäbodrar.
Pia Sundström och Axel Sundström.

Söndag 4 juli Apostladagen
KYRKSTIGSVANDRING
Start vid församlingshemmet 07.30 med buss till
Skekarsbo eller 09.30 med buss till Österbo.
11.00 Gudstjänst med kyrkkaffe och korvgrillning.

Tisdag 6 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Patrik Ahlberg m fl.

Söndag 11 juli 6 eft trefaldighet
10.00 FRILUFTSMÄSSA Österbo fäbodrar. Medtag fika.

Tisdag 13 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Per Ahlman, orgel.

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Hembygdsgården

Tisdag 20 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Per-Göran Mattsson & Rolf Pilotti.

Söndag 25 juli 8 eft trefaldighet
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Cecilia Jansdotter & Christian Josefsson.

Tisdag 27 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Bengt Kyllinge.

Söndag 1 augusti 9 eft trefaldighet
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Församlingshemmets trädgård. Medtag egen fikakorg.

Tisdag 3 augusti
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Peter Norbert och Gerd Lindgren.

Söndag 8 augusti 10 eft trefaldighet
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Församlingshemmets trädgård. Medtag egen fikakorg.

Söndag 15 augusti 11 eft trefaldighet
10.00 HÖGMÄSSA Nora kyrka.

Torsdag 19 augusti
18.30 SURSTRÖMMINGSSKIVA
Församlingshemmets trädgård.
Underhållning med "Lasses blandning".

Söndag 22 augusti 12 eft trefaldighet
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST
Församlingshemmets trädgård. Medtag egen fikakorg.

Söndag 29 augusti 13 eft trefaldighet
10.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Naturrummet.
Medtag egen fikakorg.

Söndag 5 september 14 eft trefaldighet
11.00 HÖGMÄSSA Nora kyrka.

SOMMARTIDER PÅ EXPEN

Vecka 25–32 har vi sommartider på församlingsexpeditionen. Vi har öppet för besök, men önskar i första hand att du kontaktar oss via e-post eller telefon. Välkommen att höra av dig!

Onsdagar och torsdagar 10.00–12.00

NORA KYRKA ÄR ÖPPEN

I sommar håller vi kyrkan öppen alla vardagar kl 9–15. Kanske vill du sitta ner i stillhet en stund, be eller tända ett ljus. Välkommen in!





Morgongåvas tidiga handel

I förra numret kunde du läsa om Vittinges handel genom tiderna. Efter järnvägens tillkomst 1873 hade även Morgongåva ett rikt handelsliv med många entreprenörer.

TEXT: EMMA JOHANSSON KÄLLOR: KENTH HANSSON OCH SVEN ERIKSSON



Innan järnvägen invigdes fanns bara en handelsbod, som låg efter vägen till Molnebo.

”Hotellet” (bilden ovan) uppfördes vid järnvägsstationen 1872–1873 och inrymde den första handelslokalen. Där såldes de vanligaste förnödenheterna, tex bomullstyg i några olika mönster och enkla hushållsartiklar. Innehavare var Carl Andersson, fram till 1879.

Därefter arrenderade makarna Lundgren Hotellet. Axel Lundgren, Lunkan kallad, förestod affären medan hustrun skötte hotellrörelsen, som mest bestod av utskänkning av öl och andra starka drycker samt kortspel. 1880 fick de Konungens befallningshavandes tillstånd att utskänka öl. Affärerna tycks ändå ha varit stapplande – 1885 gick Lunkan i konkurs.

Hotellets grannar klagade ibland och myndigheterna ingrep. Sista gången var 1892, då utskänknigen förbjöds och Lundgrens flyttade. H Söderström övertog brukshandeln, som den nu kallades, och drev den till 1913. Den sista innehavaren var J Lindström i början av 1910-talet. När han slutade tog AB Westerås-

maskiner lokalerna till matservering för sina arbetare.

Kring 1885 hade en annan handelsbod öppnats av Johan Eriksson, ”Målar-Eriksson”, i ”Halvåtten” (Allévågen 8). På husets gavel stod *Diversehandel* målat med stora vita bokstäver. Senare flyttade Eriksson affären till sin nya fastighet Eriksberg söder om järnvägen. När Allévågen 8 revs 1965 kom texten fram igen. Målar-Eriksson sålde affären i Eriksberg till K G Karlsson som drev den något år innan han överlät den till Otto Brodin. Denne uppförde en ny byggnad i vinkel mot den äldre och flyttade affären dit. I den äldre inrymdes telefonväxel och post.

Brodin kom från en handlarläkt i Västerfärnebo och fick genom åren många allmänna uppdrag i Vittinge kommun. Han startade Morgongåva mejeri tillsammans med skräddaren K F Lindberg 1913. Mejeriet överlät de 1917 till Morgongåva mejeriförening, bildad av ortens lantbrukare. 1935 överlät Brodin sin affär till Otto Carlsson som drev den till 1964 då riksvägen skulle breddas och affären stod i vägen. Fastigheten inlöstes

och revs av vägförvaltningen.

Tidigare nämnde K G Karlsson, som överlät Eriksberg till Otto Brodin, återkom till samhället och uppförde fastigheten Sveaplan där han öppnade en liten diversehandel. Efter endast något år flyttade han igen.

ARBETARE FÖRENADE SIG

Efter sekelskiftet började arbetarna vid verkstaden i Morgongåva med delningslag. Lönerna var låga och livsmedelspriserna höga. Varje vecka delades och vägdes mjölsäckar och silltunnor utanför ”Tvåan” (Allévågen 2). Stadgar för en förening antogs 1901. Föreningen fick namnet Ideal up a (*utan personligt ansvar*).

I källarstugan inrättades en enkel



AFFÄR. När ”Halvåtten” revs fann man spår från husets tid som butik.



butik där styrelsen expedierade varor efter arbetets dagens slut. 1903 hyrde de brukshandelns lokaler av Westerås Lantbruksmaskiner och övertog den avflyttande Söderströms lager. Samma år hade föreningen 50 medlemmar. Insatskapitalet var 725 kr och omsättningen 10 600 kr. I början utvecklades föreningen väl, men 1905 utbröt den stora verkstadskonflikten som även drabbade Morgongåva. Striden varade i drygt fem månader. Medlemmarna började kräva kredit. Styrelsen kunde inte stå emot påtryckningarna utan upplöstes.

Westerås Lantbruksmaskiners direktör O F Wijkman köpte föreningens varufordringar och betalade dess skulder. När konflikten löstes och arbetet vid fabriken återupptogs fick de som handlat på kredit avdrag på lönen tills skulden betalats.

När Ideal upphörde organiserades en varuförbindelse med kooperativa föreningen Färdig i Sala. Familjer fick lämna in köpnotor till verkstadsarbetaren K G Westerstål som förmedlade dem till Sala. Varorna sändes varje fredag i godsvagn till Morgongåva, där Westerstål tog emot likvid och lämnade ut dem. Förmedling pågick tills den nya föreningen bildades.

SLAKTERI DELADE TOMT MED SMÅSKOLAN

En köttbutik fanns i fastigheten Lunda vid Axsjön kring år 1900 och drevs av K J Pettersson (Slaktar-Pelle). Slakten och tillredningen av varorna skedde i ett uthus. Till höger i husets bottenvåning låg köttbutiken och till vänster samhällets ena småskola. Så var det ända till 1905 då Morgongåvas första skolhus invigdes. Slakteriet och butiken flyttades till Johannelund och övertogs senare av Per-Eric Carlsson.

I fastigheten på tomten vänster om Konsum tillverkades charkuterivaror. I ett uthus fanns lokal för slakt. Där bedrevs länge handel med charkuteri och andra livsmedel av

i tur och ordning Josef Rutström, E A Sahlin, sonen Einar Sahlin och Gösta Pettersson, mestadels under namnet Sahlins slakteri och charkuteri. I samma fastighet, kallad Linda, inrymdes även en manufaktur- och kortvaruaffär som från början innehades av Olsson & Co i Tärnsjö. Den övertogs sedan av fru Astrid Nordin under namnet Olsson & Co Eft. Fastigheten förvärvades senare av Pingströrelsen och användes något år som predikolokal.

På 1920-talet hade C R Grane en skohandel, enligt uppgift där My Kök & Bar finns idag. Efter att ha lagt ned skoaffären fortsatte han länge med lappskomakeri.

På tomten där Hallvigs Reklam ligger idag fanns 1940–1964 en biograf samt Centralcaféet som drevs av Bagar-Axel och Linnea.

Axel Andersson från Vansjö uppförde ett eget hem i Gröndal. I uthuset hade han en liten manufakturaffär där han sålde arbetskläder, underkläder och andra persedlar. Butikens öppettider var inte som andras, utan när en kund kom följde han denne dit och sålde det kunden efterfrågade. När han dog upphörde affären.

MORGONGÅVA KONSUMTIONSFÖRENING

Hösten 1912 diskuterades bildandet av en kooperativ handelsförening i Morgongåva. En interimsstyrelse tillsattes och i januari tecknade sig 63 personer som medlemmar i en konsumtionsförening ansluten till K F. Man hyrde det nedlagda svagdricksbryggeriet, senare kallat Bryggarbaren, av kyrkvärden Johan Eriksson i Nässelsta för en årshyra av 150 kr. Den omvandlades till handelsbod och Emma Andersson från Heby anställdes som biträde. J A Larsson och Emil Ågren engagerades som varudragare för 7,50 kr per man och månad. I februari 1913 öppnade affären och expedieringen pågick med styrelsens hjälp till sena kvällen.

Under Första världskriget var det



TVÅAN. Framför det här huset fördelades livsmedel kring år 1900.

brist på råvaror. Vid jul 1917 fanns inget fotogen och bara två fat karbid på 100 liter vardera. Det ransonerades till 1 kg per familj. År 1918 hyrdes fastigheten Viksdal för 650 kr per år av riksdagsman C L Johansson och hemmansägare Karl Larsson i Holm. På julafton 1918 kom det efterlängttade elektriska ljuset till affären och det var slut med att stå och skaka på karbidlamporna.

En tomt köptes 1919 av C R Grane för 4 000 kr och såldes vidare till en byggnadsförening som fick i uppdrag att hålla med lokaler för konsumtionsföreningen. I oktober 1920 flyttade föreningen in i Kooperativa byggnadsföreningens hus som övertogs 1923. År 1946 uppfördes filialen på Ramsjöområdet, Konsum 2:an, som öppnade året därpå. Källaren i lokalen användes senare i många år av Morgongåva Sportklubb.

Vid huvudaffären byggdes en mjölkaffär 1947, eftersom Morgongåva mejeri lagts ned och sålts till Mjölkcenralen i Stockholm. Mejeriets lokal blev till verkstad och utgör idag Candy Stores västra del. År 1944 hyrde föreningen även Hotellet och övertog matserveringen där, men efter något år lades det ned.

I en av Bostadsrättsföreningen Morgongåvas hur på Björkvägen hyrdes 1955 en butikslokal där det inrättades en självbetjäningsbutik och en tobaks- och pappershandel. Självbetjäningsbutiken upphörde 1973 då den nya butiken vid Centrumhuset stod färdig. Denna kom senare att övertas av Per-Erics Eft. och Curt Carlsson – dagens Ica Nära.



Nu är det min tur!



Nu är det dags, nu är det min tur! Mellan 0 och 20 gick livet väldigt sakta, men sedan ... Så är det nog för de flesta och nu är det min tur att gå i pension.

Jag har haft den stora turen att ha ett bra arbetsliv. De första trettio åren arbetade jag inom vården och de

sista tio ägnade jag åt musiken i Vittinge kyrka. Jag är så tacksam för detta och vill här tacka alla sångare, församlingsbor och arbetskamrater för en fantastisk tid. Alla möten med människor har berikat mitt liv. Jag önskar alla en god fortsättning och att vi kan fortsätta träffas utan denna förfärliga pandemi!

Allt gott önskar

Inga-Britt Thalín

FOTO: KICKI WAPPESELL



Händer på kyrkogården i sommar

Vårplanteringen på kyrkogården är avslutad och vi börjar förbereda för sommaren. Sommarblommorna kommer vecka 24. Beställ sommarplantering senast 10 juni! Om det finns lyktor kvar vid gravar kommer vi att lägga in dem på graven. Under sommarsesemestern kommer Sofia Harbom att vikariera som kyrkogårdsvaktmästare.

Vårt sommarprojekt är att ställa iordning sockenstugan på gamla kyrkogården så att du kan sitta där och fika när du besöker kyrkogården. Håll utkik! Vi kommer även att fortsätta fylla på och jämna ut marken med jord.

Till sist undrar vi om ni kyrkogårdsbesökare önskar eller saknar något när ni besöker kyrkogården? Har ni förslag på förbättringar så tar vi tacksamt emot tips!

Vi ses på kyrkogården i sommar!



Kicki



Micke



Sofia



En riktig skön sommar önskar vi dig!

Höstterminen startar vecka 35, men först önskar vi er ett långt och härligt sommarlov och en skön semester!

Tack för en annorlunda men fin vårtermin! I nästa församlingsblad kommer information om höstens grupper. Håll utkik på vår hemsida och Facebooksida för aktuell information!

Vi önskar er alla en riktigt skön och vilsam sommar! Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om våra verksamheter!

KONTAKTUPPGIFTER TILL VERKSAMHETSLEDARE I VITTINGE

Barn- och ungdomsverksamhet

Johannes Risberg: 0224-620 47
johannes.risberg@svenskakyrkan.se

Gudstjänstliv, själavård och diakoni

Marcus Åstrand: 0224-620 25, 070-241 55 42
marcus.astrand@svenskakyrkan.se

Ungdomskören, Sångkraft & Vittinge kyrkokör

Inga-Britt Thalín: 0224-620 51
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se

Soppluncher, gubbdagis och stickcafé

Kicki Wappsell: 0224-620 50
kicki.wappsell@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsärenden

0224-620 69
vittinge.vaktmasteri@svenskakyrkan.se

Kansliet

0224-620 37
vittinge.forsamlingsvenskakyrkan.se

Hemsida

svenskakyrkan.se/vittinge

Facebook

facebook.com/vittingekyrka

SOMMARCAFÉ!

Även årets Fest i Heby blev inställt. Våra förhoppningar är dock att vi ska kunna ordna sommarcafé under sommaren, kanske i samband med sommarens musikgudstjänster och konserter!

Håll utkik!

Beslut kan komma att tas med kort varsel. Vi ber er att hålla utkik på hemsidan och Facebook eller ringa kansliet på 0224-620 37!

ÖPPEN KYRKA & GUIDNING

Vill du gå in i kyrkan och fira enskild andakt i lugn och ro? Vill du och dina vänner få en personlig visning och guidning av kyrkan med intressant fakta, historier och anekdoter om vår vackra medeltidskyrka! Ring oss så öppnar vi för dig och/eller ger en guidning!

Vid vackert väder firar vi ibland gudstjänsterna utomhus vid församlingshemmet. Håll utkik i våra annonser eller på hemsidan!

Webbgudstjänster kommer regelbundet att publiceras på vår hemsida och Facebook.

Var rädda om er!



Kalender Vittinge

Söndag 6 juni 1 eft trefaldighet, Nationaldagen

18.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 13 juni 2 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 20 juni 3 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 27 juni Johannes Döparens dag

18.00 SOMMARMUSIK MED ANDAKT Vittinge kyrka.
Voice of heart.

Söndag 4 juli Apostladagen

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 11 juli 6 eft trefaldighet

18.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag

18.00 SOMMARMUSIK MED ANDAKT Vittinge kyrka.
Patrik Ahlberg och Staffan Sjögren.

Söndag 25 juli 8 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

18.00 SOMMARMUSIK Vittinge kyrka.
Gunnar Klum och Mats Jansson.

Söndag 1 augusti 9 eft trefaldighet

18.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 8 augusti 10 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

18.00 SOMMARMUSIK Vittinge kyrka.
Daniel Beskow och Varpu Heikinheimo.

Söndag 15 augusti 11 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 22 augusti 12 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 29 augusti 13 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST & KYRKLÖPPET Vid Vittinge k:a.

Söndag 5 september 14 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Konsertkarusellen

Linnékvintetten och Trio X spelar Bernstein

20 september 18.00

Linnékvintetten bjuder in Trio X till en konsert med pärlor ur Leonard Bernsteins musikskatt. Med arrangemang för brasskvintett och jazztrio får vi höra verk av den amerikanske kompositören, dirigenten och pianisten. Bland hans mest kända verk är musikalen West Side Story från 1957. *Mer info i nästa nummer!*



Församlingsbor

DÖPTA

Agnes Kerstin Kristina Hillbom

AVLIDNA

Stig Andersson
Bengt-Olov Westerlund
Leif Söder
Ingrid Lundström
Monica Wahlstedt
Sylvia Pihl
Elisabet Lundberg





Lasse håller ställningarna!

Vi är glada över att få hälsa Lasse Svedberg välkommen tillbaka till Västerlövsta! Det var en pratglad vikarierande kyrkoherde som tillfälligt lämnat sin karantän för att hälsa på arbetslaget i slutet av april. Här kommer en liten hälsning till er församlingsbor.



Bästa församlingsbor i Västerlövsta, Enåker och Huddunge. För något år sedan vikarierade jag som kyrkoherde i ert pastorat. Den gången var ni utan ordinarie kyrkoherde och jag vikarierade fram till dess

att pastoratet fick sin nuvarande kyrkoherde, Katarina Björklund. Nu slutar Katarina och flyttar västerut, till Skara stift.

Än en gång har frågan kommit till mig om jag skulle kunna vikariera i pastoratet tills dess en ny kyrkoherde utsetts och kommit på plats. Därför kommer jag än en gång att dyka upp i pastoratet och "hålla ställningarna" till dess ni fått en ny kyrkoherde.

Mycket har hänt sedan jag senast tjänstgjorde i Västerlövsta. Vi har ju ett mycket märkligt år bakom oss med restriktioner och covidsmitta. Hur länge detta kommer att fortsätta att påverka våra liv, våra gudstjänster och verksam-

hetsformer är ovisst och hur den nya normaliteten kommer att se ut vet vi inte heller.

För egen del har det här året inneburit ganska mycket isolering och ett oerhört begränsat umgänge, en erfarenhet jag nog delar med många av er. Jag har saknat möjligheten att fira gudstjänst tillsammans med andra, och jag vet att många som planerat för dop och vigslar avvaktat till dess vi kan mötas normalt igen. Det är min förhoppning att vi snart kan mötas i sådana sammanhang som vanligt.

Det var inte så här det var tänkt, att jag skulle komma tillbaka och vikariera igen. Men när jag nu gör det är det med glädje jag återupptar samarbetet med alla duktiga medarbetare som finns i pastoratet och jag ser fram emot att möta såväl gamla som nya bekantskaper.

Väl mött i olika sammanhang och förhoppningsvis i levande möten och inte bara i olika digitala former.

Med önskan om en fin vår, en skön sommar och många levande möten.

Lasse Svedberg, vik kyrkoherde





SOMMARENS "UMGÄNGEN"

Tisdagar kl 14.00

- 1 juni – Västerlövsta
- 8 juni – Huddunge
- 15 juni – Västerlövsta
- 6 juli – Enåker
- 13 juli – Västerlövsta
- 10 aug – Huddunge
- 7 sep – Västerlövsta

UMGÄNGE PÅ **VÄLDIGT** ANNORLUNDA SÄTT

I skrivande stund vet vi inte vad vi har för coronarestriktioner att förhålla oss till framöver. Men vi har i alla fall bokat följande datum för "Umgänge" i, eller möjligen vid, våra kyrkor. Denna verksamhet är i princip den enda, utöver gudstjänster, som vi

kämpat för att hålla igång under pandemin och vi anpassar och gör det så säkert som möjligt. Vi fikar på coronasäkert avstånd och tar del av dagens program, som ofta innehåller sång och musik.

KAFFEREP VID ICA/COOP

När vädret och personalstyrkan tillåter kommer vi även i år att stå utanför Hebys matbutiker och bjuda på enkelt fika med prat. Troligen hittar du oss utanför antingen Ica eller Coop onsdags-eftermiddagar eller fredagsförmiddagar. Se kommande annonsering!



SOMMARÖPPNA KYRKOR

Enåkers kyrka

Kyrkan är öppen varje dag kl 10–16 under vecka 22–35.

Västerlövsta kyrka

Vägkyrkan är bemannad dagligen mellan den 4 juli och den 1 augusti kl 12–16. Oftast möts du av Nellie Broman och/eller Ida Dahlin. Nellie och Ida är med i vår ungdomsgrupp och sommarjobbar hos oss i år. Andakt hålls varje dag kl 14. Guidning i kyrkan ges på förfrågan.



NELLIE



IDA

Välkommen för fika (utomhus när vädret tillåter), enskild bön eller en pratstund.



Tack & hej från mig!



JAG SITTER HÄR och tänker på de två år som jag har varit kyrkoherde i Västerlövsta. Så mycket roligt vi gjort tillsammans och vad kreativa vi har varit! Under pandemin har vi vågat skapa nya saker, alltifrån drive-in-gudstjänster och ”umgänge på annorlunda sätt” till kafferep utanför affärerna. Allt för att

på något sätt möta människor för samtal och göra livet lite lättare och lite roligare för någon.

Nu lämnar jag över stafettpinnen till nästa herde. Det har varit så roligt att möta er och lära känna er. Glöm inte att kyrkan finns för er och kommer att finnas kvar både under och efter pandemin. Efter en fantastisk avtackningsvecka där vi gjorde en turné i de olika kyrkorna i pastoratet, vill jag nu önska er alla en fantastisk sommar och Guds välsignelse.

Katarina Björklund

ÅRETS FASTEKAMPANJ inbringade i Västerlövsta pastorat drygt 7 000 kr i kollekt och gåvor. Summan går till hjälp åt dem som har det extra svårt under pandemin. Tack till alla som bidragit till resultatet!

FASTIGHETSNYHETER

- Nu börjar renoveringen av Västerlövsta församlingshem lida mot sitt slut. Gardiner och möbler börjar komma på plats. Dock har även detta projekt påverkats av corona med en hel del förseningar och långa leveranstider. Vi ser fram emot en invigning under hösten. I skrivande stund är det ännu stängt för bokningar. Hyrorna för församlingshemmet har uppdaterats och finns på vår hemsida.
- I Huddunge kyrka pågår utbyte av radiatorer och bänkvärmare. Det blir ett nytt styrsystem som gör det möjligt att fjärrstyra och även på förhand programmera in såväl värme, klockringning och ytterbelysning. Arbetena utförs av Långåkers Elservice och kommer att slutföras under juni.
- På Enåkers kyrkogård har träd tagits ner: två almar och en poppel, pga almsjukan. Alla träd har återplanterats eller kommer att återplanteras.
- En lind på Huddunge kyrkogård som hade spruckit i stammen har tagits bort och en ny har planterats.

Församlingsnytt

DÖPTA

Västerlövsta

Mahdi Saleh Ahmed

AVLIDNA

Västerlövsta

Monica Wahlstedt

Ida Linnea Löfling

Mona Karlsson

Yvonne Andersson

Kerstin Måntelius

Betlehem Mullie Kiflay

Barbro Jansson

Kenneth Gustavsson

Maud Jansson

Enåker

Urban Johansson





Västerlövsta pastorat



HEJ! Jag heter Josefine Nergård Brännström och jag har nu varit hos er i Västerlövsta pastorat sen i februari. Till sommaren tar mitt vikariat slut och det är dags att tacka för mig.

Tiden hos er har varit både rolig och lärorik! Jag har fått tillbringa dagarna tillsammans med fantastiska barn och ungdomar. Pyslat, lekt, fikat, pratat om Bibeln och om livet. Tack för alla fina stunder!

I sommar ska jag vara tillsammans med min man och vår dotter. Vi ska bada och äta massor av glass! Vad ska ni göra i sommar? Klipp gärna ut sommarbingot här nedanför!

SOMMARBINGO

BADA 	ÄTA GLASS 	GE NÅGON EN KOMPLIMANG 	PLOCKA EN BLOMBUKETT
SPELA FOTBOLL 	LÄSA EN BOK 	HOPPA HAGE 	KRAMA NÅGON
ÄTA MER GLASS 	TITTA PÅ MOLNEN 	HOPPA STUDSMATTA 	PLOCKA SMULTRON
PROMENERA 	SPELA MINIGOLF 	MÅLA 	VILA

RAPPORT FRÅN HELA MÄNNISKAN

Vi vill tacka alla fina gåvogivare som gör att vi kan fylla på i våra butiker med nya fina varor och som dessutom värnar om miljön genom återvinning. Vi har haft några svåra månader under pandemin. Antalet deltagare från Arbetsförmedlingen har minskat och i nuläget har vi ingen därifrån. Vi är tacksamma för vårt samarbete med Heby kommun och olika familjehem, där vi kan hjälpa människor.

Vill bli volontär och hjälpa till med alltifrån lagerarbete och kassa till trädgårdsskötsel och lokalvård? Kanske vill du hjälpa till några timmar i månaden? Kontakta verksamhetschef Erica Färkegård på 076-555 71 47!





Kalender Västerlövsta

Söndag 6 juni 1 eft trefaldighet, Nationaldagen

DIGITAL GUDSTJÄNST

11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Präst: Marianne Blomberg.

Tisdag 8 juni

14.00 "UMGÄNGE" Huddunge kyrka. Se sida 22.

Söndag 13 juni 2 eft trefaldighet

DIGITAL GUDSTJÄNST

11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

13.00 KYRKSÖNDAG Huddunge församlingshem.

Präst: Daniel Källander.

Tisdag 15 juni

14.00 "UMGÄNGE" Västerlövsta kyrka. Se sida 22.

Söndag 20 juni 3 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Präst: Lasse Svedberg.

Lördag 26 juni Midsommardagen

11.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST

Huddunge kyrkoruin.

14.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST

Västerlövsta hembygdsgård.

18.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST

Enåkers hembygdsgård.

Söndag 27 juni Johannes Döparens dag

DIGITAL GUDSTJÄNST

11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Präst: Daniel Källander.

Tisdag 29 juni

19.00 SOMMARKONSERT Västerlövsta kyrka.

Västerlövsta kyrkokör.

Söndag 4 juli Apostladagen

14.00 MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Invigning av vägkyrkan. Präst: Lasse Svedberg.

Tisdag 6 juli

14.00 "UMGÄNGE" Enåkers kyrka. Se sida 22.

Söndag 11 juli 6 eft trefaldighet

11.00 KYRKSÖNDAG Huddunge församlingshem.

14.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Präst: Daniel Källander.

Tisdag 13 juli

14.00 "UMGÄNGE" Västerlövsta kyrka. Se sida 22.

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag

14.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka. Pianomusik.

Präst: Marianne Blomberg.

Söndag 25 juli 8 eft trefaldighet

14.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Präst: Marianne Blomberg.

Lördag 31 juli

18.00 HELGSMÅLSBÖN – HEMVÄNDARDAG

Enåkers kyrka.

Söndag 1 augusti 9 eft trefaldighet

11.00 MUSIKGUDSTJÄNST – HUDDUNGEDAGEN

Huddunge kyrkoruin.

14.00 MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Avslutning av vägkyrkan. Präst: Lasse Svedberg.

Söndag 8 augusti 10 eft trefaldighet

14.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST MED PSALMVANDRING

Västerlövsta kyrka/hembygdsgård.

Start kl 13.15 vid kyrkan.

Tisdag 10 augusti

14.00 "UMGÄNGE" Huddunge kyrka. Se sida 22.

Söndag 15 augusti 11 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Präst: Lasse Svedberg.

16.00 MÄSSA Enåkers kyrka. Präst: Lasse Svedberg.

Söndag 22 augusti 12 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 29 augusti 13 eft trefaldighet

11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Föranmälan till alla gudstjänster

Så länge det tillåtna antalet kyrkobesökare är max 8 st, tillämpas föranmälan till våra gudstjänster. Det går bra att maila ringa eller tala in på telefonsvararen.

Se hemsidan och Facebook!

Med tanke på rådande läge hänvisar vi till vår Facebook-sida och hemsida för att aktuell info om gudstjänster och aktiviteter. Vi följer myndigheternas riktlinjer.



Pea – en av eldsjälarna på Aspnäsgården

Per Erik "Pea" Andersson är av eldsjälarna bakom Aspnäs skötsel och skönhet. Pea är ordförande i Aspnäsgruppen och på somrarna jobbar han en dag i veckan med både ute- och innemiljön på gården.

TEXT: ÅSA HEITER • BILD: PER ERIK "PEA" ANDERSSON (UTSIKTEN) OCH ÅSA HEITER

– Det bästa med Aspnäs är att det är så fridfullt, man får lugn i själen av att vara här, säger Pea. I våras togs en del träd bort, så nu har vi även sjöutsikt! Det är fint. Och så är det roligt att träffa folk som kommer hit på utflykter för att njuta av den vackra naturen.

De senaste fem åren har Pea varit anställd av kyrkan för att sköta omgivningarna kring Aspnäs. Men hans engagemang för området sträcker sig långt tillbaka i hans liv och i den Anderssonska släkten.

På 1960-talet tog Östervåla församling över Aspnäs och satsade mycket på att renovera gårdskyrkan, som var otroligt nedgången. När det var klart blev det pampig invigning med biskop och allt!

Peas mamma Inga och hans moster Maggie gick då med i Aspnäsgruppen och var bland annat med och lagade mat och bakade till kyrkkaffet och till andra festligheter i kyrkans regi. Även pappa Emrik, som var kyrkvård, drogs med i engagemanget för gården. Han skötte gräsklippningen och Pea fick hjälpa till redan då. På den tiden hade gruppen ett rullande schema för vem som tog hand om skötseln, så att det inte skulle bli alltför betungande. Då såg det lite annorlunda ut, bland annat var vallgraven kvar; den låg mellan det som nu är parkering och gårdshuset. Där var mest sly och ogräs där.

När pappa blev äldre och avslutade sina

uppgifter för kyrkan, tappade Pea kontakten med Aspnäs. Hans liv gick vidare med att bilda familj och arbeta som svetsare på Zetterbergs. På fritiden ägnade han sig åt jakt. Pea berättar att han har nära kontakt med sina tre döttrar och deras barn. Alla bor i närheten och de umgås mycket.

Men så, på 90-talet, dök Aspnäs upp i livet



UTSIKT. Nu är en del träd avverkade vid Aspnäs, vilket ger en fin sjöutsikt.



ERFAREN. Pea Andersson har vårdat Aspnäsgården i många år, och hans föräldrar dessförinnan.

igen, då Peas halvbror Allan var en av dem som engagerade sig i att sköta om utemiljön på gården. Då var vallgraven borta och det fanns mer gräs att klippa. Pea böljade hjälpa till igen. Allan var noga med att spara gullivivorna i gräsmattan, vilket Pea tyckte var lite löjligt petigt.

– Men nu gör jag samma sak! säger han. Besökarna tycker att det är vackert, så det är verkligen värt att köra runt de små blommorna.

Sedan cirka 10 år är Pea själv med i Aspнасgruppen. När han är på plats öppnar han gärna kyrkan för besökare. En del kommer förbi för att de har minnen från något läger för många år sedan. Andra är mer regelbundna besökare. Den vanligaste kommentaren som folk ger är att det är så vackert och välskött.

I maj gick Pea i pension från Zetterbergs, så nu har han ännu mer energi att lägga på Aspнас. Han bygger bland annat en altan, och har idéer för ytterligare projekt. Han gläds åt planerna på att göra något mer av bagarstugan och att lederna runtomkring ska rustas upp och göras mer tillgängliga. Det finns även

planer på att göra en fin grillplats och bygga ett fågeltorn.

– Jag vill gärna fortsätta vara här några år till. Denna plats ligger mig varmt om hjärtat, avslutar Pea.

Vi tackar honom för all tid och all kärlek som han har lagt och lägger ner på vår fina lägergård och kyrka.



NYBYGGD.

Peas senaste projekt på Aspnäsgården var att bygga en liten altan.




Östervåla-Harbo pastorat

LADDA BILEN VID KYRKAN

Pastoratet är stolt över att kunna erbjuda möjlighet för kyrkans gäster att ladda sin elbil på pastorsexpeditionens parkeringsplats. Laddstolpen har en kapacitet på 11 kWh. För att låsa upp den lånar man en tagg av expeditionen och betalar en summa via Swish. Pengarna går till kyrkans projekt Varukassen.



Dalvägen 4, Östervåla
0292-712 00  
www.solrosen.se



Fynda i butiken



Ät gott i cafeet



Njut i vår uteservering

Öppettider: Onsdagar - Fredagar 10.00 – 15.00 och Lördagar 11.00 – 14.00

NÅGOT ATT SKÄNKA? RING SÅ HÄMTAR VI!

Tfn möbler: 070-467 49 88 • E-post: mobler@solrosenab.se

Var rädda om er - håll avstånd! Stöd oss gärna: BG 5045-0329



Vind, koltrast och en tussilagobukett

AV JOHAN WALLIN

Jag sitter här brevid din säng, och håller i din hand.
Från fönstret som är halvöppet hörs vindens sus i aspens löv.
Är det Din röst jag hör susa uppifrån?
Snälla, hjälp mej i min rädsla, kom hjälp mej i min stora nöd ...

Jag håller i din trötta hand, du ligger så i ro.
Jag önskar det är andens vind och strålarna gardinen rör.
Är det Din hjälp jag anar där långtifrån?
Snälla, hjälp mej i min gråt att få kraft och mod ...

Din hand har glidit ur min hand, du sover i en dröm.
Jag vet att Jesu öppna famn omsluter både dej och mej.
Är det Du som får min tussilagobukett att lysa så?
Snälla, hjälp oss att få frid och ro, att hand i hand mot ljuset gå ...

När vinden fläktar, strået böjs och koltrasten ger sång.
Har tryggheten och livslusten besekrat rädslan och all sorg.
Det var Din röst jag hörde där i fågelns sång.
Snälla, låt blomstren blomstra,
kom hjälp oss att leva en stund till av våra liv ...



Har du ansvar för en grav i Östervåla eller Harbo?

NYHET: HÖSTPLANTERING

Skötselavtal som tecknas fr o m 2021 kommer förutom vår- och sommarplantering även innehålla höstplantering av ljung. Det är möjligt att uppgradera befintligt avtal till att innehålla ljungplantering.

Mer information hittar du på vår hemsida: www.svenskakyrkan/ostervalaharbo

ENKLARE RENGÖRING AV GRAVSTEN

Nu erbjuder vi manuell rengöring av gravstenar. Rengöringen sker på plats vid gravstenen.

Mer information hittar du på vår hemsida: www.svenskakyrkan/ostervalaharbo

GRAVRÄTTSSINNEHAVARE SÖKES!

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Östervåla och Harbo kyrkogårdar. Dessa gravplatser är försedda med en skylt med



uppmaning att kontakta pastorsexpeditionen. Om du är anhörig eller känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen, vänligen kontakta oss via e-post, ostervalaharbo.pastorat@svenskakyrkan.se, eller telefon, 0292-223 60.

Om pastoratet inte får kontakt med någon anhörig inom två år från att graven skyltats kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad och kan då upplätas på nytt.

Församlingsbor Östervåla pastorat

DÖPTA

Harbo församling

Luna Anastasia Natacha Horniak
Natacha Horniak

Östervåla församling

Valter Nils Peter Brodén

VIGDA

Harbo församling

Pernilla Olsson & Stefan Lundgren
Natacha Horniak & Don Laventzakis

AVLIDNA

Harbo församling

Maj Svensk, Anders Björklund
Karl-Erik Nilsson, Margareta Bäckström

Östervåla församling

Margareta Eriksson, Nils Erik Tennemar
Torsten Karlsson, Petra Röjerås
Margit Jonsson, Ulf André
Valter Folkesson, Anders Tennemar
Inga-Britt Klang, Leif Henningsson
Alva Svensson, Magnhild Andersson
Folke Norgren



Kalender Östervåla-Harbo

Lördag 5 juni

18.00 SOMMAREN BLÅSES IN Östervåla kyrktorn.

18.30 SOMMAREN BLÅSES IN Harbo klockstapel.

Söndag 6 juni 1 eft trefaldighet, Nationaldagen

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Östervåla hembygdsgård.

Söndag 13 juni 2 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 20 juni 3 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Aspñäs gårdskyrka.

18.00 "VÅRA ÄLSKADE SOMMARPSALMER"

Östervåla kyrka. Tommy Ekström och Johan Wallin.

Lördag 26 juni Midsommardagen

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Harbo hembygdsgård.

Söndag 27 juni Johannes Döparens dag

11.00 MÄSSA Utombus, bakom Östervåla kyrka.

Söndag 4 juli Apostladagen

11.00 GUDSTJÄNST Utombus, vid Harbo kyrka.

Onsdag 7 juli

19.00 "FOLKMUSIK MED NYCKELHARPA & DRAGSPEL"

Aspñäs. Mogens Jansson, Lasse Joelsson m fl.

Söndag 11 juli 6 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Aspñäs gårdskyrka.

Onsdag 14 juli

19.00 "POP OCH VISA" Aspñäs.

Johan Wallin, Josefina Kviegård m fl.

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag

11.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST

Vid klockstapeln, Harbo kyrka.

Onsdag 21 juli

19.00 "RAVEL MED TVÅ CELLO OCH VIOLIN"

Aspñäs. Erik Elvkull och Viktoria Lindström.

Söndag 25 juli 8 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

Onsdag 28 juli

19.00 "KÄRLEKENS SÅNGER" Aspñäs.

Malin Edlund.

Söndag 1 augusti 9 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Onsdag 4 augusti

19.00 "PSALMER PÅ VÅRT VIS" Aspñäs.

Calle Jonsson, Pär Sundin, Tommy Ekström och Johan Wallin.

Söndag 8 augusti 10 eft trefaldighet

11.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST

Aspñäs gårdskyrka.

Onsdag 11 augusti

19.00 "SOMMARJAZZ OCH SCHLAGER"

Aspñäs. Sing-O-alla Orkestern.

Söndag 15 augusti 11 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 22 augusti 12 eft trefaldighet

11.00 VANDRINGSMÄSSA Start vid kyrkporten i Östervåla. Visning av Psalmodikonmuseet och vid önskemål även orglarna.

Söndag 29 augusti 13 eft trefaldighet

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST:

"VÅRA ÄLSKADE SOMMARPSALMER"

Harbo kyrka. Tommy Ekström och Johan Wallin.

Söndag 5 september 14 eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebooksida, affischer samt lokalpress.

MIDDAGSBÖN

Tisdagar kl 12 i Östervåla kyrka

SOMMARTIDER PÅ EXPEN

Vecka 25–32 har vi sommartider på pastorsexpeditionen. Vi har då öppet tisdagar och torsdagar kl 10–12 i Östervåla.

Vecka 33 är allt som vanligt igen med kvällsöppet i Östervåla torsdagar kl 17–20 och expeditionstid i Harbo torsdagar kl 12–14.

Välkommen!

Vad är kyrkovalet?

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Vart fjärde år hålls det val, då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. Rösträtt har medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

KÄLLA: SVENSKAKYRKAN.SE

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Vad gör de olika nivåerna?

Församlingar eller pastorat styrs av kyrkofullmäktige. Det är de nomineringsgrupperna och kandidaterna som du röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna i församlingen eller pastoratet. De ger förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige.

På den här, lokala nivån, fattas till exempel beslut om budget, om verksamheter ska startas eller läggas ned och de har det yttersta arbetsgivaransvaret. Alla församlingar och pastorat har som obligatoriska uppgifter att:

- fira gudstjänst
- bedriva diakoni, som är kyrkans mänskliga och sociala arbete
- undervisa om den kristna tron
- sprida den kristna tron till dem som vill veta mer
- ansvara för begravningsverksamheten (utom i Stockholm och Tranås, där det är kommunens uppgift)
- ta hand om kyrkor och andra byggnader
- anställa och avlöna personal

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Det beslutar om budget, kyrkoavgift och frågor av större vikt. Stiftens uppgift är att stötta församlingarnas och pastoratens arbeten. Stiftens ser också efter att församlingar och pastorat arbetar med det som de ska göra. Den högsta ledaren i stiftet är biskopen, som är Svenska kyrkans ansikte utåt i sitt stift.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två gånger om året, på hösten. Kyrkomötet beslutar om frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, handboken för gudstjänstfrände och psalmboken. Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när kyrkomötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten. Hon är också hela Svenska kyrkans ansikte utåt.

Vad röstar man på?

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

Hur många röstar i kyrkovalet?

Det första kyrkovalet, enligt den form som finns nu, hölls 2001 och då röstade drygt 14 % av de röstberättigade. I kyrkovalet 2017 röstade drygt 900 000 personer eller 19 %.

Är det verkligen någon idé att ha ett val när valdeltagandet ligger på knappt 20 %?

Svenska kyrkan är en folkkyrka – allas kyrka. Det är det som evangelisk-luthersk betyder och som Svenska kyrkan benämner sig som. Därför är det grundläggande att kyrkan styrs på demokratiskt vis och att medlemmar har inflytande över viktiga beslut. Även om valdeltagandet hamnar på 20% är det över 900 000 personer som röstar.

Vilka är de stora frågorna i kyrkovalet?

Det är nomineringsgrupperna som driver vad de vill genomföra och kommunicerar det till väljarna. Se din församlings/ditt pastorats hemsida för mer info om nomineringsgrupperna.

Hur mycket makt har nomineringsgrupperna och de personer som väljs?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som väljs. På lokal församling-nivå påverkar det direkt vad kyrkan på orten gör för satsningar och prioriteringar.

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare.

På nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausulen om hur enskilda präster och diakoner får förhålla sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade äktenskap.

Vem får rösta?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står med.

När hålls valet?

Valet hålls alltid den tredje söndagen i septem-

ber vart fjärde år. I år är det den 19 september. Du kan förtidsrösta fr o m den 6 september.

Hur röstar man?

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i om du väljer att rösta på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Välkommen att göra din röst hörd!

Förtidsrösta
i kyrkovalet
6–19
september

svenskakyrkan.se/kyrkoval





Partner i Filippinerna står upp för de minsta

Tack för ditt stöd under 2020 till arbetet med att skydda utsatta barn i Filippinerna. Under pandemin har människors fri- och rättigheter begränsats ytterligare av lockdowns och ökad militär närvaro. Barn och vuxna som trotsat utgångsförbuden har till och med skjutits ihjäl.

TEXT: ACT SVENSKA KYRKAN • KÄLLA: BLOGG.SVENSKAKYRKAN.SE/ACT

I Filippinerna fortsätter brotten mot mänskliga rättigheter att öka. Journalister har avrättats, många kristna har klassats som terrorister och övergreppen mot minderåriga har eskalerat på senare år.

Act Svenska kyrkans arbete i Filippinerna handlar om att stärka barns rättigheter. Tillammans med sex partnerorganisationer arbetar vi med utsatta barn, exempelvis på gator och soptippar. Under senare år har allt större fokus också hamnat på den sexuella exploateringen av barn på nätet, något som också eskalerat ytterligare under pandemin när människor isolerats och förlorat sin vanliga inkomst.

Våra modiga partnerorganisationer arbetar både med påverkan mot myndigheter och polis och direkt med de drabbade barnen och familjerna. Detta trots de hot som människorättsaktivister och kyrkor utsätts för när de allierar sig med fattiga och utsatta grupper.

Under pandemin har flera av Act Svenska



FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

BUSSIGT. Act Svenska kyrkans lokala partner Bahay Tuluyan kör runt med en buss till utsatta områden och informerar om barns rättigheter.

kyrkans lokala samarbetspartner också förmedlat nödhjälp i form av tillfälligt skydd och matpaket till särskilt utsatta familjer, som lever i slumområden eller på gatan. Även kyrkans digitala kanaler har varit viktiga livlinor, som når människor som annars inte skulle ha någon att vända sig till.

STÖD KAMPEN FÖR DE MINSTA!

Du kan bidra till att öka barns rättigheter genom att **swisha** valfritt belopp till **900-1223** eller sätt in din gåva på **Pg 90 01 22-3** eller **bg 900-1223**. Även en liten summa kan göra skillnad för någon.

DIGITAL MORGONBÖN

Varje vardag **8.30** sänder Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, en morgonbön via webben. Du ansluter via **www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan**

BIBELKRYSS

Från Psaltaren: Du gjorde månen, som visar årets tider, och							Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©	HÄNDER	BAND	LOS ANGELES	BÅR BÅR	ROLLA	LITEN ENSEMBLE
							HÖG-TIDLIGT						
							TRAVESER ELLER VENTILER						
							LÖVTRÄD			DITT OCH MITT	MELLAN RE OCH FA		
							GRUND ELLER TOG NER				SKOLÄMNE		
											HAR KLOR		
SKÄNKAN	SIKT						FISKE ELLER FÖRPACKNING						
	GALA												
DET ÄR EN UPPSKATTAD LEDIGHET FÖR BARN	UT-TORKAD	GISTNA	STÄLLS IBLAND UPP VID FRISPARK	MODERN	KROPPSVÄTSKA MUSKELSTÖRNING	STAD I MICHIGAN TYNGD							
LÄGEN												ANVÄNDA ETT SINNE LYCK-SÖKAREN	
										NATT OCH DAG LAXYNGEL OCH GLOR			
FÖRSÖK ATT FÅ INTIMARE KONTAKT										GENMÅLE GICK BRA & VANN ÖVER			
@			1010 MATBRÖD			STÄLLDE UPP ELLER FOR NYA TESTAMENTET & VILODAG							BOULEVARD
UPPBÅDANDE AV INFORMATION													KEMISKT TECKEN FÖR NATRIUM
PLACERADE	ANHÅLLAN OM NÅGOT MAN VILL HA	BÅR BÅR			PALLA					GÅR FRÅN HJÄRTAT SKÄREN			
UNDERJORDISK VÄXTDEL				TREMULERADE	STRÖM	VEGETARISK MATRÄTT							
SKÖNJDE						PÅSFÖRMIG VÄSKA UTSTOD OCH HÅLL				HUNDRA KVADRAT-METER			KÄRL ELLER LITEN GRÖNSAK FOTPLATTA
KROPPSDELAR ELLER EKAR										SATSDEL ELLER JAMES BOND			
ÖKA ELLER GÖR BORD-TENNISRACKETAR										RÄTT			
SNIDADE					LIGGER PÅ SICILIEN SPISADES					BÖRJADE I AGUNNARYD	GULLIG TRIST ELLER ARID		
FÅR DRA			NÄMND ELLER TIPS INGET FÖR UNGA				ARGUMENTERA IVRIGT						
GIORT INTRYCK						REKLAM	UTBILDAS PÅ HANDELSHÖGSKOLA INGÅR METALL I GILLAR GLADA						
TUN													POPULÄRT FRÅGESPEL PÅ 80-TALET
KRUKVÄXT MED KÖTTIGA OCH TAGGIGA BLAD					KORRODERAR ELLER BRYNER								VERKA

KORSORDSKONSTRUKTÖR: LARS-GÖRAN STÅHL

Skicka din lösning per post eller mail till någon av församlingarna senast 31/7 så lottar vi ut fina priser. Grattis Gösta Kastensson, Heby, Catarina Andersson, Tärnsjö, Karl-Erik Larsson, Östervåla, och Roger Ljungberg, Morgongåva, som vann förra korsordstävlingen.

NAMN:

ADRESS:

E-POSTADRESS:



RÖSTA I
KYRKOVALET
6-19 SEP

Vad vill **du** att
Svenska kyrkan ska göra?