

Kyrkoblاد

LINDOME FÖRSAMLING SOMMAREN 2021



**Professorn om tro
och vetenskap**

SID 4

**Konfa –
upplevelse
för livet**

SID 8

Sammanlänkade när det brann på Tåbro

kyrkoblad

LINDOME FÖRSAMLING,
SOMMAREN 2021

Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome
Församlingens exp: 031-99 68 60

Telefontider 14 juni-27 aug

Måndag: 9-12

Tisdag: 9-12

Onsdag: 9-12

Torsdag: 9-12.

Fredag: stängt

Även besök enl överenskommelse.

E-postadress:

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personal, se
hemsidan.

Vaktmästeri: 031-99 68 78

www.svenskakyrkan.se/lindome

Ansvarig utgivare: Ylva Leitzinger,
kyrkoherde, tel: 031-99 68 62, e-post:
ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslag: Kenneth Runesson.

Omslagsfoto: Anna-Carin Legler.

Bilder: Lindome församling

om ej annat anges.

Produktion: Kyrkbyrån

Tryck: Sandstens tryckeri 2021

Kyrkobladet delas ut till alla hushåll i
Lindome. Om du inte fått något i brev-
lådan, kontakta gärna vår expedition.

Alla föredrag sker i samarr. med

sensus



Miljömärkt trycksak
3041 0589

Svenska kyrkan 
LINDOME FÖRSAMLING

Vägen till tro ser olika ut för oss. För några av oss är tron något vi fann som unga, kanske som konfirmand, för andra är den något vi växer i och omformar hela livet. För några av oss är tron väldigt konkret och synlig. För andra något fördolt och privat. Jag tänker att det som förenar oss i tro, oavsett hur vi tänker om den, är att den finns hos oss alla. Den formas av dem vi möter och det som händer oss i livet. Om det finns ett korn av sanning i det här, är vi i så fall medskapare av varandras tro och del av varandras tro. Tro är därför något vi gör tillsammans, i både ord och handling.

Just detta beroende av varandra blev tydligt för mig under natten när det brann på Tåbro. Där och då blev det så synligt för mig, och jag tror för fler av oss som var där, att vi är sammanlänkade i tro och handling. Alla som fanns där för varandra i en utsträckt hand gestaltade omsorg, tro och gemenskap.

Ingen av oss önskade att vi behövde samlas i Församlingscentrum mitt i natten den 17 april och samtidigt visade sig något viktigt för oss i livet: Vi har varandra och vi är inte ensamma. Vägen till tro ser olika ut för oss, för att livet påverkar oss olika. När vi är med om dramatiska händelser i livet eller i samhället så tvingas vi att fundera över vad som är viktigt, på riktigt, för oss i livet. Både på det personliga planet och i det gemensamma. För mig har det blivit tydligt hur sammanlänkade vi, i Lindome, är och att vi är beroende av varandra. Alla människors vilja att stötta och hjälpa har varit överväldigande och det har stärkt min tro, mötet med alla goda krafter. För det är tillsammans som vi är kyrka på riktigt och det är tillsammans vi skapar tro, såväl på människan som på Gud.



YLVA LEITZINGER, KYRKOHERDE



CAFÉVAGN PÅ KYRKOGRÅDEN

Sitt ner en stund när du har vägarna förbi! Vi bjuder på fika och samtal vid den lilla cafévagnen, som står öster om kyrkan vid ängen med insekshotellet.

Tisdag och fredag kl 12-15

PROMENADGRUPP

Vi går tillsammans, ca 1,5 timme i Bunketorpsområdet. Vill du starta med fika? Kom vid 14.30-tiden. Frågor? Ring Ingela Skarin Håkansson, diakon tel 031-99 68 63.

Tisdag kl 15, samling vid cafévagnen på kyrkogården



ÖPPEN DIAKONIMOTTAGNING

Diakon eller präst finns på plats för samtal, stöd eller rådgivning. Mottagningen är öppen för alla, du behöver inte ha någon särskild tro eller medlemskap för att få komma. Vill du hellre boka tid, ring vår exp. som hänvisar till tjänstgörande präst/diakon. Tel: 031-96 68 60

Torsdagar kl 11-12 i Församlingscentrum, Annestorpsv. 1. Ingen anmälan.



ALPHA-KURS I HÖST!

Varför finns det lidande om Gud är god? Kan man tro på både vetenskap och Gud? Viktiga samtal, fika och föredrag om livets stora frågor, för dig som är nyfiken på tro!


Frågor: Andreas.thalenius@svenskakyrkan.se eller 031-99 68 71

LÖRDAGSMUSIK I LINDOME KYRKA KL 17



Sänds via Facebook och hemsidan

5 juni. Nordiska toner för orgel, samt ljusa och hoppfulla ord! Välkänd och okänd musik från de nordiska länderna och orgeltoner från England och Frankrike. Ellen Finnilä-Göranson, orgel, Maria Gustafsson, flöjt samt orgeleleverna Christina Jarreby och Anders Alminger. Lena Brorsson Alminger, tal och personliga tankar, Emma Jacobsson, präst.




Gudstjänster

Vi firar gudstjänst i Lindome kyrka varje söndag. Tid - se hemsida och anslagstavlor.

Kyrkoval

19 SEP 2021

Glöm inte rösta!
Läs mer i nästa Kyrkblad.



Följ gärna "Lindome församling" och "Barn och familj, Lindome församling" på Facebook för mer info.

”Vi måste se på det som förenar oss ... ”



– Man talar ofta om trons mysterium, säger Kenneth Runesson. Han ser ingen motsats mellan tro och vetenskap.

Tro och tvivel med Chalmersprofessorerna

Kenneth Runesson är bondpojken från Småland som arbetat som forskare runt om i världen. Pingstvän sedan barnsben med stort engagemang i Svenska kyrkan. Ansedd vetenskapsman och öppen för det övernaturliga i tron på Gud.

På altanen i Lindome bjuder Kenneth på kaffe och hembakad sockerkaka. Bredvid står två gamla mjölkkanor.

– De är från mitt barndomshem i byn Brantåsa i Småland, berättar han. Där föddes han på bondgården för 72 år sedan. Trots att han är pensionär, jobbar han fortfarande som professor och på bordet ligger vetenskapliga artiklar.

Föräldrarna kom till tro när Kenneth var

liten och hela familjen anslöt sig till en lokal pingstförsamling. Med sin egen familj har han under åren varit med i många olika kyrkogemenskaper i Sverige och utomlands. Sedan många år är han medlem i Mölndals pingstförsamling, där han arbetar med Second Hand. Han har även förtroendeuppdrag i Lindome församling och är aktiv där.

– Att förena olika kyrkokulturer är inget

problem för mig, säger Kenneth. Jesus ber att vi kristna skall vara enade. Vi måste se på det som förenar oss istället för det som skiljer oss åt.

Att han upptäckte Svenska kyrkan beror mycket på hans fru Karin, som gick bort för drygt två år sedan. Hon uppskattade kyrkans liturgi och ordning och ville ha sin begravningshögtid i Lindome kyrka. Som nybliven änkeman kom Kenneth med i kyrkans sorgegrupp.

Hennes tro var trygg

Karin var hans ungdomskärlek, de träffades när de gick på gymnasiet. Nästan 50 år fick de vara gifta, fick tre barn och åtta barnbarn. Karin kom till tro i ungdomsåren.

– Hennes tro var mycket tryggare och starkare än min, säger han.

Kenneth hade egentligen aldrig behövt brottas med sin gudstro förrän Karin blev allvarligt sjuk.

– Vi bad om tillfrisknande och jag blev besviken på Gud över att det inte blev så. Hon var mer trygg i att Gud hade kontroll. ”Jag har haft ett gott liv”, sa hon. Jag måste medge att jag hade svårt att acceptera, fortsätter Kenneth. Trots att jag är väl medveten om att det inte finns några garantier om livets längd, oavsett om man tror på Gud eller inte.

Kenneths väg till professor gick via studier i byggnadsteknik på Chalmers. Han fortsatte med forskarstudier och doktorerade 1978. Efter flera perioder med forskartjänster vid universitet i Australien och USA och några år som professor i Lund, återvände han till Chalmers 1993. Formellt är han nu professor emeritus men jobbar deltid. Hans område är hållfasthetslära, en del av den tekniska fysiken, och han är starkt engagerad i framtidens lättviktsbatterier ”som ska driva såväl bilar som flyg”.

Kenneth kallar sig själv en ”Tomassjäl” – som vill ha empiriska bevis, precis som Jesu lärjunge Tomas, även när det gäller tron på Gud. Tron

svarar på ”varför” när det gäller existentiella frågor, och det kan inte naturvetenskap göra. Kenneth ser därför ingen motsats mellan tro och vetenskap.

– Jag måste inse att jag inte kan begripa fullt ut, att jag aldrig i detta livet kan få svar på allting. Man talar ofta om trons mysterium. Det blir en övning i ödmjukhet. Jag måste helt enkelt bestämma om jag vill tro eller alltid ifrågasätta. Min dagliga bön är att få en fördjupad tro som en Guds gåva och att få den helige Andes hjälp att omsätta tron i vardagen, säger han.

Efter samtalen i sorgegruppen blev Kenneth engagerad i Lindome församling och gick med i en Alpha-grupp.

– Alpha-konceptet är mycket bra. Det spelar ingen roll vilken erfarenhet man har, alla kan ge och ta på ett självklart sätt.

– Ingången till tro är ofta kulturen och miljön under uppväxten, menar Kenneth. Men man kan inte leva på någon annans tro.

Starka skäl att tro

Varje människa har ett existentiellt behov att identifiera sig och det finns en evighetsdimension inom oss. Det finns starka skäl att tro på Jesus som Guds son och följa honom.

Ett motto för livet finner Kenneth i Matteusevangeliet, kapitel 6 vers 33: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också.”

– Gå en Alphakurs! säger Kenneth. Det är en utmärkt möjlighet att under avspänd och gemytlig samvaro få en god översikt av grunderna i kristen tro och att förstå vad kyrkan står för och handlar om på riktigt!”

TEXT: ANDREAS THALENIUS OCH INGELA SKARIN HÅKANSSON
FOTO: ANNA-CARIN LEGLER

Läs mer om Alpha-kurs på sid 3.

Konfirmation 2021/22

Vi vill att konfirmandtiden ska vara en kul tid där vi blandar lek och allvar, samtalar om tro och delar livet – både bra och jobbigt. För så är ju livet och du är välkommen precis som den du är!

Mer info: se konfirmationsfolder eller www.svenskakyrkan.se/lindome



FOTO: DANIEL LÖNNBÄCK/IKON



ASSISI

Vi ses i Lindome vid några tillfällen under hösten, för att sedan åka till Italien på höstlovet. Under resan stannar vi till på spännande platser – geografiskt, historiskt och religiöst. Vi delar dessa erfarenheter och lär oss mer om både oss själva och den kristna tron. Vi besöker Wittenberg, Rom, Sienna och Assisi.

Start september, konfirmation i januari 2022

FARFA

Sommar-alternativet. Vi ses vid 4 helgtillfällen under året och gör sedan en 12 dagar lång resa till Italien efter skolvslutningen.

Vi bor på ett kloster i Farfa – en vacker bergsby utanför Rom, med utflykter till Colosseum, Peterskyrkan, Medelhavet och mycket mer.

Start september, konfirmation i juli 2022

POLEN

Vi ses i Lindome under höst- och vårterminen, och reser till Polen under påsklovet. Det kommer att vara en go' blandning av aktiviteter och övningar, lekar och roliga upptåg. Vi engagerar oss i frågor som rättvisa, ansvar och solidaritet. Under resan pratar vi om främlingsfientlighet och besöker koncentrationsläger, men tar också del av ny kultur och får en försmak av våren i Polen.

Start september, konfirmation i maj 2022

HEMMA

Tänker och tycker alla kristna likadant om Gud? Har Jesus funnits på riktigt? Vad är enkelt och vad är svårt med att vara ung idag? Kanske blir du nyfiken på dessa frågor – eller helt andra? Hemma-gruppen har Lindome som arena, och ses regelbundet utan resor eller läger. Vi får lyssna till och reagera på kristen tro i teori och praktik – som den ser ut här i Lindome men också på andra platser världen över.

Start i september, konfirmation i maj 2022



Dags att söka stipendium ur stiftelsen Fågelstensarvet

Vem var Carl G. Andersson och varför startade han en stiftelse? Vera Ericsson som tidigare var styrelseledamot i stiftelsen nedtecknade för flera år sedan följande om Carl.

Carl var född 1898 i Fågelsten och levde hela sitt liv i Lindome fram till sin död 1984. Efter avslutad skolgång och konfirmation fick Carl arbete i en speceriaffär. Han hjälpte till i faderns snickeriverkstad med möbelpolering, och även i lantbruket. Då ingen ekonomisk möjlighet till utbildning fanns från hemmet, lärde han sig genom kvällskurser på egen bekostnad.

Carl fick sedan anställning vid olika verk, bland annat som kamrer. Han var ytterst noggrann och ärlig och umgicks gärna med nära och kära. Han önskade från hjärtat alla välgång, särskilt de unga. Avund och missunnsamhet var honom fjärran. Carl levde mycket enkelt och sparade till att förverkliga Fågelstensarvet.

Carl hade ingen egen familj och ville gärna främja ung-

domars fostran och utbildning samt vård av behövande, ålderstigna, sjuka och lytta, som det står i hans testamente. 1980 kontaktade han dåvarande kyrkoherden och stiftelsen grundades med nästan 500 000 kronor i grundkapital. Den första utdelningen gjordes 1986.

Vilka kan söka?

Den som är eller har varit folkbokförd, helst i Lindome, eller annars inom Mölndals kommun och utbildar sig inom facken konst, konsthantverk, litteratur, lärare, musik, teologi, församlingssekreterare inom Svenska kyrkan eller är elev vid folkhögskola, lantbruksskola m fl liknande utbildningsanstalter. Stiftelsen utdelar även bidrag till vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.



ANSÖK SÅ HÄR

Ansökningsblanketter kan fås via Lindome församling.

Kontaktperson:

Ingela Skarin Håkansson, diakon

tel: 031-99 68 63

e-post: ingela.skarin.hakansson@svenskakyrkan.se

**Sista ansökningsdag
15 september.**



– Det är en upplevelse som jag har med mig hela livet, säger Astrid Lindberg, 17, om sin konfirmationstid och resan till Italien.

En upplevelse för hela livet

– Jag ville veta mer om tro, hade funderat på sådana frågor och ville lära mig mer. Och så lockade möjligheten att få åka till Farfa i Italien. Konfirmationstiden blev ungefär som hon tänkte sig, fast mycket bättre.

Astrid Lindberg, 17, har loggat ut från dagens sista lektion på Schillerska gymnasiet och ska snart leda en gymnastikträning. Hon berättar om konfälgret i Italien:

– Först var det morgonbön och lektioner, sen fritid, kvällsaktivitet med tävling eller nåt annat kul, och sist andakt i kapellet med sång, där ledarna delade något ur bibeln.

– Något av det finaste var

andakterna. Jag kände mig helt fri och öppen och kunde bara vara och slappna av.

– Farfa är en väldigt gullig liten bergsby, vacker och stämningsfull. Jag får en jättehärlig känsla när jag tänker tillbaka. I klostret bor också ett gäng Birgittanunnor, som var jättevrigliga och snälla.

Det blev också utflykt in till Rom.

– En väldigt fin upplevelse

som jag kommer att komma ihåg hela mitt liv. Det var väldigt gott att vara iväg, även om jag hade hemlängtan ibland.

Ändå tycker Astrid att det är mindre viktigt om man åker på resa under konfirmationen, det var bara ett plus. Gemenskapen och allt det andra var det viktigaste.

Efter Italienresan och en hemmavecka var det konfirmation i en välfylld Lindome kyrka.

– Det var spännande, men lite läskigt att spela upp ett drama inför alla. Jag spelade nunnan.

– Konfirmationstiden ändrade mig som person. Jag har blivit mer öppen och vågar vara mig själv inför andra.

Innan var hon inte troende, nu är hon inte helt säker.

– Jag bär alltid ett kors som jag fick på min konfirmation, det gör att jag känner mig trygg. Jag är inte helt kristen men öppen för att det kan vara sant, och jag ber ibland.

– Även om man inte är troende tycker jag att man ska konfirmeras. Det är en upplevelse som man har med sig hela livet.

TEXT: ANDREAS THALENIUS
FOTO: PRIVAT