

Pilgrim

En pilgrim är en människa som är på väg. På vår väg genom livet får vi ibland vara beredda till uppbrott och möta nya människor i olika situationer. Nya möten och nya miljöer får vi vara med om och det är kryddor i livet. Det är roligt att få ge sig ut på resa och pilgrimen har ett bestämt mål för sin resa, en helig plats.

Vart är vi på väg?

Kanske känner du igen frågan från TVprogrammet ”På spåret”? För att komma fram till svaret får de tävlande några ledtrådar av fallande svårighetsgrad. På ett sätt är vi alla ute på en resa och det är vår egen livsresa, en resa från födelsen till döden. Vi kan se dopet som början på en vandring med Jesus mot det himmelska hemmet. Medan vi är på vandring kan vår längtan efter paradiset få näring av att besöka särskilda heliga platser. Här i Norden kan vi nämna Trondheim med Nidarosdomen och heliga Birgittas Vadstena. Längre bort och ned på kontinenten kan vi vilja besöka Rom och Assisi i Italien och Santiago de Compostela i Spanien. Vi kan påminna oss Luthers insatser på platser som Wittenberg och Wartburg och naturligtvis lockar det stora pilgrimsålet, det jordiska Jerusalem.

Har du tänkt på vad många vandrare som vi möter i Bibeln? Det strävsamma paret Abraham och Sara var vandrare. Hela Israels folk vandrade ut från Egypten. Jesus vandrade på vägen upp till Jerusalem och Paulus reste omkring i världen till lands och till sjöss.

Pilgrimens sju nyckelord:

FRIHET – ENKELHET – TYSTNAD – BEKYMMERSLÖSHET – LÅNGSAMHET – ANDLIGHET – DELANDE.

En pilgrim måste färdas med lätt bagage. Det är inte frågan om en transport, men väl en resa. Egentligen är det två resor – en yttre resa och en inre resa. En resa för att möta oss själva och möta Gud. Med våra medvandrare får vi dela erfarenheter och matsäck. Tempot skruvas ned till behaglig promenadtakt och vi glömmer inte bort att det är viktigt att ta rast regelbundet. I tystnaden får vi lyssna efter Guds röst. Tystnaden kan vara mycket mer innehållsrik än vardagens alla ljudkulisser. Att vandra hjälper oss att lyssna inåt, men det hjälper oss också att lyfta blicken och vi får möta Guds skapelse på ett alldeles fantastiskt sätt. Jag tänker på den Helige Franciskus ord.

- Böj dig ner bli stilla och titta in i en blomma, där ser du hur Gud ler mot dig.

Agnetha Häggander, diakon