

KYRKOBLADET

Hälsning till Kyrkhults församling

Nr. 2-2021

Det känns så härligt att få känna solens värmande och upplyftande strålar skina! Särskilt nu efter en vinter som till stor del präglades av pandemi och de restriktioner den medföljde. Det känns också härligt att få fira gudstjänst med ett besöksantal mer anpassat för ett stort kyrkorum, efter det begränsade gudstjänstliv som medföljde regeringens restriktioner. Det känns härligt att veta att efter vinter kommer vår, efter regn kommer solsken. Det känns skönt att i djupet av sitt hjärta veta att *var jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Gud förbliver Fader vår.*

Vi vet att livet till en inte obetydlig del innebär möda och slit. Vi arbetar och kämpar på, men när allt summeras och det förgängliga jordelivet börjar gå mot sitt slut, så är det inte säkert att vi kämpat och strävat efter samma saker som om vi kunde välja att göra om och kämpa och sträva efter någonting annat. Många som har kämpat efter att tjäna så mycket pengar som möjligt har senare ångrat sig och önskat att de istället hade lagt den tiden på sina nära och kära. Det är nämligen så att det är våra relationer och minnet av våra relationer som är av värde. Det gäller våra relationer till dem vi älskar och bryr oss om, men också till andra människor som är runtomkring oss. Men det finns en relation som är ännu viktigare, den mellan mig själv, dig själv, och den som vi kallar Gud!

Livet innehåller så mycket och för med sig så mycket, men bakom allting som vi ser och upplever finns Gud, som har skapat oss och som har omsorg om oss, som har skapat Dig och har omsorg om Dig. Vi människor brukar vara duktiga på att bekymra oss över mat för dagen, kläder på kroppen och pension till ålderdomen. Jesus vill få oss att förstå bättre och pekar på fåglarna som varken sår eller skördar, men att Gud ändå ger dem vad de behöver. Jesus vill få oss att förstå att vi ska tänka först på Gud och Hans rike, så får vi allt det andra också.

Idag blickar vi alltför ofta mot den enkla vägen. Den som det inte krävs så mycket för att vandra på, och som är så bekväm att gå på. Vi blickar mot lyx och bekvämlighet och tänker – åh så trevligt det skulle vara. Det är trevligt att ha det bekvämt, jag tycker själv om att ha det bekvämt. Men det får inte vara vårt fokus, vårt mål, att samla på lyx. Vi ska inte glömma bort att kärleken till pengar är roten till allt ont. Inga lyx och inga pengar är av värde den dag som vi ska lämna detta jordeliv. Har vi ägnat vårt liv till att tänka på sådant och bekymra oss för sådant, så kommer vi en dag att finna oss vara tomhänta och utblottade. Tänk först på Gud och Hans rike, så ska du få allt det andra också!

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Psaltaren 37:5-7

Det är inte en enkel sak att våga lägga sitt liv i Herrens hand. Alla kan bli döpta i vatten, men inte alla tar emot Den Helige Ande som Gud sänder som hjälpare, åtminstone inte tar emot fullt ut. Det kräver nämligen att man har den tilliten till Gud att man lämnar kontrollen till Honom – att man tar steg helt in i det okända. Det är vad Jesus vill säga till den rike mannen, man måste våga sälja allt, ta sitt kors och följa – vart än Gud leder.

Om du överlämnar allting i Guds kontroll så kommer Gud att leda allting rätt. Gud är dessutom inte snål, om du vågar ta steget och lägga ditt liv i Guds hand så kommer du att få vad du behöver på jorden likväl som det du önskar i himlen. Detta kan du lita på, för Guds löften är inte som löften ifrån människor. En människa kan lova: "Jag skall älska dig för alltid!", för att sedan ångra sig och inte vilja det längre. Så är det inte med Guds löften.

Jag älskar att känna solens värmande och upplyftande strålar skina! Jag älskar att få fira gudstjänst utan restriktioner anpassade mera efter Harry Potters skrubbd under trappan än efter stora kyrkorum. Jag älskar att veta att det efter vinter kommer vår och att efter regn kommer solsken. Men det finns saker som jag älskar ännu mer, som att Gud har lovat att aldrig överge den som hör till Honom, och att i djupet av sitt hjärta veta, att det är ett löfte som gäller i evighet!

Björn Lundmark
Komminister

Sommarens gudstjänster

JUNI

6 Första söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

13 Andra söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

20 Tredje söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

26 Midsommardagen

10.00 Gudstjänst

27 Den helige Johannes Döparens dag

10.00 Högmässa

JULI

4 Apostladagen

10.00 Högmässa

11 Sjätte söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

18 Kristi förklarings dag

10.00 Högmässa

25 Åttonde söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

AUGUSTI

1 Nionde söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

8 Tionde söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

15 Elfte söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

22 Tolfte söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

29 Trettonde söndagen efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

KYRKBODEN SECOND HAND

Juni

Öppet på torsdagar kl. 16-18

Juli

Öppet på lördagar 10-13

Augusti

Stängt

Obs! Ingen inlämning under juni, juli, augusti!

Pilgrimsvandringen

Liksom i fjol firades Kristi himmelfärds dag med pilgrims-mässa under bar himmel.

Att det efter regn kommer solsken kunde konstateras denna förmid-dag. En knapp timme före guds-tjänstens början kom nämligen en uppfriskande åskskur, som beredde vägen för en dag med strålände väder. Solen strålade i öster, våra lovsånger och böner steg upp till



Herren och Herren steg ned till oss i den heliga nattvarden. Vår nya



husmor hade förberett köttfärspajer som gav styrka och levnadsmod inför vandringen. I år var vi sju pilgrimsvandrare som lämnade Kyrkhult, och vi var verkligen en skara i alla åldrar. Vi tog en enklare paus vid bron i Snöfleboda efter vilken vi fortsatte vår vandring. Våra fötter var varma när vi anlände till Olofström och vi tog en rejäl paus med förtäring vid några bänkar med naturskönt läge vid ån. Vi fortsatte sedan vandringen in i Halens naturområde, som även i år var klädd i vacker skrud. Ett hemlighetsstämplat antal av

vandrarna fick dispens ifrån kravet på att vandra de sista kilometrarna och passade på att njuta av Guds natur som strålade och flödade genom stam och blad. Väl framme i Jämshög samlades vi utanför kyrkomuren och avslutade med bön. Vi var som sig bör trötta i benen och ödmjuka i anden.



/ BL

26/6 Midsommardagen

10.00 Gudstjänst i kyrkan
Holje spelmanslag medverkar
Efter gudstjänsten serveras traditionsenligt kyrkkaffe på kyrkbacken
Välkomna!

27/6 Den helige Johannes Döparens dag

10.00 Högmässa i kyrkan

Svenska kyrkan



KYRKHULTS FÖRSAMLING

Församlingsexpeditionen:

Fridaforsvägen 9, 293 74 Kyrkhult.

Telefon/Växel: 0454-30 21 40

Expeditionstid; onsdagar kl. 10-12

Kyrkogårdsexpeditionen: 0454-77 00 10

Expeditionstid: vardagar 10-12

Diakonifonden: Bankgiro 5545-5372

Webbsida: www.kyrkhultsforsamling.se

E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingens personal:

Martin Skåring, kyrkoherde

Tel: 0454-30 21 41, Mob: 070-832 21 41

E-Post: martin.skaring@svenskakyrkan.se

Björn Lundmark, komminister

Tel: 0454-30 21 42, Mob: 072-721 21 42

E-Post: bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se

Maj Lindström, kantor

Tel: 0454-30 21 45

E-post: maj.lindstrom@svenskakyrkan.se

Josefina Hägg Edenholm

Tel: 0454-77 08 23, Mob: 072-567 65 00

Viktoria Olsson, ekonom och kanslist

Tel: 0454-30 21 40

Heléne Erlandsson, assistent

Tel: 0454-77 08 16, Mob: 070-540 21 42

Martin Ottosson, vaktmästare (arbetsledande)

Tel: 0454-77 00 10

Peter Salbo, vaktmästare

Exp: 0454-77 00 10

Anette Björnsson, vaktmästare (säsong)

Exp: 0454-77 00 10

Markus Edenholm, vaktmästare (säsong)

Exp: 0454-77 00 10

Sommarkör

Vi önskar försöka även i år att samla en kör som är öppen för alla med syftet att sjunga för boende på Garvaregården.

Välkommen att kontakta Maj för frågor eller att anmäla ditt intresse!

