

Predikan av Jonas Bodin i Vallentuna kyrka, Johannes Döparens dag söndag 27 juni 2021.

Jonas är ditt namn.

Så sa mina föräldrar till mig strax efter att jag föddes. Jag döptes några månader senare och mitt namn blev min identitet. Mitt namn har format mig och speglat mig och blivit en del av mig.



När jag växte upp kunde jag ibland på födelsedagar och namnsdagar få kort där mitt namn stod. På kortet stod en förklaring till vad mitt namn betyder.

Jonas är ett mansnamn med hebreiskt och bibliskt ursprung, med betydelsen vit duva och i överförd betydelse "den fredsälskande".

Kan det möjligen vara så att mitt namn format mig till att bli den jag är? Jag har blivit diakon och i mitt diakonlöfte lovar jag att verka för fred och frihet för alla människor. Mitt diakonsmycke innehåller också en duva!

Hur var det då för Johannes som denna dag ägnas åt?

På namnförklarande sidor står:

Johannes, mansnamn av hebreiska hebreiskt ursprung med betydelsen "Gud har förbarmat sig" eller "Gud är nådig".

Johannes föräldrar Sakarias och Elisabeth var till åren komna och hade inte fått några barn. De längtade efter barn och bad intensivt om detta.

Johannes blir för Elisabeth och Sakarias tecknet på att Gud har förbarmat sig över dem och visat dem nåd.

Namnet ger också Johannes en inriktning i livet. Han ska förkunna om Guds nåd och förbarmande för människorna. Han ska bli en profet i Elias efterföljd och anda. Han ska få många i Israel att vända tillbaka till Gud och ge många ohörsamma ett rättfärdigt sinne.

Vad innebar det för Johannes, prästsonen, att bära detta namn med den innebörden?

Vi vet inte hur det formade honom under hans uppväxt, för det står inget om det i bibeln. Men vi vet möter honom i trettioårsåldern i bibeln. Då är han en

fullfjädrad profet som predikar och förkunnar. Han är som en moralisk kompass som hela tiden pekar åt samma håll, mot det rätta och rättfärdiga. Han predikar om Guds nåd och förbarmande och uppmanar alla till omvändelse. Han kritiserar makthavare och går till rätta med tullindrivare, soldater och vanliga människor. Han talar rakt och tydligt till var och en och uppmanar dem till att vända om och göra det rätta, som de vet att de borde göra. Han begär av dem alla och oss alla att inte kompromissa med vare sig rätten och rättvisan. Oavsett anledning: politik eller personliga fördelar. Hela hans liv och gärning förkunnar om Guds nåd och förbarmande.

Johannes viker inte av från sin väg som förkunnare oavsett vad som händer honom. Vi vet att han slutar sitt liv i fängelse för att ha kommit i clinch med Herodes. Han blir avrättad genom halshuggning.

Så vad kan vi lära oss av Johannes i vår tid? Hur kan vi ta Johannes som förebild?

Vi har alla våra egna namn med dess särskilda betydelse. Kanske det är så att ditt namn och dess betydelse påverkat dig eller kanske inte. Oavsett så har vi var och en vår särskilda personlighet och kallelse.

Vi är alla kallade att vara Guds barn och verka för att Guds rike förverkligas på jorden på det sätt som är möjligt just nu, där just vi är.

Vi lever i Sverige där vi nu har en politisk kris. Denna kommer delvis av att politikerna har svårt att komma överens och ödmjuka sig inför varandra.

Vi lever i en värld där olika auktoritära makter stärker sitt inflytande över världspolitiken. Det finns ledare i många länder som själva vill styra och ställa, utan granskning eller ifrågasättande från utomstående.

Vi lever i en värld som står inför den största miljö- och klimatkrisen i människans historia. Människor flyr från översvämningar och torka, från svält och krig. Det finns risk för att vi utplånar oss själva och hela jorden om vi som mänsklighet inte börjar göra radikalt annorlunda i närtid.

Alla dessa problem jag nämnt hänger ihop. De har alla att göra med människor som gör fel saker. Dessa problem behöver lösas. Jag tror vi

behöver lära oss från Johannes att vara envisa med att förkunna vad som är rätt och vad som leder till rättvisa. Så att vi och våra ledare och alla som har makt att bestämma i stort och smått tar beslut som leder oss i rätt riktning. Vi behöver göra det som är rätt.

Men vad är då det rätta?

I Jeremia 22:3 kan vi läsa: Handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan, bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats!

Budskapet från Jeremia, Johannes och Gud är samstämmigt: Handla rättvist och rättfärdigt och omvänd dig när det blivit fel, för Gud är nådig och förbarmar sig.

Jag säger: Gör allt i enlighet med vad du vet är rätt, så långt det kommer an på dig. När det blir fel trots allt, så vänd om och gör bättring.

Jag vill avsluta med att be dagens bön:

Gud, sänd oss profeter som likt Johannes skärper vår blick för den som lider nöd och upptänder vår vrede över orättfärdighet och hyckleri. Väck vår längtan efter honom som kommer, Jesus Kristus. Amen.

Jonas Bodin, diakon

jonas.bodin@svenskakyrkan.se