

KYRKBÄNKEN

Nr 3 2021

13:e sönd eft Trefaldighet – sönd före Domsöndagen
Augusti – november



Svenska kyrkan 

TENSTA-LENA-ÄRENTUNA
FÖRSAMLINGAR

Kyrkoherde Eva har ordet:

Under sommaren har det pratats om extraval eller inte. Är det verkligen lämpligt med ett val nu och sedan igen nästa höst? Regeringskrisen löstes genom kompromisser och att några avstod. Vi får se om det håller hela vägen.

Men val blir det ändå. Söndagen den 19 september så är det kyrkoval och alla ni som är medlemmar i Svenska kyrkan i vårt pastorat och dess tre församlingar, Tensta, Lena och Ärentuna, kommer snart att få ert röstkort så att ni kan utnyttja er röst. I kyrkovalet väljer du vilka som ska representera dig på nationell nivå i kyrkomötet, på stiftsnivå i stiftsfullmäktige och i vårt pastorat, dvs vilka som ska styra över den verksamhet som Vattholma pastorat vill bedriva. De som ställer upp i valet presenterar sig på mittuppslaget. I varje församling finns också ett församlingsråd som ansvarar för verksamhet och gudstjänstliv men detta väljs vid nomineringsmöten, vilka hålls under oktober månad. Hur dessa vall går till kan du läsa om på sida 7. Hoppas att du använder din rösträtt!

Pandemin som härjat i över ett år har mattats av ordentligt och restriktionerna har lättat vilket gör att vi vågar öppna upp och sätta igång våra grupper och vår vardagsverksamhet igen. Det känns så skönt att åter få träffas och känna att vi vågar. Det har varit en tuff tid för många och kanske det tar lite tid innan man känner att man återfår sina krafter och sin glädje. För många människor har pandemin inneburit sorg; sorg över missade möjligheter och utebliven gemenskap, sorg över att bli av med jobbet, sorg över alla som farit illa, sorg över att så många blivit sjuka och dött. På ett vis kan man säga att vi varit i ett slags sorgear och nu kommer vi sakta tillbaka till varandra och till det som vi kallar det vanliga livet. Jag hoppas verkligen att det inte blir för stora bakslag nu i höst.

Jag träffade några av mina kusiner här i sommar som jag inte sett på ett och ett halvt år, och plötsligt insåg vi att vi hade så mycket att uppdatera oss om. Normalt träffas vi till släktträffar

två gånger per år men nu hade vi liksom tappat ett helt år. I församlingen har vi också insett att vi inte sett en del av er på över ett år. Vi längtar efter er!

Men sommaren har varit bra – så skönt att vi från 1 juni fick vara fler än åtta på gudstjänster och samlingar. Det märks att många längtat och många är så glada för att åter kunna fira gudstjänster, gå på sommarcafé och lyssna till fantastisk musik i "Musik i sommarkväll". Jag hoppas att också du haft en fin sommar!

Nu väntar en höst med start av alla de grupper kyrkan normalt har. Nu kan vi träffas fysiskt och behöver inte ha videomöten. I Vattholma pastorat kommer vi att jobba med kyrkovalet men vi kommer också att fortsätta med vår miljödiplomering. Klimatkrisen ställer oss inför enorma utmaningar och alla behöver dra sitt strå till stacken – även våra församlingar. Vi har redan idag fossilfri energi och använder miljövänliga produkter på våra kyrkogårdar, men vi kan bli bättre. Det handlar om vad vi köper in för material, vad vi förbrukar och hur vi återanvänder. Allt kan bli bättre!

Medvetenhet börjar ofta i förundran och i tacksamhet. I förundran över naturen och dess rikedom skapas ett engagemang för vår jord. I tacksamhet över det jag har och får ta emot, skapas ett engagemang för andra människor. Tillsammans kan vi göra skillnad.

"Gud du har gett oss jorden, vårt hem i kosmos. Med sköra trådar har du vävt samman dess sköna väv av fruktbara jordar, friska vatten, dansande vindar, djur och människor. Ge oss insikt så att vi värnar den. Ge oss handlingskraft så att vi vårdar den. Ge oss kärlek så att vi älskar den." (en bön av Per Harling)

Hälsningar i Kristus
från din kyrkoherde Eva Åsjö



Meditation

Välkommen på meditation i församlingsgården i Storvreta alla söndagskvällar utom sista söndagen i månaden. Första meditations-tillfället i höst är 5/9. Vill du, så kan du inleda med en avspänningsövning.

kl 18.30 Introduktion för dig som är ny eller inte har mediterat på länge
kl 19.00 Avspänningsövning
kl 19.30 Meditation

Att meditera innebär att öva sig i att bara vara. Utifrån våra olika behov möter oss meditationen där vi befinner oss i livet. Djupast sett i meditationen öppnar vi upp för ett möte med Gud. Meditationen hjälper oss samtidigt att hantera stress, få en bättre kroppskänedom, hitta vår kreativitet, möta oss själva ...

Oavsett utgångspunkt är det gemensamma att det sker något både fysiskt och mentalt samt vidgar vårt medvetande. På ett kravlost sätt gör vi oss av med jobbiga erfarenheter samtidigt som vi når ett djupare skikt i vårt medvetande, där våra inre tillgångar och förmågor frigörs. Meditationen gör oss bättre rustade att leva som hela människor.

Vill du veta mer, hör av dig till Mia Gregstedt tel 0725-759676 eller mia.gregstedt@svenskakyrkan.se

KYRKBÄNKEN

Utges av Svenska kyrkan
i Vattholma pastorat
I pastoratet ingår Tensta, Lena och
Ärentuna församlingar

ANSVARIG UTGIVARE
Eva Åsjö, kyrkoherde

REDAKTÖR
Ann-Christin Lindström Larsson
070-6632352, anki@lindstrom.be

TRYCKERI
Åtta45, Stockholm

OMSLAG
Kyrkogårdsvandring

Meningen med kyrkan

Vad ska vi med kyrkan till egentligen? De flesta av oss svenskar är på något sätt andliga eller till och med religiösa, men inte alla känner att kyrkan är den plats där vi kan leva ut vår andlighet och hämta andlig inspiration. En del kan tycka att kyrkan är tråkig, stel och kravfylld, och i bästa fall rogivande och högtidlig. Svenskar är ett naturälskande folk och mycket av den rogivande känslan kan man kanske finna i naturen, i skogen med höga tallar, mjuk mossa, blåbärsris, svamp, en stor sten och en dovt ekande tystnad. Naturen är en kravlös och rogivande plats för många av oss och det finns många hälsofördelar för dem som har tillgång till skog och naturområden, jämfört med dem som inte har det. Naturen kan återspegla det lugn som vi vill känna inom oss. Ensamma i världen, men lugna och starka med rötterna långt ner i jorden. En natur som vi också kan känna att vi är en del av. Vi hör ihop med alla arter och växter och samhörigheten oss emellan är helande och ekologisk, det är en förutsättning för att världen ska överleva, för att vi ska överleva. Naturen är inget slutet rum men kan ändå vara en plats att återvända till, en plats som vi kan kalla vår egen. Ändå är det inte vi som äger den och det gör att vi står inför något som är så mycket större än oss själva.

Denna närvaro av något större än oss själva är väldig och kanske skrämmande när vi tänker på den. Det finns så mycket som vi inte kan påverka omkring oss, och vi måste ha en väldig tillit och respekt för det som är större för att inte helt trampas ner och suddas ut. Vem är jag egentligen som vill vara här, leva och känna mig rofylld och samtidigt betydelsefull? Finns det en mening med mitt liv? Kan det finnas en mening med allas liv? Frågorna gnager i oss när vi inte känner oss uppskattade och uppmärksammade. Det kan vi förstå, men varför gnager de i oss även när vi känner oss på topp, älskade och framgångsrika, när allt är bra? Ihålligheten och ensamheten kan finnas där ändå. Några av oss blir religiösa när olyckan eller krisen är framme, då vi inte kan göra något själva åt situationen, då vi bara kan hoppas och lämna oss åt det som är större, och söker oss till skogen eller kyrkan.

Själv blir jag nog mest religiös när jag känner att jag har allt, mitt liv, min familj, mina vänner, mitt jobb och mina prylar, och att jag närsomhelst kan förlora allt. Det finns ingenting som kan skydda mig mot olycka om inte något är fast och beständigt. Kyrkan i sig är inte något beständigt men en påminnelse om att Gud finns hos oss ständigt, igår, idag, imorgon, i staden eller i skogen eller någon annanstans.

Kyrkan är vår egen plats i samhället där vi kan dela våra tankar om det som är större, i tystnad, tacksamhet och sång, och sätta ord på det som är svårt att begripa. När vi inte har någon tro, finns tron kvar i kyrkan och kyrkan ber för oss. Vi väljer själva vad vi vill tro och när vi vill vara där, och vi är alltid välkomna.



Foto: Magnus Aronson, IKON

Frosseri, en icke-solidarisk livshållning

Nr 5 i artikelserie om de sju dödssynderna.

Vår serie om de sju dödssynderna fortsätter nu med frosseri och det är nog ett ord som vi alla värjer oss instinktivt emot. Det är ett ord som i sig självt är laddad med mycket negativitet och jag upplever det som att det nästan är nedärvt att reagera så. Frosseri, tänker jag som något som inte alls är bra, inte heller nyttigt och jag skulle absolut inte vilja bli associerad som någon som frossar. Främst tänker jag på mat men det går också att frossa i annat. Vi kan till exempel frossa i skvaller och ryktesspridning eller i andras olyckor, men det är ändå i sitt förhållande till mat som ordet har en sådan negativ

laddning enligt min uppfattning. Vi kan ju ibland använda ordet i väldigt positiv mening när det handlar om att hänge sig i exempelvis ett intresse eller i en bok. Det är inte ovanligt att använda ordet lite i samma andemening som ordet slukar. "Jag slukar i mig boken" eller "jag frossar i sköna svenska deckare". Så varför har det blivit så negativt när det handlar om mat? Kanske för att vi har ett sådant överflöd samtidigt som vi också är medvetna om att "för mycket" inte är bra för oss?

Vi möts ofta av olika program och förslag på hur vi ska kunna bli mer hälsosamma och friskare, men det är inte ett nutidsfenomen att tänka på vad vi äter. Det gjorde man redan

långt tillbaka i historien och det syns inte minst på olika sätt i Bibeln. Matregler finns i de flesta kulturer och religioner och i de allra flesta fall är de hälsorelaterade avvägningar som ligger till grund för dessa regler, tillsammans med praktiska avvägningar över vilken mat som inte lämpade sig i ett visst klimat där det inte fanns möjlighet att bevara råvarorna kallt. Ökenfäderna och inte minst Evagrius av Pontos som jag har berört tidigare, upphovsmannen till de åtta lasterna som senare blev de sju dödssynderna, levde i en mycket extrem avhållsamhet och ansåg att det hjälpte dem att leva närmare Gud. Det är inte så svårt att förstå att frosseri då ansågs som en farlig last. Men det var inte därifrån

det uppkom. Frosseri var redan ett begrepp. Jesus beskylls i Lukas-evangeliet 7:34 för att vara en frossare för att han delar måltid med samhällets utstötta i stället för att avstå från mat som många profeter gjorde. Författaren till Jesus Syraks visshet låter väldigt nutida när han skriver: "Sukta inte efter allsköns läckerheter och hänge dig inte åt frosseri. Ty överdrivet ätande leder till sjukdom och omåttlighet är granne med ohälsan. Omåttlighet har blivit många död, men den försiktige förlänger sitt liv." (Jesus Syraks visshet 37:29–31)

Det är med respekt för den egna kroppen och hälsan som frosseri utmålas som negativt och måttlighet är ett ideal som passar in också i vår tid. Det är mycket som talar om vikten av att inte äta för mycket, att äta rätt och att motionera för att må bra och leva längre och vi har lärt oss mycket mer om hur våra liv påverkar klimatet och att en förändring till en enklare livsstil med till exempel grönare mat, mindre matsvinn och mindre resande kan bidra till att minska vår klimatpåverkan. Jesus Syraks visshet skrevs troligtvis för 2200 år sedan, men det skulle lika gärna kunna vara skrivet i dag om än med lite nyare språkdräkt. Jag kan bara gå till mig själv och inse att jag kan känna dåligt samvete om jag upplever att jag ätit lite för mycket eller tagit en extra macka på kvällen. Jag har nog lättare att använda det engelska uttrycket "to indulge" för sådana tillfällen, på svenska översätts det till att "unna mig". Det borde inte ge dåligt samvete. Åtminstone tycker inte jag att det borde göra det, men det är på något sätt inbyggt att tänka så och mat väcker starka känslor av både enorm glädje och lust men också avsmak och dåligt samvete. "Det är äckligt!" kan mina barn skrika om det blir lax. Får de maten för sent kan det också bli reaktioner på grund av lågt blodsocker och hunger. Som vuxen har jag kvar de där dragen men har lärt mig kontrollera dem bättre. Jag kan fortfarande bli rätt låg innan jag får i mig min första kopp kaffe på morgonen eller väntar för länge med maten, eller dricker för lite vatten.

Mat och dryck är viktigt för oss, för vår hälsa och vårt välmående men finns också som ett redskap för att skapa lite extra glädje och gemensam upplevelse. Måltiden är ett sätt att umgås och mötas och dela upplevelser

och i den miljön kan också samtal ta sin början och ensamhet motverkas. I den kristna traditionen finns måltidsgemenskapen som ett centralt tema. I måltidsgemenskapen delar vi liv tillsammans och de första kristna församlingarna firade i samband med deras gudstjänster något som kallas för agapemåltid, en kärleksmåltid och som närmast kan beskrivas som ett sorts knytkalas där alla tog med sig något utifrån, vad de hade förutsättningar till och sedan delade alla lika. Det visade sig att detta kunde missbrukas och Paulus går hårt åt församlingen i Korinth där några tog väldigt mycket på bekostnad av de andra deltagarna vid bordet när han skriver: "var och en tar genast för sig av sin egen mat och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad" (1 Kor 11:21). Han går vidare med att fråga dem "skall de som inte har något behöva skämmas?". Paulus menade att frosseriet i detta fall skapade klyftor och orättvisor som inte skulle förekomma i deras mellanmänskliga gemenskap. Status och makt skulle inte få styra fördelningen av resurserna utan var och en skulle dela lika, det skulle vara ett givande efter var och ens möjligheter och förutsättningar, för att sedan kunna få ta emot.

Jag minns hur en broder i Taizé berättade på ett bibelstudium hur kollekten i dagens gudstjänster, alltså att vi ger pengar till något välgörande ändamål innan vi tar emot nattvarden, var kopplat till detta "knytkalas" där man först gav efter sin förmåga för att sedan få ta emot. Jag minns att jag blev mycket berörd av den bilden och plötsligt förstod jag kollektens plats i gudstjänsten, det är för att jag ska kunna få ge för att sen få ta emot. Det är en solidarisk och rättvis livshållning som vi åskådliggör genom denna rituella handling av att ge och ta emot. Därefter får jag med alla människor som lev, lever och kommer att leva samlas runt altarets bord, tillsammans med medmänniskor från olika bakgrunder och sammanhang.

Den kristna livshållningen gör gällande att alla människor hör ihop som medborgare på denna jord och att mitt liv och mina val påverkar andra människor och påverkar vår miljö. Frosseriet som dödssynd speglar en livshållning som går emot detta. Som bara ser till mig själv. Frosseri är inte att ta en extra nattmacka eller öppna

upp godispåsen utan att leva på ett sätt som skadar andra och som skadar den jord vi lever på bara för att jag själv skall få njuta och ha det bra.

Björn Nilsson
präst i Lena församling

Bibelfördjupning

Under fem kvällar i höst finns möjlighet att fördjupa sig i Gamla testamentet och profetierna om Messias. Varje träff fokuserar på något tema och bibeltexten sätts in i dess ursprungskontext och sedan jämför vi med vad vi vet om Jesus och vad som står om honom. Ingen förkunskap behövs utan vi utforskar bibeln tillsammans och tar chansen att lära oss mer. Välkommen till berikande möten!

Tid: Tisdagar kl 19, efter mässan 18.30

Datum: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11

Plats: Storstora församlingsgård
Samtalsledare: Kristina Lockner

Gudstjänstprat

Första tisdagen i månaden: sept–dec, kommer erbjuds möjlighet att samlas för att prata gudstjänstliv kl 19–20 – direkt efter mässan. Under en timme ser vi framåt mot kommande gudstjänster, pratar kring teman och texter, psalmer och böner. Alla är välkomna, en gång eller alla fyra kvällar. Datum: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12. Plats: Storstora församlingsgård

Bibellördag ute

Samtal och bön under vandring och avslut vid lägerelden. För den som vill finns möjlighet att läsa lite ur en bok innan samtalet. Vi möts vid stora parkeringen vid Storskogen. Välkommen med! Inga förkunskaper! Tid: kl 10.30–12.30

Datum: 11/9 och 9/10

Plats: Storskogen, Storstora
Anmälan och mer information:
karolina.adlarson@svenskakyrkan.se
eller till expeditionen 018-36 62 10.

Faktaruta

I några nummer av Kyrkbänken har vi valt att skriva om de sju dödssynderna. Valet av dödssynderna gjordes främst på grund av att det är ett spännande ämne som vi vet så lite om men också för att vi i Ärentuna kyrka har dödssyndsmannen som en målning på västra väggen. Vad var det som både skrämde och fascinerade dåtidsmänniskan att inkludera denna bild bland målningarna i kyrkan? Vad som ledde konstnären att måla den bilden får vi nog inte svar på men vi förstår att det var

ett ämne som lyftes fram på denna tid och något man varnade för. I sin bok De 7 dödssynderna skriver Inga-Märtha Ericsson att "synd är handlingar som förstör relationer, relationen till Gud och relationer till andra människor medan dödssynderna är destruktiva attityder som kan leda till onda handlingar och trasiga relationer" (s 14). Den första kända klassificeringen av dödssynder gjordes på 300-talet av ökenfäderna men de fick sitt uppsving under medeltiden genom konst

och litteratur. Vi skriver om en av dessa dödssynder per upplaga av Kyrkbänken samt dess motsats i dygderna.

Dödssynd – Dygd
Högmod – Ödmjukhet
Girighet – Generositet
Vällust – Kyskhet
Avund – Medmänsklighet
Frosseri – Måttfullhet
Vrede – Tålmod
Lättja – Flit

Mellan två evigheter

Det är märkligt hur tiden stannar upp! Vi är mellan två evigheter. Den första evigheten var tiden innan pandemin. Den andra evigheten är tiden efter pandemin. Vår tid har delats upp före och efter pandemin.

Vi har blivit varse hur skört livet kan vara. I ungdomen tror man lätt att man är odödlig och inget eller ingen kan göra en illa. Men under de sista arton månaderna har vi fått tänka om och vi har fått omvärdera livet och allt därtill. De flesta av oss har kanske kommit i kontakt med pandemin och sett vad den kan göra med oss människor. Men livet måste gå vidare!

Nu drar sommaren bort och hösten är här och tiden av färger i gult och rött som pryder vårt vackra land. Vi kan få träffa vänner, familj, arbetskamrater, skolkamrater och få kramas. Många människor har de sista arton månaderna gått igenom en tid av ensamhet och saknad av nära, kära, grannar och vänner. Trots att vi går mot hösten med dess mörker, så stundas ljusare tider och vi kan i den bästa av världar träffas i församlingens olika verksamheter. Hela hösten är planerad med gudstjänster, grupper, pastoratsresa mm. Förhoppningsvis går allt att genomföra. Givetvis uppdateras och anpassas verksamhet, träffar mm efter aktuella råd och restriktioner. Pastoratets medarbetare önskar er alla en fin höst och vill gärna dela ljus, hopp och framtid med er.



Charlotta Nilsson
Diakon



Pastoratsresa

Välkommen hem till herr Linné!

Buss avgår:

- 8.30 vid Klubbis, Skyttorp
- 8.55 Påstigning Tensta kyrka och efter vägen till Skyttorp
- 9.05 Påstigning Vattholma skola
- 9.15 Påstigning Storvreta församlingsgård

Vi hoppas att resan kan komma att genomföras, men p g a rådande omständigheter kring restriktioner genomförs pastoratsresan med ett begränsat antal platser. I och med att läget kan ändras vad gäller nya restriktioner kan resan komma att ställas in.

Har du frågor är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller diakonen. Kontaktinfo sid 15.

Program:

- 9.45 busskaffe vid Danmarks kyrka
- 10.15 morgonbön och visning av kyrkan.
- 11.00 avfärd till Linnes Hammarby
- 11.30 Linnes Hammarby
- 12.30 Lunch på café Sara.
- 13.30 avfärd till Botaniska trädgården.
- 15.00 Kaffe på Café Victoria
- 16.00 Hemfärd.
- 16.30 Ankomst Storvreta
- 16.40 Ankomst Vattholma skola
- 16.50 Ankomst Tensta kyrka
- 17.15 ankomst Klubbis, Skyttorp.

Kostnad: 300 kr. Betala med jämna pengar på bussen. Swish går också bra. Anmälan: Senast 6 september till Pastorsexpeditionen.

Änglabygdsveckan 2021

Under vecka 39, veckan som leder upp till Mikaelidagen den 3 oktober, även känd som änglarnas dag, firar Lena församling Änglabygdsveckan genom att bjuda skolorna i pastoratet på aktiviteter på Trekanten. Vuxna inbjuds till en öppen film- och samtalskväll på temat änglar kl 19 på torsdag 30 oktober! (Film bestäms senare.) Allt avslutas med en festlig helg!

Först ut är konserten Musik i Änglanatten på lördag 2 oktober kl 22 i Lena kyrka. På söndagen kl 11 firas den numera traditionsenliga Änglabygds-mässa i Lena kyrka, en gudstjänst som skapats för Vattholma och Lena församling för att lyfta fram vår vackra bygd. Det blir en festlig högtid tillsammans med kyrkokören och musiker. Så välkomna, både stora och små änglar, till denna vecka!

Björn Nilsson



Sommarcaféminnen

Årets Sommarcafé i Storvreta blev en härlig succé med många besökare som med gott avstånd till varandra njöt av sol, värme och svalkande glass! Nytt för oss på Sommarcaféet var att vi fick ha öppet på onsdagskvällarna och också lördagsöppet fram till kl 19.30, och det var fantastiskt mysigt! Vi hade grillarna öppna och sålde hamburgare och korv till familjevänliga priser och vi är så glada över att så många kom till oss för att äta, fika, gå tipspromenad, spela kubb och volleyboll i kvällssolen. På lördagen bjöd

duktiga ungdomar på välbekant sommarpop framförd live från scenen vid två tillfällen under dagen. Vi som har jobbat med caféet längtar redan tills nästa år – då hoppas vi att allt med pandemin ligger bakom oss så att vi får avsluta med ett härligt, traditionellt midsommarfirande i Storvreta! Följ gärna Storvreta Sommarcafé på Instagram – vi postar information om nästa års café när det närmar sig och vi vill också väldigt gärna höra vad ni önskar av vårt café 2022:

@storvreta_sommarcafe



Glada hälsningar från Arvid, Hilda, Hugo, Jenny, Malin, Moa, Rebecca, Sara och Sofie.

Dags att nominera

Kyrkoval
6-19 SEP 2021

Nominera personer till församlingens styrelse, mandatperioden 2022-2025

Den kyrkliga organisationen kan vara lite komplicerad. Vattholma pastorat är bildat av Lena, Tensta och Ärentuna församlingar.

Pastoratet har övergripande ansvar och beslutar om personal, ekonomi och fastigheter. Det är också huvudman för begravningsverksamheten.

Det centrala i den kyrkliga verksamheten sker i församlingarna. Varje församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni (kyrkans sociala arbete) och mission. Det uppdraget leder till att det finns verksamhet för barn, öppna gemenskapsträffar på dagtid, körer, dop, ungdomsgupper, konfirmander, konserter, begravningsgudstjänster, samtalskvällar och mycket mera. Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då väljs ledamöter till kyrkofullmäktige, som är högsta beslutande organ i pastoratet och som därmed bl a fattar beslut om budget och kyrkoavgiftens storlek. Styrelse i pastoratet är kyrkorådet som väljs av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige väljer också ledamöter i församlingens styrelse. Som underlag för val av församlingens styrelse ska finnas förslag från ett öppet nomineringsmöte, som hålls i varje församling. Vid nomineringsmötet får alla röstberättigade i församlingen föreslå kandidater till församlingens församlingensråd.

Kyrkofullmäktige väljer också ledamöter i församlingens styrelse. Som underlag för val av församlingens styrelse ska finnas förslag från ett öppet nomineringsmöte, som hålls i varje församling. Vid nomineringsmötet får alla röstberättigade i församlingen föreslå kandidater till församlingens församlingensråd.

Församlingensrådets uppgift avser de olika verksamheter som äger rum i församlingen. Vad ska prioriteras? Saknas någon verksamhet eller kan något läggas ned? Hur når vi ut med kyrkans budskap? Hur ska gudstjänsttschemat se ut nästa termin? Bl.a. dessa frågor men även sådant som gäller den egna kyrkan och kyrkogården hör till det som hamnar på församlingensrådets bord.

Du kan bara nominera kandidater till församlingensrådets styrelse vid ett av nomineringstillfällena. Valbara och därmed också möjliga att nominera är de som tillhör någon av pastoratets församlingar och har fyllt 18 år. Val av ledamöter i församlingensrådets styrelse ska ske när det nyvalda kyrkofullmäktige har sitt första sammanträde den 1 november 2021 i Storvreta församlingsgård. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

[Nedan följer datum och plats för nomineringsmöten till församlingensråd i respektive församling.](#)

Ärentuna församling

Söndagen den 17 oktober
Söndagen den 24 oktober
Nomineringsmötena är i Storvreta församlingsgård efter gudstjänsten.

Lena församling

Söndagen den 24 oktober
Nomineringsmötet är i sockenstugan efter gudstjänsten.

Tensta församling

Söndagen 10 oktober
Nomineringsmötet är i bygdegården efter gudstjänsten.

POSK

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

POSK är en valgrupp som består av personer som är aktiva i Svenska kyrkan och är engagerade i kyrkans liv. Vi vill reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhället. Kyrkans verksamhet och framtid skall ledas av personer som är engagerade för kyrkan.

Vår vision är att våra församlingar får vara mötesplatser för alla som söker en fördjupad gudsrelation och livstolkande samtal. Vi vill att församlingarna ska erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning och vara en gemenskap där man ser och tar tillvara på varje männis-

ka som en gåva i församlingens liv. Vi önskar att kyrkan på olika sätt förmedlar tillit, befrielse och livsmod till människor som bor och vistas i vårt pastorat.

Detta vill vi arbeta för
Kyrkan ska vara en plats där människor med olika bakgrund, förutsättningar och ålder kan mötas i en öppen gemenskap. Barn och ungdomar ska prioriteras. Vi vill satsa mer på kontakten med skolorna, musik, läger, resor, vandringar och annat som kan ge unga människor livsvägledande upplevelser. Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv. Därför vill vi

arbeta med att utveckla gudstjänstlivet och söka gudstjänstformer som passar alla. Ideellt engagemang ska stödjas och uppmuntras. Musik och körverksamhet för alla åldrar ska finnas och utvecklas. Bra lokaler ska finnas i våra församlingar. Under förra mandatperioden var vi med och beslutade om renoveringen av Kyrkans hus i Skyttorp med tillbyggt kapell, och att askgravlundar med namnplattor skulle finnas i alla församlingar. Nu vänder vi blicken mot lokalbehoven i det växande Storstvreta, inkl Fullerö hage/Södra Storstvreta.

Diakonin – kyrkans sociala arbete och samhällsengagemang – ska stödjas, t ex genom besökande verksamhet bland människor i deras vardag. Gemenskap i den världsvida kyrkan och mellan människor från olika kristna traditioner i vårt samhälle ska främjas och utvecklas. Samarbetet mellan församlingar, skolor och föreningsliv ska utvecklas. Engagemanget för global rättvisa och solidaritet, ska främjas. Vi vill driva ett aktivt miljö- och klimatarbete och vårt pastorat ska vara delaktigt i skapandet av ett hållbart lokalsamhälle.



Socialdemokraterna

Rösta för allas lika värde och rätt!
Viktiga värden står på spel den 19 september. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda Svenska kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör en liten men viktig insats för att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och människors lika värde. Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!
Vi vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka!
Det betyder att Svenska kyrkan ska välkomna till delaktighet, att vi ska bli ännu bättre på att möta

människor där de finns.
Vi vill att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla!
Det betyder att den ideella kultur- och musikverksamheten ska stimuleras, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att barn och ungas kompetens ska tas tillvara i hela verksamheten.
Vi vill kämpa mot diskriminering!
Det betyder att Svenska kyrkan ska verka för att alla – oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg – ska behandlas lika i vårt samhälle. Vår målsättning är också att alla präster i Svenska kyrkan på sikt ska vilja viga samkönade par,

något annat är inte rimligt i en kyrka som vill bejaka livslång och trogen kärlek.
Vi vill att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet!
Det betyder att vi ska satsa stora resurser i arbetet för en klimatsmart kyrka. Vi ska gå före i den gröna omställningen, både i kyrkans egen organisation och i dess kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.
Vi vill att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas!
Det betyder att kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom ett ökat samarbete med den gemensamma

sektorn och frivilligorganisationerna. Det betyder också att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och det internationella arbetet.
Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare!
Det betyder att alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö, schysta villkor och rätt till kompetensutveckling. Delaktighet och jämställdhet ska vara hörnstenar i Svenska kyrkans personalpolitik.



Värna kyrkan i Vattholma pastorat

Kyrkan är byggnad; kyrkan är husrum. Kyrkan är människor samlade till gudstjänst under samma tak eller på samma hemsida och som finner glädje i hela Guds skapelse och handlande med oss. Kyrkan är alla döptas synliga och osynliga gemenskap i Kristus här hemma i våra församlingar och så runt om i landet och hela jorden över, tiderna igenom. Kyrkan hemmavid, i församlingarna Tensta, Lena och Ärentuna har sina medeltida kyrkor att bruka och bevara, kompletterade med Katarinakapellet vid Kyrkans hus i Skyttorp, Församlingsgården

Trekanten i Vattholma och den i Storstvreta med dess kapell. Kyrkan hemmavid är burens av traditioner lika tydliga som kyrkoåret. Det som prövats och befunnits värdefullt har lämnats över till oss, att vi, i vår tur, vill berika och vidareföra detta och hålla tron levande. Det gör vi tillsammans och självklart ekumeniskt också i fortsättningen. Tillsammans bildar de tre församlingarna Vattholma pastorat, som handhar ekonomi, personal, fastighetsskötsel och begravningsväsende. Anläggandet av askgravlundar är snart fullföljt och delar av

kyrkogårdarna har fått ängskaraktär. Det miljömedvetandet och kompletterande planering av enstaka träd skulle göra kulturlandskapet uthålligt – planering på sikt är hellre trettio år än tio. Klok hushållning, varsamhet i ekonomin och i mötet med människor under livets alla skiften, där har vi alla en uppgift att öva på. Tillsammans sker det allt bättre.



Kristdemokrater i Svenska kyrkan för en Levande kyrka

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan (KR) i Vattholma Pastorat vill:
– verka för EN LEVANDE KYRKA – för hela familjen och alla åldrar, med undervisning, och utåtriktat arbete för både dem som är döpta och tillhör kyrkan och dem som inte är det.
– verka för goda ekumeniska relationer, såväl i internationella sammanhang, som nationellt.
– stå för "förvaltartanken" – att väl förvalta ute- och innemiljö i våra kyrkor, lokaler och andra fastigheter på ett ekonomiskt, klokt och hållbart sätt.

– stödja och bidra till att den kyrkliga verksamheten i vårt pastorat fortsätter utvecklas och bli än mer känt, så att fler människor kan nås med evangeliet och komma i kontakt med kyrkan.
Exempel på pastoratets verksamheter:
Pastoratets viktiga utåtriktade arbete med "Bibels sanningar" i klasser på mellanstadiet är en möjlighet för barn att få kunskap om Bibeln på ett enkelt sätt och få kontakt med kyrkan i bygden.
Kyrkans Öppna förskolor som når unga familjer från

olika bakgrund och etnicitet är en annan viktig verksamhet i vårt pastorat, liksom de olika bibelstudie-, musik- och gemenskapssamlingar som finns. Vi är glada för arbetet med allt från barn- Alpha-kör- och seniorgrupper, till lunchservering, sommarcafé, konsertkvällar och gudstjänster där alla känner sig välkomna.

I Kyrkovalet 2021 har KR följande kandidater för Vattholma Pastorat: Mattias Bäckman, Anna-Karin Vaz Contreiras, Bengt Svedlund, Ulla Alm och Johan Norum
Om du har röstsedel – Rösta i kyrkovalet i September!



Fotbollsskola med rättvisemärkta fotbollar

Under vecka 24 ägde Vattholma IF:s fotbollsskola rum och det var rekordmånga barn anmälda. Lena församling sponsrade fotbollsskolan med att fotbollarna som användes under veckan var rättvisemärkta och varje barn fick en rättvisemärkt fotboll med sig hem. 60% av världens alla fotbollar sys för hand i en region som heter Sialkot i Pakistan och

förhållandena för arbetarna har många gånger varit mycket undermåliga och i många fall har barn behövt arbeta istället för att gå i skola eller tillåta sig att vara barn för att familjen ska ha råd att leva. FN:s barnkonvention som nyligen blev lag i Sverige säger att varje barn har rätt till fritid och vila, till att gå i skolan och få kläder och mat bland mycket annat. Tyvärr är inte detta

en självklarhet även om det borde vara det! Rättvisemärkningen som kallas Fair Trade betyder att fotbollen är sydd i en fabrik som respekterar arbetslagar och där barnen till arbetarna kan få gå i skolan och den extra premien som Fair Trade lägger på priset för sin märkning är en summa som går oavkortat till ett projekt som kommer arbetarna till del. Det kan handla om att rusta upp en skola, gräva brunnar eller ge hushållningskunskap m.m. Även bollar som är märkta med FIFAs godkännande strävar mot att fabriker ska följa arbetslagar och motverka barnarbete sedan det blev uppmärksammat under en VM-turnering för ett antal år sedan om de orättvisa förhållandena vid fotbollars tillverkning. De fotbollar som församlingen sponsrar är både FIFA-godkända och Fair Trade-märkta.

Under tisdagen besökte vi barnen i fotbollsskolan och berättade om bollarna och märkningen samtidigt som vi ledde lekar och tävlingar tillsammans. Barnen fick fundera över var t.ex. choklad och socker i godis kommer från och varför det är viktigt med rättvisemärkt och med regler såsom barnkonventionen. I fotboll är det också viktigt med regler. Barnen fick tävla i klädstafett, fotbollens version av fruktsallad och de äldsta pojkarna utmanade oss till en orättvis match. Vi tre mot 21 pojkar. Då band vi fast deras ben för att jämna ut spelplanen! Allt avslutades med att de fick provsmaka Fair Trade-märkt godis vilket de tyckte var jättegott! Det var en mycket rolig dag med möten och skratt som gav mersmak.

Björn Nilsson
präst



Nystart, tradition och kontinuitet i körverksamheten

Efter det pandemiska uppehållet hoppas vi nu komma igång med körerna i Tensta och Lena.

Tensta Lena kören har under året varit framföranden i mindre grupp till högtidsdagarna med övning i Zoomformat. Till höstens start välkomnas nya sångare som vill vara med och sjunga med de lite mer rutinerade. Det finns plats i samtliga stämmor även om sopraner och

tenorer är extra välkomna. Viss notläsning/körvana är ett plus. I höst kommer Tensta och Lena kyrkokör medverka: 3/10 Änglabygdsmässan i Lena kyrka. 6/11 Minnesgudstjänsterna i Tensta och Lena. 28/11 Första Advent. 15/12 Julstämning i Lena kyrka. 25/12 Julottan i Tensta. Övningstid onsdagar kl 19–21 i Trekanten, start

Kören **Joyful Noise** är öppen för alla som vill prova på att sjunga i grupp med mycket nutida låtar på repertoaren. Kören övar i Skyttorp varannan torsdag kl 18:30–20 med start 9/9.

Barnkören i Skyttorp kör igång den 31/8 på vanlig tid, tisdagar 14–15.

Barnkören i Vattholma "Änglakören" kör igång den 1/9 på vanlig tid, onsdagar 14:00–14:45. Därefter övar de lite större barnen i **"Lena röster"** från 14:45–15:15. Tillsammans kommer barnköerna medverka i höstens musikal, Moder jord och Mister Fnatt den 24/10, på FN-dagen.

Välkomna till hösten! Nu KÖR vi!!

Martin Svensson
körledare

FN-dagen 24 oktober

FN-dagen uppmärksammas i **Lena kyrka** med musiken *"Mr Fnatt och moder jord"* som framförs av barnkören i Lena församling och deras ledare. Efteråt bjuds alla på kyrkkafe och saft i sockenstugan! Samtidigt sker nomineringsmöte till församlingsrådet.

I **Katarinapellet** i Skyttorp firas FN-dagen med en temagudstjänst kl 18. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter och globala målen är alla viktiga teman som lyfts i den här gudstjänsten. Alla-kan-sjunga-kören Joyful Noise under ledning av Martin Svensson medverkar.



Hantverk i gemenskap

Stickcafé i Tensta
Tisdagar jämna veckor kl 18–21 i Tensta sockenstuga. Start 7 september. Kontaktperson: Ewa Jansson; 070 651 28 34

Syjunta i Storvreta
I all enkelhet träffas vi, pratar, handarbetar, om man vill och fikar så klart. Pris 20 kr. Kl 18–20.30 följande onsdagar: 8 sept, 22 sept, 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec.

Hantverkscafé i Lena
Tisdagar kl 18 i Trekanten

Tensta kyrkliga syförening
Torsdagar jämna veckor kl 11–13.30. Syföreningens träffar har främst gemenskapen i fokus men engagemanget utåt är stort. Syföreningen har under sommaren drivit sommarcafé vid Församlingssalen i Tensta till mångas stora

förtjusning. I höst är de med och delar ut Bibel för barn till församlingens 5-åringar och Syföreningen ansvarar sedan för smyckning och kyrkkafe på Tacksägelsedagen. All behållning från de olika sammanhangen går till välgörande ändamål. Syföreningen välkomnar gamla som nya medlemmar! Kontaktperson: Kerstin Johansson, tel: 0730 64 97 92

Hantverksgudstjänst

Vi gör ett nytt försök att bjuda in till hantverks-gudstjänst en vardagkväll i Tensta. Förra hösten blev en av två planerade kvällar av. I skrivande stund är bara den missade gången planerad för i höst men det är inte otänkbart att det blir en till. Håll utkik på facebook-sida, hemsida, predikoturer, affischer etc. Tisdag 5 oktober kl 19 Läderarbete i Församlings-

salen. Material finns till självkostnadspris. Anmäl gärna direkt till kyrkvaktmästare Cecilia Johansson, som kommer att hålla i kvällen.



Ett stort tack till Syföreningen med vänner som genomfört Sommarcaféet i Tensta varje fredag hela sommaren! Helt fantastiskt, trevligt och gott!



Drop in dop

Det är aldrig för sent att bli döpt! Lördagen den 2 oktober bjuds det in till dop i Storvreta församlingsgård och kapell. För dig som vill bli döpt, för er som det "inte blev av" när barnet var litet, för dig som bara är tacksam över att allt redan är ordnat, här är tillfället i höst!

kl 11–15 finns präst, musiker och kanslist redo att prata dop och hålla i en fin dopgudstjänst just för dig. Efter dopet står tårtbordet uppdukat i Stora salen för dopfest. Ingen förbokning behövs. Vill man ta med sig fler än bara familjen gör man det. Det är enkelt,

komlicerat och helt gratis. Dopklämning finns att låna. Ballonger till alla barn och presentpåse till dopföljet. Dopet är ofta den lilla människans första stora fest och ett fint tillfälle att bli välkommen in i både den närmsta familjen och den större gemenskap som är kyrkan, Guds familj. I dopet bekräftas uppdraget som människa: att vara Guds medarbetare och verka för Guds rike här på jorden. Varje människa (!) är viktig och värdefull just för den individ den är. Det poängteras i dopet. Genom dopet blir man också medlem i Svenska kyrkan, vilket har den praktiska betydelsen att man inte bara har tillgång till kyrkans verksamhet – den är öppen för alla – men också får riktad information om den. Man riskerar på så

sätt inte att missa viktig information om t ex konfirmandverksamhet, utflykter, andlig fördjupning eller annat. Som medlem är man dessutom röstberättigad redan från 16 års ålder i Kyrkovalet.

Välkommen på dop!

hälsar Jenny Storm
på expeditionen

Björn Nilsson och Eva Åström,
präster

Öppen kyrka

En söndag i månaden finns församlingsprästen på plats i Tensta kyrka oftast i samband med gudstjänst. Kom och prata lite eller bara passa på att titta in och tända ett ljus. Följande söndagar kl 11–14 gäller: 12/9, 17/10, 14/11 (i församlingssalen), 12/12. Dessutom öppet lördagarna 11/9 och Alla helgons dag 6/11.



Varannan torsdagar fr.o.m. 9/9: kl 18 Efter-maten-gudstjänst
Torsdagar har Kyrkans hus öppet från kl 16. Kl 17 serveras mat till självkostnadspris, helst tillagad av någon frivillig volontär eller familj. Efter maten firar vi en enkel gudstjänst där sångerna och bönerna alltid är desamma och barnen får vara kyrkvårdar. Gudstjänstansvarig är församlingsprästen Kristina Lockner. Om du kan tänka dig att ta hand om matlagningen en torsdag, kontakta församlingsassistent Emmeli Andersson för mer info och planering.

Kyrkmålningar, skördefest och nomineringsval

Tacksägelsedagen den 10 oktober hamnar vi återigen i väggarnas värld då några av alla kyrkans målningar är i fokus i gudstjänsten. Förra året bekantade vi oss med kyrkans skydds-helgon. Denna gång ska vi rikta in oss på framför allt änglar och instrument. Tensta spelmannslag med-verkar i gudstjänsten som börjar 9.30. Förhoppningsvis medverkar även traditions-enligt Tensta kyrkliga sy-förening med att smycka kyrkan och sedan bjuda in till kyrkkaffe med skördelotteri. Vid detta tillfälle ska församlingen också passa på att nominera engagerade människor till församlingsrådet. Kanske har du själv lust att ställa upp eller vet någon som du tycker borde vara med. Kom och var med!
Välkommen till en fin temagudstjänst i väggarnas värld följt av kyrkstämman!

Fackeldans

Söndag 26 september kl 18 firar vi en kvällsgudstjänst med mycket folkdans i och utanför Tensta kyrka. Då medverkar barn och unga ur Tensta folkdanslag inne i kyrkan och efter gudstjänsten går vi ut i höstkvällen för att vara med om folkdanslaget dansar och sjunger med facklor i händerna. Förra året var detta magiskt och förväntan är stor även i år.

Vardagsgudstjänster

Varje vecka firas någon form av gudstjänst i Katarinakapellet i Kyrkans hus i Skyttorp, varannan vecka morgonmessa och varannan vecka efter-maten-gudstjänst. Det är enkla, opretentiösa gudstjänster som är tänkta att "hinna med" i livspusslet. Så fort det blir september börjar det. Fredagar udda veckor fr.o.m. 3/9: kl 8 Morgonmessa



Megaöppethus

29 augusti kl 11–13 fylls Kyrkans hus trädgård av aktiviteter för alla åldrar. Det blir tipspromenad, ansiktsmålning, pintillverkning, bok-fiskdamm, upplevelsevandring utifrån Frälsarkransen, fairtradeförsäljning och information om både internationella arbetet och pastoratets verksamheter. Vid grillplatsen kan man köpa burgare och korv till familjevänliga priser. Allt överskott denna dag går dessutom till Act Svenska kyrkans arbete i pandemins spår. Kl 13 Gudstjänst med bibelutdelning till 5- och 10-åringar och utdelning av dopdroppen till dem som döptes i Tensta församling 2020. Spontanbarnkören medverkar. Efteråt blir det dopfest med go'fika till alla.



Sensommarträff i Tensta

I samband med Kulturarvsdagarna bjuder Tensta församling in till en heldag fylld med aktiviteter och gemenskap. Lördag 11 september från kl 11 håller kyrkan öppet med visningar till kl 14. På området runt kyrkan finns det möjlighet att gå tipspromenad. I Sockenstugan hoppas vi på en utställning med hantverk från förr och nu. Utanför Församlingssalen, vid klockstapeln, kommer det att finnas möjlighet att prova på olika spel och lekar inklusive klassiska stafetter och sånglekar. Dessutom är grillen igång och fika finns så klart. Från kl 13 blir det Öppen scen för alla åldrar. Kl 16 avslutas dagen med Sång och jazz i kyrkan.

Uppstart med "Svängrum" i Tensta

Den 11/9 kl 16 blir det jaggig uppstart i kyrkan med allsång, tankvärda texter och trivsamma tonlekar. Gamla och nya sånger och psalmer som inbjuder till eftertänksamhet och gemenskap med glimten i ögat. Kristina Lockner och Martin Svensson sjunger och spelar tillsammans med församlingen och inbjudna artister.

Onsdagslunch i församlingssgården Trekanten

15/9 Pastoratsresa, se sid 6.
13/10 Sopplunch
10/11 Sopplunch
8/12 Adventslunch
Anmälan till luncherna till Gabriella Bjurström.



Äntligen

Då pandemireglerna lättades för lägerverksamhet den 1 juni kunde pastoratet äntligen få bjuda in våra små församlingsmedlemmar till dagläger. Två fullsatta läger genomfördes under de första veckorna av sommarlovet. Dagarna fylldes med pyssel, bad, lek och massvis av skratt. Nu ser vi fram emot att kunna starta upp alla våra barnverksamheter till hösten.

Barn- och familjeverksamhet

Kyrkans Hus, Skyttorp

Barntimmar 4–5 år
onsdagar 15.30–17
Miniminiörer fsk–1:an
torsdagar 14–16
Miniorer 2:an–3:an tisdagar 15–16.30
Barnkör fsk–6:an tisdagar 14–15
Öppet hus. tisdagar och fredagar 9–12.
Anmälan:
Emmeli Andersson.
emmeli.andersson@svenskakyrkan.se
0702303773

Trekanten, Vattholma

Måndagar: Öppet hus 9–12,
Miniminiörer 13.30–15.30 (fsk–2)
Onsdagar:
Barnkör 12.30–15.30 (mellis 13.40–14, sång för de yngre 14–14.45, sång för de äldre 14.50–15.20),
Juniorer 15.30–17 (5–6)
Torsdagar: Öppet hus 9–12,
Miniorer 15–16.30 (3–4)
Anmälan:
Gabriella Bjurström,
gabriella.bjurstrom@svenskkyrkan.se

Storvreta församlingssgård

Måndagar 13.00–15.00
Öppen förskola i föräldra-regi
Tisdagar: 9.30–10.15
Musiklek (anmälan) barn 1–3 år tillsammans med vuxen
15.00–16.30
Tisdagskul Fk–åk 3
Torsdagar: 9.30–12.00
Öppen förskola 0–2 år med småbarnssång
14.00–5.00
Sångsvamparna fr Fk, fika fr. kl 13.30
Fredagar: 9.30 – 13.00
öppen förskola, alla åldrar
möjlighet till grillning

Öppen förskola startar v. 35 och barngrupperna v. 36.
Ingen verksamhet v. 44.
Höstlov
Förskolan stängd v. 46 p.g.a annan verksamhet Kontakt: Ingrid Ivarsson
ingrid.ivarsson@svenskakyrkan.se
tel. 070–362 68 80
Sångsvamparna:
margareta.ranudd@svenskakyrkan.se
tel. 070–584 44 84



HOPP OCH LÄNGTAN musik av
SIMON & GARFUNKEL, N. STRÖMSTEDT, TOTO mm
Storvreta församlingssgård sön 22 aug kl 18 FRI ENTRÈ

Svenska kyrkan
VATTHOLMA PASTORAT

Ungdomsgrupper i Vattholma pastorat

Jämna onsdagar

Konfa 2.0, då vi tillsammans gör de sakerna ni tycker bäst om från er konfirmand-tid.
Storvreta församlingssgård
jämna onsdagar
18.00–21.00
Ansvarig ledare: Mattias Boije 070 730 03 84

Alla torsdagar

Rollspelsgrupp för er som vill träffas och spela rollspel och brädspel tillsammans. I samarbete med Storvreta fritidsgård.
Storvreta församlingssgård
torsdagar 17.00–21.00
Ansvarig ledare: Samuel Holmberg 070 366 82 91
www.svenskakyrkan.se/vattholma/rollspel

Varannan måndag

NY GRUPP för årskurs 4–6 – Superjuniorer!
2 timmar maxat med aktiviteter av olika slag. Allt från skattjakt till bakning – aktiviteterna anpassas efter gruppens vilja och behov.
Kyrkans Hus i Skyttorp varannan måndag ojämnta veckor med start 13/9. 15.00–17.00. Barnen tar sig till och från gruppen på egen hand.
Vid frågor kontakta Mattias Boije på mattias.boije@svenskakyrkan.se
För anmälan gå in på: /www.svenskakyrkan.se/vattholma/superjuniorer
Antalet platser begränsat till 20.

Höstlovskul

Höstlovskul för pastoratets barn, måndag på höstlovet kl 9–17. Mer info kommer i respektive grupp.



Ur församlingsboken

Tensta församling

Döpta

12/6 Gabrielle Celine Wendin Löwgren
3/7 Felicia Pia Ingela Lindh

Konfirmerade

13/6 Tyra Rubbetoft

Vigda

12/6 Oskar Sjödin och Jessica Jansson

Avlidna

21/5 Rolf Ericsson
18/6 Ritva Strand

Lena församling

Döpta

10/7 Milton Lars Christer Hellman

Konfirmerade

27/6 Tove Leander Rönnegren

Vigda

29/5 Johan Lagerlund och Cecilia Engberg

Avlidna

4/5 Bert Erik Hedman
7/6 Gunnar Eriksson

Ärentuna församling

Döpta

29/5 Freja Martin Pettersson
5/6 Maja Annelie Elizabeth Lester

22/6 Astrid Johanna Katarina Hägglund

26/6 Maximilian Johannes Pirilä

Konfirmerade

13/6 Leana Ahlstav
Thea Berggren
Izabelle Björnström
Elin Carlsson
Emma Eriksson
Gustav Hildman
Sigrid Iverhed
Dexter Nybäck
Viktor Samuelsson
Moa Söderqvist
Alice Willén
Theodor Vänman

23/6 Frida Lindfors
Emma Östman

27/6 Maja Eriksson
My Gardewik
Viktor Högberg
Beatrice Jansson
Nea Nohrstedt
Freja Pettersson
William Strandell
Emma Strömselius
Nordenstrand
Hugo Åkerman

3/7 Vera Israelsson
4/7 Sofia Eich

Avlidna

6/5 Kjell Johansson

Välkommen att vara volontär

"Gillar du att handarbete och att vara en del av en härlig grupp?

Vi söker dig som vill vara del av en grupp volontärer som ska ansvara tillsammans med diakonen för vår syjunta i församlingsgården i Storvreta. Gruppen träffas varannan onsdag kväll med början i september månad, där vi möter våra församlingsbor och umgås i all enkelhet med gofika. Du behövs och vi ser fram emot att träffa Dig. Hör av dig till Charlotta Nilsson

Vi planerar äldreverksamheten i Storvreta och hoppas våra grupper kan komma igång till hösten. Med tanke på corona-viruset och de restriktioner som fortfarande gäller kommer vi att i början av höstterminen ta ställning till hur resten av terminen kommer att se ut. Vi beklagar detta, men våra besökares säkerhet och hälsa måste prioriteras. I tider som dessa, ska vi vara rädda om varandra. Mer info kommer på församlingens hemsida och har du frågor kan du ringa pastorsexp eller diakonen. Charlotta Nilsson

Träffpunkt dagtid

Kyrkans hus i Skyttorp varannan onsdag kl 11.00
En möjlighet till gemenskap med gamla och nya vänner...
Vi träffas och tar del av ett timslångt program och delar därefter en lättare måltid, 50 kr. Anmälan tel. 018-366210 senast måndagen före.

15/9 Välkommen hem till herr Linné. Pastoratsresa, se sid 6.

29/9 Hedvig från Skyttorp reste till kejsarens Kina 1894. Alice Rinell Hermansson berättar om sin farmor och den svenska epoken i Kina.

13/10 Pilgrim's walk for future. Eva Åsjö och Henrik Rosén berättar om sommarens klimataktion

27/10 Har du visor min vän. Fyra vänner och en gitarr sjunger och spelar i Tensta kyrka

10/11 Store Mosse – berättelsen om den stora mossen. Sofie von Knorring visar bilder och berättar

24/11 Brandskydd i hemmet. Daniel Holmgren, Viktoria brandstation

8/12 Adventsandakt och jullunch i Tensta. Martin Svensson, Kristina Lockner.

Kyrkträffen

Välkommen till Kyrkträffen i Församlingsgården i Storvreta där vi träffas för en stund med underhållning och en god bit mat. Kostnad 80 kr.

21/9 Önskepsalmer med Rolf Larsson.

5/10 Framtidsfullmakt. Miriam Tallroth är jurist och arbetar med familjejuridik på Humanjuristerna i Uppsala. Hon ska informera om framtidsfullmakt – en fullmakt där du själv, i förväg, kan bestämma vem som ska hjälpa dig med ekonomiska och personliga frågor om du skulle bli oförmögen att klara detta på egen hand.

19/10 Från Bellman till Hellström. Markus Lagerquist sjunger och berättar om den svenska sångskatten

2/11 Hemlig gäst. 11/11 Naturen runt våra kyrkor. Mats Wilhelm visar bilder och musicerar.

Observera datum: 11 nov en torsdag, i stället för 16 nov.

30/11 musik. Ekeby spelmän gästar oss med folklig musik. Adventslunch, pris 150 kr.

Damernas

Välkommen till en stund i fin gemenskap med lunch, kaffe och kaka. Pris 50 kr.

Tid: kl 12 – 14

28 sept, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov

Plats: Församlingsgården, Storvreta



Adresser

Internet

E-post: vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

De flesta anställda nås på "fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se"

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vattholma Bankgiro: 189-2546

Webb-red: Camilla von Knorring, camilla.von.knorring@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta

Kanslist Jenny Storm tel: 36 62 10
Kamrer Martin Karlsson tel: 31 52 50, 070-546 17 70,
Adm.ass. Helena Hallsten tel: 31 44 85, 070-379 19 29
Informatör Camilla von Knorring tel: 072-731 11 55

jenny.k.storm@svenskakyrkan.se
martin.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Präster och diakon

Kh Eva Åsjö tel: 070-299 52 80
Km Kristina Lockner tel: 070-314 50 44
Km Björn Nilsson tel: 073-0203661
Km Karolina Adlarson tel: 072-740 80 10
Diakon Charlotta Sörensen Nilsson tel: 070-585 13 58

bjorn.w.nilsson@svenskakyrkan.se

charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg tel: 070-36 68 291

Ärentuna

Förs.ped. Ingrid Ivarsson (Swish 123 073 15 70)
tel: 070-362 68 80
Husmor Therése Lagerquist tel: 070-527 72 07
Förs.ass. Mattias Boije tel: 070-730 03 84



Tensta

Kyrkans Hus (Swish 123 657 13 01)
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta
Förs.ass. Emmeli Andersson tel: 37 90 45
tel: 070-230 37 73



Lena

Trekanten (Swish 123 269 50 47)
tel: 35 07 09
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Fritidsledare Gabriella Bjurström tel: 070-310 50 67



Kyrkomusiker

Ärentuna: Margareta Ranudd tel: 070-584 44 84
Tensta/Lena: Martin Svensson tel: 070-283 09 33

Kyrkvaktmästare

Ärentuna: Malin Henningsson tel: 36 74 67, 070-895 94 67
Tensta: Cecilia Johansson tel: 37 90 15, 070-210 90 12
Lena: Johan Mattsson tel: 35 08 91, 070-942 85 04

Församlingsrådets ordföranden

Ärentuna: Bodil Davidsson tel: 073-061 38 10
Tensta: Markus Cifuentes tel: 070-224 04 97
Lena: Thomas Karlsson tel: 070-189 11 72

Kyrkorådet

Ordf: Henrik Rosén tel: 070-468 63 86

Gudstjänster i våra kyrkor

Augusti

22 12:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Högmässa, Lena
14.00 Friluftsgudstjänst,
Tensta-Brunna
18.00 Musik i sommarkväll,
"Voice of heart", Storvreta

24 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

29 13:e sönd i Trefaldighet

11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
13.00 Gudstjänst för alla
åldrar, uppstart, bibelutdelning
Skyttorp

31 tisd 18.30 Mässa i taizéton,
Storvreta

September

3 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

5 14:e sönd eft Trefaldighet

9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena

7 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

9 torsd 18.00 Gudstjänst, Skyttorp

11 lörd 16.00 Sång och jazz i kyrkan,
Tensta

12 15:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Högmässa, Lena
11.00 Gudstjänst för alla
åldrar, uppstart, Storvreta
11.00 Öppen kyrka, Tensta

14 tisd 18.30 Mässa i taizéton,
Storvreta

17 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

19 16:e sönd eft Trefaldighet Kyrkoval

9.30 Mässa, Tensta
11.00 Gudstjänst för alla
åldrar, uppstart, Lena
11.00 Mässa, Ärentuna kyrka

21 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

23 torsd 18.00 Gudstjänst, Skyttorp

26 17:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena
18.00 Gudstjänst med
fackeldans, Tensta

28 tisd 18.30 Mässa i taizéton,
Storvreta

Oktober

1 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

2 lörd 11–15.00 Drop-in-dop,
Storvreta
22.00 Musik i Änglanatten,
Lena

3 Den helige Mikael's dag

11.00 Änglabygdsmässa,
kyrkokören, musiker, Lena
18.00 Mässa, Storvreta

5 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
19.00 Hantverksgudstjänst,
Tensta

7 torsd 18.00 Gudstjänst, Skyttorp

10 Tacksägelsedagen

9.30 Väggmålningsguds-
tjänst med mässa. Kyrko-
stämma med val till församlings-
råd, Tensta

11.00 Högmässa, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, Storvreta

12 tisd 18.00 Mässa i taizéton,
Storvreta

15 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
16 lörd 16.00 Konfirmandupptakt

17 20:e sönd eft Trefaldighet

9.30 Gudstjänst, öppen
kyrka, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Mässa i ung ton,
Storvreta

19 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

21 torsd 18.00 Gudstjänst, Skyttorp

24 21:a sönd eft Trefaldighet

11.00 Gudstjänst med små
och stora, "Herr Fnatt" –
musikal, Lena

11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Temagudstjänst på FN-
dagen, Joyful Noise, Skyttorp

26 tisd 18.30 Mässa i taizéton,
Storvreta

31 22:a sönd eft Trefaldighet

9.30 Mässa, Tensta
11.00 Ekumenisk mässa,
Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena

November

2 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
5 fred Öppen kyrka, Tensta, Lena
Ärentuna

6 lörd Alla helgons dag

16.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokören, Lena
16.00 Minnesgudstjänst,
Ärentuna kyrka
18.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokören, Tensta

7 Sönd eft Alla Helgons Dag

11.00 Högmässa, Lena

9 tisd 18.30 Mässa i taizéton,
Storvreta

12 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

14 Sönd före Domsöndagen

11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst, Försam-
lingssalen, Tensta

16 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

18 tors 18.00 Gudstjänst, Skyttorp



Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Allhelgonahelgen i våra kyrkor

I allhelgonatid lysas kyrkogårdar och kyrkor upp av tusentals ljus som brinner för dem som inte längre finns bland oss. Vi ser ljusen på gravar, minneslundar, askgravlundar och ljusbärare och påminns om våra kära som lämnat oss genom döden. Sorgen kan fortfarande kännas tung men ljusen vittnar om ljusa minnen och den betydelse den döde haft för oss. Ljusen som lyser på kyrkogården påminner oss också om Jesus Kristus – han som är världens ljus och som finns med oss i liv och i död.

Kyrkorna i pastoratet är öppna från kl10 både fredagen och lördagen. Kom gärna in i kyrkan och sitt ner en stund. Under en del av dagen spelas också orgelmusik.

Minnesgudstjänster firas i Ärentuna kyrka och Lena kyrka lördag kl16.00. I Tensta kyrka firas minnesgudstjänst kl18.00 på lördagen. På söndag kl11 firas mässa i Lena kyrka. Vid minnesgudstjänsterna läser vi upp namnen på dem som avlidit i respektive församling under det senaste året och tänder ett ljus för var och en. Välkommen till din kyrka!

Gud, ljusen på gravarna påminner oss om alla som varit ljus på vår livsväg. Tack för det som de betytt. Hjälp också oss att få vara ljus för andra. Hjälp mig att leva för de levande den tid som jag har kvar här på jorden. Tack för att du tar hand om oss i vår sorg och i vår saknad. Amen