

Riktlinjer för Hägerstens Församlings samverkan med skolan.

Hägerstens Församling bedriver, vid förfrågan, samverkan med såväl för-, grund- och gymnasieskolor inom det som är församlingens geografiska område. Det kan handla om att upplåta kyrkorummet till högtidliga tillfällen såsom skolavslutningar, adventssamlingar eller konsert för musikklasser. Det kan också vara studiebesök inom religionsundervisningen t ex i samband med de kristna högtiderna jul, allhelgonahelg och påsk. Slutligen kan det vara samverkan med elevhälsoteamen kring värdegrundsfrågor eller krishantering.

Skollagen förhållningssätt till samverkan med samfund.

Då den svenska skolan är konfessionsfri och mångkulturell är det viktigt att denna samverkan sker på ett sätt som är förenligt med skolans uppdrag.

En grundregel för skolans verksamhet är att utbildningen och undervisningen ska vara icke-konfessionell vilket innebär att innehållet i skolan ska vila på vetenskaplig och inte religiös grund. Vidare får religiösa inslag såsom bön, trosbekännelse, välsignelser, predikan eller annan form av förkunnelse inte vara en del av skolans verksamhet i ickekonfessionella skolor.¹

Den nya skollagen 2009/10:165 – *för kunskap, valfrihet och trygghet* gör klart att kravet på en icke-konfessionell undervisning inte behöver innebära att det är förbjudet för en skola att inom skolan eller elevens val fördjupa undervisningen i en religion, förutsatt att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.²

Vidare är läroplanen tydlig med att grundläggande värden ska förmedlas i skolan: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”³

¹ 7 Skolverket, Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal, s. 5

² Ibid sid 1

³ Lgr11, s 7

2021-02-22

Kyrkans perspektiv

Svenska Kyrkans band till skolan går tillbaka ända till införandet av folkskolan 1842. Med Svenska Kyrkans status som statskyrka har man under hundratals år utvecklat ett samhällsperspektiv på sin uppgift. Svenska Kyrkans församlingars grundläggande uppgift är att: fira gudstjänst, bedriva undervisning och diakoni (socialt människovårdande arbete), samt att missionera.

Givet uppdraget att undervisa och bedriva diakoni kan en församling engagera sig i närsamhället utan att ha en missionerande agenda. Att det sker på kristen grund och utifrån kristna värderingar är alltid uttalat, men det avkräver inte deltagare i nämnda verksamheter att bekänna sig till verksamheten.

Hägerstens församlings intention är att stärka samhället i de funktioner där kyrkan har resurser. I relation till skolan handlar det om fyra saker:

- Att för elever, lärare och övrig personal vara en samtalspart i värdegrundsarbetet.
- Att erbjuda ett inifrånperspektiv på kristendomens berättelser och högtider inom religionsundervisningen.
- Att erbjuda ett högtidsrum för årligt återkommande högtider som skolavslutningar, adventssamlingar mm.
- Att finnas som resurs elever, lärare och annan personal i händelse av kris- eller sorgbearbetning.

Hägerstens församling utgångspunkter för samverkan.

Hägerstens församling tolkar inte skollagens skrivning om en konfessionsfri skola som ett förbud mot andlighet eller religion, utan som ett skydd mot diskriminering och ett skydd av barnets integritet. *I ett mångkulturellt samhälle måste samverkan med skolan genomföras på ett sätt så att elever av olika tro och kulturell härkomst kan delta*

De stora bokreligionernas berättelser är ofta gemensamma och många religioners värderingar är universella i den meningen att de delas både av andra religioner och den humanistiska livsåskådningen. Svenska Kyrkan vill verka i detta integrerande perspektiv.

2021-02-22

Riktlinjer för Kyrkans Personal

- Aktiviteter i samverkan med skolan ska genomföras så att utrymme finns för att den/de barn som känner sig kritiska får äga och uttrycka sin åsikt.
- Vid studiebesök åligger det i första hand läraren/skolans personal att bevaka den vetenskapliga uppföljningen av besöket, men även kyrkans personal har att tillse att inga moment förekommer där barnen inordnas i bekännande moment såsom bön eller trosbekännelse.
- Att vid en högtidlig samling i kyrkan sjunga någon av stampsalmerna eller läsa en bibeltext som hör till t ex jultiden, ser vi inte som ett konfessionellt moment, utan som ett uttryck för de gemensamma traditionerna i Sverige. Om en präst medverkar och håller någon form av högtidstal så ska detta ske i medvetenhet om skolans uppdrag och syftet med samlingen.
- När kyrkorummet används som samlingslokal för skolelever bör ledaren för verksamheten överväga vilka associationer olika barn kan ha kring detta rum.
- Vid besök i skolan ska profilkläder bäras så att avsändaren är tydlig vid värdegrundsarbete. Om präst eller diakon bär ämbetsskjorta eller annat ämbetstecken ska detta vara förankrat hos kontaktpersonen på skolan.

Christofer Wilson

Kyrkoherde i Hägerstens församling