

Replik på insändaren om Amos "Man häpnar över det som Svenska kyrkan berättar om i sin tidning"

Jag är stolt över tidningen Amos och hur den utvecklats under åren för att erbjuda läsarna ett brett utbud av perspektiv på samhället, livsåskådning och kyrka. Den sortens vittnesbörd och uppmuntran som insändarförfattaren efterlyser predikas rikligen i våra kyrkor, inom gudstjänstens ram. Och återfinns som text t ex på Svenska kyrkan Helsingborgs hemsida under rubriken Kyrkoherdens ord och den blandade bloggen Prosten Lillös blogg.

Med hjälp av forskare och professorer med specialkompetens inom allt från nordiska språk till marinbiologi publiceras artiklar om lösningar på nutida problem samtidigt som komplexa system och företeelser, som bl a svordomar av såväl celest som diabolisk karaktär förklaras, delvis med religiösa och kulturanthropologiska begrepp.

Historiska översikter belyser fenomen som präglar vår tid. Intervjuer ger utrymme åt människor som kombinerar sina egna livsval med sitt yrkeskunnande, och som delar med sig av sina livsmanus. Självklart passar varken varje enskild artikel eller varje intervju varje enskild läsare – men vem förväntar sig det i någon form av media!

Fastän Amos kan kallas ett livsstilsmagasin ställer det krav på läsaren, t ex att försöka förstå krönikans resonemang om dopet. Krönikans slutsats att dopet såväl som folkhemmet i vår tid kämpar med algoritmerna som både känner oss bättre än vad vi själva gör, styr våra sociala, psykologiska och ekonomiska handlingar, nämner inte namnet Jesus. Men behövs det när jag strax ovanför talat om dopet som det som ger den yttersta bekräftelsen på att människan är "oändligt värdefull, älskad av Livet Själv, av Treenig Gud."

Behöver det explicit sägas att miljöarbetet med hjälp av mikroorganismer för att rädda buxbomshäckarna på våra kyrkogårdar liksom projektet Life Coast Adapt att hindra kusterosionen med hjälp av ålgräs handlar om första trosartikeln i Treenighetsläran, nämligen skaparen och upprätthållaren av allt liv, och människans luthersk evangeliskt formulerade uppdrag att använda sin kunskap och sitt engagemang i Guds skapelseprocesser, Cooperatio Dei.

Behöver det explicit sägas att intervjun med sexologen Kalle Norwald också kan ge insikter till den som inte delar hans åsikter. T ex att intellektet begränsar friheten i våra relationer och att tiden med barnet är det viktigaste – vilket ju anknyter till Jesu ord om barnens oändliga värde. (Markus 10:13-16). Ord som läses vid varje dop!

Artikeln om Stig Grundström handlar om hur en människa bevarat sin värdighet, sin livsvilja och godhet trots ett kompakt motstånd, ondska och kärlekslöshet. Poängen är inte alls trolleriet utan att var och en av oss, och tillsammans som kyrka och samhälle har plikten att som socialarbetaren besöka Stig i hans fängelse, klä människan och sätta fram mat och ge husrum och en bäddad säng. (Jfr Jesu liknelse om den barmhärtige Samariern, Lukas 10:25-37 och hur Jesus beskriver vad Gud är intresserad av, Matteus 25:31-46).

Istället för att kalla Patrik Walerholt för finanshaj kan man välja att citera honom: "Det är viktigt att vi värderar vår tid, för det är det dyraste vi har. Det är därför man ska ge den man älskar sin tid." För min del lever jag i den himla övertygelsen att det är Gud och medmänniskan jag vill ge min tid! (Jesu Dubbla kärleksbud).

/Kristian Lillö, kyrkoherde Svenska kyrkan Helsingborg