

En ny epok i begravningsplatsens historia inleddes 1974 i och med Minneslundens tillkomst. Ingen grav med gravrätt upplättes och ingen markering göres om var askan jordats. Hela grönområdet som inramas av en stensatt gångväg är ett gemensamt gravområde. Byggnaden som uppfördes i lunden är förmodligen den enda i sitt slag som finns i Sverige idag.

Förrådsplatsen uppe på Duvbo, som inhägnats med ett plank planerades och iordningställdes under 1978. Klockstapeln tillkom så sent som 1982 och invigdes på Allhelgonsdagen den 1 november av prosten Hans Tollin. Arkitektfirman Megaron AB ritade klockstapeln och snickaren Åke André uppförde den med hjälp av på begravningsplatsen anställd personal. Området mellan klockstapeln och Duvbo iordningställdes 1985–86.

Slutligen något om den tekniska förändringen som skett när det gäller arbetsuppgifternas utförande. Vid gravgrävning användes förr slunga och skyffel, ett tungt arbete, som idag utföres med grävmaskin. Vid gräsklippning användes idag motordrivna gräsklippare mot att man tidigare använde liar o handsaxar. Traktorer och truckar för lastning och transporter i stället för spadar och skottkärror. Vid vattning användes slang med munstycke som man fick gå och släpa mellan gravraderna. På vissa ställen, som man inte kom fram till med slang, fick man vattna med vattenkannor. Under torrperioder fick fyra stycken arbetare avdelas till vattning och var då enbart sysselsatta med detta. Nu bevattnas hela begravningsplatsen genom sprinklersystem med endast sporadisk tillsyn av mänsklig arbetskraft.

Även på våra kyrkogårdar och begravningsplatser har förändringens vind svept in över tid och rum, och över tingens ordning som de var i en förgången tid.



Församlingshuset

Vardagar 9.00–15.00, lunchstängt 12.00–13.00
Besöksadress: Prästgårdsgatan 11
Box 1170, 172 24 Sundbyberg. Tel 08-635 33 50
sundbybergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsplatsen

Telefontid vardagar 9.30–11.30 samt 14.15–15.30
Besöksadress: Kyrkogårdsvägen 2
Box 1170, 172 24 Sundbyberg. Tel 08-635 33 70
sbg.beg@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan 
SUNDBYBERG

SUNDBYBERGS BEGRAVNINGSPLATS

100
ÅR





Sundbyberg tillhörde ursprungligen Bromma församling varför de riktigt gamla ursundbybergarna begravdes på Bromma kyrkogård. 1912 inköptes Långlötstorps ägor av Sundbybergs Köping och där lador och uthus stått anlades Sundbybergs vackert belägna begravningsplats.

Begravningsplatsen planerades och anlades under de första åren på 1910-talet och invigdes 1913, varefter den togs i bruk. Till en början var inte efterfrågan på gravplatser så omfattande, då många familjer redan tidigare hade sin släkt- eller familjegrav på Bromma kyrkogård. Den förste som fick sin viloplats här på begravningsplatsen var märkligt nog församlingens kyrkoherede Herman Fredrik Lundberg, som gravsattes i december 1913 efter att tragiskt ha drunknat under en utfärd på Mälarens is.

Marken runt Lundbergs grav kom att benämnas "prästkvarteret", där sedan även kyrkoherden Lars Zakrisson samt komministern Fritz Näsström med familjer fick sina sista vilorum.

De flesta gravar, som kom till mellan tillkomsten och 1950-talet kom att ligga i den s k allmänna linjen. Ett område med fri gravrätt för en kistgrav, som uppläts på 15 år utan kostnad avsett för medelslösa sundbybergare vilka inte hade råd att köpa en gravrätt.

En köpt gravrätt uppläts antingen på 50 år eller för all framtid. Kostnaden för gravrätten var beroende av hur många kistor som fick plats i graven. I en s k halvgrav rymdes två, och i en helgrav, fyra stycken kistor.

Vid den tiden låg Duvbo kyrkogård på andra sidan ägorna men sammanbands med varandra 1965. Då området mellan Duvbo och Sundbyberg planerades. En väg anlades mellan de båda begravningsplatserna och nästängsel sattes upp runt området. Två begravningsplatser hade blivit en. Alltjämt talar vi dock om Sundbyberg och Duvbo Begravningsplats.

Långlötstorps gårdshuset fanns dock kvar långt in i vår egen tid och revs först i början av 1960-talet i samband med att Lötsjön omvandlades till den vackra fristad för fåglar den nu är. De sista som bebodde gårdshuset blev familjen Fernström vars barn som växte upp där än med glädje berättat om den fina naturen och de goda vildhallonen de plockade hinkvis uppe i skogen på berget bakom gården, i självaste Hallonbergen.

Beträffande byggnader på begravningsplatsen uppfördes kapellet 1925, numera kallat Lötsjökapellet. Kapellet på Duvbo uppfördes troligen i samband med anläggandet av begravningsplatsen i början av 1920-talet. Kapellet på Sundbyberg renoverades och



delvis byggdes om 1976-77 varvid kylrum för kistförvaring och hiss från bisättningsavdelningen upp till förrättningslokalen installerades.

Vidare uppfördes en utbyggnad, där kistor dekorerades med blommor inför jordfästningar och som även användes som visningsrum om anhöriga till en avlidne vill se den bortgångne innan jordfästningen äger rum. En byggnad som inte längre finns var den "gröna baracken", som uppfördes 1950 och tillkom för personalens behov av omklämningsrum, matrum och tillgång till tvättmöjligheter. Den låg ca 100 m upp från parkeringen till begravningsplatsen efter nuvarande kyrkogårdsvägen. Om somrarna när kaffet kokades till rasten och dörren stod öppen, spreds kaffedoften över omgivningen och ut över begravningsplatsen.

Gröna baracken" revs efter att den nuvarande förvaltningsbyggnaden uppförts och var inflyttningsklar under april månad 1971. Glädjen hos oss anställda var stor när vi fick ta den nya lokalerna i bruk med alla bekvämligheter vi tidigare saknat. Men visst saknade vi kaffedoft som inte längre spred ut sitt budskap om rast.

Under samma år 1971 uppfördes även "Entrébyggnaden", som inrymmer väntrum och toaletter för besökande till begravningsplatsen samt blomsteraffär.