

Bakgrund till samtalet på Teams med Act Svenska kyrkan

2021 10 12

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell

I våra fyra församlingar, numera pastoratet har det, enligt min uppfattning, alltid funnits en anda, en vilja och ett djupt engagemang för det internationella arbetet genom olika projekt, stora som små. Detta arbete har organiserats via basarer, olika insamlingar och kollektor som stöd till församlingarnas egna internationella grupper. På olika sätt har våra församlingar, medarbetare, ideella och församlingsbor haft långvariga relationer i den världsvida kyrkan under väldigt många år.

Genom arbetet i Stiftets internationella utskott fick jag vid en nationell informationsträff 2014 höra om 1 procentens målet, och det var något som jag tog med mig i mitt arbetet i kyrkorådet. Så information lönar sig !

I arbetet i pastoratet /kyrkorådet är det också ytterst värdefullt att både kyrkoherden och ekonomichefen stöder och delar det internationella engagemanget och att vi i kyrkorådet regelbundet tar oss tid att ta del av rapporter från våra partners i den världsvida kyrkan. Det har skapat förståelse och delaktighet för internationella engagemanget och stärkt viljan att ekonomiskt bidra långsiktigt.

Nytan är en fördjupad insikt för människor utanför våra egna gränser. Vi lär oss nytt och kan också känna igen oss. Att exempelvis kvinnor ska få möjlighet till akademiska studier och ta plats i samhällets organisationer och offentliga förvaltningar känns bra – det har ju inte alltid varit självklart i Sverige heller.

Det är ett viktigt erfarenhetsutbyte och ett relationsskapande. Att vi kan träffas på samma nivå – inte ett uppifrån perspektiv. Vi är partners, jämbördiga och det är det som stärker vårt engagemang. Våra relationer får en extra tyngd genom att vi har besökt varandra, sett varandra, förstår varandra och bryr oss om varandra. Och håller kontakten löpande – och att vi har grupper hos oss i pastoratet – ideella grupper och t ex diakonigruppen som möter dem. Att vi sedan har råd att ge ekonomiska medel är ju bara bra.

Det har varit trevligt med artiklar om enskilda pastorats resor i internationella sammanhang, dessa goda exempel, tror jag kan ge inspiration till andra enheter som brottas med frågeställningarna, och kanske har viss tveksamhet i just startsteget. Vi exponerar oss gärna som goda exempel – det stärker också våra egna, här på hemmaplan.

Kyrkoherde Kristian Lillö

Samtalet kommer att ha ingången att Act är intresserade av hur Helsingborg arbetar med det internationella engagemanget, som enligt Nicklas är unikt bland Svenska kyrkans pastorat.

Frågor som legat till grund för mina teologiska reflektioner:

- Vad är den grundläggande anledningen till vårt internationella engagemang?
- Vad får vi ut av vårt engagemang ("What's in it for us")

I vårt samtal idag delar vi olika perspektiv och erfarenheter. Dessa bildar tillsammans en helhet och mitt bidrag är att anlägga ett teologiskt perspektiv på det internationella arbete som Svenska kyrkan Helsingborg står mitt i, sedan ett tag och långt framöver.

Utgångspunkten för mitt bidrag idag är den pregnanta 4-punkts argumentation som finns på Act Svenska kyrkans externa webb. Argumentationen kan sammanfattas i några få meningar:

Som en del av den världsvida kyrkan. Ett ömsesidigt utbyte. Finns inga skäl mot det. Och som det fjärde argumentet: Kan sekulära stater så kan vi.

Strukturen och innehållet i dessa 4 punkter landar för mig i ett teologiskt perspektiv med 5 dimensioner:

1. *No time to die*, så är namnet på den senaste Bond-filmen, som nu visas över hela världen, och vars reklam hinner i kapp oss ända in i vårt djupaste privatliv. Namnet och filmen målar upp en apokalyptisk bild, världen är hotad, miljontals människors DNA är kartlagd, över samtliga kontinenter, för att bli dödade. Varförfrågan förblir obesvarad. Och som all annan apokalyptik är dess syfte att understryka det Jesus säger och gör, och det Jesus säger och gör är det vi kallar eskatologi. Alltså: ingen tid för att pausa eller ge upp kampen för att rädda världen, ingen tid för att gå i pension, eller stanna i den lilla familjens trygghet.
Den första dimensionen är alltså Jesustrohet och allvaret i att Gud är oss närmare än allt.
2. Den andra dimensionen är kyrkosyn, ecklesiologi och frälsningslära, soteriologi. Kyrkosyn och frälsningssyn hör samman, och måste göra det. Kyrkan är gemenskap, inte något individuellt. Därför tar gemenskapen ansvar för det viktiga, den större gemenskapen, just för att kunna vara kyrka, och bidrar till den befriande acceptansen för en frälsningssyn där Jaget inte är det centrala utan Viet, på samma sätt som Gud själv är en gemenskap, en treenig rörelse som *skapar, älskar* och *förnyar* världen. Genom projekt med bred bas som t ex anslagsmodellen, direkt såväl som indirekt, utmanas den privatreligiositet som binder människan i sig själv (*incurvatus in se*), och i sitt icke-givande eller givande.
Den andra dimensionen är alltså kyrkans identitet som en frälst gemenskap.
3. Den tredje är dimensionen är kärleken, och som en gemenskap med kärleksbestämd analytisk effektivitet och utvärdering - är vi döpta kallade att sätta Gud och den andre som en människa med kropp, själ och kontext, i första hand. Vi kan därför inte kan organisera vårt engagemang utifrån idén att bara vi ger, så är det nog. Varje modell som inbegriper analys och utvärdering och således utgår från den andres fakticitet är överlägsen den modell som riskerar att sätta givandet i sig i centrum.
4. Vi, Svenska kyrkan Helsingborg, har resurser att stå i relation och transaktion, och storleken på vårt engagemang och våra åtaganden kan variera över tid, för oss liksom för andra enheter i kyrkan. Att välja bort anslagsmodellen, direkt som indirekt via Act Svenska kyrkan, när ekonomin blir sämre hämmar den grundsyn som återfinns i de tre punkterna ovan: Jesustrohet och allvaret i nuet, kyrkosyn och frälsningslära, kärleken till Gud och människor. Att inte arbeta nu, tillsammans och med kontinuerlig analys och utvärdering skulle förstärka en ouppmärksam livshållning, en individualistisk frälsningssyn och en beskuren kyrkosyn.
5. I en tid då världen riskerar att bli alltmer nationalistisk och populistisk, vilket bland mycket annat visar sig i förslag om att flytta medel från internationellt hjälparbete till grupper innanför den egna nationens gränser, finns det all anledning att högt uttala att för oss är redan 1 procentsmålet av budgeten inte ett tak utan ett golv. Och därmed är vi tillbaka i eskatologin, att redan nu förverkliga den största visionen, Jesu vision: Guds kärleksrike. Eller för att säga det sekulärt: *No time to die*.

Tomas Andersson, ekonomichef och samordnare för pastoratets internationella partnerrelationer

Ett sätt att beskriva pastoratets internationella arbete är: Tre källor, Fyra ben, Fyra relationer

Tre källor till ekonomiska resurser

- Insamlingsverksamhet
 - Kollektioner, gåvor, kampanjer, specifika insamlingsprojekt (Hutano, Filippinerna)
- Kyrkoavgift
 - Anslag 1% av KA = 1,4 mkr + evt extraanslag. För 2022 budgeteras förutom procenten ytterligare 250 tkr, eftersom vi eftersträvar bibehållit belopp trots att intäkten från kyrkoavgift gått ner. För 2020 beviljades 1 mkr i extrabidrag (40% ACT/30% EGST/30% Hope for Children).
- Avkastning
 - Ideell portfölj 10-15 mkr. Direktavkastningen tillfaller våra tre partners enligt 40% ACT/30% EGST/30% Hope for Children.

Våra fyra ben

- **Ideella insatser**
 - Basen för all kyrklig verksamhet – kyrkan är VI, VI står i en gemensam kallelse. Kyrkan är inte en organisation med anställda som producerar verksamhet för "de andra".
 - Syfte: bygga engagemang, visa på solidaritet, engagera ideella i uppdraget
 - ACTs kampanjer, internationella grupper (& diakonigruppen)
- **Församlingsprojekt**
 - Församlingens grundläggande uppgift (G, U, D, M), viktigt att man som församling bär även M:et – den teologiska ingången, t ex Missio Dei/missionsbefallning(arna), etc.
 - Syfte: Lärande och engagemang i församlingarna. Tydliggörande av Met i grundläggande uppgiften och integrera det i övriga verksamheter.
 - Gatubarn i Filippinerna, Barnbyn Hutano i Zimbabwe
- **Pastoratsprojekt**
 - Integrerad del i verksamhetsplaneringen = budgetarbetet.
 - Syfte: Bygga kvalificerade långsiktiga relationer där *ömsesidigt* kunskapsutbyte, lärande och solidaritet utvecklas. Utbyte av personella resurser. Tydlig teologisk ingång: vi är en del av den världsvida kyrkan – det ska självklart synas i vårt strategiska planering, arbete och resursallokering.
 - Budgeterade anslag, långvariga relationsbyggen (se nedan), avtal

- **Kapitalförvaltning**

- "Den grundläggande tro, bekännelse och lära som SvK står för ska komma till uttryck i allt som kyrkan gör och säger" KO 1. Ansvarsfullt förvaltande av kapitalet en integrerad del av den kallelsen.
- Syfte: bredda det ekonomiska intäktssflödet till internationell verksamhet. Tydliggöra att hela pastoratets förvaltande av resurser ställs i evangeliets tjänst.
- Kapitalförvaltningsreglementet specificerar
 - Ideologiska investeringar, t ex SEB mikrofinansfond, utgör en preciserad andel av investerat kapital
 - Ideologiska portföljen, där direktavkastningen tillfaller partners
 - ESG anpassning och uppföljning av samtliga investeringar

Relationer

- ACT
- EGST – Ethiopian Graduate School of Theology. Dels mentormammaprojektet, dels stipendiefond för kvinnliga studenter
- Hope for Children in Ethiopia. Ett arbete mot de allra mest utsatta i Addis Abeba (kindergarten, yrkesskolor, gatubarnsprojekt, etc, etc)
- Hutano – Maria församlings barnby i Zimbabwe. Boende, utbildning i Mnene.