

Mångfaldsvision

VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK – INGEN ÄR DEN ANDRA LIK!

Skärstad - Ölmostad församling värnar om att respektera individen som den är.

Det innebär;

- *Att bli sedd i en välkomnande miljö*
- *Att se den i periferin som känner sig utanför gemenskapen*
- *Att våga vara vidsynt*
- *Att belysa bibelställen som är bejakande för hbtq-personer*
- *Gyllene regeln – såsom jag själv vill bli behandlad – så ska andra få känna sig*

Vi som församling strävar efter att uppfylla denna vision för en än mer inkluderande kyrka för alla!

Detta görs konkret i förhållande till *Mångfaldsvisionen*;

- Aktivt fortsätta arbetet med inkludering i samband med kyrkliga handlingar i form av administration, bemötande och agendors utformande
- Inkluderande kommunikation i bild och text
- Könneutrala toaletter för inkludering

Vision i konkret handling/strategi

*Att bli sedd i en välkomnande miljö: Detta betyder för oss i Skärstad Ölmostad församling att vi var som helst och när som helst HÅLSAR på den personen som kommer till oss, vare sig på kyrkogården, i kyrkan eller på någon annan plats i församlingen. Mångfaldsvisionen är närvarande för oss i hela församlingen

*Att se den som i periferin går vid sidan om: Märker vi att det finns en individ som ser sökande ut, eller känner sig utanför – möt personen med respekt, försiktighet och några frågor – så kanske vi tillsammans kan hitta en ingång i samtal

*Att våga vara vidsynt. Att öva oss i normkritiskt tänkande så vi blir vaksamma i hur andra kan känna sig

*Att beröra befriande/bejakande bibelställen: Genomföra en enkel studiecirkel, eller vid kaffebordet gemensamt leta efter olika situationer/ord i bibeltexter som knyter an till vår vision

*Gyllene regeln: Fundera över hur jag själv vill bli bemött, accepterad.

Att denna Mångfaldsvision är del av Församlingsinstruktions inledande del.

Konklusion; Att Skärstad-Ölmostads församling får ta emot Regnbågsnyckeln – en hbtq-märkning som synliggörs såväl i lokaliteter som i bemötande. En inkluderande kyrka!