

Kyrkoherden funderar
på konflikter och hur lätt
saker kan missförstås. /SIDAN 2

Ett samtal om ekumenik
– samarbete, respekt
och egenart. /SIDAN 4

Barnverksamheten hittar
nya vägar med "Kyrkbrev"
och "Korv med bön". /SIDAN 7

RIMFORSA FÖRSAMLING NR 02/2021

EN TIDNING
FRÅN DIN
FÖRSAMLING



Hela livet!

Svenska kyrkan 

RIMFORSA FÖRSAMLING



Allt kan missförstås

Vad är en konflikt? Frustration och reaktion.
Och plötsligt stormar det i vattenglasat ...

KYRKOHERDEN FUNDERAR ...

... på konflikter. Sätt dig in i följande situation: allting som du säger, oavsett hur goda dina intentioner än är, kan missförstås. Allting du gör, oavsett varför, kan uppfattas

som fel. Allting du vill åstadkomma kan uppfattas ha baktankar. Vem talar jag om då? En politiker? En kändis? Någon på Försäkringskassan? En kyrkoherde? Jag tänker på människan!

Hela livet!

i Rimforsa församling

Kontakt

Sandbacken 1, 590 43 Rimforsa
0494-210 00
rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rimforsa
För öppettider och fler kontakter,
se baksidan.

Kyrkoherde

Jyrki Myöhänen
0494-210 01

Ansvarig utgivare

Jyrki Myöhänen

Redaktör: Jyrki Myöhänen

Redaktionskommitté: Jyrki

Myöhänen, Carina Rydberg,
Kerstin Gunnarsson, Pernilla Stridh

Layout: Servicebyrån,
Linköpings stift

Tryckeri: Larsson Offsettryck AB

Utdelare: PostNord

Utdelning 10 juni

Nästa nummer 17 september



Hela livet! trycks på
svanenmärkt papper.

Att vara människa för människor är på många sätt enkelt: vi umgås ju hela tiden, vi människor. Men rätt vad det är, är det någon som missförstår – ibland VILL en del rentav missförstå – och så uppstår en form av ”konflikt”. Vad är en konflikt? Du vill något, men möter förhinder, det väcker frustration hos dig och frustrationen väcker en reaktion; det är den enkla, men vedertagna, definitionen av en konflikt.

Plötsligt stormar det i vatten-glaset, rykten florerar, folk snackar – ursäktat uttrycket – ”skit”! Folk blir misstänkliggjorda, baktalade, det råder en fientlig stämning. Det här kan hända mellan stater, det kan hända i politiken, inom kommuner, i församlingar(!), på arbetsplatser, i grannskapet och, ja faktiskt, inom slakten och familjer!

Jesusrörelsen, ”Vägen”, de första Kristna, råkade ut för just detta. Jesus, som själv var baktalad, misstänkliggjord, föraktad, rentav hatad, varnade sina lärjungar för att också de skulle råka ut för det (se t.ex. Matt 10:16ff.; Mark 13:9ff.; Joh 15:18ff., se också 2 Tim 3:12; 1 Pet 2:20ff.; 1 Pet 4:12ff).

Det är lätt att vara människa, men ack så svårt! Vi människor är kännande och tänkande, varelser. Sannolikt kan många djurarter lättare hantera konflikter, framför allt går det snabbt över, men vi människor,

vi bär med oss våra sår och ärr genom hela livet därför att vi är kännande och tänkande varelser.

För mig personligen är det en trygghet, en styrka, att veta att Jesus redan innan jag fanns till har delat, och fortsätter att dela, den erfarenheten. Jesus visste redan när han kallade sina lärjungar – och när han kallade mig (och dig!) – att kallelsen att vara människa för människor är en vansklig och svår uppgift; samtidigt som det är så nådefullt, meningsfullt och livsavgörande. Vi är till för varandra, till och med när vi knappt står ut med varandra! Och det är kärleken, inte konflikten, som är vår kallelse.



Jesus själv gick igenom sitt uppdrag att vara människa utan stolthet, utan något ”stoiskt lugn” (han prövades och bävade in i det sista, se Mark14:32-42 och 15:34), men med integritet, tillit och en kärlek vars frukter vi än idag får njuta! Så hur ditt liv än ser ut, vilka glädjeämnen eller svårigheter du än går igenom, hur benådad eller förbannad du än upplever dig vara, ska du veta detta: Jesus är vid din sida vartenda steg du tar genom livet! Han har upplevt allt du upplever, han delar allt du upplever. Och han är vår förebild för hur vi ska vara människor för människor. Amen.

AV JYRKI MYÖHÄNEN
KYRKOHERDE I RIMFORSÅ FÖRSAMLING

Hela livet! ges ut av Svenska kyrkan i Rimforså församling. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll i församlingen. Känner du någon som önskar få **Hela livet!**, men som inte bor i församlingen? Kontakta expeditionen så hjälper vi dig.



På omslaget:

Jyrki Myöhänen, kyrkoherde, Svenska kyrkan.
Sören Johansson, pastor, Eumeniakyrkan.
Fredrik Lindé, pastor Brokyrkan.
FOTO PERNILLA STRIDH



Ett samtal om ekumenik

”Att stå tillsammans”

Jyrki Myöhänen, kyrkoherde, Svenska kyrkan
Sören Johansson, pastor, Equmeniakyrkan
Fredrik Lindé, pastor Brokyrkan

TEXT OCH FOTO: PERNILLA STRIDH

I dag ses vi för att prata om ekumenik. Tre företrädare för varsin församling här i Rimforsa. Sol varvas med hagel och luften är kall denna vår. Det numera vedertagna säkerhetsavståndet gör att det känns onaturligt att ha ett samtal som ska handla om tro, känslor och längtan. Vi vill ju vara närmare varandra. Komma inpå. Men glädjen över att ändå få ses och prata är tydlig. Så hur ser samarbetet ut? Vad handlar ekumenik om och hur ser de på varandra?

Jyrki, som har bjudit in till samtalet, tycker att det är viktigt för bygden att man ser varann som samarbetspartners och inte som konkurrenter. Sören och Fredrik håller med.

– Att få mötas, att få stå tillsammans, är gott, säger Fredrik! Många gånger är det olikheter som framhålls. Men vi har mycket gemensamt. Javisst, vi har olika historia och traditioner – men så mycket att mötas i. Och i Rimforsa är det enkelt att mötas, det blir mer naturligt än i en storstad. Det finns mycket som överlappar på en mindre ort, säger han.

Ett sätt som samarbetet tog sig uttryck innan pandemin satte stopp för det var gemensamma gudstjänster.

– Det är högtid att få fira gudstjänst tillsammans! säger Sören. Vi är relativt nya på våra tjänster alla tre, men det fanns redan ett inarbetat ”schema” att kliva in i.

”Schemat” har utgjorts av minst nio gemensamma gudstjänstillfällen per år. Där är den största Alla helgons dag, som traditionellt innebär en gemensam minnesgudstjänst i en fullsatt Tjärstad kyrka. Valet av kyrka utifrån att den är störst – det är en välbesökt gudstjänst. Även julotta firas tillsammans och ”Internationella böneveckan”, där församlingar från hela Kinda träffas. Och så ett antal sommargudstjänster.

Och hur står det till med ekumeniken nu då?
Alla skrattar till, lite uppgivet. Ja, det är svårare under pandemin, medger de.

– Just nu har vi obefintlig verksamhet tyvärr, suckar Jyrki. Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan firar vanligtvis gudstjänst tillsammans en gång i månaden, det har vi inte kunnat nu.

Under sommaren 2020 kom regler för max 50 personer. Då blev församlingarna hänvisade till att fira gudstjänst på varsitt håll. Senare kom en gräns för max 8 personer. Det underlättade faktiskt

samarbetet, berättar de. Med de nya restriktionerna kunde ingen ha fysisk gudstjänst, då tog de upp samarbetet, om än digitalt. Det resulterade i att de spelade in julottan tillsammans.

Alla tre längtar efter att få ses igen, att få fira gudstjänst tillsammans. ”Att få stå tillsammans”, inflikar Sören. De pratar entusiastiskt om projekt som de har planerat och diskuterat. De vill gärna ha julspelel utomhus igen, att få vandra runt tillsammans mellan olika stationer. En annan idé är påskspel.

**”Ju mer kärlek,
desto mer
vågar vi vara
dem vi är.”**

Fredrik Lindé, Jyrki Myöhänen och Sören Johansson längtar efter att kunna fira gemensamma gudstjänster igen.

Ekumenik

Grekiska för *oikoumenikos*=världsvid. Innebär enligt wikipedia enhetssträvande i kristendomen. Enligt Sveriges kristna råd, som är en sammanslutning av 26 medlemskyrkor som representerar en majoritet av svenska folket, handlar ekumenik om relationer. "Ekumeniskt arbete strävar efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärker de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling."





Jyrki fortsätter på ämnet påsk och menar att påsken är lite speciell utifrån ett ekumeniskt perspektiv. Lite ”klurig” som han säger.

– Påsken är viktig för oss alla, den är vår viktigaste helg. Så på ett vis vill man fira den hemma i sin kyrka ... men det skulle också vara ett tillfälle att få manifesteras gemenskapen. Ja, det är lite kluvna känslor, medger han.

Jyrki, Sören och Fredrik har försökt hitta sitt sätt att arbeta tillsammans. Det har varit viktigt både att bevara ”sitt eget” och samtidigt respektera varandra.

– Går jag till Brokyrkan för att delta i gudstjänst vill jag inte göra om den för att passa mig, säger Jyrki. Då går jag in i den ordningen. Personligen tycker jag att det är mer ekumeniskt att göra så än att exempelvis göra en ordning som är så neutral som möjligt och försöka hitta kompromisser som ska ”passa alla”. Ekumenik för mig är att jag respekterar Brokyrkan och Equmeniakyrkan för det de är utan att försöka göra om dem, säger han.

– Ekumenik är så mycket mer och så mycket större än det vi gör tillsammans, påminner Sören. Det är lätt att vi bara pratar om verksamhet och vad vi gör – även i det här samtalet blir det lätt så, eller hur!

– Egentligen handlar det om kärleken till

varandra och att försöka leva ut och tänka enhet i vardagen. Bete sig som att man älskar varandra i de olika församlingarna. Jag är nogna med att tala väl om Svenska kyrkan och Brokyrkan. Och jag upplever en ömsesidighet i det. Det tror jag är väl så viktigt som gemensam verksamhet. Sedan behöver vi göra saker tillsammans och ses för att odla kärleken och enheten. Ses vi aldrig så blir det bara gemenskap på pappret, säger Sören.

– Sedan är det alltid en balansgång mellan det gemensamma och egenarten, inflikar Jyrki. Församlingsborna ser inte alltid skillnad i exempelvis ämbetssyn och dopsyn. Så det jobbar vi med – att behålla vår egenart och att gå in i gemenskapen.

– Jag tänker att det finns en poäng i det, säger Fredrik. I tydligheten! Om någon känner sig mer hemma i en annan kyrkotradition tycker jag att det är naturligt att uppmuntra

personen att söka sig till det sammanhanget som uttrycker tron på det sätt som känns rätt. Styrkan i att vara flera församlingar är inte att vi tänker likadant utan för att det berikar uttrycken. Det är inte bara ett sätt som är rätt, det tar sig olika uttryck, det är en bra sak.

– Ja, håller Sören med! Möts vi på det sättet blir olikheterna inte något farligt, utan en tillgång, ett komplement. Ju mer kärlek, desto mer vågar vi vara dem vi är. Organisationsteorier säger att ju mer olika en grupp är desto mer kan den åstadkomma, är vi lika så händer inte så mycket.

– I slutändan är vi ju lite som jesu lärjungar, tycker Jyrki. En brokig skara, vi har våra egenheter, men vi har samma uppdrag. Vi verkar på olika ställen och på olika sätt.

Att vara olika. Uppmuntra egenart. Och att söka enhet. Ett viktigt budskap för hela vårt samhälle, världen behöver ekumeniken! ♦

”Styrkan i att vara flera församlingar är inte att vi tänker likadant utan för att det berikar uttrycken.”



”Vi har hittat nya vägar”

Barnverksamhet med ”Kyrkbrev” och ”Korv med Bön”

”Vi ställer inte in, vi ställer om” har varit mottot för många verksamheter sedan pandemins utbrott, så även inom Svenska Kyrkan. Inom barngruppsverksamheten kämpade vi på med fysiska träffar så långt det gick, men när smittläget förvärrades fick även vi tänka om.

Vi slog våra kloka huvuden ihop och kom fram med konceptet ”Kyrkbrev”. Varannan vecka fick barnen i våra barnkörer och barngrupper hem ett kuvert med ett tematiserat pyssehäfte samt pyssematerial. De fick även en digital hälsning från oss, en kortare film med information, en berättelse, dans eller sång samt en instruktionsvideo för pyssetillverkningen. Körbarnen fick även inspelade musikstycken av körledare Eva, som dem fick öva till hemma, i väntan på att få träffas igen.

Vi gick igenom teman som Kärlek & diakoni, Fasta & semla, Noas ark, Vänskap, Du är unik!, Påsk samt Guds kärlek. Ett av de första uppdragen barnen fick, var att tillverka hälsningskort till dem boende på

Västerliden, något som uppskattades både av barnen och de boende och lämnade ett fint minne hos oss alla.

Pandemin har medfört en omställning för oss pedagoger, men en rolig och utmanade sådan. Emellertid har vi saknat att träffa barnen och är så glada för att vi återigen kan ses utomhus och umgås, under vårt nya koncept ”Korv med Bön”! Det är lite som det låter – vi träffas, äter korv, gör aktiviteter och avslutar det hela med en andakt.

Vi fortsätter med våra tematiserade träffar, denna gång är vi inspirerade av tv-programmen som har tagit allt större plats i våra liv under denna pandemi.

Trots de utmaningar som vi har stött på, känns det förtröstansfullt att vi har hittat nya vägar att umgås och dela glädje med varandra och andra.

FRIDA HAGMAN, FÖRSAMLINGSASSISTENT
RIMFORSA FÖRSAMLING.

HEJ!

Roger Nilsson

I det här numret möter vi Roger Nilsson, ett välkänt ansikte i Rimforsa och en engagerad kraft i en rad olika sammanhang. Han kämpar för att Rimforsa ska leva och för att kyrkan ska vara en trygg plats för alla åldrar. TEXT OCH FOTO: PERNILLA STRIDH

Vem är Roger Nilsson?

– Jag har jobbat på Linköpings universitet i tio år, jag kom in via den grafiska branschen och blev chef för den enheten. Nu är jag pensionär. Men inblandad på olika vis här i Rimforsa.

Roger har varit egenföretagare, anställd vd, jobbat som bokförsäljare ... you name it! Här på orten är han välbekant, engagerad som få och bland annat en av dem som varit med och startat "Leva och bo i Rimforsa", som ska stimulera att flytta till och stanna kvar i Rimforsa.

Roger själv kom hit 1991, då Inga och han byggde hus här. De kom närmast från Linköping. Han, som många andra här, pendlade och idag sörjer han att han missade mycket av dotterns uppväxt på grund av det. Tacksamheten över hustrun Inga, som fick ta stort ansvar, är tydlig.

Vad betyder kyrkan för dig?

– Första kontakten med kyrkan kom via grannflickan som tog med mig på söndagskola när jag var fem. Där tog mitt första framträdande i livet plats. Det fanns en liten scen, med ett räcke som jag precis nådde upp med näsan över när jag läste en liten vers "När jag går i dödsuggans dal ..." och så tände jag ett levande ljus. Jag tyckte om det och blev kvar.

– Sedan kom det en ny kaplan som startade scoutörelse. Det var häftigt! Det var en frigörelse. Det var öppen eld, sång, spex. Utöver äventyret handlade mycket om etik, moral, team och samarbete. "Alla är inte lika, men alla har något att bidra med".

När det blev dags för konfirmation anmälde Roger till ett seglarläger. På förmiddagarna var det undervisning och på eftermiddagarna seg-



Roger Nilsson
Vice ordförande
i kyrkorådet

Ålder: 69 år **Bor:** Villa i Rimforsa **Kommer från:** Nol, utanför Göteborg.
Familj: Sambo med Inga sedan 45 år. Tillsammans har de dottern Olivia, 22 som studerar i Linköping. **Intressen:** Idrott i alla former. Musik. Resa och uppleva spännande miljöer och människor.



"Kom ner hit en tisdag, det finns inte en tom gräsplätt!" 500 barn är inskrivna i de 22 fotbollslag som finns i Rimforsa. Roger är idrottsfantast och förutom framgångar i tresteg tränade han volleyboll i 15 år, en sport han gärna skulle se på orten.

ling och bad – i sex veckor.

– Det var ungdomar som inte kände varann, det var ett minne för livet, säger Roger och berättar att han tillsammans med församlingen spånar på olika lösningar kring konfirmand-

arbetet, han skulle gärna se att man kunde ha någon lägerlösning. "Men vi får se".

"Kyrkan mitt i byn" är ett begrepp som församlingen

använt mycket i Rimforsa, berättar Roger. Det handlar om att kyrkan är så mycket

"Vi har så mycket att erbjuda, sång, musik, körer."

mer än byggnader. I Rimforsa samhälle finns ingen kyrkobyggnad och då blir det ännu tydligare. Roger menar

att kyrkan måste finnas där människor finns.

– Jag gillar när vi anordnar fotbollsskolan till exempel, kyrkan är med och spons-

rar, skolan ställer upp med kökspersonal och lagar mat. Det är ett perfekt exempel på "Kyrkan mitt i byn".

Roger vill få till en verksamhet som inte bara är för 70-åringar, säger han. Han poängterar hur viktiga de äldre är och att de är oerhört kunniga. Det är viktigt för honom att ingen känner sig oönskad. Men han tycker det är ett bekymmer att det inte fylls på med yngre.

– Vi i kyrkan kan göra så mycket, inte bara vid tragiska händelser, men även till vardags. Får vi med ungdomarna så får vi med hela familjen. Vi har så mycket att erbjuda, sång, musik, körer.

Även om "Kyrkan mitt i byn" är ett uttryck han tycker om så finns det andra begrepp som har seglat upp.

– När vi har jobbat med vår församlingsinstruktion så insåg vi att "Kyrkan mitt i byn" inte riktigt räckte. Vi frågade församlingsbor och medarbetare om dera syn på kyrkan. Något som återkom oberoende ålder var "Vara den man är" och "Jag är trygg i kyrkan". Det är fint!

Vad brinner du för?

– Jag drivs framåt av saker jag tror på. Jag vill hjälpa människor, säger han med eftertryck. ♦



Kättilstad kyrka

Med utsikt över sjön Striern och ett frodigt jordbrukslandskap ligger kyrkan mäktigt på höjden.

Sockennamnet Kättilstad kommer enligt gamla sägner från Kettil Okristen, som vägrade att bli kristen och innan sin död drog sig tillbaka till sin gravhög på kullen där kyrkan ligger i dag. Med utsikt över sjön Striern och ett frodigt jordbrukslandskap, ligger Kättilstad kyrka mäktigt på höjden. Skälet till dess placering är enkel, bönderna i denna del av socknen ville visa sin rikedom för sina grannar i Hägerstad och Tjärstad socknar.

Den första kyrkobyggnaden var en timrad träkyrka. År 1489 ersattes den av en stenkyrka, vars torn blev stomme till den

kyrka vi ser idag och som invigdes år 1760. Det unika med Kättilstad kyrka att den ser likadan ut år 2021 som år 1760. Kyrkorummet har barockens och rokokons mjuka former samt en rik dekoration som inte är vanligt att en kyrka från 1760-talet har. Tre stycken plafondmålningar pryder kyrkans innertak föreställande scener ur Kristi liv. Det mesta nytillverkades till kyrkan, dock återanvände man en medeltida järnklädd dörr med blomornament som sitter i ingången till sakristian från koret.

Nämnavert om inventarier är bland annat



Jungfru Maria av
Eva Spångberg



FOTO: ZANDRA ERIKSHED

altaruppsatsen som består av två målningar, föreställande nattvarden och korsfästelsen. Predikstolen övertogs från den gamla kyrkan och är tillverkad 1725. Orgeln kom på plats först 1779. Dagens orgelverk är tillverkat 1942. Dopfunten av trä har ett ålderdomligt utseende men är tillverkad 1958 och skänkt till minne av baron Sigvard Beck-Friis på Söderö. Nattvardssilvrets äldsta kärl är kalk och patén från 1400-talet i förgyllt silver. År 2008 blev den senaste restaureringen färdigställd. Väggar och tak rengjordes och målningarna konservera-

des av konservatorer från Östergötlands länsmuseum.

Kyrkogården i Kättilstad består av två delar, dels den äldre delen kring kyrkan och dels den yngre som ligger norr om kyrkan, nedanför åsen. Gravvårdarna på kyrkogården berättar mycket om socknens historia, inte bara vilka som vilar här utan anger också gårdsnamn.

CHRISTER SEGERSTÉEN

*Sonsonsonson till prostén
Anders Petter Segerstéen, kyrkoherde
i Kättilstad församling 1827–1849.*

Kom ihåg!

Kyrkoval

19 SEP 2021

Kyrkovalet är din möjlighet att påverka kyrkan lokalt, regionalt och nationellt.

På ditt röstkort står vilken vallokal du tillhör. Vallokalen har öppet endast på valdagen den 19 september. Ta med ID-handling och röstkort.

Du kan förtidsrösta från och med 6 september fram till den 19:e. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen.

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända dig till församlings- eller pastors-expedition.

Glöm inte att du också kan brevrösta!

Brevröstningspaket finns hos oss på Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1, andra församlings-/pastorexpeditioner eller stiftskansliet. Du kan brevrösta från och med att du har ditt röstkort fram till omkring 17 september då skall brevet vara framme.

HÄR KAN DU RÖSTA I RIMFORSA FÖRSAMLING

Förtidsröstning i Rimforsa Församlingsgård

Vecka 36 (6–11 sept)
Mån, tis, tor, fre, lör: 10:00–12:00
Ons: 17:00–20:00

Vecka 37 (13–18 sept)
Mån, tis, tor, fre, lör: 10:00–12:00
Ons: 17:00–20:00

Valdagen 19/9

Oppeby kyrka är öppen som förröstningslokal 12:30–15:00

Församlingsgården i Rimforsa är öppen som förröstningslokal 12:30–20:00

Församlingsgården i Rimforsa är öppen som vallokal 12:30–20:00

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval



GRAVRÄTTSSINNEHAVARE SÖKES

Rimforsa Församling söker gravrättsinnehavare till ett R antal gravar på Tjärstad, Hägerstad, Kättilstad och Oppeby kyrkogårdar.

Se vår hemsida för mer information eller kontakta oss på 0494-210 00 eller rinforsa.forsamling@svenskakyrkan.se



VILL DU VARA MED I EN SKRIVARGRUPP?

Kontakt
Helena Savén
0494-210 03



VILL DITT BARN VARA MED I KYRKANS VERKSAMHETER?

Kontakt och anmälan
Patricia Näslund 0494-210 09
patricia.naslund@svenskakyrkan.se

KOM OCH VAR MED!

Vill du sjunga i kör? Är du sugen på att skriva? Eller träffa nya vänner över stickningen? I Svenska kyrkan har vi verksamhet för alla åldrar och för olika intressen. Just nu kan verksamheten se lite annorlunda ut än vanligt, men kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad som händer.



VILL DU ELLER DITT BARN SJUNGA I KÖR?

Kontakt
Eva Falsjö
0494-210 07

VÄLKOMMEN TILL TORSDAGSTRÄFFEN

Kontakt
Kerstin Gunnarsson, 070-632 82 75



VILL DU GÖRA EN INSATS I DIAKONIGRUPPEN?

Kontakt
Helena Savén, 0494-210 03



VILL DU SJUNGA I EN UNGDOMSKÖR?

Kontakt
Sofia Fälth
070-383 36 94



VILL DU VARA MED I EN SYFÖRENING?

Kontakt
Tjärstad kyrkliga syförening:
Inger Falk, 073-623 68 61
Kvällssyföreningen:
Margareta Karlsson, 070-581 70 14
Hägerstad-Kättilstad syförening:
Britta Simonsson, 0494-220 82

VILL DU TALA MED NÅGON?

Kontakta någon av våra präster, se nästa sida för kontaktuppgifter.

Välkommen till vägkyrka!

Hägerstad gamla kyrka

28/6–23/7

Alla dagar 11:00–15:00
utom onsdagar då det är
sommarkafé i försam-
lingsgården Rimforsa
13.00–15.00.

Enkel andakt firas 12:00.
Kaffeservering.



På äventyr vid
Hägerstads
gamla kyrka ...

Vi finns här

Känner du dig ensam och vill ha någon att prata
med? Om hur du har det, om något som är svårt?

Ta kontakt med oss, vi finns här för enskilda
samtal – utomhus eller på telefon.



Helena Savén
Komminister

0494-210 03
helena.saven
@svenskakyrkan.se



Jyrki Myöhänen
Kyrkoherde

0494-210 01
jyrki.myhonanen
@svenskakyrkan.se



VÄLKOMMEN TILL RIMFORSA FÖRSAMLING!

Sandbacken 1, 590 43, Rimforsa ☎ 0494-210 00
svenskakyrkan.se/rimforsa ☎ rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen för Rimforsa församling Öppettider

Mån-tis 10:00 – 12.00, ons 13:00–15.00, tor-fre 10:00–12.00

ADMINISTRATION

OCH SERVICE

Församlingsekonom

Inga Eriksson 0494-210 08
inga.eriksson@svenskakyrkan.se

Församlingsinformatör/ församlingsvärd

Carina Rydberg 0494-210 05
carina.rydberg@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Kyrkoherde

Jyrki Myöhänen 0494-210 01
jyrki.myohanen@svenskakyrkan.se

Komminister

Helena Savén 0494-210 03
helena.saven@svenskakyrkan.se

MUSIKER

Kantor

Eva Falsjö 0494-210 07
eva.falsjo@svenskakyrkan.se

Kantor – deltid

Sofia Fälth 0703-83 36 94
sofia.falth@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGA

Församlingsassistent – barn

Frida Hagman 0494-210 06
frida.hagman@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent

– unga/konfirmander

Håkan Hemäng 0494-210 04
hakan.hemang@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog

Patricia Näslund 0494-210 09
patricia.naslund@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTERI

Kyrkvaktmästare

Emil Hammarlund 0494-210 41
emil.hammarlund@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Maria Berg 0494-210 42
maria.berg2@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare

Timothy Franzen 0494-210 43
timothy.franzen@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDET

Ordförande

Anita Gustafsson 072-216 14 34

Vice ordförande

Roger Nilsson 073-502 14 04

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande

Sigvard Olsson 0494-230 18
eller 070-306 52 71

