



Matsalen



Sessionssalen



Biblioteket

Foto: Tommy Hvidfeldt

Östrabo byggnader

Uppe på höjden strax öster om de centrala delarna av Växjö stad står biskopsgården *Östrabo*. Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes enligt gustavianska ideal 1792-1796. Det var den handlingskraftige biskopen Olof Wallquist som verkade för att en ny biskopsgård uppfördes.

Kuskens stuga var länge bostad åt biskopens kusk. Under Tegnér's tid kallades stugan för Brygg- och badhuset.

I *Bykstugan* fanns fram till 1862 biskopsgårdens kök. Här fanns även gårdens tvättstuga.

Norr om huvudbyggnadens gavel står det gamla *hönshuset* och ett avträde som kallas för *Tegnér's dass*.

Arrendatorns stuga har tidigare fungerat som bostadshus för gårdens arrendator med familj.

Rättarens stuga kallades under Tegnér's tid för Drängastugan. En av drängarna kallades rättare och var arbetsledare.

Östraboliden uppfördes 1938 i anslutning till Östrabo som prästänkehem, bostad för prästänkor.

I flygelbyggnaderna samt Östraboliden finns idag kontor för stiftets kanslipersonal.




VILL DU VETA MER OM ÖSTRABO?

QR-koden leder till <https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/biskopsgarden-ostrabo>.

Välkommen till biskopsgården

Östrabo



Svenska kyrkan 
VÄXJÖ STIFT

Kort historik

Östrabo uppfördes 1792–1796 och initiativtagaren var biskop Olof Wallquist. Den dåvarande biskopsgården var i dåligt skick så Wallquist fick tillstånd av kung Gustav III att upplåta ett nytt biskopssäte. Resultatet blev en herrgårdsbyggnad i tidsenlig gustaviansk anda. Placeringen var strategiskt utvald. Upphöjd och väl synlig för Växjöborna men samtidigt på behörigt avstånd från staden och de ödesdigra bränderna.

Biskopar på Östrabo

Olof Wallquist 1787–1800	Yngve Brilioth 1938–1950
Ludvig Mörner 1800–1823	Elis Malmeström 1950–1962
Esaias Tegnér 1824–1846	David Lindquist 1962–1970
Christoffer Isak Heurlin 1847–1860	Olof Sundby 1970–1972
Henrik Gustaf Hultman 1860–1879	Sven Lindegård 1973–1991
Johan Andersson 1879–1894	Jan Arvid Hellström 1991–1994
Herman Lindström 1894–1916	Anders Wejryd 1995–2006
Ludvig Lindberg 1917–1928	Sven Thidevall 2006–2010
Edgar Reuterskiöld 1928–1932	Jan-Olof Johansson 2010–2015
Samuel Stadener 1933–1937	Fredrik Modéus 2015–

Östrabo idag

Precis som vid uppförandet 1796 är Östrabo i dag biskopens bostad och mötesplats för olika sammankomster. Biskopen bor i husets norra del och de resterande 2/3 av huset används för offentlig verksamhet. På bottenplan finns mötesrum och i matsalen på övervåningen arrangeras både middagar och fortbildningar.

Den 25 januari 1935 förklarades Östrabo som byggnadsminne. Det är ett hus med en lång tradition som måste förvaltas men samtidigt skapas idag vår samtids historiska avtryck. 2017–2018 gjordes en omfattande renovering för att anpassa det historiska huset till dagens behov utan att inverka på dess själ och atmosfär.

Fredrik Modeus är den 59:e biskopen i ordning och den 20:e som bor på Östrabo.

Rundvandring



Huvudentré

Här står Tegnér's byst och välkomnar besökaren, flankerad av två kolonner. I en artikel om Östrabo från 1939 står att "alla landskapets herrgårdar med självaktning har marmorerat i entréerna".

Förmaket

Detta var länge biskoparnas lilla matsal där de med familj intog sina måltider. Vid renoveringen 2017 återskapades den ursprungliga rumsfördelningen genom att riva väggen som delat in våningen i tre mindre rum.

Sessionssalen

Här inne och i förmaket hänger porträtt av de biskopar som huserat på Östrabo. Biskop Wallquist som lät uppföra Östrabo hänger på södra väggen och har där även sällskap av Tegnér. Rummet har sedan uppförandet använts som sammanträdesrum för domkapitlet.

Biblioteket

Under parketten hittades vid renoveringen originalgolvet från 1796. Golvet slipades och rengjordes och biskop Fredrik passade på att lägga ett hemligt meddelande i kryppgrunden till en kommande generation på Östrabo.



Tegnér rummet

Esaias Tegnér, den kände svenske nationalskalden, var biskop i Växjö 1824–1846. Till en början liknade Tegnér Östrabo vid en salpeterlada, men efter två renoveringar blev huset honom kärt. Den 2 november 1846 avled han i sängkammaren och lämnade efter sig ett historiskt arv som varit inspiration till renoveringen och återgestaltningen av Östrabo 2017–2018. Tegnér rummet var Tegnér's bibliotek där han spenderade mycket tid. Tapeten kallas för Östrabotapeten och återfanns på en vägg i en skrubbd vid en renovering på 1920-talet. (Folderns bakgrund visar ett utsnitt av tapeten)

Flygelrummet

Detta rum var ursprungligen ett förmak och fungerade troligen som ett väntrum till att få träffa biskopen i hans arbetsrum som är beläget innanför dagens Tegnér rum. Kakelugnen är en kopia från 1930-talet av en äldre förlaga från Marieberg.

Trädgårdssalongen

I dag kallas detta rum trädgårdssalongen tack vare den vackra utsikten härifrån. Rummet har fungerat som sällskapsrum i alla tider.

Matsal

Detta rum har sedan huset byggdes fungerat som matsal och festsal. Vid sekelskiftet 1900 var väggarna klädda i mörkgröna tapeter med en manshög väggpanel. Idag har 1700-talet lyfts fram genom de ljusa väggfälten och den grå sockeln.

Rummet intill matsalen

Detta rum var tidigare gästrum. Idag används det som sammanträdesrum och serveringsrum. Det angränsande rummet som idag är ett mottagningskök var döttrarna Disa och Göthilda Tegnér's sängkammare.