

Året 2021 började med en ny nedstängning beordrad av danska myndigheter på grund av den allvarliga Corona-situationen. Den kyrkliga verksamheten begränsades, men gudstjänster fick fortfarande hållas: max 50 minuter, två meters avstånd mellan deltagarna, handsprit, munskydd och nattvardens utdelas endast med brödet.

Under januari månad öppnade kyrkan, men utan gruppaktiviteter. Årets traditionella kyrkvandring begränsades till en enda ekumenisk gudstjänst som hölls i Sankt Ansgars katolska domkyrka med max tio deltagare från varje församlingen. Gudstjänsten streamades och kunde därför ses och upplevas av många. Vi från Gustafskyrkan medverkade med att leda Trosbekännelsen i gudstjänsten.

Från och med januari och framåt var kyrkan öppen som vanligt, gudstjänstlivet fungerade, men all övrig församlingsverksamhet var tills vidare vilande, i väntan på myndigheternas anvisningar. En del både nya och gamla medlemmar och vänner till kyrkan fann vägen till kyrkans lokaler för samtal, stöd och samvaro. Med tiden skulle det visa sig att fler och fler upptäckte att kyrkan var öppen, vilket var mycket uppskattat. Kyrkan blev en plats för stöd, samtal och gemenskap. Trots fysiskt avstånd fanns mänsklig närhet. Det gällde också gudstjänsterna. Enligt nya föreskrifter glesades platserna ut, men kyrkan kunde ändå rymma 32 personer, vilket den vid något tillfälle också gjorde. Annars var omkring 20 deltagare i högmässan varje söndag. På grund av att gränsen stängdes för svenska medborgare utan speciella skäl kunde inga vikarierande präster från Sverige komma. Kyrkoherden hade de flesta gudstjänster under vintern/våren, med undantag för kyrkvårdledd gudstjänst vid några tillfällen.

Den diakonala verksamheten i samverkan med Lunds stift återupptogs och Lunds biskop Johan Tyrberg inbjöd till möte om projektet i biskopsgården i Lund. Mötet tvingades uppskjutas flera gånger men den 10 juni blev det av och då deltog förutom kyrkoherden och diakonen Carita Ibarra Kristensen även Sveriges ambassadör Charlotte Wrangberg och representanter från Svenska ambassaden, samt chefen för Köpenhamns kommun hemlöse-enheten, Birgitte Degnegaard.

Samtalen resulterade i ytterligare stöd från Lunds stiftsstyrelse. Enligt beslut övertogs ansvaret för svensk diakon i Köpenhamn av Malmö pastorat, under ledning av kyrkoherde Gunilla Hallonsten. Diakon Peter Juhlin utsågs till ny diakon i Köpenhamn med förordnade under hösten 2021 och hela 2022, allt finansierat av Lunds stift via Malmö pastorat.

Årets försäljning av semlor blev en succé. Vidare erbjöd kyrkan en ny aktivitet i Coronatider, "Fredagspromenad kl.13.00" tillsammans med någon ur personalen.

Praktiskt arbete fick ersätta mötet med grupper och turister under våren. Kyrkan städades, frysarna fylldes med nybakat bröd och kyrkans garderob blev nymålad och fin. Samtidigt fortsatte processen med att få ett beslut om utskiftning av gamla slitna fönster i Victoriastiftelsen. Efter rekommendation av ingeniörsfirman Troelsgaard och dess arkitekt Mikael Johansson, begärde församlingens kyrkoråd och fastighetskommitté ett godkännande för projektet av Kyrkostämman, som samlades den 11 april. Kyrkostämman godkände anhållan och arbetet kunde därmed igångsättas under 2021 till en kostnad av ca 1.3 miljoner DKK.

Den 20 mars fyllde Victoriastiftelsen 100 år vilket firades med sång, diktläsning och fest för de boende. Personalen stod på gräsmattan bakom huset och de boende deltog från sina öppna fönster mot vallgraven. Det officiella firandet tvingades pga Corona att flyttas fram ett helt år till 20 mars 2022. Hovet i Köpenhamn och Stockholm kontaktades, liksom de VIP-gäster som tidigare fått inbjudan.

Under våren beslutade Kyrkorådet, efter rekommendation från Kyrkvärdsgruppen, att låta den lila mässhaken från 1930 gå i pension, så snart en ny lila mässhake inhandlats. Olika ateljér i Danmark och Sverige kontaktades, då en oväntad möjlighet dök upp. Den numera nedlagda Sjomanskyrkan i Rotterdam hade en lila mässhake av hög konstnärlig kvalitet som de var beredda att sälja till Gustafskyrkan. Efter påsyn och efterforskningar beslutades att den lila mässhaken från Rotterdam skulle få leva vidare i vår församling. Mässhaken var tillverkad 1961 och skänktes till Sjomanskyrkan i Rotterdam av prästfamiljen till minne av deras lille gosse Urban, som dog i leukemi vid åtta års ålder. Inköpet uppmärksammades genom en artikel i Kyrkans Tidning, vilket väckte sympati och tacksamhet, bland annat från den döde gossens syskon som kontaktade församlingen med ett tack.

Under sommaren lättade Coronarestriktionerna, samhället öppnade upp och församlingen kunde vara med som medarrangör i Copenhagen Jazz festival och arrangerade två välbesökta konserter i kyrkan, en med Lars Jansson Trio och en med pianisten Enrico Pieranuzio. Det var tredje gången som församlingen deltog i jazzfestivalen med lyckat resultat. Kontakterna med Köpenhamns jazzscen resulterade också i ett länge efterlängtat kontrakt med sångerskan Caroline Henderson, och julkonsert 22 december 2021 bokades. Svensk-amerikanska Caroline Henderson deltog för många år sedan i kyrkans barnverksamhet och har även blivit vigd i Svenska Gustafskyrkan.

I slutet av sommaren genomfördes också det stora fönsterbytes-projektet på Victoriastiftelsen. Drygt 60 av de gamla fönstren byttes ut till nya, underhållsfria, ljudisolerade och energibesparande fönster av samma modell och utseende som de gamla. Projektet beslutades av årets kyrkostämma i april och bekostades av församlingens egna medel.

Församlingens årliga retreat "Stilla dagar" genomfördes som vanligt i Birgittasystrarnas kloster i Maribo. Gruppen samtalade kring texter av den tyske teologen och författaren Dietrich Bonhoeffer, deltog i systrarnas bönestunder, delade måltider och promenader tillsammans och hade tillfälle att medverka i den av kommunen arrangerade "Birgittadagarna".

I september kom också församlingens ungdomsvolontär Alvin Fränngård från Linköping till oss. Projektet "Ung i SKUT" som pågått under fem år är ett unikt samarbete mellan Svenska Gustafskyrkan och Linköpings stift, som rekryterar, delvis finansierar och betalar volontärens resa till och från Köpenhamn. Under fyra månader bor, arbetar och hjälper volontären kyrkan med allehanda uppgifter och är till god hjälp, speciellt i samband med julbasaren.

Som ett led i Kyrkostyrelsens inriktningsbeslut att Svenska kyrkan i Utlandet ska spara 50% av sina utgifter år 2030 fick församlingen besök av biskop Hans-Erik Nordin som utsetts till utredare beträffande Gustafskyrkans nuvarande status och verksamhet. Biskopen mötte församlingsbor, personal, kyrkoråd och församlingens nya diakon Peter Juhlin för samtal. Han fick också möta Sveriges ambassadör på Ambassadens residens tillsammans med kyrkoherden och ambassadsråd Helena Melin Hultgren som handhar konsulära frågor. Från Ambassadens sida framhölls det goda samarbetet mellan ambassad och kyrka och hur viktig församlingens stöd och verksamhet är för svenska medborgare och för de dansk-svenska kontakterna.

Pilgrimsgruppen fortsatte att växa under året med en samling i månaden. Temat för samtalen 2021 var en genomgång av olika klosterordnar och deras andlighet, samt om olika pilgrims mål i världen och vad de kan säga oss idag. I september månad reste gruppen till Heliga Hjärtas kloster i Östergötland för att bl. vandra på Omberg intill Vättern, dela samtal och bön med benediktinsystrarna i klostret, besöka Alvastra klosterruin och delta i högmässan i Vadstena Klosterkyrka.

Ekumeniskt förstärktes kontakten med danska, engelska, norska och katolska kyrkan. Kyrkoherden var fortsatt medlem i de ekumeniska nätverken Sankt Alban & Sergius-sällskapet och gruppen Levande Vand.

Församlingen uppvaktade den katolske biskopen Kozon på hans 70-årsdag och deltog i festgudstjänst och eftersits. Likaså deltog kyrkoherden vid utnämningen av Revd Smitha Prasadam till Canon i Church of England i samband med biskopsbesök och festgudstjänst i St Albans Anglican Church i Köpenhamn.

Under året besöktes Gustafskyrkan av två engelska biskopar och av biskop Thomas Petersson och biskop Hans-Erik Nordin från Svenska kyrkan.

Under hösten kom de första tecken på pandemins fjärde våg, men trots detta kunde årets traditionella julbasar åter arrangeras, efter förra årets uppehåll. Detta år invigdes basaren ännu en gång av HKH Prinsessan Benedikte, under stort pressuppbåd. Prinsessan togs emot av kyrkoherdeparet och Sveriges ambassadör Charlotte Wrangberg med make. En del förändringar hade gjorts för att Corona-anpassa basaren, vilket gjorde att antalet besökare blev något färre än vanligt. Men resultatet med en omsättning på nästan 500.000 DKK var över förväntan och glädde oss mycket. Detta, plus gåvor från enskilda givare och ett "Coronabidrag" från Svenska kyrkan på nationell nivå var välkomna bidrag till kyrkans ekonomi.

Även Barnens Lucia och församlingens traditionella Luciakonsserter kunde genomföras mot kontroll av samtliga Coronapass. Barnens Lucia blev som vanligt mycket välbesökt med två "utsålda" framträdanden med dans kring granen och besök av tomten (volontären Alvin Fränngård).

Höstens och julens gudstjänster kunde genomföras i vanlig ordning och utan begränsning av antalet deltagare. Det diakonala engagemanget var stort under året med många sjuk- och hembesök. Liturgi och diakoni måste gå hand i hand.

I slutet av december kom nya restriktioner så tyvärr flyttades jazzsångerskan Caroline Hendersons Julkonsert dec 22 december till 2022. Men samtidigt kom förfrågan från Copenhagen Jazz festival om församlingen åter igen ville vara scen vid Jazzfestivalen sommaren 2022, vilket vi tackade ja till. Luciakonserten blev kyrkomusiker Sara Hjorts sista större arrangemang. Efter drygt fyra år meddelade hon att hon sökt och fått ny tjänst som kyrkomusiker i Härlanda församling, Göteborg, fr.o.m. 1 februari 2022. Arbetet med nyrekrytering sattes omedelbart igång och under december månad inkom 13 ansökningar, varav tre kallades till intervju och provspelning i början av 2022. Så tar församlingen ett nytt steg i att fortsatt vara och utvecklas som en musikförsamling av hög kvalitet.

Trots pandemi och krav på att "hålla avstånd" så kunde församlingen genom sina gudstjänster, sin diakoni och öppna verksamhet ändå skapa "närhet och gemenskap" mellan människor även detta år.

Vi lägger det till handlingarna med tacksamhet och ber om ett bättre och välsignat 2022.

Köpenhamn den 22 mars 2022

Thomas Stoor, Kyrkoherde/prost