

Kyrkogårdsinventering
i Marieholms församling

Reslöv och Östra Karaby kyrkogårdar
Juli 2020

På uppdrag av Svenska Kyrkan Eslöv har Församlingsrådet i Marieholm inventerat de båda kyrkogårdarna som tillhör Reslövs Kyrka samt Östra Karaby Kyrkogård. Uppdraget är att inventera kyrkogårdarna för att fastställa de kulturhistoriska värdena som finns och för att bedöma särskilt bevarandevärda gravplatser. För att göra en sådan bedömning har en rad riktlinjer från Länsstyrelsen följts. För inventeringen valde församlingsrådet en grupp bestående av Nils-Olof Gunnarsson, Maria Gustafsson Mölsted, Kerstin Nilsson och Cecilia Rangvin, alla medlemmar i församlingsrådet. Vi har också tagit hjälp av Jan Nilsson, Berit Henriksson, Berit Nordström, Stig Nilsson, Ann Stahlhut och Ingemar Haraldsson som är väldigt kunniga om bygdens historia och de människor som har levt och verkat här.

I texten nedan står bokstäver för kvartersbeteckning och siffror för själva gravvårdens nummer. De attribut som är speciellt intressanta för gravvården i fråga, såsom stenens utformning eller titeln på stenen, har kursiverats. De gravvårdar som har bedömts som särskilt bevarandevärda har markerats med (K) Kulturhistoriskt värdefull samt bevarandevärda (B). Bevarandevärda anses ovanliga gravstenar för platsen, betydande personer för bygden.

Reslövs kyrkogårdar består av två delar, Gamla kyrkogården runt Reslövs kyrka samt Nya kyrkogården runt Kapellet. Gamla kyrkogården är i ålder med kyrkan medan Nya kyrkogården anlades i mitten av 1800-talet. Östra Karaby kyrkogård består av två delar. Närmast kyrkan är den äldsta delen och den nyare delen i söder med gångar och buxbomshäckar, anlagd i mitten av 1800-talet.

Nils-Olof Gunnarsson, Kerstin Nilsson, Maria Gustafsson Mölsted, Cecilia Rangvin

Reslövs Kyrkogård

Reslövs kyrkogård består till största delen av gravar och gångar i vit singel. Gravarna kantas av buxbomshäckar och/eller stenramar. Ett fåtal gravvårdar har smidesstaket. De allra flesta gravstenarna är från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Längs den västra sidan på gamla kyrkogården finns gravstenar som är ännu äldre. Likaså finns stenar av äldre datum intill kyrktornet.



Reslövs kyrkogård

Kvarter B



B 1:1
Gravplatsen första platsen till vänster i kvarter B, allmänt kallad prästkvarteret. Gammal gravsten med en annorlunda titel; Änkefru Sofia Charlotta Ligner f. 1829, d. 1902
Återlämnad (B)

B 59.

Två gamla gravstenar i marmor varav den ena är korset sönder. Från mitten av 1800-talet. Kyrkoherde Petter Dahl f. 1787 d. 1863 och hans hustru Maria Bauer f. 1787

Petter Dahl var kyrkoherde i Reslöv o Östra Karaby 1824 – 1863. Det sägs om Petter Dahl att han var en mycket human, artig och beskedlig man, men saknade håg för prästämbetet. Återlämnad (K)



B 35A.

Gravsten i rödbrun färg, oregelbunden ovan del. Gösta Andersson 1909–1988 samt hans hustru Elsa Andersson 1913–2010. Gösta Andersson kyrkoherde i Reslöv och Östra Karaby församlingar 1967 – 1974. Bodde dessa år i Reslövs Prästgård, vid avslutad tjänst flyttade till Landskrona. Han var mycket omtyckt och avhållen som präst och människa. Han var en av eldsjälarna till att bevara de gamla skolorna till församlingshem i Reslöv och Östra Karaby. Privat (B)



B 17.

Sex små liggande stenar i svart diabas i singel. Kantsten runt om i svart diabas. *Rudolf Munters familjegrav. Rudolf Munter kyrkoherde i Reslöv o Östra Karaby i 31 år, 1927 - 1958. B.*



B 35B.

Gravsten i svart diabas, blomranka på båda sidor. Tidstypisk för 1940-talet (B)



B 16

Liggande gravsten i gråsvart färg, med nästan oläslig text. Disponent Gottfrid Johansson 1878 - 1945 o.h.h. Siri Johansson 1882 - 1973.



B 8 - 9
Nyare gravsten Karl-Johan Rasmusson, lantbrukare i Sibbarp, nämndeman och kommunalpolitiker först i Marieholm och fr.o.m. 1972 i Eslöv. Margit Rasmusson, hustru. Kyrkvärd i Reslöv. Privat (B)



B 10 - 11
Nyare gravsten Byggmästare Olof Svensson o.h.h. Olof Svensson var en flitigt nyttjad byggmästare till pastoratet på 1940–50 talet. Privat (B)



B 12 – 13
Nyare gravsten Byggmästare Erik Svensson o.h.h. Eric Svensson var en flitigt nyttjad byggmästare till pastoratet på 1960–70 talet. Bl.a. vid ombyggnad av de gamla skolorna i Reslöv och Östra Karaby till församlingshem. Eric Svensson var son till byggmästare Olof Svensson (se ovan). Privat (B)



Askgravplats i kvarteret B. Anlagd 2013



Kvarter B
Gamla tornspiran vissa trädetaljer från 1700. Ny tornspira på Reslövs kyrka år 2010



B 86
Ensam gravsten i grasmattan i sydöstra hörnet i kvarteret B. Gammal gravsten i grå granit från tidigt 1920- talet. Familjegrav. Återlämnad (B)



Urnlunden

Siv och Kjell Dahl,
grundarna av
Marienholmskorv



C (ingen gravplats nummer)

Gravplatsen i kvarter C, mitt i kvarteret. Tre gravstenar i grå granit varav mittelstenen med ett enkelt kors. Gravsten till höger infattningar av vit marmor och kors med lagerkrans i granit. Carl Fredrik Belander 1815 – 1871 lantbrukare på Reslövsgården.

Hans hustru Ulla Belander f. Rosenblad dog i unga år. Carl Fredrik sörjde hustrun så mycket att han vill att gravplatsen skulle ligga så att stenen kunde ses från Reslövsgården. I parken på Reslövsgården lät han därför klippa ett hål i träd och buskar för att kunna se till kyrkogården från sin veranda. Hålet klipps fortfarande som ett minne av paret Belander. Berättat av Ann Stahult, Reslövsgården. Återlämnad (K)

Kvarter C



C (inget gravplatsnummer)

Gravplatsen i kvarter C, mitt i kvarteret. Två liggande stenar utmed huvudgången. Oläslig text p.g.a mossa. Gravstenar från mitten av 1800-talet. Återlämnad (K)



C 1.

Västra sidan av kvarteret. Gammal gravsten från mitten av 1950-talet. Liggande sten från 1970-talet. Nils Wihlborg, 1874–1952, häradshövding i Rönneberga Onsjö och Harjagers domsaga. Tingshus i Åkarp Marieholm, nuvarande Mariebo förskola. Hans hustru Elisabeth 1881–1957 samt sonen Nils Wihlborg o.h.h. Olga



C 94

Gravplatsen i kvarter C i den sydöstra hörnan. *Gravvård med Järnstaket*, ganska illa medfaret. Texten svår att läsa pga mossa på stenen. Svart diabas. (K)



Hela kvarteret D är bevarandevärt där de allra flesta gravplatser är från mitten av 1800-talet o framåt tidigt 1900 tal. Enstaka härrör från mitten och senare 1900- tal. Många gravvårdar är av svart diabas, höga och stora stenar, många s.k. obelisker. De flesta gravplatser kantas av låg buxbomshäck. Många gravplatser är återlämnade. (K)



D 31

Grav med *vit medaljong*.
Inskriptionsplattan har
trillat av och är sönder.

K



D 39

Lantbrukaren Per Larsson
och Elisabeth Persson samt
sonen Johannes, sent 1800-
tal, liten diabas sten.



D 36. *Maskinmästaren* August Linder död
1868 och Hustrun Anna död 1853. August
jobbade som maskinist på fartyg och kom
senare att arbeta på Yllefabriken. Årsskötsel.



D 30 a

2 gravstenar i vit marmor, Elna
Sjunnesdotter och Per Olsson
från Högestorp. *Vita*
medaljonger. **K**.



D 30 b

Enkefru Fredrika Lagerberg f.
Dahl. Gammal stavning. **B**.



D 35

Anton Rundkvist och Anna.
Anton var vaktmästare på
Folkets hus, numera
auktionshallen. Årsskötsel.



D 25 b

Czaplicki. Bott på Storgatan 106 som en gång varit Sibbarp skola från 1860-talet fram till 1898.



D 26

Fabrikör J Anderssons familjegrav. Ovanlig, organisk sten. **K.**



D 24

Lantbrukare Per Arvidsson. Hög diabas sten. (Ansvarig grav vårdare sökes). **K.**



D 29

Lantbrukaren Ola Månsson och Hanna Månsson. Stenen har lagts ner. Rustik och vacker diabas sten.



D 23

3 gravstenar innanför ett järnstaket: Häradshövdingen Nils Lindström. Avhuggen kolonn. N. Lindström och Anna-Lisa Lindström. Liten diabasobelisk. Amalia Lindström, marmorsten med medaljong. **K.**



D 20

Kyrkvaktmästare Nils Franzen.



D 22

Carl Erberth Folkskolläraren i Reslövs skola fram till 1893.



D 1

3 äldre gravstenar. 3 i *diabas* och en i *marmor*.



D 19

Byggmästaren Hans Olsson och hustrun Katarina. Svart *diabasobelisk*.

Paret grundade kring 1900 en fond som stöttade mindre bemedlade barn. Pengarna gick till bl.a. julfest för barnen i Reslöv socken i närmare 100 år. Stiftelsen upplöstes 2007. Stiftelsen köpte, till Marieskolan, av återstående medel ett julträd i smide, designat och tillverkat av Ulf Engfalk, Reslöv.



D 4

Kristenssons familjegrav. 3 *diabasobelisker*. **K.**



D 6

Kyrkvärden P Månsson. Svart *diabasobelisk*. **K.**



D 8

Hotellägare Sven August Svensson samt Emilia Sofia Svensson. Svart *diabaskors* samt *bänk*. **K.**



D 16 b

Lantbrukaren Alfred Andersson och hustrun Elin. Alfred var drivande inom lantbrukets föreningsrörelse och var en av grundarna till Bondeförbundet i Reslöv



E 65 Lantbrukaren Alfred Bill (?) och hustrun Anna. Anna sålde biljetter på byns biograf och hade stenhård koll på att ingen som inte hade åldern inne kom in, berättar Jan Nilsson.



E 62 Klebers, Handlaren, J. Wilhelm, samt hustrun Mina. Paret drev livsmedelsaffär på Storgtan.



E 70 Sten med vit ängel i marmor och vit marmorplatta. Oläslig text, Söndrig. **K.**



E 71 Kristin och Alma Hansson. Syskonparet drev Hanssons bageri i byn.



E 59 Smedmästare Ernst Andersson, familjegrav. Liggande sten.



E 72 Kvarnägaren Hans Andersson, hustrun Elna P. 3 stycken stendekorationer i marken. **K.**



E 60 M. S. Sundelius samt Bengta Sundelius. Stenen är en stor, hög diabasobelisk. Makarna Sundelius köpte Marieholmsgården mitt emot Sundelius Park. Nere vid Saxån startades ett garnfärgeri som sedermera blev Yllefabriken.

Dottern Selma var ogift och inga barn. I hennes testamente från 1915 ska hennes efterlämnade kvarlåtenskap utgöras av fem fonder.

1. Selma Sundelius stipendiefond ska överlämnas Musikaliska Akademin i Stockholm.
 2. Selma Sundelius julgåvefond till fattiga äldre "fruntimmer"
 3. Selma Sundelius utbildningsfond till fattiga flickor och gossar i Reslövs församling
 4. Sundeliuska gravställets underhållsfond
 5. Magnus o Bengta donationsfond vara till hjälp till ett allmännyttigt ändamål såsom t ex. varmbadhus, lokal till föreläsningar, försköning av samhället genom planteringar och prydnader. Värdet i fonderna uppgick år 2016 till ca 200 000 kr
- Eslövs kommun utser ledamöter till stiftelserna vart fjärde år (valåret) och enligt testamentet ska kyrkoherden vara sammankallande. **K**



E 77 Fyra äldre stenar. Delvis sent 1800-tal. *Sten med avbrutet kors och tre andra varav en obelisk.* **K**



E 74 *Kronolänsman C. G Sandblom. Hög obelisk.* **K**

Kvarter F



F 23-24 Jöns Nilssons söner. *Tidstypisk, fin 1910-talsornamentik*



F 99-100 *Toffelmakaren Hilding Nilsson och hustrun Hildur. Hade sin rörelse på Storgatan.*



F 64 Jöns Andersson. Död 1874. Äldre sten som saknar överdelen i form av ett kors.



Två gravstenar på gräsmattan framför kyrkan. F 105. Enkel men vacker obelisk i svart diabas från förra sekelskiftet. Liggande sten med ett infällt kors, oläslig text



Kvarter G



G 75-76 Hans Persson. Hans betydde mycket för kyrkans verksamhet mellan 1960-80 talet. Både som kyrkvård och ledamot i kyrkorådet. Hans var även förtroendevald inom Lunds stift. Lantbrukare i Högestorp



G 69-70 Christian Nilsson. Christian var bygdens speleman på fiol



G 96 Källarmästaren Alfred Bengtsson och hustrun Ingrid. *Stor, pampig granitsten* omgärdad av järnkätting och stenstolpar. **K.**

Kvarter H



H 106-107 Hugo Nord, hustrun Ebba. Han var den *siste stinsen* i Marieholm. Ebba var postmästare. Hugos mor hette Hilma)



Längs den västra sidan på kyrkogården finns gravstenar som är från sent 1700- tal och tidigt 1800 tal.



H 104-105 Edvin Persson var bas på tegelbruket och spelade trumpet i Marieholms blåsorkester.



Kvarter H

Längs den västra sidan på gamla kyrkogården finns gravstenar som är från sent 1700- tal och tidigt 1800 tal. Invid kyrktornet finns också stenar av äldre datum.

I kvarteret H finns ett område med stenar från främst 1970-talet. Här finns ett önskemål om att den obrutna raden av stenar med kantsten sparas för att bevara helhetsintrycket.

Denna del av kyrkogården hade tidigare Sibbarp som fastighetsbeteckning. Från 2000 har denna delen samma fastighetsbeteckning som kyrkan och övriga kyrkogården Reslöv 57:1

Gamla Urnlunden



U 16 Hjalmar Mattson.
Han drev en skoaffär på
Storgatan i Mariefors.



Gravsten i
Vapenhuset



U 58 Sture Nilsson. Sture var lantbrevbärare
och hans fru Ulla var postman i Mariefors.
Sture var även ordförande i
kommunfullmäktige i Mariefors



U 7 Daniel Lindstein. Byns
skräddare och drev även
herrekipering.



U 4 Gerhard Badelt.
Dessinatör på Yllefabriken.

Tre gamla liggande gravstenar
söder om kyrktornet. Samt två
liggande i gräsmattan söder om
kyrkan. Oläslig text. **K.**

Kvarter A



Kvarteret A sträcker sig från ingången från Storgatan längs med Prästgårdsparken och norr om kyrkan. Kvarteret har skiftande karaktär med både buxbomshäckar och kanter av sten. En hel del höga gravstenar s.k. obelisker från förra sekelskiftet. På många av gravplatserna finns flera för bygden kända personer, präster, timmerhandlare, spannmålshandlare m.fl.

Kvarter A



A 122-123 3 äldre gravar: *Prosten* Johan Otto Lindfors (en gravsten) samt Cecilia Lindfors (en gravsten) Båda gravarna är av *marmor* och tyvärr saknas medaljongerna. Jacob Åredsson, död 1854 (gravsten i mitten). Baksidan av stenen syns en *text ur psaltaren, nr. 468, vers 13*. Alla tre stenarna bedöms som **K**.



A 47. Gästgivare Axel Rasmusson och hustrun Olivia. Stor diabasobelisk. **K**.



A 41. Kvarnägare Anders Persson.



A 120. *Kyrkoherde* och *Fil Doktor*n Erik Wilhelm Lindskog och Makan Erika Katarina. Familjegrav. (**K**)



A 111. Åboen Lars Persson och hustrun Elsa, samt auktionsförrättaren Per Larsson. Liten diabassten. (**K**)



A 38 *Spannmålshandlaren* O. Perssons familjegrav. Stor *diabassten* med "stenkistor" i marken, samt liggande gravstenar.



A 35. Egon Perssons familjegrav. Han var disponent på Marieholms Tegelbruk AB



A 34b *Timmerhandlaren* Per Månssons familjegrav. Svart diabasobelisk. **K.**



A 13. Direktören Alfred Jönsson.



A 9. *Målarmästare* Ehrenfrid Andersson. Stor liggande diabassten.



A 28. *Timmerhandlaren* Nils Perssons familjegrav. Trävarufirman A-Trä. Stor granitsten samt 2 liggande stenar.

K.



A 2, 4. Jöns Andersson och hustrun Pernilla samt två mindre stenar.



A 8. **Lantbrukare** Jöns Jönsson och hustrun Pernilla. *Ovanlig granitsten med pelare och tympanonfält.* **K.**