

# EKENÄSSJÖNS KYRKA 50 ÅR



## Jubileumsskrift 1970/71 – 2021



## FÖRORD

Denna jubileumsskrift ger lite inblickar om Ekenässjöns kyrka under drygt 50 år.

Anna-Lena Ziegler har nedtecknat större delen av historiken. De äldre bilderna har vi fått av Vetlanda-Posten. De senare bilderna är främst från Vetekornet och Alf Westergren.



*Småkyrkokommittén samlad 12 dec 1970.  
Erik Löfgren, Doris Nilsson, Sixten Lagerkvist, Bernt  
Kvarnstrand, kh Josef Englén, Britta Johansson och Harald  
Coucher.*

## HISTORIK

På 1950-talet gjordes på uppdrag av biskop Elis Malmeström en utredning om var i stiftet det fanns behov av en småkyrka. Bland annat nämndes Ekenässjön med stor folkmängd och långt till kyrkan i Vetlanda. År 1955 föreslog Sven Westberg att kyrkorådet skulle utreda möjligheten att bygga en småkyrka i Ekenässjön. En småkyrkokommitté utsågs. År 1965 inköptes samhällets vackraste tomt och arkitekt Per Rudenstam från Jönköping anlätades att göra ritningar till kyrka och församlingsgård. På platsen där kyrkan skulle stå satte man upp ett enkelt kors av björk och gudstjänster hölls där under sommartid, den första i maj 1965. I november 1969 kom byggnadstillståndet för församlingsgården och klockstapeln. Huvudentreprenör var Ekenäs Byggnads AB och markarbetena utfördes av Firma Schakt AB, Jönköping.



*12 juli 1970 - Första gudstjänsten i församlingsgården.*

## FÖRSAMLINGSGÅRDEN KLAR



Första söndagen i advent 1970 kallade klockstapelns båda malmklockor, 250 respektive 400 kg tunga, till den första gudstjänsten i församlingsgården. Altarbord, altarring, predikstol och dopfunt med glasskål från Ekenäs Glasbruk fanns på plats, likaså mittpartiet av den bildvävnad inspirerad av psalm 604 "O Gud vi lova Dig", som numera pryder kyrkans korvägg. Kyrksalen som rymmer ca 200 platser var till trängsel fylld vid invigningen. Josef

Englén, Karl Ödeén och Jonas Fors var tjänstgörande präster och den nybildade kyrkokören under Birgitta Nygrens ledning medverkade.

Nu fanns lokaler för olika verksamheter. I övre planet: den stora samlingsalen, ett konfirmandrum, rum för barnverksamhet, kök, toaletter och förråd. I suterräng-våningen: plats för ungdomslokaler, motionsrum, pentry och diverse smårum.



## GÅVOR

Kyrkan har fått många gåvor. Nämnas kan bildvävnaden och kormattan som tillverkats av Inga-Mi Vannerus-Rydgran, Jönköping, som är skänkta av kyrkliga sykkretsens. Nattvardskärlen i silver är tillverkade av silversmeden Agne Allvin i Vetlanda och skänkta av Vetlanda kyrkliga syförening. Smeden Henning Andersson i Ekenässjön har tillverkat och skänkt den sjuarmade golvljusstaken och ljuskronan över dopfunten.



## KYRKBYGGET

Den andra etappen av byggnationen, själva kyrkan, kom i gång redan i maj 1971.



Den 10 december 1971 stod kyrkan klar att invigas av biskop Olof Sundby. Präster från intilliggande församlingar medverkade tillsammans med kyrkokören under Birgitta Nygrens ledning.



## **NY ORGEL**



I mars 1972 var kyrkans nya orgel på plats, byggd av Nils-Olof Berg, Nye Orgelbyggeri. Kontraktspastor Josef Englén förrättade invigningen och musikdirektör Per-Sture Johnsson, som varit kontrollant för arbetet, spelade olika musikstycken som gav prov på orgelns variations-möjligheter trots att den bara har en manual.

## **RENOVERING AV KYRKAN**

Under de senaste 10 åren har kyrkan renoverats. Ventilation och värmesystem är utbytt, nya fönster har satts in och 2018 renoverades fasaden. Även Lättebo förskola har fått sina lokaler renoverade och mer ändamålsenliga.

## **KYRKOMUSIKER**

Efter att ha tjänstgjort som kantor sedan kyrkan byggdes gick Birgitta Nygren i pension 1998 och efterträddes av Margareta Sennerstrand. Hon var kvar på tjänsten till och med våren 2002. Under en vakansperiod vikarierade Pirjo Andersson. Heléna Svenson tillträdde tjänsten i mars 2003. Hon arbetar nu som HR-specialist i pastoratet och bara delvis som kantor och leder Harmonikören. En period tjänstgjorde Madelene Palmgren och ledde barnkören. Numera leder Lisa Karlsson barnkören samt sjunger med barnen på Lättebo förskola. Ulrika Kvarnström är kantor, leder kyrkokören och kören Sångglädje, samt sjunger med barnen i Ekenässjöns förskoleklass.

## **PRÄSTER**

Distriktspräster för Ekenässjöns kyrka har varit Nils Sköld, Sven-Olof Wallinder, Bo Johansson (Johanneryd), Peter Hammarlund, Fredrik Ekström, Under ett antal år var tjänsten vakant och uppehölls av bland andra Ernst Lavén, Bengt Bye, Bengt-Allan Klang, och Jonny Thörnkvist. 1 mars 1997 tillträdde Stefan Bärebring, Efter honom har Tua Gidhagen, Alf Westergren, Göran Wiking, Peter Wickström tjänstgjort och fr.o.m. augusti 2019 Tobias Fredrixon.

## **KYRKVAKTMÄSTARE**

Kyrkvaktmästare under åren har varit Erik Lövgren, Stig Prag, Conny Carlsson, Daniel Hein Hjärtberg och Ulf Wahlström, Per Jonsson, Philip Bergkvist och fr.om början av 2020 innehar Lars-Magnus Jonsson tjänsten.



## **DISTRIKTSRÅD/FÖRSAMLINGSRÅD**

Under Sven-Olof Wallinders tid som präst i Ekenässjön i början av 1970-talet bildades ett distriktsråd för att varje gren av verksamheten skulle kunna framföra sina önskemål gemensamt. Rådets huvudsakliga uppgift var att planera verksamheten och äska medel för dess genomförande. I rådet ingick de åtta kyrkvårdarna, syföreningens ordförande, samt personalen.



*Biskop Fredrik Modéus invigde Ekenässjön som en egen församling.*

Från och med 2020-01-01 är Ekenässjön en egen församling. Beslut fattades i stiftsstyrelsen 2019-03-26. Numera väljs medlemmarna i församlingsrådet i öppna val vilket sedan beslutas formellt av kyrkofullmäktige.

## DIAKON/DIAKONIASSISTENT

Som diakon, med placering i Ekenässjön, anställdes 1978 Mai Lindén. Hon gick i pension hösten 1996. Under Göran Wikings tid tjänstgjorde Fredrik Näverbrant som diakon. Nu tjänstgör Johan Vikstål Meyer som diakoniassistent.

## KÖRERNA

Under alla år har det funnits en kyrkokör i Ekenässjön. Numera har Ekenässjöns församling en kyrkokör, en barnkör, Harmonikören samt en kör som sjunger under namnet Sångglädje.



*Ekenässjöns kyrkokör på julottan 2021. Pandemin har gjort att kören fått vila i långa perioder.*

## BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET



Strax efter nyår 1971 startade barn- och ungdomsverksamheten med söndagsskola, barntimmar, barnkör mm. Kyrkans Ungdom samlades varje vecka i nedervåningen och där fick också kyrkliga sykkretsens sin hemvist. Regelbundna pensionärsträffar hölls också. Så var verksamheten i gång och gudstjänster hölls varje söndag.

Nu, efter 50 år, är Linn Lundholm anställd för att jobba med barn och ungdomar. Hon jobbar med konfirmanderna (som nu utgår från Vetlanda), och finns även med på högstadieskolan. Linn håller även i Små och stora, som finns i Ekenässjön.



*Kyrkans ungdom i november 1971. Ledare var Conny Kvarnstrand och Ernst Ziegler.*



*Barntimmar december 1971. Ledare var Inga Hultgren och Anita Fransson.*

## KONFIRMANDER

Numera utgår konfirmanderna från Vetlanda, eftersom de alla går på samma högstadieskola. Men här är bilder från den första konfirmandgruppen, och den sista.



*1970–71 års konfirmandgrupp. Nils Sköld, präst.*



*2013 års konfirmandgrupp. Heléna Svenson och Alf Westergren var ledare.*

## SYKRETSEN

Den 29 januari 1958 startade kyrkliga sykretsen sin verksamhet. Då samlades nitton damer hemma hos Brita Johansson och beslutade att bilda en sykrets. Till ordförande utsågs kyrkoherde Josef Englén. Sekreterare blev Siv Adolfsson och kassör Brita Johansson. Sykretsens mål skulle vara att arbeta för den blivande kyrkan. Varje höst från 1958 till och med 1968 hölls försäljning i Folkets hus. År 1969 användes den nya skolans bespisningslokal. Från och med 1970 har försäljningarna hållits i kyrkans församlingsgård. Sedan kyrkan blivit färdig och utrustad har sykretsen årligen anslagit rikliga summor till svenska kyrkans olika verksamhetsgrenar som Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och Svenska kyrkan i utlandet. Penningbidrag har också lämnats till Vildvinet, IM, Stadsmissionen, Den Öppna Dörren, aktiveringen på Ekebo och Ekenässjöns industrimuseum. Numera har sykretsen inga samlingar.



*Syföreningen 2007.*

## LÄTTEBO

I slutet av 1980-talet bildades en ideell förening som ansökte om statsbidrag för att starta förskoleverksamhet i församlingens suterrängvåning. Våren 1990 startade en öppen förskola med tre timmar/vecka och ett fritidshem för barn i skolåldern med öppethållande fem dagar i veckan, fem timmar per dag. Under skolans lov dagar hölls öppet hela dagar.

Fr.o.m.1991 förekom sexårsverksamhet på förmiddagarna medan de äldre

barnen var i skolan. 1995 ändrades verksamheten till att bli daghem (heldagsomsorg för förskolebarn) som numera benämns förskola. Barnen hämtas från den kommunala barnomsorgskön medan Vetlanda pastorat ansvarar för personal och lokaler.

Kantorn Lisa och prästen Tobias besöker förskolan regelbundet. De sjunger tillsammans och ibland går de upp i kyrkan, särskilt vid kyrkans stora högtider. Lättebo-barnen medverkar bland annat vid Lucia.



## BÖN

tisdagskvällar 18:00 samlas vi en halvtimme sedan några år tillbaka för att be för vår församling och för världen. Varannan onsdag är det bön kl. 09:00 och varje torsdag och fredag är det tidebön kl. 09:00.

## **EKUMENIK**

Präster från Svenska kyrkan och pastorerna från Ekumeniakyrkan och Pingstkyrkan samlas och planerar för gemensamma gudstjänster.

## **ÖPPET CAFÉ**

Sedan slutet av 1990-talet samlas varje fredag daglediga till Öppet Café i församlingsgården. Mesta tiden ägnas åt samtal kring kaffeborden men allsång och andakt ingår i varje samling.

## **UNDERVISNING**

Under årens lopp har det funnits olika verksamheter för att få barn, unga och äldre att växa i och fördjupa sin tro. Det har varit bibelstudium, Alpha, söndagsskola, barntimmar, filmkvällar m.m.

Numera finns Små och Stora, Teologiskt forum och gemenskapsträffar, och fler verksamheter planeras.



## DIAKONI

Det är mycket som händer i församlingen. Ekenässjön har i många år tagit emot asylsökande från främst Eritrea, Somalia, Syrien och Afghanistan. Åren 2013 - 2020 bedrevs undervisning i svenska av åtta ideella. Församlingens kontakt med de asylsökande inskränkte sig inte enbart till språkundervisning. Ofta sökte man hjälp i både personliga, ekonomiska och andra praktiska frågor. Kyrkan erbjöd soppluncher och fester där asylsökande ofta lagade maten. Två somrar bedrevs sommarcafé med asylsökande som ansvariga.



Under prästen Göran Wikings tid gavs även möjlighet att låna en begagnad cykel. Göran lyckades tiggas ihop ett stort antal begagnade cyklar.

Nu finns möjlighet för intresserade av finsnickeri att vara med i en grupp som heter Trä i fokus. Det planeras för en odlingsgrupp. Dessutom har vi uppvaktningar av jubilarer, andakter på Ekebogården med mera.

## GUDSTJÄNSTER

Vi firar mässa varje vecka. I övriga gudstjänster vill vi forma ett varierat böne- och gudstjänstliv. En gång per månad firar vi en mässa i Taizéton. Olika kyrkliga handlingar, oftast dop, men även vigslar och begravningar förekommer i vår kyrka.



*Ära till Fadern och Sonen och den helige Ande.  
Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen.*

## FRAMTID

I arbetet med den senaste församlingsinstruktionen fördes samtal i församlingsrådet om vad vi vill ska känneteckna Ekenässjöns församling. Församlingen beskrevs då ungefär så här:

”Vi vill att Ekenässjöns församling ska kännetecknas av värme, öppenhet och en välkomnande atmosfär. Det är viktigt att goda möjligheter ges till att samlas runt det levande ordet och få en fördjupad kunskap om den kristna tron. Vi vill vara en gemenskap som rymmer sammanhang för både stillhet och fest. Vi vill vara en församling för alla tillfällen i livet och skapa levande relationer med de människor som bor i vårt samhälle.”

Hur kan vi arbeta för att alltmer vara en församling som gör denna bild till en verklighet för allt fler människor i olika situationer och åldrar?

En nyckel för framtiden är att fortsätta utveckla arbetet som ideella gör i församlingen. Ekenässjöns församling är präglad av ett stort ideellt engagemang. Här sker allt från planering till genomförande av viss verksamhet självständigt av ideella. För att detta arbete ska kännas så meningsfullt som möjligt är det viktigt att det finns goda möjligheter att utvecklas, genom exempelvis utbildningar, och gå in i nya uppgifter. Att Ideella får större och fler möjligheter att dela med sig av sina gåvor i församlingen handlar inte i första hand om ekonomiska kalkyler utan om vilken typ av sammanhang vi vill vara. I församlingen är vi inte uppdelade i mottagare och givare: alla får vi både ge och ta emot och på så sätt bygga upp Kristi kropp.

En annan sak som är viktigt är att fortsätta låta bönen och gudstjänsten behålla sin centrala plats i församlinglivet. De flesta veckor bjuder vi in till bön eller gudstjänst minst 5 dagar i veckan. När bön och gudstjänst ger grundrytmen i församlinglivet får allt vårt arbete sina rätta proportioner. Vi lär oss också då att bättre lyssna till Gud; vår sanna församlingssherde som leder oss och ger kraften vi behöver på den fortsatta färden framåt.