



Spekeröds och Ucklums Kyrkoblاد

Nr 2
Sommaren 2022



Series pastorum

Längst ner i kyrkorna i Spekeröd och Ucklum finns det ett par tavlor som innehåller förteckningen av kyrkoherdar i församlingen. Den första är Laurentius från 1300-talet, där vi inte har några riktigt exakta uppgifter. På den tiden var vi en del av den romersk-katolska kyrkan. Sedan är uppgifterna mera exakta.

Vid varje namn står ett begynnelseår och ett avslutningsår. Ja, inte vid riktigt alla. Vid mitt namn står det bara ett årtal, 2013, då jag blev kyrkoherde här. Ibland har jag stått och sett på listan. Jag har tänkt på mina företrädare, och undrat hur det var att vara kyrkoherde här under andra omständigheter och tider. Man blir också ödmjuk inför det faktum att alla som varit före mig har också en gång slutat. Jag har vetat hela tiden att en dag så ska också mitt avslutningsår skrivas in, och ett nytt namn sättas upp på listan. Nu har det året kommit. Det blir 2022.

För mig har det varit fantastiska år, som innehållit så mycket glädje. Att få arbeta med entusiastiska och kompetenta medarbetare är en stor förmån, likaså med ett engagerat och kunnigt kyrkoråd. Men det är ju i de många möten med er församlingsbor, i ett stort antal gudstjänster, hembesök och samlingar av olika slag som är det centrala. Ofta under mycket stor glädje, men åren här i församlingen har också ibland inneburit tillfällen av stor sorg och förlust. Det är väl så det mänskliga livet ser ut.

Att vara kyrkoherde har både en yttre och inre sida. De kompletterar varandra. Det andliga arbetet, att på olika sätt förkunna evangeliet om Jesus Kristus är alltid grunduppdraget. Det har jag fått göra på rikligt sätt här. Att förvalta och förnya våra fastigheter, ansvara för en god arbetsmiljö, en ansvarsfull ekonomisk förvaltning är också viktigt. Att dessutom få vara med om våra kyrkogårdars förskönande som skett de sista åren är också fantastiskt.

Nu går stafettpinnen vidare. Det är en stor glädje att få en sådan kompetent efterträdare som Fredrik Sidenvall. Jag vill önska honom Guds rika välsignelse inför sin tjänst här i församlingen.

För mig återstår det att tacka för den här tiden. Nu börjar en ny tid, det ska också bli roligt!

Hans Hansson
Kyrkoherde



Bästa församlingsbor!

Vår kyrkoherde sedan knappa nio år, dessförinnan komminister i halvtannat år, Hans Hansson, kommer att sluta sin tjänst hos oss och gå i pension. Hans fyller 70 år i år och är väl värd att få mer tid för sin stora familj, släktingar och vänner samt sina många intressen. Dock hoppas vi så klart att få ha en fortsatt relation med honom, på vilka sätt får framtiden utvisa. Hans tid som församlingens kyrkoherde har varit en i alla stycken god tid; värme, kunskap och engagemang har kännetecknat Hans gärning under denna tid.

Avtackning av Hans kommer att äga rum Pingstdagen den 5 juni. Högmässan hålls i Ucklums kyrka och kyrkkaffet inklusive avtackning har vi i Spekeröds församlingshem. De som vill "säga några ord" har möjlighet att göra detta vid samkvämet i församlingshemmet. Tacksam om de som vill detta meddelar undertecknad senast vid ankomsten till Spekeröd.

Vår nye kyrkoherde, Fredrik Sidenvall, tillträder den 1 juli men han kommer även att tjänstgöra under del av juni månad. Kyrkoherdevälkommandet av Fredrik kommer att äga rum den 28 augusti. Slutligen: Tack Hans och välkommen Fredrik!

Med vänliga hälsningar Stefan Lahrin /Kyrkorådets ordförande/

Telefoner

Kyrkoherde
Hans Hansson

0303-25 25 70
070-190 77 00

Diakon
Tony Kjellgren

0303-25 25 71
070-190 77 01

Församlingassistent
Maria Alexandersson

0303-25 25 72

Kantor
Tord Oskarsson

0303-25 25 73
070-190 77 03

Vaktmästare i Spekeröd och Ucklum

Malin Wallin
Ellinor Olsson
Christer Sjöholm
Alexandra Sjöholm
Urban Nilsson

0303-25 25 75
0303-25 25 74

Församlingshemsvärdinna
Eva Skånberg

0303-25 25 77

Kamrer
Inga-Lill Josefsson

0303-25 25 79

Kanslist
Christina Furberg

0303-25 25 60

Pastorsexpeditionen
tisdag, torsdag och fredag 9-12

0303-25 25 60

Adress
Spekeröds Prästgård 105
444 93 SPEKERÖD

Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/spekerod-ucklum



www.facebook.com/spekeroducklumforsamling/

Redaktör och Layout: Christina Rynmark
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Hans Hansson

Omslagsbild: Thérèse

Bankgiro: 495-1711

Kära medmänniskor i Spekeröd och Ucklum!

Fredrik Sidenvall är mitt namn och jag har fått förtroendet att vara ytterligare en i den långa raden av kyrkoherdar i Spekeröd och Ucklum – en rad som börjar i medeltiden.



Sommaren 1985 tog jag cykeln från Järnklätt i Norum och cyklade upp för Grössbacke. Då var jag nyprästvigd och Sveriges yngste präst. Med iver och glädje ville jag gå in i mina uppgifter och utforska den för mig nya omgivningen. Då hade jag tillbringat min ungdomstid, från sexton till tjugotre års ålder, i Uppsala för studier på gymnasium och universitet. Till Uppsala hade jag kommit från Stockholmsområdet (Lidingö och Saltsjö-Boo) där jag växte upp med mina föräldrar och en bror och syster. Jag minns Anna-Lena Löfgren som bodde på min barndoms gata (i det som på TV-kallas Kvarteret Skatan). Hon sjöng ju om Lyckliga gatan – som försvann. Min barndom var lycklig och präglad av den växande välfärd (så lyxigt det kändes ändå att sitta fyra personer i baksätet på vår röda SAAB 94 och åka ut till tomten i Roslagen där pappa och mamma byggde på den nya sommarstugan som lyftkranen ställt på cementplintarna). Som alla andra barn följde jag vägen från fri lek till skola och till organiserad idrott (jag gjorde försök med badminton, orientering och fäktning) och musikskola (blockflöjt, trumpet och kör). På högstadiet måste man göra sitt val, inte bara mellan AIK, Hammarby och Djurgården, utan också mellan jeansmärkena Gul och Blå och Puss och Kram (någon gång ska jag berätta vilka val jag gjorde).

Men rätt snart började jag tycka att livet i förorten kändes för instängt. Jag sökte mig till biblioteket i Orminge centrum och började låna böcker i tjocka travar - också bortglömda böcker som gav mig perspektiv på nuet. Min längtan efter något *mer* drev mig, när jag var tio år, att på söndagarna gå till busshållplatsen och ta kyrkbussen till Boo kyrka för att fira gudstjänst, trots att ingen i min familj gick i kyrkan på den tiden. En ny skimrande värld öppnade sig för mina sinnen och mitt unga hjärta, steg för steg gjorde jag mig hemmastadd i gudstjänsten och kallelsen att bli präst växte sig stark. Upplevelsen av att det finns en spricka i människovärldens välordnade betongmurar och att Guds rike tränger igenom, den har jag aldrig glömt. Det är min passion att ta med andra till glädjekällan som jag har fått nåden att upptäcka.

forts..

När jag kom till Stenungsund i juni 1985 hade jag varit gift med Anna i nio månader. Anna som är sjuksköterska och numera även herrskräddare och terapeut, arbetade några månader på Stenungsunds sjukhem. Genom åren har Anna och jag välsignats med sex barn. Flera av dem har bildat egna familjer och vi gläder oss åt att snart ha sexton barnbarn.

Min tjänst i Norum och Ödsmål tog slut när jag inkallades till värnplikt och efter den fick jag nya tjänster i Kungälv, Nylöse, Strängnäs och 1992 blev jag kyrkoherde i Frillesås. Nyss har jag avslutat femton års tjänst som rektor för L M Engströms Gymnasium i Göteborg. Det har varit en sådan glädje att genom eleverna få en bra bild av samtiden och känna deras tillit. Det är med stor tacksamhet som jag nu går vidare när L M är mer efterfrågat än någonsin och Sveriges största kristna gymnasium.

Med pandemin som drabbat hela världen, med gängkriminaliteten i Sverige och nu kriget i Ukraina som sprider otrygghet i vårt folk och vår kyrka, har jag känt en stor längtan att åter få gå ut som präst för att sprida hoppets evangelium om Jesus Kristus.

I arbete och bön, i gudstjänster, undervisning och samtal, vill jag göra mitt yttersta för att alla i Spekeröd och Ucklum ska kunna leva i frid och dö i frid med Gud. Att möta människor och att få del av andras berättelser är något jag uppskattar. Jag ser fram emot alla möten och allt jag ska få lära mig av Er församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda. Och jag ser fram emot att komma längre i mitt utforskande av bygden än vid min första cykeltur.

Till Er tjänst,
Fredrik Sidenvall

Detta blir mitt sista uppdrag, som redaktör för Spekeröds och Ucklums Kyrkoblاد. Det har varit roliga och inspirerande 25 år (sedan 1997).

Tack för gott samarbete med kyrkoherdar, medarbetare och församlingsbor genom åren.

Nu önskar jag min efterträdare lycka till och tackar så mycket för mig.

Christina Rynmark

En glimt från våra kyrkogårdar

Säsongen är i full gång och det har varit en intensiv vår för oss i vaktmästeriet. Så fort vädret har tillåtit så har vi arbetat på med askgravlunden i Spekeröd. Det har verkligen varit ett givande och roligt projekt. Ingen av oss hade tidigare byggt den typen av trämur som vi har använt oss av, vilket gjorde det både spännande och lärorikt. Det har varit så många olika delar i detta projekt som har kunnat ge utrymme för vår kreativitet och skapandelust. Jag måste verkligen säga att jag har världens bästa medarbetare. Alltid goa och glada, och med goda idéer och lösningar! Det har varit så roligt att se den ta form och växa fram. Vi har valt mycket doftande växter och hoppas att det om några år, när allt har fått växa till sig lite, kommer att vara en lund där man kan sitta och njuta av doften, fjärilarna och surret från bin och humlor.

Under våren har vi även fått en ny stor fin lekplats bakom församlingshemmet. Det är Spekeröd Gräv och Transport som har varit här och hjälpt oss anlägga denna fina plats som vi tror kommer bli mycket uppskattad.

Förra året målades församlingshemmet i Spekeröd om och i år är det dags för församlingshemmen i Ucklum och Svenshögen, vilket kommer att påbörjas under maj månad.

I år står vi som ni kanske alla redan vet, inför stora förändringar. Vår käre kyrkoherde Hans slutar och vi vill passa på att tacka för allt stöd och alla glada tillrop som han har kommit med under åren. Vi har gjort många projekt, stora som små, och alltid har Hans uppmuntrat och supportat oss i allt vi har tagit oss för. Vi kommer att sakna dig men önskar dig en härlig tid framåt! Samtidigt vill vi ju såklart hälsa vår nye kyrkoherde Fredrik varmt välkommen till vår fina församling.

Vi önskar er alla en riktigt fin och härlig sommar!
Vaktmästarna genom Malin Wallin



Vinnare i Kantorns Vårkryss:
Gun Carlsson, Marie Johansson och Christina Elmänder.
GRATTIS!

VI SES I KYRKAN

Juni

05 Pingstdagen

12 Heliga Tref.dag

18 Lördag

19 1 e tref

25 Midsommardagen

26 Johannes Döp.dag

Juli

02 Lördag

03 3 e tref

10 4 e tref

17 Apostladagen

24 6 e tref

31 Kristi förkl.dag

Augusti

07 8 e tref

14 9 e tref

21 10 e tref

28 11 e tref

September

04 12 e tref

Spekeröd

11.00 Högmässa

18.00 Musik vid helgsmål,
se sid 8

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

Ucklum

11.00 Högmässa, Avtackning
kör, Gloria, Rosetterna,
se sid 3

18.00 Musik vid helgsmål,
se sid 8

11.00 Högmässa

11.00 Friluftsgudstjänst i
Janssons park

18.00 Musik vid helgsmål,
se sid 8

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa,
Kyrkoherdevälkommande,
se sid 3

Välkommen!

med reservation för ev. ändringar

hjärtblad



Sommarmusik med unga musiker och sångare

HJÄRTBLAD:

Årets sommarkonserter har fått samlingsnamnet "Hjärtblad" eftersom vi på olika sätt vill lyfta fram de unga och växande förmågorna vi har i vår församling. Tre lördagar i rad låter vi dem ta plats i våra kyrkor med sina instrument och röster!

Lördag 18 juni, klockan 18.00 i Ucklums kyrka:

GLORIA

Först ut blir ungdomskören Gloria. På Långfredagen medverkade de i Pergolesis Stabat Mater tillsammans med Sancta Maria-ensemblen. Nu är det dags för en egen konsert för andra året i rad! Det blir en blandad konsert med många sceniska inslag.

Lördag 25 juni, klockan 18.00 i Spekeröds kyrka:

UNGA TALANGER

På midsommardagen ger vi plats åt en blandad bukett barn och ungdomar som får chansen att pröva sina solistiska talanger.

Lördag 2 juli, klockan 18.00 i Ucklums kyrka:

ELIN OCH OSCAR

Elin Emanuelsson och Oscar Hellgren kommer tillbaka med en ny konsert där sakrala sånger och duetter blandas med musik från opera- och operettvärlden. Elin har avslutat sitt första år på Kapellsbergs Operalinje medan Oscar studerar på Chalmers.