

FEM

frågor om framtiden till kyrkoherde Kristian Lillö

Vad ser du är kyrkans absolut viktigaste fråga för framtiden?

- Worldwide, att i vardag som fest inspireras av Jesus och hämta kraft i dopets ömsesidiga kärlekslöften. För ingen vill väl ha det så som Miss Li sjunger i sången *Lev nu dö sen* "Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser." Som en samtids-spegel sätter den här sången (med väldigt många lyssnare) individen och nuet inte bara i fokus utan också som historiens slutpunkt. För kyrkan är det viktigt att inte förstärka det individuella och emotionella på bekostnad av vår gemensamma framtid. Som "motsång" har samhället och kyrkan sedan 1987 Brundtlandrapporten: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Hur ska vi arbeta med den frågan/uppgiften?

- Kyrkan worldwide, och därför också Svenska kyrkan Helsingborg, vittnar i ord och handling om Guds kärlek och försoningens hemlighet, så att vi blir befriade från oss själva, nuet och våra egna små och kortsiktiga sammanhang. (Svensk psalm 288)

Vad är den absolut viktigaste frågan för framtiden för oss som människor?

- Att vuxet hålla följande bollar i luften samtidigt: Fredsarbete, krafttag mot alla former av förtryck, arbetet med hållbar utveckling och för en rättvis värld.

Hur ska kyrkan arbeta med den frågan/uppgiften?

- "Döpa" in i kärlekens rörelse för en trygg framtid.

Vad är det mest hoppfulla du ser när du tittar framåt mot framtiden?

- Människors idealitet och Guds kärlek, för att dö nu och leva sen!
(Svensk psalm 337)

