

Bärke pastorat

Augusti 2022



Gudstjänster i Norrbärke församling

Söndag 7/8 kl. 11 Gudstjänst på Kuludden

Sigrid Saveljeff, Ingrid Litborn

Samåkning från Norrbärke kyrka 10.30

Ta med egen fikakorg!

Söndag 14/8 kl. 11 Mässa i Norrbärke kyrka

Charlotta Wähler, Sigrid Saveljeff, Mats Englund

Söndag 21/8 kl.11 Gudstjänst i Norrbärke kyrka

Sigrid Saveljeff, Mats Englund

Söndag 28/8 kl.11 Mässa i Norrbärke kyrka

Madeleine Ingmarstedt, Mats Englund



Gudstjänster i Söderbärke församling

Söndag 7/8 kl. 11 Gudstjänst på Kuludden

Sigrid Saveljeff, Ingrid Litborn

Samåkning från Söderbärke kyrka 10.20

Ta med egen fikakorg!

Söndag 14/8 kl. 14 Mässa i Söderbärke kyrka

Sigrid Saveljeff, Charlotta Wähler, Mats Englund

Söndag 21/8 kl. 14 Gudstjänst i Malingsbo kyrka

Sigrid Saveljeff, Mats Englund

Gemensamt fika vid gamla paviljongen. Ta med egen kaffekorg.

Söndag 28/8 kl. 14 Mässa i Söderbärke kyrka

Madeleine Ingmarstedt, Mats Englund





Prat och promenad tisdagar till och med 16 augusti

Vi träffas vid Kyrkans hus i Smedjebacken, går en kortare promenad i lugnt tempo och avslutar med fika i trädgården vid Kyrkans hus.

Varmt välkomna!

Foto, Magnus Aronson /Ikon



Foto, Gustaf Hellsing Ikon

Trivselträff i Söderbärke Folkets park

23 augusti kl.13.30 entré 50 kr, fika ingår.

Marja och Ingemar står för underhållningen.

Alla intäkter går till Act Svenska kyrkan



Söderbärkekören och Kravlösa kören

Gemensam uppstart i församlingshemmet i Söderbärke

onsdag 24 augusti kl.19. Körledare Erik Svensson,

Telefon 0240-48 19 27

E-post erik.svensson@telia.com

Smedjebackens musiksällskaps blandade kör och Norrbärke kyrkokör

Startar terminen med en kördag på Norrbärkegården lördag

den 27 augusti kl.10-16. Körledare Mats Englund

Telefon 0240-48 19 26

E-post mats.englund@svenskakyrkan.se



Musik i sommarkväll i Bärke pastorat

Söderbärke kyrka

* 4 augusti kl.19 Fia Hedberg och

Marika Maroschka Söderstedt.

Kvällens program består av svenska favoriter blandat med sommarens sånger, kanske på ett annat sätt än vad vi är vana att höra dem.



Malingsbo kyrka

* 10 augusti kl.19 Lena Ehnvik sång,

Mats Englund ackompanjemang.



Norrbärke kyrka

* 11 augusti kl.19 Sångglädje och oförlömlig stämning.

Vokalensemblen Vanja Modigh

Anna Larsson, Katarina Söderlund

och Vilja-Louise Skough Åborn.

De bjuder på vackra, kraftfulla,

nordiska folksånger, georgisk polyfoni, kärnfull amerikansk ”old time” samt egna kompositioner.



Gratis entré, en kollekt till Bärke pastorats musikverksamhet tas upp vid utgången.

Söderbärke kyrkliga syförening 1866-2021

Syföreningen har två rötter.. Den äldsta är **Missionskretsen** som bildades den 8 april 1866. Som namnet säger var målsättningen att kunna samla in så mycket pengar som möjligt till behövande på lika håll i världen. En styrelse med ordförande, sekreterare och kassör utsågs. Med undantag av mitten av 1980-talet då Sigrid Johansson var ordförande, har en präst eller kyrkoherde varit ordförande. Protokoll skrev vid varje symöte. Auktioner och lotterier var de huvudsakliga inkomstkällorna. I början var amerikanska lotterier vanliga, d.v.s. man betalade lika många ören som lottnumret visade. Ett sådant lotteri gav 49:50. Populärt var också att man fick gissa på något t.ex. antalet ärtor i en flaska. Den som kom närmast fick vinsten.

Den andra av syföreningens rötter är **Den kyrkliga ungdomskretsen**, som startades söndagen den 7 juni 1914. 27 ungdomar anmälde sig omgående som medlemmar. Stadgar för föreningen utarbetades. Enda kravet för medlemskap var att man skulle vara konfirmerad. Första söndagen i månaden hölls möten med föredrag, andakt och sång. Ledare för gruppen blev komminister Fredholm. Under sommaren utökades antalet medlemmar till 37 st. pojkar och flickor. Det bestämdes att flickorna skulle bilda en **syförening**. De träffades vardagskvällar hemma hos varandra. Verksamheten utvecklades snabbt och traditioner skapades. Det anordnades julförsäljning, med auktion och lotterier. På nyårsdagen ordnades fest för de gamla som bodde på Tolvsbohäll. De hjälpte även till med att anordna ”de äldres dag” på hösten. De gamla fick en särskild inbjudan till gudstjänsten som följdes av lunch och underhållning. Detta var mycket uppskattat.



Symöte. Elisabet Ekegren, Svea Karlsson och Lisa Eriksson



Gun Åberg instruerar.

Ungdomskretsen hjälpte också till med midsommarfirandet.

I början av 60-talet ändrade Ungdomskretsens syförening namn eftersom medlemmarna hunnit bli ganska gamla, den äldsta hade fyllt 90 år. Det nya namnet blev **Frivilligkretsen**.

Församlingens två syföreningar, Missionskretsen och Frivilligkretsen, arbetade parallellt i närmare 40 år. Båda grupperna hade försäljning med auktion och ett stort listlotteri och alla förväntades sälja en lista.

I Missionskretsen hade vi under några år, då Sigrid Johansson var ordförande, två stora lotterier per år. Hennes intresse för att stödja SKUT var stort så vi ordnade ett speciellt SKUT-lotteri under sommaren. Frivilligkretsen fortsatte med julförsäljningar. Missionskretsen ändrade först till att ha höstförsäljning, då det såldes frukt och grönt, torkad svamp, sylt och marmelad. Senare övergick vi till att ha vårförsäljningar. Då introducerades ett nytt lotteri ”björken”. Lotterna bestod av påskpynt som hängdes i björken. Bröd och kakor sålde också bra till påsk.



Inga Nordqvist sydde mycket barnkläder till försäljningarna. På bordet ligger ett lapptäcke, alltid första vinst.

Gurli Petruson var lottförsäljare.



Efterarbete. Anna-Lena Engström, Berit Torshage och Thomas Wallmark.

Thomas alltid var nästan alltid med på symötena och han alltid ställde upp och torkade disken efteråt.



De båda syföreningarna hade också var sin kyrksöndag. Vi medverkade vid gudstjänsten och ordnade ett trevligt kyrkkaffe med gott bröd och någon underhållning. Frivilligkretsen hade sin kyrksöndag på hösten, och Missionskretsen hade sin på våren, på missionsdagen, Heliga Trefaldighets dag. Det blev tradition att kvartettsångare från Västerås skulle medverka den dagen.

Mot slutet av 1900-talet minskade medlemsantalet i båda syföreningarna. Flera medlemmar hade fyllt 90 år, och de kunde inte längre ta sig till mötena. Vi försökte några gånger med värvningskampanjer, men det är svårt att komma in i en väl sammansvetsad grupp med äldre medlemmar. Vi inbjöd också till "Öppet hus" vid ett par tillfällen, så att intresserade skulle kunna besöka verksamheten. Endast ett fåtal har blivit medlemmar under 2000-talet.



Anita Andersson serverar kaffe.



Vi stärker oss med paj före försäljningen.
Lisa Eriksson,
Rut Jansson,
Kerstin Hult,
Anita Arvidsson,
Anita Andersson och
Ingegerd Lunqvist

År 2001 slog vi ihop Missionskretsen och Frivilligkretsen och bildade **Söderbärke kyrkliga syförening** som då fick 15 medlemmar. Sedan dess har vi fortsatt med att ha försäljning med auktion och ett stort listlotteri varje år. Jan Jansson i Vibberbo blev vår ständige auktionist, och Kerstin Hult blev hans medhjälpare och ansvarig för auktionerna. Allt som går att äta och stickade saker gick lätt att auktionera ut, men viss mättnad märktes, då andra saker inte inbringade så stora belopp.

Det är roligt att tänka tillbaka på hur olika vinster har varit populära genom åren. Först drog ryamattor bra som första vinst. Sedan blev virkade sängtäcken populära några år, och de sista åren gällde lapptäcken som dragplåster. Vi hade alltid många vinster, för att så många som möjligt skulle få chansen att vinna. I 4-5 år hade vi ett mycket uppskattat docklotteri. En ganska stor söt docka utrustades med en stor garderob. Där fanns pyjamas, kjolar, klänningar, långbyxor, jumprar, skor och allt upptänkligt. Ett sådant docklotteri var eftertraktat och lättsålt. Vi brukade ha någon underhållning på försäljningarna. Det kunde vara sång av skolelever, musik av "durspelare", och på senare år oftast medverkan av Bärkebälgarna. De blev nästan vårt husband.

I början av 2000-talet inbjöd vi en barngrupp en gång om året.. Vi drack choklad och åt smörgås och bullar. Sedan hade vi ett pass, då barnen skulle få lära sig något. Vi gjorde t.ex. smarta snoddar, tofsar och stora garnbollar att sätta på mössan och knappsnuddor, en gammaldags leksak. Det fanns också tid att leka en stund. Ett par gånger hjälpte Folke Åström och Thomas Wallmark till med underhållningen. Folke var bra på att trolla med rep, och Thomas kunde trolla fram enkronor ur barnens öron. Besöket avslutades med en sångstund. Det var roligt och lärorikt att någon gång umgås över generationsgränserna. Alla barn har inte mor- och farföräldrar och får sällan träffa äldre.

Varje år anordnades syföreningarnas resa. Jag vet inte när traditionen började, men redan tidigt inbjöds de flitiga syföreningsdamerna till en utfärd som tack för allt arbete de utförde. Resorna blev mycket uppskattade. Många gånger åkte vi uppåt Dalarna och besökte Hildasholm, Nittsjö, Zorngården och hårkullorna i Våmhus. Vi har målat trähästar i Nusnäs och beundrat vackra vävar hos Jobs. Resor har gått till Stockholm, Eskilstuna, Skokloster, Linnes Hammarby, "i linets tecken" till Hälsingland och många andra platser. I början fyllde syföreningsdamerna upp en buss, men sen blev det plats för familjemedlemmar och på senare år har resorna blivit församlingsresor.



Ingegerd Lundqvist, Anita Andersson och Gudrun Andersson på syföreningsutfärd i Stockholm under broarna.

Ett stycke in på 2000-talet började vi diskutera om vi skulle fira 100-års jubileum 2014 eller 150-års jubileum 2016. Vi tog det säkra före det osäkra och bestämde oss för det första alternativet. Vi var ganska få och de flesta till åren komna. Lördagen den 5 april 2014 hade vi försäljning med 100-års jubileum. Vi berättade syföreningens historia, och vi hade ett par gammaldags lotterier – ett amerikanskt lotteri och ett där besökarna fick gissa vikten på en älgstek. Jubileet var ganska välbesökt och det rådde en glad och trivsamt stämning. Bärkebjälarna bidrog i hög grad till det. Kyrkorådet uppvaktade oss med en 100-års lunch på Tolvsbo. Den blev förstås väldigt uppskattad. Jubileet blev vår sista försäljning.

Varje år har vi haft ett särskilt möte, då vi har fördelat våra inkomster. De som fått mest är Läkare utan gränser, missionen, Röda Korset, Rädda Barnen, Kyrkans internationella arbete, nu ACT, och församlingens gåvofond. Alla inkomster har delats ut. Alla vinster och allt material har skänkts av medlemmarna.



Efter 100-årslunchen på Tolvsbo. Från vänster Rut Jansson, Kerstin Hult, Berith Torshage, Ulla Berg, Anna-Lena Engström, Inga Östgren, Gudrun Andersson, Ingegerd Lundqvist, Ingrid Olsson och Anita Andersson

De senaste åren skaffade vi oss andra inkomster. Vi har inte orkat med så stora engagemang längre. I sju år har vi, tillsammans med Internationella gruppen, sålt ett "julgranslotteri" på grötlunchen till förmån för ACT. Vi har tillverkat tomtar, änglar, julgranskarameller och halmsaker att klä granen med. Dessa prydnader blev lotter, och vi har haft julhandarbeten, ostar, godis och annat ätbart till vinster. Lotteriet har oftast blivit slutsålt på några minuter.

Tillsammans med Internationella gruppen har vi sålt bröd på första advent, och vi har serverat kaffe när "Konst i påsk" haft utställning i kyrkan och församlingshemmet. Alla inkomster från detta har gått till ACT.

Under pandemiåren har vi inte kunnat ha verksamhet regelbundet utom hösten 2021, då vi har haft möten varannan vecka. Vi har bara varit fem medlemmar kvar, och vi har fått ställa in oss på att avveckla arbetet. Det är fantastiskt att den här typen av verksamhet har kunnat fortgå i så många år. Det har varit roliga år, och syföreningen har gett mycket glädje och sammanhållning. Det känns lite vemodigt att säga tack och farväl till föreningen. Kanske kan den så småningom uppstå igen i en annan form och med yngre medlemmar.

Söderbärke januari 2022

Ulla Berg



Kyrkans Begravningsbyrå

- begravningsbyråbyråkonsultation
- kontakt med präst och musiker
- kontakt med husmor
- kyrkogård och gravar
- Familjejuridik
- Samtalskontakt vid behov



Anki

Annelie

Samarbetspartners

Fridhems blommor i Smedjebacken—
sorgebuketter och kistdekorationer

Fredahl Rydén—leverantör av kistor
och urnor, allt svensktillverkat

Telefon: 0240-48 19 60

www.kyrkansbegravningsbyra.se



Nenne

Helena

Har du frågor som gäller våra kyrkogårdar

Mervi Sahlman Norrbärke kyrkogård 0240-48 19 03

Nenne Lawner Söderbärke och Malingsbo kyrkogård 0240-48 19 02

Conny Andersson kyrkogårds och fastighetschef 0240-48 19 31

Bärke pastorat söker kyrkvaktmästare/ kyrkogårdsarbetare

Vikariat föräldraledighet. Tillträde snarast, mer
information finns på vår hemsida.

www.svenskakyrkan.se/barke-pastorat

Svenska kyrkan 
BÄRKE PASTORAT

Bärke pastorat

Telefon 0240-48 19 00

Måndag, tisdag, torsdag 10.00-15.00
Onsdag, fredag 10.00-12.00
Stängt för lunch alla dagar 12.00-13.00

Besökstider Norrbärke är samma som pastoratets telefontider

Besökstid Söderbärke

Torsdag 10.00-12.00

Bärke pastorats hemsida:

www.svenskakyrkan.se/barke-pastorat



Präster och kurator/socionom:

Elin Hannus, präst 0240-48 19 13

Charlotta Wähler, präst 0240-48 19 12

Leni E. Lindmark, kurator/socionom 0240-48 19 25

Kyrkogårdsförvaltningen

Har samma telefontider/öppettider som församlingsexpeditionerna

Fastighets och kyrkogårdschef

Conny Andersson, 0240-48 19 31

Administratör gravvården Norrbärke

Mervi Sahlman, 0240-48 19 03

Administratör gravvården Söderbärke

Nenne Lawner, 0240-48 19 02



Foto Gustaf Helsing Ikon