

Nosaby- Spiran

höst nr 3 • 2022
aktuellt 25/8 – 24/11
svenska kyrkan
nosaby församling

Vad gör en diakon? s 3

På körutfärd till Eva
Spångbergs livsverk s 4–5

Läs om allt nytt och spännande
som händer i församlingen i höst!

Svenska kyrkan 
NOSABY FÖRSAMLING

”Lär mig du skog att vissna glad, en gång som höstens gula blad...”

Rubrikens ord är hämtade från psalm 304 i Svenska psalmboken – en ganska vanlig psalm på våra begravingar.

Är skogen glad över att få vissna? Ropar bladen tjoheoo när de släpper taget om kvisten och singlar mot marken? Är det befrielsens glädje de känner eller en pirrande spänning över att få ligga still på den mjuka marken istället för att piskas runt av vinden uppe i trädet?

Ja – varken jag eller psalmförfattaren (A. Oehlenschläger, 1813) vet ju något om det. Jag antar att varken skogen eller bladen har några känslor. Träden växer och dör, bladen åker upp och ner i träden i ett evigt kretslopp. Det finns varken glädje eller sorg i det.

Kanske tolkar författaren höstlövens klara och varma färger som ett glädje- eller festecken, att det ligger någon signal i färgprakten som vi människor kan uppfatta. Och det är ju helt okej – man både kan och får läsa in vad man vill och se symbolik i vad som helst.

Men varifrån kommer kravet eller normen att vi, som människor, skall vara glada över vissnandet och döden - ”Lär mig du skoga att vissna glad”? Att själv bli avklädd både styrkor och förmågor i åldrandet och att följa anhöriga i den proces-



GÖRAN HANSSON
KYRKOHERDE

sen är väl både ledsamt och smärtsamt? Förväntas jag vara glad över det?!

Jag kan känna en glädje över mognandet som kommer med stigande ålder. Livserfarenhet och kanske ett visst mått av det man brukar kalla vishet är ju gott och fint. Likaså att få den trygghet i sin identitet och sin kompetens som kommer med stigande ålder känns bra. Men själva döendet, avklädandet av livets lyster – där känner jag nog bara sorg och ett visst mått av rädsla.

I höst startar vår diakon Marie Berg två st samtalsgrupper kring döden och döendet. En ”Leva vidare”-grupp som inbjuder anhöriga till någon som avlidit under våren 2022 samt en ”Våga prata om döden”-grupp där samtalet kretsar kring vår egen död. Båda grupperna är angelägna. Jag tror det finns ett stort behov av att få ventilera frågor och känslor och dela dem med andra i samma situation. Det är ofta en stor hjälp att få uppleva att vi inte är ensamma i vår situation eller med våra frågor. Välkommen till samtal!

Höstens stora högtid Allhelgonahelgen närmar sig. Det blir både kyrkogårdskaffe för gravsmäckande besökare på kyrkogården samt de traditionsenliga minnesgudstjänsterna tillsammans med de ordinarie huvudgudstjänsterna. Välkommen också dit!

När jag läser vidare i psalm 304 förstår jag vad psalmförfattaren menar – ”en gång som höstens gula blad: en bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd skall stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar”.

Det är vår tro och vårt hopp om en uppståndelse och ett evigt liv som är källan till den förmodade glädjen. Ja, låt oss inte glömma det!

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”
(Joh 11:25)

Svenska kyrkan 
NOSABY FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSSEXPEDITION

Nosabyvägen 246, 291 47 Kristianstad

E-post: nosaby.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid:

Mån-Fre kl 10.00-12.00

Telefon: 044-190970

På internet:

www.svenskakyrkan.se/nosaby

www.facebook.com/svknosabyforsamling

Instagram: @nosabyforsamling

Våra kyrkor:

Nosaby kyrka, Fjälkestads kyrka och Österslövs kyrka

Vi som arbetar för dig:

Göran Hansson, kyrkoherde

Direktrn: 044-190972

Mobilnr: 0707-579787

goran.hansson@svenskakyrkan.se

Siri Jarl Bagewitz, komminister

Direktrn: 044-190971

siri.jarl@svenskakyrkan.se

Marie Berg, diakon

Direktrn: 044-190973

Mobilnr: 0733-689695

marie.berg@svenskakyrkan.se

Maria Evertsson, expedition

maria.evertsson@svenskakyrkan.se

Christina Hurtig, vik kommunikatör

christina.hurtig@svenskakyrkan.se

Lena Henningson, ekonomichef

Direktrn: 044-190977

lena.henningson@svenskakyrkan.se

Ingegerd Skåring, organist

Direktrn: 044-190974

Mobilnr: 0730-574149

ingegerd.skaring@svenskakyrkan.se

Lina Skoog, kantor

Direktrn: 044-190975

lina.skoog@svenskakyrkan.se

Natalia Strömberg, församlingspedagog

Direktrn: 044-190976

Mobilnr: 0761-075833

natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Andrine Crispin Johansson, värdinna

Direktrn: 044-190979

Mobilnr: 0761-075832

Andrine.Monica.Johansson@svenskakyrkan.se

Mikael Törnström,

arbetsledande vaktmästare

Direktrn: 044-190978

Mobilnr: 0761-060978

mikael.tornstrom@svenskakyrkan.se

**Jesper Larsson, Lone Bertilsson,
Jörgen Hermansson, vaktmästare**

NOSABY-SPIRAN

Nosaby-Spiran är Nosaby församlingstidning och utkommer 4 gånger/år. Nosaby-Spiran delas ut som samhällsinformation till alla hushåll i Nosaby församlings geografiska område.

Tillhör du församlingen men får inte Nosaby-Spiran? Kontakta gärna expeditionen så hjälper vi dig.

ANSVARIG UTGIVARE

Göran Hansson, kyrkoherde

REDAKTÖR

Christina Hurtig, kommunikatör

TRYCK Mixi Print AB, Olofström
OMSLAGSBILD Magnus Aronsson/IKON



Diakon – Diakoniat – Diakoni



Jag heter Marie Berg och är diakon här i Nosaby församling sedan den 1 juni i år. Jag har arbetat som diakon i tolv år och sedan gjorde jag en liten avstickare från arbete i kyrkan och kommer nu närmast från ett arbete som Beroendeterapeut i Sölvesborgs kommun. Jag ser fram emot att ta mig an och förvalta diakonatet här i församlingen.

Som diakon är jag en del i det treledade ämbetet tillsammans med biskop och präst. Ämbetet innebär att jag är vigd till tjänst i Svenska kyrkan. Som diakon bär jag grön skjorta och vit krage och jag kan även kännas igen på mitt diakonemblem som består av ett kors som är omslutet av en ring. I mitten av korset finns en duva med en olivkvist i näbben. Ringens betydelse är att vi är omslutna av Gud. Korset påminner om att Kristus är i centrum. Duvan med olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och kom tillbaka med en olivkvist i näbben, ett hopp om att livet börjat spira igen. Som diakon känner jag att jag är bärare av hopp, jag kan också vara ett "vikarierande

hopp" för de människor som tappat hoppet och känner sig vilna.

Att förvalta diakonatet innebär att se till att det finns diakoni i församlingen, att påminna om vårt uppdrag som kyrka. Diakoni är hela församlingens ansvar och kan ta sig många olika uttryck beroende på hur församlingen ser ut och vad det finns för behov för människorna som vistas i församlingen. Diakonin är också ett sätt att vara en kyrka i tiden, att se vilka behov som är aktuella hos människor i dag. Att vara en röst för de som inte har någon, att stå på de utsattas sida och att frigöra och upprätta Guds folk till det som är gott.

I mitt arbete har jag kontakt med många organisationer utanför kyrkan som till exempel olika verksamheter inom kommunen. Vi kompletterar varandra med våra olika kompetenser och det gör att de människor som vistas i vår församling skall kunna slussas rätt. Jag har redan ett samverkansprojekt, "Våga prata om döden", tillsammans Iréne Steimer som är äldrepedagog.

Som diakon arbetar jag också med själavård och du kan boka en tid med mig för samtal. Jag för inga journaler, har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Tillsammans med andra kollegor i församlingen arbetar jag också med till exempel Leva vidare – grupper, samtalsgrupper och med olika verksamheter där människor kan mötas för gemenskap och för att dela tro och

liv. I höst kommer jag och församlingspedagog Natalia, ha en spännande form av grupp som heter "Bibeln som symbolspråk", den finns också annonserad här i Spiran och du är varmt välkommen att anmäla dig till den.

För mig är gudstjänsten viktig, jag hämtar kraft i ord, sång och bön och i gemenskapen med andra för att kunna gå ut i vardagen och utföra mitt uppdrag som kristen.

Jag ser fram emot att få möta dig!

Vänliga hälsningar
Marie Berg, diakon



Foto: Kristin Lidell-IKON

Nu startar vi äntligen Gospelkör!

Tisdagen den 6 september startar församlingens nya kör, YBASON Gospel!

Klockan 18.30 – 20.00 kommer vi på tisdagskvällarna att upptäcka gospelmusikens underbara värld tillsammans. Du är välkommen gammal som ung, van sångare eller ovan, kille som tjej, ALLA är välkomna!

Är du sugen på att prova på?
Hör av dig till Lina, som är körledare på tfn: 044-190975 eller maila på

lina.skoog@svenskakyrkan.se



Foto: Magnus Aronsson – IKON

På körutfärd till Björkelund och Eva Spångbergs livsverk



Andrum o Allsångarna.

En lördag i juni steg församlingens körer Allsångarna och Andrum på bussen för att åka norrut till Gamla Hjälmseryd och Björkelund i Småland. I denna anspråkslösa vackra skogsort längs riksväg 30, en bit norr om Lamnhult, ligger G:a Hjälmseryds kyrka, med anor från medeltiden, samt tillhörande prästgård som idag inrymmer ett kyrkligt gästhem för Liturgi och Diakoni med namnet Hjälmserydsstiftelsen. Med förväntan åkte körerna norrut. Andrum och Allsångarnas medlemmar förgyllde bussfärden med gemenskap och sång. Under våren har körerna stiftat bekantskap med Eva Spångberg i den bok, Tack för livet Du gav mig, hon skrev kort före sin död 2011.

Gamla Hjälmseryd

Bussen stannade så småningom utanför prästgården där vi blev väl mottagna av husmor, Maria, som lagat god husmanskost i den vackra 1700-talsbyggnaden. I matsalens tak såg vi målningar av änglar som Eva Spångberg gjort liggande uppe på rummets högskåp.

Under en god måltid presenterades gården och något av dess verksamhet. Här ges under året andlig inspiration med möjlighet att njuta av naturen och fridsamma övernattningsrum samt att delta i dagliga bönestunder i medeltidskyrkan.

Efter lunchen ledde Jonas, vår guide, oss till kyrkan via sakristian. Denna grå stenkyrka uppförd på 1100-talet och inspirerad av klosterbyggnaden i Nydala, blev tagen ur bruk på 1800-talet när samhället flyttade och befolkningen växte. En ny, större, kyrka byggdes. Den gamla kyrkan började då rivas och delar av den såldes på

auktion. En bit in på 1900-talet kom tanken på att återuppbygga kyrkan till dess nutida skick. Medeltidsdopfonten och predikstolen från 1100-talet finns bevarade. Kyrkan drivs sedan 1946 ideellt av Hjälmserydsstiftelsen. Eva Spångberg fick i uppdrag att utsmycka kyrkan, där hon berättar bibelns berättelser i sin träkonst och målning av taket. Eva snidade kyrkans altarkors, där stora delar av Jesu liv finns inhugget.

Kyrkorummet ramas även in av en glasmosaik över kyrkans ingång. Här ser vi jungfru Marie bebådelse, där ängeln Gabriel möter Maria och berättar att hon ska bli mor till Guds egen Son. Vår guide Jonas berättar hur kyrkan själv med sina olika bilder berättar om Gud och Guds närvaro.



Krubban mm skisser från huset.

Vem är Eva Spångberg?

Bussen tog oss vidare några hundra meter till gården Björkelund där två åsnor och Ellinor, Evas vän och medhjälpare, mötte upp utanför en stor

röd byggnad med namnet Åsnelund. Väl inne i gårdens enda stora rum mottogs körerna väl och inbjöds att sitta ner på någon av trästolarna. Runt väggarna såg vi många träskulpturer som Eva gjort sedan hon startade sin förkunnarbana med att hugga ut bibliska bilder i trä.

Eva Spångberg föddes 1923 i bruksamhället Gimo i Uppland, flyttade så småningom via Gävle till Uppsala. Som barn blev hon nyfiken på de kristna bibelberättelserna och smög till kyrkan utan sina föräldrars vetskap. Där och då föddes en längtan att lära känna bibelns Gud mer samt att med Guds kärlek hjälpa utsatta människor. Drömmen var att bli sjuksköterska, men då Eva drabbades av sjukdomen polio och hennes ena hand blev förlamad, blev det teologiska studier i Uppsala. Evas kärlek till utsatta människor ledde henne till att ta hand om alkoholister och socialt utsatta personer i organisationen Dragarbrunnssmissionen, som Eva var med och startade. På sin fritid fortsatte hon att snida i trä, vilket även var ljudligt, och hennes hyresvärd ansåg att detta ljud störde grannar. Eva fick börja se sig om efter en annan bostad.

Krucifix och julkrubbor

Ellinor berättade inlevelsefullt om hur Evas väg till skogen i Småland bland annat gick via snideristudier i Oberammergau i Tyskland samt lärtjänst i Växjö. Eva började även få uppdrag från olika kyrkor runt om i Sverige att snida krucifix och julkrubbor, där Guldhedskyrkan i Göteborg beställde ett av hennes första krucifix. Eva trivdes i skogen i Guds natur där hon kunde snida bibliska figurer. Under åren fick hon beställningar på olika bibliska figurer från församlingar



Golgata, utebild.

i hela Sverige och från flera håll ute i världen samtidigt som hon fortsatte sitt arbete med människor som inte fick plats i det vanliga samhället. Eva rehabiliterade socialt utslagna människor genom att låta dem vara medarbetare på Björkelund.

På ålderns höst blev Evas mor, Ruth, gravt senildement och kunde inte bo själv. Under många år vårdade Eva sin mor dygnet runt med hjälp av Guds kärlek.



Templet.

Förkunnare i trä

”Förkunnare i trä” - så benämnde Eva sig själv, då hon inte bara snidade i trä på sin Smålandsgård utan även blev en anlitad föreläsare runt om i Sverige.

Under åren har många besökt Björkelund och fått lyssna till Evas berättelse samt vandra runt i hennes bibliska landskap.

Svensk media upptäckte Eva och hennes arbete, där Eva fick möjligheten att i både radio och TV förkunna om den Jesus som hon älskade. Hennes stora längtan var att göra evangeliet levande och begripligt för alla samt ”göra Jesus känd och erkänd”, som hon själv uttryckte det. Eva betonade hur hon i sin relation till Gud fyllde på genom att umgås med Gud på olika sätt; som bibelläsning och daglig bön bl a i G:a Hjälmseryds kyrka

I Evas bibliska utelandskap byggde hon upp en modell av Jerusalems tempel så den beskrivs i bibeln. Vi i kö-

erna fick mycket inspiration genom Ellinors berättelse om Evas livsväg. Vi lyssnade även till hur Ellinor som barn mött både Eva och Jesus själv. Ellinors berättelse fängslade oss mycket och vi fick blicka in i Bibelns verklighet att Gud är på riktigt.

Allsångarna och Andrum promenerade runt i det vackra vädret där vi mötte flera bibliska personer och såg hur Eva snidat och målat dessa så personligt i trä.

Andrum och Allsångarnas kördag gav en stor inspiration och goda möten som vi bär med oss in i höstens arbete 2022.

Text och bilder Ingegerd Skåring

Lär känna dig själv och din innersta längtan!

Bibeln som symbolspråk

Välkommen att utforska vad Bibelns texter har att säga dig!

Vi träffas vid 6 tillfällen och läser Bibeltexter, samtalar och skapar kreativt genom måleri för att ge texten liv.

Träffarna är kostnadsfria, material och fika ingår. Inga förkunskaper krävs.



START: 13 oktober 2022

PLATS: Nosaby församlingsgård.

TID: Torsdagar kl. 17-19.
Drop-in-fika serveras från kl. 16.45.

ANMÄLAN/KONTAKT:
Marie Berg, diakon.
marie.berg@svenskakyrkan.se
Tel: 0733-68 96 95

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
6 oktober.

OBS! Begränsat antal platser!

Svenska kyrkan 
NOSABY FÖRSAMLING

Livsviktigt

Under fyra kvällar i Nosaby församlingsgård, kommer vi ha en serie föreläsningar, som kommer ta upp tänkvärda och livsnära ämnen. De är tänkta att ge näring för egna tankar och stimulera till reflektion och samtal kring livet tillsammans med andra. Det bjuds även på musik och fika.

16:00 Föreläsning
17:00-17:30 Fika och frågestund
Församlingsgården i Nosaby

Söndag 11 september - Tezz Valberg Ekdala

Mina livsviktiga val

Om chansen till ett nytt liv i mötet med sig själv och kvinnorna på kvinnoanstalten i Ystad.

Tezz är EFK-diakon på Kvinnoanstalten i Ystad och diakonledare i Knislinge-Gryt församling.

Musikinslag av kören Allsångarna och Andrum som delar med sig av "Minns du sångerna".



Tezz Valberg Ekdala.



Rasmus och Ulrika Troedsson Hasselgren.

Söndag 2 oktober - Rasmus och Ulrika Troedsson Hasselgren
Svårt att leva med Gud men hopplost utan

Hur ser livet med Gud ut i den dagliga kampen? Makarna Ulrika och Rasmus Troedsson Hasselgren samtalar om vandringen med Jesus i kultur- och finansvärlden.

Du får även lyssna till Rebecka Skåring och Emanuel Gunnarsson, elever på C4:s musikprogram.

Söndag 23 oktober - Lars och Angelica Fröjmark

Mitt livs resa - Från krig till trygghet

Angelica, pensionerad lärare och Lars, kyrkoherde emeritus, berättar om flykten från Östtyskland till Sverige.

Musikinslag av Amanda Skåring och Emma Jutvreten.



Lars och Angelica Fröjmark.

Söndag 20 november - Katarina och Henrik Månsson

Med Gud i vardagen

Katarina och Henrik från Hässleholm är verksamma inom skolledning respektive finansbranschen. De delar med sig av hur de upplever att Gud är med dem i vardagen och på jobbet oavsett omständigheter i omvärlden, samt hur Hans omsorg och ledning är erbjuden till alla.

Sång av Katarina.



Katarina och Henrik Månsson.

Kyrkogårdskaffe

Tors 3/11 11-15 Gamla Prästgården i Österslöv

Tors 3/11 11-15 Fjälkestads kyrka

Fre 4/11. Stora Salen, Nosaby församlingsgård

"Fika och gemenskap"

Under hösten kommer det att finnas "Fika och gemenskap" på torsdagar en gång i veckan i församlingen kl. 13.00–15.00.

Vi träffas, dricker kaffe, umgås och har en andakt tillsammans. Några gånger får vi besök.

Välkommen!

Österslöv. Gamla prästgården:

1 september
22 september
13 oktober
24 november
15 december

Fjälkestads kyrka:

8 september
29 september
20 oktober
10 november
1 december

Församlingsgården i Nosaby:

15 september
6 oktober
27 oktober
17 november
8 december

Höstens aktiviteter i församlingen

Kom och sjung!

Allsångarna – Vuxenkör
Tisdagar kl 10.30–12.00

Andrum – Vuxenkör
Tisdagar kl 18.30–20.30

YBASON Youth – Från 12 år
Sjunger på gudstjänster några tillfällen per termin.
Övar 1-2 ggr inför dessa gudstjänster.

YBASON Family
Sjunger på gudstjänster några tillfällen per termin.
Övar 1-2 ggr inför dessa gudstjänster.

YBASON Gospel
Tisdagar kl 18.30-20.00

Välkommen att kontakta Ingegerd Skåring, organist tel 0730 – 57 41 49 eller Lina Skoog, 044-190975, om du är intresserad av att vara med och sjunga i någon av våra körer.

för barn

Lokal: Församlingsgården Nosaby

Öppen verksamhet

Drop in för barn och föräldrar måndagar kl 9-11.30, onsdagar 13-15. Ingen föranmälan krävs. Startar 29 augusti.

Babyrytmik 0–1 år

Onsdagar kl 9–11
Begränsat antal platser.
Föranmälan krävs.

Anmälan och info sker till natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

Startar 7 september

för ungdomar

Lokal: Varierar, se hemsida, annonser och Sociala medier.

Ungdomsgruppen STABIL

För ungdomar från 15 år och uppåt. En vardagkväll i månaden. Info: natalia.stromberg@svenskakyrkan.se

After Church

För ungdomar 13–20 år
Datum: 25/9, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12.

Följ oss på Insta! – [afterchurch_nosaby](https://www.instagram.com/afterchurch_nosaby)
Info: lisa.modig@icloud.com

VÄLKOMMEN PÅ GUDSTJÄNST, KONSERTER OCH FÖRELÄSNINGAR

Besök vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nosaby



SEPTEMBER

- 18 SÖN 14 SÖN E TREFALDIGHET
11.00 Gudstjänst med konfirmandupptakt
Nosaby kyrka
YBASON Youth sjunger
- 25 SÖN 15 SÖN E TREFALDIGHET
11.00 Gudstjänst
Österslövs kyrka
YBASON Family

OKTOBER

- 2 SÖN HELIGE MIKAELS DAG
11.00 Högmässa
Fjälkestads Kyrka
Allsångarna sjunger
- Livsviktigt - Svårt att leva med Gud men hoppöst utan*
16.00 Rasmus och Ulrika Troedsson Hasselgren
Nosaby Församlingsgård
Musik av Rebecka Skåring och Emanuel Gunnarsson
- 9 SÖN TACKSÄGELSEDAGEN
11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
Dopfest, bibelutdelning
Andrum sjunger
- 16 SÖN 18 SÖN E TREFALDIGHET
11.00 Högmässa
Österslövs kyrka
Damkören Conalma sjunger

16.00 Genom varje andetag
Fjälkestads kyrka
Musikgudstjänst med visor i jazzton av Anders Widmark
Lina Skoog med musiker

23 SÖN 19 SÖN E TREFALDIGHET
11.00 Gudstjänst
Fjälkestads kyrka
YBASON Youth sjunger

Livsviktigt – Mitt livs resa – från krig till trygghet

16.00 Angelica och Lars Fröjmark
Nosaby Församlingsgård
Musik av Amanda Skåring och Emma Jutvreten

30 SÖN 20 SÖN E TREFALDIGHET
11.00 Högmässa
Nosaby kyrka
Lilla vokalensemblen sjunger

NOVEMBER

5 LÖR ALLA HELGONS DAG
11.00 Gudstjänst
Österslövs kyrka

ALLA HELGONS DAG
16.00 Minnesgudstjänst
Fjälkestads kyrka
Ljuständning



6 SÖN SÖN EFTER ALLA HELGONS DAG
11.00 Minnesgudstjänst
Nosaby kyrka
Ljuständning
Andrum och Allsångarna sjunger

SÖN EFTER ALLA HELGONS DAG
16.00 Minnesgudstjänst
Österslövs kyrka
Ljuständning
Andrum och Allsångarna sjunger

13 SÖN SÖN F DOMSÖNDAGEN
11.00 Högmässa
Sånggruppen BaraVi sjunger

20 SÖN DOMSÖNDAGEN
11.00 Gudstjänst
Nosaby kyrka
YBASON Family sjunger

Livsviktigt – Med Gud i vardagen

16.00 Katarina och Henrik Månsson
Nosaby Församlingsgård
Sång av Katarina



Kyrktaxi



Som församlingsbo kan du ta taxi till gudstjänster och till våra verksamheter. Beställ någon dag i förväg, uppge "kyrkskju". Räkningen skickas till oss.

TAXI ALLIANS: 246 246.

