

KYRKNYTT

Eda-Köla pastorat

September – november 22

Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
Är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv.

Psalm 204



Kan man se Gud?

En flicka frågade sin storebror något som hon grubblat länge över: ”Jonas, kan man se Gud?” Jonas var inte särskilt intresserad av sin lillasysters filosofiska grubblerier, så han avfärdade henne med ett: ”Nej, dummer. Gud är så lång upp i himlen att han är omöjlig att se.”

Men flickan var inte nöjd med svaret, så någon dag senare frågade hon sin mamma: ”Mamma, kan man se Gud?”. Mammans svarade så ärligt hon kunde: ”Nej, älsklingen min, det kan man inte. Gud är kärleken som bor i våra hjärtan, men vi kan inte se honom.”

En tid senare tog flickans farfar med henne på en fisketur. När dagen precis höll på att avslutas i en vacker solnedgång satt flickan och hennes farfar tysta tillsammans. Flickan tittade på sin farfar, som utstrålade trygghet och lugn. Hon bestämde sig för att ställa frågan som hon grubblat på en gång till. ”Farfar, kan man se Gud?”

Den gamle mannen satt tyst en lång stund. Sedan vände han sig mot sin sondotter och svarade med ett litet leende: ”Vet du, det börjar bli så att vart jag än tittar, så ser jag inget annat än Gud.” (Berättelse hämtad från *Det är aldrig kört*)

Till hösten som nu ligger framför oss, önskar jag att vi skall kunna få samma rofyllda upplevelse och insikt som flickan och farfadern: Att Guds skaparhand har rört vid allt det vackra som finns runt omkring oss. Men också att vi i gemenskap får samlas till gudstjänst, sång och musik i våra fina kyrkor och på andra platser runt om i församlingen.

En vacker och välsignad höst önskas er alla!

Anna Fredricksson

Kyrkoherde Eda Köla pastorat

Telefonlista

PASTORSEXPEDITION		VAKTMÄSTARE		KYRKORÅDETS ORDF.	
Köla Församlingshem, 673 96 Åmotfors	0571- 320 03	EDA		Eva Magnor	070-537 45 17
må - tors 9.00 - 13.00		Benny Johansson	0571- 133 03	ARBETSKRETSAR	
Lena Sjöberg	0571- 133 17	benny.johansson@svenskakyrkan.se		Ordf Järnskog Inez Hjalmarsson	073-027 43 59
Anette Karlberg, kanslichef	0571- 133 16	Patrik Lövgren	0571- 133 09	Ordf Skillingmark Margareta Gustavsson	070-256 82 10
KYRKOÅRDSEXPEDITION		patrik.lovgren@svenskakyrkan.se		KYRKNYTT	
Nolby, 673 92 Charlottenberg	0571- 388 65	Tina Olsson	0571- 133 18	Silvia Handzic	070-309 58 33
må - tors 9.00 - 13.00		tina.olsson@svenskakyrkan.se		HEMSIDA	
Kerstin Elviersson	0571- 133 08	JÄRNSKOG		www.svenskakyrkan.se/eda-kola	
PRÄSTER		Daniel Christiansson	0571- 133 04	E-POST	
Anna Fredricksson	0571- 133 12	daniel.kristianson@svenskakyrkan.se		eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se	
anna.fredricksson@svenskakyrkan.se		Patrik Lövgren	0571- 133 09	FACEBOOK	
Günter Holscher	0571- 133 02	KÖLA/SKILLINGMARK		Svenska Kyrkan Eda-Köla	
gunter.holscher@svenskakyrkan.se		Daniel Christiansson	0571- 133 04	SWISH	
Carin Sahlén Axelsson	0571- 133 11	KONDOLEANSER		Eda kyrka	123 202 91 55
carin-sahlen-axelsson@svenskakyrkan.se		Blomsterfonden Eda	0571- 320 03	Kyrkans hus	123 056 01 69
Tony Danielsson	0571- 133 13	bg 462 - 2783		Åmotfors kyrka	123 157 33 02
tony.danielssn@svenskakyrkan.se		Blomsterfonden Järnskog	0571- 320 03	Köla kyrka	123 644 23 96
KYRKOMUSIKER		bg 757-4882		Järnskogs kyrka	123 221 37 91
Han Young Kim	0571- 133 01	Blomsterfonden Köla	0571- 320 03	Skillingmarks kyrka	123 516 69 05
hanyoung.kim@svenskakyrkan.se		bg 762-1162		Lersjöns kapell	123 130 40 96
Anna-Carin Lövgren	0571- 133 07	Blomsterfonden Skillingmark	0571- 320 03		
anna-karin.lovgren@svenskakyrkan.se		bg 462 - 2957			
Birgitta Nolgård Jeppsson	0571- 133 06				
birgitta.nolgardjeppsson@svenskakyrkan.se					

Spirit Singers, Hanyoung Kim



Mia Olausson
Karín Andersson & Jörgen Tillström

Den helige Mikael's dag: Änglarna

Söndag 2 oktober kl. 18
Åmotfors kyrka

Nyfiken på livet?

Nu drar vi igång med konfirmandträffarna!

Charlottenberg/Åmotfors

Inskrivningsgudstjänst m. info
Söndagen den 11/9
Eda kyrka kl. 11.00

Kickoff – Onsdag 14/9 kl. 17.00
Konfirmanderna samlas i Köla

Konfaträffarna startar
Torsdagen den 22/9 i Kyrkans hus
(Direkt efter skolan)

Järnskog/Skillingmark/Köla

Inskrivningsgudstjänst m. info
Söndagen den 11/9
Köla kyrka kl. 11.00

Konfaträffarna startar
Tisdagen den 13/9 i Järnskog
(Direkt efter skolan)

Kickoff-läger
Fredag-Lördag den 16/9 – 17/9
(Mer info kommer)

Välkomna



Mångfaldens bord

musikmässa
Tacksägelsedagen

Eda kyrkokör, Hanyoung Kim

Marta Möller,
Maria Emsell Karlsson,
Robert Henriksson,
Ulva Holmstrand



Söndag 9 oktober kl. 18
Eda kyrka



Söndag 25 september kl 14.00

Järnskogs församlingshem
Musikgudstjänst
Peter Brorsson, Kristina Myhrman,
A Fredricksson
kyrkkaffe
skördeauktion

Ta gärna med skördealster till auktionen.

ALLHELGONAHELGEN

i våra kyrkor

FREDAG 4 nov

I samband med gravsmyckningsdagen håller Eda, Köla och Skillingmarks kyrkor öppet mellan klockan 12.00 – 16.00.

Järnskogs kyrka är öppen mellan 15.00 – 18.00

Möjlighet att samtala, lyssna till musik, tända ljus m.m.

Kaffeservering.

16.00 Eda kyrka - Minneskonsert

16.00 Hiernegården – Andakt

LÖRDAG 5 nov

Minnesgudstjänster med ljusständning

Kyrkokörerna medverkar

Skillingmarks kyrka 16.00

Kaffe på kyrkbacken

Köla kyrka 17.00

Kaffe på kyrkbacken

Eda kyrka 17.00

Järnskogs kyrka 18.00

Kaffe på kyrkbacken

SÖNDAG 6 nov

Åmotfors kyrka 18.00 – Minneskonsert

För vidare information och frågor kontakta pastorsexpeditionen på tel. 0571-32003

Minneskonsert

Hanyoung Kim vid orgel

Fredag 4 november kl. 16
Eda kyrka



Minnesgudstjänst "Alla Helgons dag"

"Mässa i sorg och saknad"

av Agneta Almqvist & Ulf Åkesson Lefler

Eda kyrkokör

Rebecka Hugne, Nils Liljedahl, Antti Ojala,
Kjell-Arne Öman

Lördag 5 november kl. 17:00

Eda kyrka

Minnes dialog : konsert Alla själars dag

Roland Algesten



Lisbeth Vecchi

Ylva Holmstrand



Hanyoung Kim



Söndag 6 november kl 18

Åmotfors kyrka



Kyrkliga arbetskretsen

i Järnskogs församlingshem
varannan måndag kl 13.00

Uppstart: se kanledarium



Kyrkliga syföreningen

i Bruksgården/ Skillingmark
varannan tisdag kl 11.00

Uppstart: se kalendarium



Sjung till Guds ära!

Lördagen den 8 oktober kommer körsångarna i Eda-Köla pastorat att samlas till en kördag i Eda kyrka. Repetitionerna under dagen utmynnar i en konsert kl 18.00 i Eda kyrka.

Kördagen är ett samarbete mellan kyrkomusikerna, körsångarna och folkmusikduon Anda.

Anda består av Mattias Ristholm, sång och bouzouki, och Anders Peev, sång och tenornyckelharpa.

I konserten framförs sånger av Lina Sandell, Astrid Lindgren, Georg Riedel; alla sångerna arrangerade av de gästande folkmusikerna.

Välkomna till en härlig och annorlunda körkonsert i Eda kyrka!

Vill du också sjunga i kör?

OBS! Du behöver inte provsjunga för att vara med i någon kör!
Vilken kör passar dig bäst?

Alla-kan-sjunga-kören

Alla kan sjunga kören sjunger enkla sånger både sakralt och profant.

Består av damer, men herrar är också välkomna!

Ledare: Anna-Carin Lövgren, tel: 0571 133 07

mejl: anna-karin.lovgren@svenskakyrkan.se

Diamanterna

Barnkör, för dig mellan 7-10 år

Ledare: Birgitta Nolgård Jeppsson, tel: 0571 13306

mejl: birgitta.nolgardjeppsson@svenskakyrkan.se

Eda kyrkokör

Eda kyrkokör är en fyrstämmig blandad kör (sopran, alt, tenor, bas) med mycket blandad repertoar.

Ledare: Hanyoung Kim, tel: 0571 133 01

mejl: hanyoung.kim@svenskakyrkan.se

G-klaven

G-klaven är en damkör (sopran, alt) som ingår i kyrkokören och sjunger vid enstaka tillfällen som t ex julnatten och Valborgsmässofirandet.

Ledare: Hanyoung Kim, tel: 0571 133 01

mejl: hanyoung.kim@svenskakyrkan.se

Köla kyrkokör

Köla kyrkokör är en fyrstämmig blandad kör med skiftande repertoar (sopran, alt, tenor, bas)

Ledare: Birgitta Nolgård Jeppsson, tel. 0571 133 06

mejl: birgitta.nolgardjeppsson@svenskakyrkan.se

Järnskog/Skillingmarks kyrkokör

Järnskog-Skillingmarks kyrkokör är en fyrstämmig blandad kör (sopran, alt, tenor, bas)

Ledare: Agneta Kazen

mejl: agneta.kazen@svenskakyrkan.se

Spirit Singers

Spirit Singers är en trestämmig

blandad gospelkör (sopran, alt, tenor).

Basar är hjärtligt välkomna!

Ledare: Hanyoung Kim, tel: 0571 133 01

mejl: hanyoung.kim@svenskakyrkan.se

Välkomna att pröva på!

DIAKONI

Eda-Köla pastorat bedriver ett omfattande diakonalt arbete med syftet att stödja och hjälpa både unga och gamla i livets alla situationer. Förutom olika samtalsmöjligheter och socialt stöd så omfattar arbetet även alla de samlingar, träffar och andakter vars sociala gemenskap förhoppningsvis skall leda till ett ökat välbefinnande för den enskilde.

Kölatimmen

Plats: Köla församlingshem
När: Torsdagar jämna veckor
Tid: Klockan 11.00

Ett program innehållande andakt, underhållning, lunch, lotteri, kaffe och trevlig gemenskap.

Upstart: 8 september

Jarnskestûnna

Plats: Järnskogs förs.hem
När: Sista tisdag i månaden
Tid: Klockan 11.00

Ett program innehållande andakt, underhållning, lunch, lotteri, kaffe och trevlig gemenskap.

Upstart: 30 augusti

Förmiddagsträff

Plats: Kyrkans hus
Åmotfors kyrka
När: Två tisdagar i månaden
Tid: Klockan 11.00

Vi fikar, samtalar, sjunger och umgås. Ibland med inbjuden gäst.

Upstart: Se kalendarium



Bild: Svenska Kyrkan/Ikon



Bild: Svenska Kyrkan/Ikon

**Är livet jobbigt och svårt?
Upplever du att ingen lyssnar?
Står du på en väntelista?**

Då kan detta vara ett alternativ för dig!

Svenska kyrkan erbjuder **gratis** samtal i livets alla situationer!

Boka ett samtal redan idag.

Präster har absolut tystnadsplikt, så du kan känna dig trygg, oavsett vad du vill berätta eller samtala om!

Kontakt:

Tony 0571-13313
Carin 0571-13311

Anna 0571-13312
Günter 0571-13302

Svenska kyrkan 
EDA KÖLA PASTORAT

Andakter på äldreboende

Pastoratet ombesörjer en kontinuerlig andaktsverksamhet runt om på kommunens äldreboende i Charlottenberg, Åmotfors och Koppom.

Se vidare kalendariet

ERNAS SOPPKÖK

Varje fredag kl. 12.00 i Kyrkans hus
Charlottenberg

En mötesplats i vardagen med hemlagad soppa och fin gemenskap.



NÖDSITUATION

Om du inte får tag på någon av oss kan du alltid ringa jourhavande präst som nås via larmnummer 112.

Socialtjänstens journummer är även kopplat till 112. (gäller helger & nätter)

Välkommen till gudstjänster och träffar!

Titta alltid i predikoturen i tidningen eller på www.svenskakyrkan.se/eda-kola, för aktuell information.
Med reservation för ändringar pga corona.

tor 1 sept	11.30	Petersborg	<i>Andakt</i>
fre 2 sept	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
lör 3 sept	18.00	Köla förs.hem	<i>Ekumenisk bönekväll</i> , B Jansson
Sön 4 sept 12 sön e tref Friheten i Kristus	11.00	Järnskog	<i>Friluftsgudstjänst vid naturstigen</i> , T Danielsson, H Kim
	14.00	Kyrkans hus	<i>Gudstjänst</i> , C Sahlén Axelsson, H Kim
	18.00	Köla kyrka	<i>Gudstjänst</i> , C Sahlén Axelsson, H Kim
mån 5 sept	13.00	Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> arbetskretsen
tis 6 sept	11.00	Kyrkans hus	<i>"Britta med blommor"</i> , Förmiddagsträff, B Augustsson
	11.00	Solbacken	<i>Andakt</i> , G Hölscher, B Nolgård Jeppsson
	14.45	Hiernegården	<i>Andakt</i> , G Hölscher, H Kim
tor 8 sept	11.00	Köla förs.hem	<i>Kölatimmen</i> , A Fredricksson
fre 9 sept	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
Sön 11 sept 13 sön e tref Medmänniskan	11.00	Eda kyrka	<i>Gudstjänst med konfirmandinskrivning</i> , G Hölscher, S Handzic
	11.00	Köla kyrka	<i>Gudstjänst med konfirmandinskrivning</i> , T Danielsson, B Nolgård Jeppsson, C Sahlén Axelsson, S Andersson
tis 13 sept	11.00	Åmotfors kyrka	<i>"Britta med blommor"</i> , Förmiddagsträff, B Augustsson
	14.30	Träffpunkten Å-fors	<i>Andakt</i> , A Fredricksson, H Kim
fre 16 sept	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
Sön 18 sept 14 sön e tref Enheten i Kristus	11.00	Skillingmarks kyrka	<i>Mässa</i> , G Hölscher, K-A Öman
	14.00	Kyrkans hus	<i>Gudstjänst</i> , G Hölscher, K-A Öman
	17.00	Åmotfors kyrka	<i>Soppa -</i>
	18.00	Åmotfors kyrka	<i>Mässa</i> , G Hölscher, K-A Öman
mån 19 sept	13.00	Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> arbetskretsen
tor 22 sept	11.00	Köla förs.hem	<i>Kölatimmen</i> , T Danielsson
fre 23 sept	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
lör 24 sept	18.00	Köla förshem	<i>Ekumenisk bönekväll</i> , A Fredricksson, H Kim
Sön 25 sept 15 sön e tref Ett är nödvändigt	11.00	Köla kyrka	<i>Mässa</i> , A Fredricksson, H Kim
	14.00	Järnskogs förs.hem	<i>Musikgudstjänst</i> , Peter Brorsson, Kristina Myhrman, A Fredricksson, kyrkkaffe, skördeauktion. Ta gärna med skördealster till auktionen. Behållningen går till välgörande ändamål.
	18.00	Eda kyrka	<i>Gudstjänst</i> , A Fredricksson, H Kim
tis 27 sept	11.00	Järnskogs förs.hem	<i>Jarnskestånna</i> , C Sahlén Axelsson
	11.00	Bruksgården/Sk-mark	<i>Kyrkliga</i> syföreningen
fre 30 sept	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
Sön 2 okt Den helige Mikael's dag Änglarna	11.00	Skillingmarks kyrka	<i>Gudstjänst</i> , invigning av dopträdet, B Nolgård Jeppsson
	18.00	Åmotfors kyrka	<i>Gudstjänst</i> , Spirit Singers, Mia Olausson, Karin Andersson, Jörgen Tillström, H Kim
mån 3 okt	13.00	Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> arbetskretsen
tis 4 okt	11.00	Kyrkans hus	<i>Förmiddagsträff</i>
	11.00	Solbacken	<i>Andakt</i> , B Nolgård Jeppsson
	14.45	Hiernegården	<i>Andakt</i> , H Kim
tor 6 okt	11.00	Köla förs.hem	<i>Kölatimmen</i>
	11.30	Petersborg	<i>Andakt</i> , B Nolgård Jeppsson
fre 7 okt	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
lör 8 okt	18.00	Eda kyrka	<i>"Sjung till Guds ära !"</i> , Körkonsert, Mattias Ristholm sång och bouzouki, Anders Peev, sång och tenor- nyckelharpa. I konserten framförs sånger av Lina Sandell, Astrid Lindgren och Georg Riedel.



Sön 9 okt Tacksägelsedagen Lovsång	11.00	Järnskogs kyrka	<i>Gudstjänst</i> , Järnskog-Skillingmarks kyrkokör, utdelning av Barnens Bibel, A Kazen
	11.00	Köla kyrka	<i>Gudstjänst</i> , Diamanterna, Köla kyrkokör, utdelning av Barnens Bibel, B Nolgård Jeppsson
	18.00	Eda kyrka	<i>"Mångfaldens bord"</i> , Musikmässa, Eda kyrkokör, Alla-kan-sjunga-kören, Ylva Holmstrand, Marta Möller, Maria Emsell Karlsson, Robert Henriksson, Hanyoung Kim, Anna-Carin Lövgren Utdelning av Barnens Bibel
tis 11 okt	11.00 11.00 14.30	Bruksgården Åmotfors kyrka Träffpunkten/Å-fors	<i>Kyrkliga</i> syföreningen <i>Förmiddagsträff</i> <i>Andakt</i>
fre 14 okt	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
Sön 16 okt 18 sön e tref Att lyssna i tro	11.00	Kyrkans hus	<i>Gudstjänst</i> , B Nolgård Jeppsson
	14.00	Skillingmarks kyrka	<i>Gudstjänst</i> , B Nolgård Jeppsson
	17.00	Åmotfors kyrka	<i>Soppa -</i>
	18.00	Åmotfors kyrka	<i>Mässa i Taizé – ton</i> , B Nolgård Jeppsson
mån 17 okt	13.00	Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> arbetskretsen
tor 20 okt	11.00	Köla förs.hem	<i>Kölatimmen</i>
fre 21 okt	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
lör 22 okt	18.00	Köla förs.hem	<i>Ekumenisk bönekväll</i> , H Kim
Sön 23 okt 19 sön e tref Trons kraft	11.00	Eda kyrka	<i>Gudstjänst</i> , H Kim
	14.00	Köla kyrka	<i>Gudstjänst</i> , H Kim
	18.00	Järnskogs kyrka	<i>Mässa i Taizé – ton</i> , H Kim
tis 25 okt	11.00 11.00	Bruksgården Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> syföreningen <i>Jarnskestånna</i>
fre 28 okt	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
Sön 30 okt 20 sön e tref Att leva tillsammans	11.00	Skillingmarks kyrka	<i>Gudstjänst</i>
	14.00	Åmotfors kyrka	<i>Gudstjänst</i>
	18.00	Kyrkans hus	<i>Gudstjänst</i>
mån 31 okt	13.00	Järnskogs förs.hem	<i>Kyrkliga</i> arbetskretsen
tis 1 nov	11.00	Kyrkans hus	<i>Förmiddagsträff</i>
tor 3 nov	11.00	Köla förs.hem	<i>Kölatimmen</i>
fre 4 nov	12.00 – 16.00	Eda kyrka, Köla kyrka Skillingmarks kyrka	<i>Öppen kyrka</i> – I samband med gravsmäckningsdagen håller kyrkorna öppet. Möjlighet att samtal, lyssna till musik, tända ljus mm. Kyrkkaffe
	15.00 – 18.00	Järnskogs kyrka	<i>Öppen kyrka</i> – I samband med gravsmäckningsdagen håller kyrkan öppet. Möjlighet att samtala, lyssna till musik, tända ljus mm. Kyrkkaffe
	12.00	Kyrkans hus	<i>Ernas SoppKök</i>
	16.00 16.00	Eda kyrka Hiernegården	<i>Minneskonsert</i> , Hanyoung Kim vid orgel <i>Minnesgudstjänst</i> med ljuständning
lör 5 nov Alla helgons dag Helgonen	16.00	Skillingmarks kyrka	<i>Minnesgudstjänst</i> med ljuständning, Järnskog-Skillingmarks kyrkokör, A Kazen. Kaffe på kyrkbacken
	17.00	Eda kyrka	<i>Minnesgudstjänst</i> , med ljuständning, "Mässa i sorg och saknad", av Agneta Almqvist och Ulf Åkesson Lefler. Eda kyrkokör, Rebecka Hugne, Nils Liljedahl, Antti Ojala, Kjell-Arne Öman, H Kim
	17.00	Köla kyrka	<i>Minnesgudstjänst</i> med ljuständning, Köla kyrkokör, B Nolgård Jeppsson, kaffe på kyrkbacken.
	18.00	Järnskogs kyrka	<i>Minnesgudstjänst</i> med ljuständning, Järnskog-Skillingmarks kyrkokör, A Kazen, kaffe på kyrkbacken.
Sön 6 nov Alla själars dag Vårt evighetshopp	18.00	Åmotfors kyrka	<i>Minnesdialog</i> : Konsert, Ylva Holmstrand, Lisbeth Vecchi, Roland Algesten, Hanyoung Kim

tis 8 nov	11.00 11.00 11.00 14.30	Bruksgården Åmotfors kyrka Solbacken Träffpunkten/Å-fors	Kyrkliga syföreningen Förmiddagsträff Minnesgudstjänst med ljuständning Minnesgudstjänst med ljuständning
tor 10 nov	11.30	Petersborg	Minnesgudstjänst med ljuständning
fre 11 nov	12.00	Kyrkans hus	Ernas SoppKök
Sön 13 nov sön före domssöndagen Vaksamhet och väntan	11.00 18.00	Köla kyrka Eda kyrka	Mässa, B Nolgård Jeppsson Orgelmässa, Musik av Max Reger, Hanyoung Kim vid orgel, G Hölscher
mån 14 nov	13.00	Järnskogs förs.hem	Kyrkliga arbetskreten
tor 17 nov	11.00	Köla förs.hem	Kölatimmen
fre 18 nov	12.00	Kyrkans hus	Ernas SoppKök
lör 19 nov	18.00	Köla förs.hem	Ekumenisk bönekväll
Sön 20 nov Domssöndagen Kristi återkomst	11.00 14.00 18.00	Eda kyrka Järnskogs kyrka Kyrkans hus	Norsk mässa Gudstjänst Gudstjänst
fre 25 nov	12.00 18.00	Kyrkans hus Järnskogs kyrka	Ernas SoppKök Torn- och grantändning, T Danielsson mfl. Vi samlas ute framför kyrkan för att tända torn- belysningen och granen. Glögg och pepparkakor
Sön 27 nov 1 sön i advent Ett nådens år	11.00 11.00 18.00	Skillingmarks kyrka Köla kyrka Åmotfors kyrka	Adventsgudstjänst, Järnskog-Skillingmarks kyrkokör, A Kazen Adventsgudstjänst, Köla kyrkokör, B Nolgård Jeppsson, gröt och skinksmörgås Ekumenisk adventsgudstjänst, Eda kyrkokör, B Larsson, smörgås
tis 29 nov	11.00	Järnskogs förs.hem	Jarnskestånna



"Tidevarv komma tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång..."

Döpta, konfirmerade, vigda och begravda i Eda - Köla pastorat under april - juni 2022

Eda

Döpta

Melker Svensson Gustafsson
Vince Solberg
Mimmi Ljungberg
Ester Nilsson
Max Åsman
Daniel Nordstrand
August Hansson
Louie Strid
Lias Nilsson Palmquist
Estelle Tollefsen
Mira Adolffson

Konfirmerade

Liam Andersson
Per-Kristian Bru
William Bråtner
Engla Bylund
Karl Danielsson
Nils Engelbrektsson
Malin Staum Eriksson
Jessie Grahn
Isac Gustafsson
Jonas Hollister
Ebba Olsson Johansen
Silje Michelle Helseth-
Jørgensen
Emilia Linnerud Dalbakk

Daniel Nordstrand
Anton Olofsson
Gustav Wretlings Säterman
Alma Sömoen
Max Åsman

Begravda

Vollmar Fallgren
Mauritz Lindgren
Bror Melin
Ulla Andersson
Anita Tranberg
Harald Solberg

Järnskog

Döpta

Gustav Aurbakken
Malte Blomgren
Wera Sjöstedt

Konfirmerade

Gustav Aurbakken
Malte Blomgren
Emilia Borg
Dennis Danielsson
Ella Eriksson
Alva Henriksson
Elias Karlsson
Hugo Karlsson

Ellen Krogh
Gunnar Nordlander Lundaby
Liam Nävehed
Lovisa Siggelin Nordvang
Adrian Tjeldnes

Vigda

Charlotte Andersson och
Tom Larsen

Begravda

Erik Sjöberg
Gunde Larsen
Ingeborg Olsson
Sten-Åke Styffe
Birgitta Persson

Köla

Döpta

Tyra Stombrowski Berström
Olivia Steine Olsson
Ebbe Norelius
Vera Norén
Valentine Örbeck Melin
Hugo Hansen

Konfirmerade

Tilda Albertsson
John Brusell

Ville Malmstedt
Pauline Nilsson
Viktor Nilsson
Nathalie Olsson
Allis Vernersson

Vigda

Ellen Sundbäck och
Martin Portén
Josefin Forsund och
Andreas Standar

Begravda

Ragnar Nilsson
Göte Flognfeldt
Elvy Nordström
Sally Kullgren
Ingela Andersson
Ulla Nilsson
Rigmor Forslund
Sven Fredriksson

Skillingmark

Döpta

Ella Arntsson

Begravda

Greta Selin

I kyrkomusikens och Luthers spår

Resan till Tyskland vårvintern 2022



Resegruppen när vi lyssnar på Otfried i Kiel innan avfärd till Leipzig.

Onsdag 30 mars: Tåget från Karlstad har just startat, destinationen är Göteborg och vi kan lätt förvånade konstatera; vi är verkligen på väg!

Det är tredje gången gillt som den här utbildningsresan planerats; denna gång kunde inte pandemin som härjar i världen stoppa oss.

Vi reser alltså per tåg i enlighet med Karlstad stifts miljöpolicy.

Pass, vaccinationspass, europeiskt sjukförsäkringskort och FFP2 högfiltrerande munskydd är med på resan.

Gruppen består av nio personer; fem kyrkomusiker, en präst och två anställda på stiftskansliet samt vår guide och reseledare, alla från Karlstads stift.

Vår reseledare, Otfried Czaika, professor i kyrkohistoria, kommer under resans gång att ösa ur sin djupa kunskapskälla med stort pedagogiskt engagemang och en aldrig sinande passion.

Första anhalten är Göteborgs hamn där vi på kvällen tar båten till Kiel. Båtresan är lugn och utan storm eller sjögång men under turen kan vi iaktta många tyska stridsfartyg som rör sig på havet inte alltför långt bort från oss.

Enligt vår reseledare är detta en oerhört ovanlig syn, men tiderna är som vi vet osäkra med krig i vårt närområde.



En av Felix Mendelssohns målningar

Torsdag 31 mars: På morgonen tar vi tåget till Leipzig, finner vårt hotell och installerar oss. Vi är mycket glada att ha en uppmärksam reseledare som tar reda på om våra tåg är inställda eller tidsändrade; annars hade nog inte resplanen kunnat hållas.

De av oss som vill gå på konsert med Leipzigs Gewandhaus symfoniorkester har själva köpt biljetter till detta. En fantastisk konsert får vi uppleva i ett hus som i forna tider tjänat som saluhall med försäljning av bland annat tyger. Denna kväll klingar emellertid vacker nyskriven violinmusik samt Tjajkovskijs Manfred-symfoni i den enorma salen.

Freitag 1 april: Efter en god natts sömn leder Otfried oss först till Mendelssohn-Haus. Här levde familjen Mendelssohn och de två mångbegåvade och komponerande syskonen Fanny (1805-1847) och Felix (1809-1847).

I tiden som rådde kunde syster Fanny inte fullt ut få verka som den kompositör och musiker hon var; hon skrev över 460 verk, men endast 20 publicerades. Hon undervisades i piano av sin moder som i sin tur haft Johann Kirnberger (elev till J S Bach) som pianolärare. Med omdömet ”hon spelar som en man” erkände ändå samtiden hennes stora skicklighet som pianist. Felix namn stod ibland på hennes kompositioner; eventuellt kan det ha varit välment hjälp för att få dem publicerade...

Felix verkade som kompositör, dirigent och pedagog. Han var också den som återuppväckte kunskapen om och intresset för J S Bachs musik. 1829, då Felix bara var knappt 20 år, återuppförde han Bachs Matteuspassion i Berlin. Enligt Felix är detta verk ”kristenhetens största musikverk”. Även 1841 dirigerade han Matteuspassionen i Thomaskyrkan i Leipzig. 1835 var han kapellmästare för Gewandhausorkestern i samma stad. Det är mycket som hänger ihop på den här resan...

Felix målade också tavlor med stor skicklighet.

Felix och Fanny hade ett nära men inte alltid okomplicerat förhållande som syskon och skapande konstnärer. Förutsättningarna för skapande kvinnor och män var i sanning olika i denna tid!

Efter besöket hos Mendelssohns blir det lunch och därefter stadsvandring med vår reseledare.



Interiör Thomaskyrkan



Den orgel i Leipzig vi vet att Bach spelat på



J S Bachs gravsten i Thomaskyrkan

Vi befinner oss alltså nu i forna Östtyskland och spåren efter andra världskriget är klart synliga än idag; här finns obebyggda, kanske tidigare bombade tomter mitt i staden, där äganderätten fortfarande inte är klarlagd efter att staten under Sovjet-eran konfiskerat marken, fastigheter står övergivna sedan krigsåren och är täckta av nät för att stenar eller takpannor inte ska kunna falla och skada fotgängare på gatan....sår efter krig läker smärtsamt långsamt och denna insikt gör extra ont i dagarna som är. Effekterna av de krig som pågår i vår tid kommer att vara generationer framöver och oändligt många kommer att få betala ett grymt och mycket högt pris.

Under stadsvandringen kommer vi till Thomaskyrkan där J S Bach arbetade mellan 1723 och 1750.

Johann Sebastian Bach (1685-1750), vår kyrkomusikalska storhet, var på sin tid visserligen uppskattad som organist, orgelexpert och pedagog, men i princip var hans musik bortglömd vid 1800-talets mitt.



Bach-statyn utanför Thomaskyrkan i Leipzig (invigdes 1908)

Då återupptäckte Felix Mendelssohn-Bartholdy Bachs musik och det blev en renässans som varar än i våra dagar. Svårt att tro och tänka att Johann Sebastian Bachs musik är möjlig att glömma bort!

Kändes magiskt att befinna sig på läktaren där Bach spelat...men sedan blev vi av Otfried sakligt informerade om att ingen del av originalkyrkan överlevt krig och bränder. Thomaskyrkan renoverades bland annat i nygotisk stil på 1800-talet, reparerades efter andra världskrigets bomber och det enda vi musikhistoriskt intresserade kan hävda är att vi varit i samma luftrum som den käre Bach.

Bach är begravd framme i koret och många människor vallfärdar dit för att lägga en blomma och för att kontempera ett slag framför minnesstenen. Om han bara visste hur stor plats han, som kallas ”den femte evangelisten”, tar i vår musikhistoria och i vår nutid!

Bach, som var lutherskt kristen, brukade notera ”Soli Deo Gloria” (”Ära åt Gud allena”) på sina kompositioner. Det var från Gud musiken kom och Bach själv var bara en förmedlare...en åsikt som inte är lika vanlig i vår tid.

Lite Thomaskyrkohistoria: 1727 framförs Matteuspassionen för första gången i Thomaskyrkan, 1789 spelar W A Mozart på kyrkorgeln, 1806 används kyrkan som ammunitionsförråd av Napoleons trupper, den 16 augusti 1813 döps tonsättaren Richard Wagner i kyrkan och i oktober samma år förvandlas kyrkan till militärsjukhus i slaget vid Leipzig där Napoleon besegras.

Resans andra del kommer i nästa nummer av Kyrknytt. Då möter vi Martin Luther, nya tankar om kyrkan, reformationen och 1600-talets moderna idéer om pedagogik och lärande.

Birgitta Nolgård Jeppsson

SOMMARSKOJ - FOTBOLLSKOLAN



Första sommarlovsveckan så samlades ca 70 barn från årskurs 2-6 i Köla för att delta i "sommarskoj". Kommunen är huvudarrangör för detta men med ett nära samarbete med Svenska kyrkan. 12 stycken ungdomsledare i kommunen hade rekryterats för att leda aktiviteter med barnen under veckan. De har tillsammans med Cecilia och Felicia från kommunens fritidsgård samt med Carin från Svenska kyrkan planerat, samt gått HLR kurs för att på bästa sätt kunna ta hand om våra barn under denna vecka. På måndagen fick alla grupper gå en kyrkvandring med präst Tony Danielsson, något som var mycket uppskattat av barnen. Vandringen avslutades för de som ville med många trappsteg upp i kyrktornet.

Veckan fortsatte sedan med massa lek och bad samt besök av en konstnär vid namn Johan. Med honom fick barnen testa på graffiti och pyssla med pompom-bollar och göra pins. Till lunch varje dag så breddade vi vår husmor Elisabeth 140 smörgåsar och därtill blev det frukt och festis.

Veckan efter sommarskoj så fortsatte aktiviteterna i kommunen med fotbollsskolan. Då samlades ca 150 barn på Örnvalen för 4 dagars fotbollsskola. Även där var Svenska kyrkan på plats för att leka lite med barnen som ett avbrott från fotbollsträningarna.

Sista dagen bjöd vi alla barn på korb med bröd och delade ut varsin handduk till alla. De hade sen tidigare fått vattenflaska, tröja samt fotboll så då blev det ett fint komplement med en handduk från oss.



Carin Skoglund

Från Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkan i Järnskog byggdes 1695 och 1699 invigdes den nya kyrkan och kyrkogården.

Sedan har olika åtgärder och renoveringar gjorts.

Nu är det åter dags för upprustning och skiffertaket står på tur. Det är en omfattande procedur och många veckor krävs för detta arbete.

Vecka 18 började man sätta upp ställningar för att sen börja med taket.

Det var tre killar som endast jobbar med skiffertak, mestadels på kyrkor men också andra byggnader och hus. Simon Tengelin, Peter Ståhl och Ints Asmanich.

Dom började med att bygga träbockar som fästes på taket.

Sen plockades skifferplattorna av och lades på hög.

Vädret var lite si och så, med mycket regn periodvis, så dom fick täcka mycket med presenning.

Efter att skiffret plockats av skulle all läkt och gammal papp bort. Det är orsaken till att renoveringen görs, för den var i dåligt skick.

Så på med ny papp och läkt, sen ska alla skifferplattor rengöras och knackas om så att den nya spiken får ett gott fäste.

De plattor som är för dåliga byts ut mot nya.

Detta är ett krävande arbete men omkring v 36 ska allt vara färdigt.

Britta Augustsson



Pastoratsresa Sandefjord – Strömstad

Tisdagen den 7 juni samlades vi tidigt vid Köla församlingshem. Det låg en spänd förväntan i luften och sorlet växte ute på parkeringen bland alla de som bokat plats på denna resa. Två säkra busschaufförer, Lennart och Thomas från grannkommunen, skulle ta oss över gränsen via Töcksfors för vidare färd söderut mot Sandefjord. Vi färdades genom vackra norska jordbruksbygder där fjordens saltbestänkta klippor ryckte allt närmare för varje kilometer.

Väl framme i Sandefjord inväntade Colorlines stora färja vår ankomst. Ute på öppet vatten slog så regnvädret till vilket gjorde att det var omöjligt att gå upp på soldäck, men vad gjorde det när sällskapet var trevligt och en härlig buffé av alla de sorter hade uppdukats inför våra ögon. Dignande fat av än det ena, än det andra och man förundrades över den välfärd som vi fortfarande välsignats med, trots de oroliga tiderna. Ett sorts flytande köpcentrum med allt man kan önska sig av varor som inte ens går att inhandla på fastlandet.

Men en sådan resa bjuder även på många möten och samtal med församlingsbor. Upplevelser och händelser ur livet varvas med alldagligt snack, roliga historier och många hjärtliga skratt.

När bogvisiret fälts ner i Strömstad, bussen kört iland och passagerarna strömmat genom de långa landgångskorridorerna, så fortsatte färden norrut och efter ett fikastopp vid Nolby handelscentrum tog chauffören sikte på Halden. Denna historiska stad där vår svenska konung så tragiskt miste livet en sen novemberkväll år 1718, strax utanför Fredrikstens fästning, vars murar och befästningsverk vi kunde skåda från bussfönstret.

Glada och mätta, men även en smula slitna anlände vi så välbevarade till hembygden efter en dag som värmt oss alla med sin gemenskap.

Vi tackar er som arrangerat denna fantastiska resa!

Tony Danielsson



Verksamheten som varit



Ellen Sundbäck och Martin Portén vigdes i Köla kyrka på midsommarafton. Här tillsammans med dottern Selma.



August Hansson döptes lördagen den 11 juni i Eda kyrka. Här tillsammans med mamma Malin och pappa Jesper.



Josefine Försumd och Andreas Standar vigdes i Köla kyrka på midsommardagen.



Thore Berglund från Töcksfors sjunger "En fattig bonddräng" under gudstjänsten på Eskoleja Uligama.



Cecilia Werling och Kantor Kjell-Arne Öman vid gudstjänsten i Almqviststugan.



Interiör och några av gudstjänstbesökarna i Almqviststugan.

Församlingsresa 2 juni

med ett glatt gäng pigga damer till

Tossebergsklätten, Sahlströmsgården, Mormors glasscafé och Sunne kyrka



Bettans kök Köttbullar i grönpepparsås

Du behöver:

- 500 g köttfärs
- 1 dl havregryn
- 4 tsk potatismjöl
- 1 dl mjölk
- 2 msk kalvfond
- 0,5 gul lök
- 1 ägg
- 1 tsk salt
- 2 krm peppar

Sås:

- 1 gul lök
- 1 msk smör
- 3 dl vatten
- 2 dl grädde
- 2 msk kalvfond
- 2 msk brun maizena
- krossad grönpeppar

Gör så här:

- Blanda köttfärs, havregryn, potatismjöl, mjölk och kalvfond.
- Hacka eller mosa löken
- Blanda köttfärs, havregryn, potatismjöl, mjölk, kalvfond, lök, ägg, salt och peppar
- Stek köttbullarna i stekpannan



Sås:

- Hacka löken och bryn den i stekpannan i 1 msk smör
- Tillsätt vatten, grädde, kalvfond och grönpeppar
- Koka upp och red av med brun maizena
- smaka ev av med salt och peppar

Smaklig måltid



act
Svenska kyrkan

Ge en gåva
som räddar liv.

SWISHA TILL
900 1223



Skriv AKO1 i meddelandetexten.
PG 90 01 23 2 900-1223
svenskakyrkan.se/act



Inträdestalång

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Namn: _____

Pers.nr _____
(ååååmmdd-xxxx)

Adress _____

Postnr _____

Ort _____

Underskrift _____

Kryssa för lämpliga alternativ:

- Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning
- Jag är döpt i någon annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning
- Jag är döpt i annan kristen ordning
- Jag är inte döpt, men vill ha mer information om Svenska kyrkan
- Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning
- Jag är konfirmerad i annan kristen ordning

Välkommen till Svenska kyrkan!

Var god och sänd ifylld talong till

Eda-Köla pastorat
Köla församlingshem
670 40 Åmotfors

BARNENS HÖRNER



Kyrkan ABC, forts

ABC

I kyrkan används ibland ord där det kan behövas en förklaring

TABERNAKEL - Baldakinliknande byggnad över altare, dopfunt, helgonbild. Judarna bar förbundsarken med de två lagtavlorna i en tälthelgedom under vandringen i öknen. Tabernakel kan även beteckna ett frikyrkokapell.

TALAR - Äldre prästräkt, vanligen av svart ylle. Idag motsvaras en mera åtsittande talar av kaftanen.

TIMGLAS - Medeltida tidmätare av glas, två koniska glasbehållare vars smala ändar sammanfogats. Glaset fylls med en utmätt mängd sand. Sanden rinner sedan från den ena halvan till den andra på en viss tid. Glaset med sanden fästs i en hållare av trä. Man vänder glaset för att mäta tiden och när all sand har runnit ut har även tiden runnit ut. I äldre kyrkor kan man se timglas på predikstolen. Syftet var att prästen skulle hålla ordning på tiden för predikan så att den inte blev för lång!!

Inom sjöfarten användes ½ tim-glas och denna tidsenhet kallades för "ett glas". Man börjar räkna klockan 00.00. Varje gång timglaset vändes klämtade man en gång i skeppsklockan.

TORKDUK - Även kallad nattvardsservett. Liten rektangulär servett i vitt linne med broderade kors, 1 eller 4 stycken. Används vid nattvarden för att torka av kalken mellan varje person som dricker .

Café - i Åmotfors kyrka på torsdagar

Låter det intressant?
Hör av er i såfall till någon av oss:



Carin Sahlén Axelsson 070 6576111 • Catarina Lind 073 0652919
Ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Röda korset

Vill du skicka en kondoleans?

Stöd gärna våra blomsterfonder!

Eda bg 462 - 2783 Järnskog bg 757 - 4882
Köla bg 762 - 7762 Skillingmark bg 462 - 2957