

VÄSTERÅS STIFT

Nu i januari är det många som kliver på nya förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. Ett bra sätt att komma in i rollen är att använda Västerås stifts Vald!-kort. En serie frågekort för samtal om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag. Finns att ladda ner kostnadsfritt på stiftets intranät.



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås • Tel: 021-17 85 25 • hanna.wallsten@svenskakyrkan.se

ANN LÖFQVIST stiftsredaktör



Västerås stift håller kurser för dig som förtroendevald.

FOTO: ÅKE PAULSSON

Utbildningsdag för kyrkorådet

UTBILDNING. Du som är förtroendevald har fått förtroendet att påverka och ta ansvar så att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Uppgifterna är många och har olika karaktär.

Under 2022 erbjuder Västerås stift flera utbildningar för dig som är förtroendevald, bland annat en heldagsutbildning som riktar sig till hela kyrkorådet, såväl nya som erfarna. Under dagen pratar vi om vad det är att vara förtroendevald i Svenska kyrkan, vad innebär det och hur tar det sig uttryck? Andra saker som vi tar upp är rollen som förtroendevald och kyrkorådets och kyrkoherdens roll.

Utbildningsdagen ges i februari-maj. Prata med din kontraktsprost för mer information. Övriga utbildningar som erbjuds förtroendevalda hittar du på Västerås stifts kurswebb.

ANN LÖFQVIST



Följ
Kyrkans
Tidning på
Facebook!

NYBLIVNA PRÄSTEN SANDRA:

Varje möte är ett tillfälle till evangelium

Sandra Grellsgård från Malung prästvigdes i juni förra året och tjänstgör nu i sin hemförsamling. Att få göra sitt pastorsadjunksår på hemmaplan ser hon både som en förmån och en utmaning.

Många känner Sandra Grellsgård sedan tidigare och i början skapade det en viss prestationsångest hos henne själv. Men det är här hon vill vara och hon har bara mött positiva reaktioner och välvilja. Att Sandra känner bygden och folket är en trygghet både för henne och församlingens barn.

– Jag är aldrig anonym längre, oavsett om jag bär prästkrage eller inte. Men det är exakt så som jag ville att det skulle bli.

Sandra Grellsgård berättar att utbildningsåren har bidragit till en otrolig personlig utveckling. Och en sak som hon funderat mycket på är om hon som färdig präst skulle känna det som att hon har olika roller. En när hon är på jobbet och en annan när hon till exempel åker och handlar med barnen.

– Så har det delvis varit. Men de olika rollerna håller på att bli en. Det händer för varje dag känner jag.

HON FÖRSTÅR att det är något visst med det här första präståret. För det är en ständig rörelse inombords. Nu känner Sandra alltmer att allt det här håller på att bli en.

– Jag tycker att jag är samma person när jag är på jobbet, på gymmet eller på aktiviteter med barnen. Jag betar mig lika i alla situationer. Och jag tänker att då lever jag ganska sant mot mig själv. Det är ett sätt att spara på sig själv. Att jag inte behöver ändra mig utan att jag kan vara fullt ut där jag vill vara.

Sandra beskriver sig själv som en helt vanlig tjej. Hon har tre barn och rör sig i många i olika sammanhang i samhället: i barnens skola, på gymmet och i kyrkan.

– Jag möter otroligt mycket människor. Och något som jag tagit med mig från prästslutåret är att varje möte är ett tillfälle till evangelium. Så jag smygpredikar för alla människor jag möter!

– Men det är inte säkert att de märker det, tillägger hon och skrattar.

VAR SANDRA än är försöker hon tänka på att sprida kärlek och värme i rummet på något vis. Kanske bara genom att visa det på sitt sätt att vara. Det kanske inte är tillfälle att prata om Gud och Jesus. Men däremot kan det vara tillfälle för henne att visa på hur man kan se på livet och på människor. Eller hur man kan bemöta människor.

” När man väl kommer på rätt plats, då blomstrar man. Man känner att allt faller på plats.

– Det är precis en sådan präst jag vill vara. Som rör sig bland folket och är en i mängden. Som står för någonting gott. Som representerar något gott.

Sandra har alltid vetat att hon skulle bli präst. Men vägen dit har varit lång och krokig. Som barn fick hon ofta följa med mormor som var körledare och mamma som sjöng i kören till olika kyrkor. Ett av hennes tidigaste minnen är när hon en julottemorgon låg på en kyrkbänk och tittade upp i taket. Hon minns att hon kände sig trygg och somnade.

– I grunden finns en barnatro, berättar Sandra. Som liten var jag med i kyrkans barntimmar och konfirmationstiden var så kul. Sedan tappade jag kyrkan i många år. Jag var väl tonåring som alla andra.



Sandra Grellsgård har tidigare jobbat som barn- och ungdomsledare i Malungs församling. Att komma tillbaka som präst tycker hon känns hemmavant men ändå nytt.

FOTO: CARINA ROBERTSSON

Efter gymnasiet ville hon läsa vidare och gjorde ett test hos studentvägledaren. Svaret blev att hon skulle bli präst.

– Det visste jag ju egentligen redan. Och det var inte heller någon runt i kring mig som blev förvånad.

SÅ 2006 gick flyttlasset till Uppsala där Sandra började sina studier på Teologiska institutet. Men redan efter en termin kom livet emellan.

– Livet ville annat. Det blev barn, familj och hus hemma i Malung, berättar hon.

Tänkarna på att bli präst lades vilande. Nu har barnen blivit 14, 13 och 8 år. Och innan Sandra tog upp sina studier igen för drygt fem år sedan hade hon hunnit skaffa sig mycket arbetslivserfarenhet. Bland annat har hon jobbat som instruktör på gym, utbildat sig till barberare och drivit eget företag. Hon har också arbetat som barn- och ungdomsledare, både i en frikyrka och i Malungs församling.

Livet rullade på och Sandra trivdes med sitt jobb i Malungs församlings familjeverksamhet. Men en dag stod hon inför ett vägval i livet och kyrkoherden gav henne då rådet att gå Svenska kyrkans grundkurs. Ett råd som hon anammade. Och redan efter första kurshelgen på Stiftsgården i Rättvik visste Sandra helt bestämt att det var präst hon skulle bli. Den helgen var så speciell för henne. Att vara i det forumet.

– Jag tror att ofta när man känner sig fel, och man känner att det skaver. Då har man inte hittat rätt plats. När man väl kommer på rätt plats, då blomstrar man. Man känner att allt faller på plats.

ALLT SEDAN Sandra tog upp sina präststudier igen har det inte funnits några tvivel. Det är precis det här hon ska göra. Hon är kallad av Gud.

Under utbildningstiden har Sandra känt ett enormt stöd från stiftet och rekryteringen och det har varit värdefullt. Avstånden är långa och att kunna utföra mycket på distans har underlättat.

– De har sett till min situation. Och det var det som gjorde att jag klarade av och slutförde min utbildning. Små enkla saker kan vara avgörande när man är mitt i livet och har barn. Att familjelivet funkar är ju prio ett.

– Vad som ska ligga i min prästgöring i framtiden vet jag inte. Men det som har känts väldigt starkt i mig är att jag vill verka här, i ett litet samhälle på glesbygden. Kyrkan ska vara med och vara där människorna är och vi ska möta människor. Och att göra det just här i Malung känns starkt i mig. Det är ingenting jag vill av bekvämlighet. Utan jag har verkligen känt starkt, nästan som ett kall, att jag ska vara här.

– Det ska vara så här helt enkelt. Jag kan inte förklara det på annat sätt, avslutar Sandra.

CARINA ROBERTSSON

Bibelns dag

Söndag 23 januari 2022

Tänk om Bibeln inte fanns! Hisnande tanke. På söndag får vi fira att den faktiskt gör det.

Alla som vill måste få läsa Bibeln på ett språk de förstår, och kollekten på Bibelns dag går till Bibelsällskapets arbete och bibelöversättning.

Välkommen att ge en gåva, även om du inte besöker din kyrka på söndag. Tack!

BIBEL
SÄLLSKAPET

swish 900 62 63
pg 90 06 26-3
bg 900-6263

90 SVENSK
KONTO
INSAMLINGS
KONTROLL

