

VÄSTERÅS STIFT

Lika välkomna som vitsipporna är vårens alla roliga konfirmandaktiviteter. I dag berättar vi om konfirmanderna i Lindesberg. Om ett par veckor är det dags för stiftskonfirmanddagen Ålskad, som i år hålls utomhus, på vackra Finnåkers kursgård.



BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås • Tel: 076-940 64 03 • ann.lofqvist@svenskakyrkan.se

ANN LÖFQVIST stiftsredaktör

Konfirmandevent på skoj och allvar

Det är ungdomar högt och lågt när konfirmanderna från tre församlingar samlas till konfirmandkväll i Lindesberg. Fångarna på fortet, disco, pizzabuffé och mässa i kyrkan väntar. Här bjuds på allt och lite till i en härlig kompisanda.

Det är ett nittiotal personer som samlats i församlingshemmet i Lindesberg. Det är konfirmander, assistenter och ledare från hela Norra Bergslagens kontrakt; Lindesberg, Nora och Frövi/Fellingsbro.

Församlingshemmets två våningar är fulla av "celler" inför kvällens stora tävling Fångarna på fortet. I köket väntar en pizzabuffé.

Moa Gelin Pettersson är en av konfirmanderna som kommit den här kvällen. Hon säger att hon väljer att vara med i en konfirmandgrupp just för att det bjuds på roliga aktiviteter.

– Vi brukar köra lite lekar, gå till kyrkan på slutet, och så sjunger vi ganska många låtar, säger hon.



Med bindel för ögonen stoppade konfirmanderna ner händerna i kladd och sörga för att leta efter en gömd tiokrona. Att tävla i Fångarna på fortet är bara en av aktiviteterna under konfirmandkvällen IRL.

FOTO: NADINE MINNER

KONFIRMANDKVÄLLEN kallas IRL – Kristus in real life – och arrangeras en gång per år. Tidigare hette det Januariyran och sköttes av Svenska Kyrkan Unga. Nu, i kontraktets regi, kallas det IRL. En förkortning som används framför allt på internet om att mötas i riktiga livet, In Real Life, och inte bara över en skärm.

Att ta livets stora och små frågor på allvar, samtidigt som man upplever gemenskap och har roligt tillsammans, är vad konfirmation handlar om. Därför får allvar inleda kvällen. Andreas Johnssons föreläsning *Make the change* handlar om att få en tuff start i livet och om hur vi ska våga vara oss själva.

Efteråt berättar konfirmandassistent Line Axelsson att hon tar med sig mycket från föreläsningen.

– Kanske främst att man ska lära sig att man är bättre än man tror och att man ska älska sig själv, säger Line.

Ida Sjöström, som också är konfirmandassistent, berättar att hon verkligen uppskattar att

få vara med om hela konfirmationsresan en gång till.

– Man lär sig att hålla i grejer, att prata inför folk och planera. Våra vuxna ledare brukar säga att konfirmanderna inte skulle klara det här utan oss. Vi är typ ett steg närmare konfirmanderna. Ifall de har problem eller tycker att något är jobbigt så kommer de hellre och pratar med oss än med de vuxna ledarna, säger Ida.

EFTER FÖRELÄSNINGEN är det äntligen pizzadags. Och sedan drar kvällens stora tävling i gång. Laggen delas in och släpps lösa i församlingshem och kyrka. Vid varje cell möts de av konfirmandassistenter som beskriver cellens utmaning. Heliga Birgitta, lika hemlighetsfull som Fader Fourah i originalupplagan av *Fångarna på Fortet*, väntar i ett hörn på andra våningen. Gåtor kräver sina svar om det ska bli poäng.

I cellen Spindel nätet pressar sig Isak Bergman mot golvet. Det gäller att ta sig förbi ett nät fullt



Moa Gelin Pettersson är med i en konfirmandgrupp just för att det bjuds på roliga aktiviteter.

med pinglande bjällror utan att nudda nätet.

– Konfa är ett roligt tillfälle att få umgås med vänner på fritiden. Även fast alla kanske inte tror på Gud, så är det kul ändå att vara här och prata om det. Man kanske också får tillfälle att prata om vad man känner innerst inne, säger han när han kommit ut ur cellen.

STORA SALEN har förvandlats och är nu ett dansgolv med blinkande lampor. Ungdomarna dricker



Konfa är ett roligt tillfälle att få umgås med vänner på fritiden. Även fast alla kanske inte tror på Gud, så är det kul ändå att vara här och prata om det.

Isak Bergman (bilden ovan)

en svalkande läsk och fortsätter sedan med ny energi att ha roligt tillsammans.

Som den började får kvällen landa i allvaret och ännu en chans att möta Kristus In Real Life: alla ungdomar och ledare firar mässa tillsammans i Lindesbergs vackra kyrka.

– Det har varit en rolig kväll. Det var kul att vara med kompisar och kanske lite högtidligt vid gudstjänsten i slutet, säger konfirmanden Isak Bergman och beger sig hemåt innan lördagskvällen övergår i natt.

NADINE MINNER



Flera olika färger + motiv-lackat.
DutchGrand Väger 21 kg. Passar nästan alla keyboards och digitalpianon.
Från 17.900,-



Från 65.000,-



Från 144.000,-



Från 13.300,-



Cantorum Trio 36.000,- Duo 26.900,-

JERKERANTONISE