

KOLLEKTCIRKULÄR FRÅN KRIK

Kollekten idag går till KRIK – Kristen Idrottskontakt (uttalas "krick"). KRIK är en nationell ungdomsorganisation som bedriver ett spännande och viktigt idrottsarbete på kristen grund. Genom läger och grupper över hela landet nås unga människor med den kristna tron.

Idrotten är vår absolut största folkrörelse med över tre miljoner medlemmar. Det är en rörelse som bygger broar över samhällsklasser, åldrar och kulturer. I KRIK har vi sett att kyrkan och idrottsrörelsen har mycket att både lära av och ge varandra, och att kombinationen av fysisk aktivitet och kristen tro är väldigt spännande, och också viktig, att arbeta med. Genom idrotten möter våra grupper och läger en stor grupp av ungdomar som vi annars har svårt att nå som kyrkor och församlingar.

Inte minst har vi under den senaste tiden fått se våra sammanhang och samlingar passa väldigt bra för integration och arbete med nyanlända. Bland annat har vi, med hjälp av många frivilliga ledare, anordnat veckovisa volleyboll-samlingar för nyanlända tjejer i Uppsala som blivit mycket uppskattade och värdefulla. En viktig del i arbetet är även att ge ungdomar ansvar och utmaningar som får dem att växa som människor på flera sätt.

I Uppsala stift återfinns för närvarande ett tjugotal olika KRIK-grupper. Genom din kollekt hjälper du KRIK att växa och samla fler ungdomar till grupper och läger. Goda och uppbyggliga miljöer där de får vara med och växa såväl andligt som fysiskt.

Läs gärna mer om KRIKs arbete på krik.se. Tack för din gåva och förböner!



Mattias Ottestig, generalsekreterare

mattias.ottestig@krik.se | 070-272 74 49
Väktargatan 2D | 754 22 Uppsala | www.krik.se

Förbön

Under förbönsdelen får ni mer än gärna ta upp och be för KRIK och det arbete som bedrivs. Be också gärna för idrottsrörelsen i stort och de kristna ungdomar som är engagerade där.

Gåvan/offret skickas till:

KRIK

Väktargatan 2 D
754 22 UPPSALA

Bg 5750-4367
Org.nr: 802435-1515

KRIK
KRISTEN IDROTTSKONTAKT