

# VÄSTERÅS STIFT

Budgetarbetet går på högvarv på stiftet. Att skildra detta blev långt ifrån så torrt och byråkratiskt som jag hade föreställt mig. I budgetarbete ställs nämligen de stora frågorna: Vilka vill vi vara, vad vill vi uppnå, vad kan vi använda för att göra det?



**BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.**  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  
Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Västra kyrkogatan 9, 722 15 Västerås • Tel: 021-17 85 25 • hanna.wallsten@svenskakyrkan.se

**HANNA WALLSTEN** stiftsredaktör

## Budget i balans för stiftet

**Stiftets budgetarbete börjar närma sig slut. "Vi har vänt på varje sten", säger stiftsdirektor Karin Spector.**

2019 tog stiftsfullmäktige beslut om att stiftets budget ska vara i balans.

– Vi ser att kostnaderna är för stora i förhållande till intäkterna. Så det har inte varit lätt. Vi har fått vända på alla stenar för att få ihop det, säger Karin Spector, stiftsdirektor.

**FÖR ATT** få ekonomin att gå ihop har hon och övriga tjänstemän som arbetat fram budgeten, valt att gå fram med osthysel över hela verksamheten.

– Det betyder att vi kan fortsätta med all verksamhet, men varje kostnad måste minska lite, förklarar Karin Spector.

### FAKTA

#### Viktiga budgetdatum

- Budgetberedningen har arbetat fram ett budgetförslag som har behandlats av stiftsstyrelsens beredningsutskott den 29 september.
- Stiftsstyrelsen behandlar budgetförslaget den 13 oktober.
- Stiftsfullmäktige beslutar om budget den 13–14 november.

Stiftet gör även en lokal-försörjningsplan för att se över stiftets alla lokalkostnader. Det är något som alla församlingar håller på med sedan en tid.



**Karin Spector.**

**PROGNOSERNA FRAMÅT** är osäkra på grund av höjda elpriser, inflation och det rådande världsläget. Men på ett par års sikt ser ekonomin stabil ut.

– I våra prognoser har vi tagit höjd för ökade kostnader. Och vi har en del pensionsavgångar som vi inte kommer att återbesätta. Fram till 2026 ser det okej ut. Men längre fram blir det svårare att förutse hur det ska gå, säger Karin Spector.

**HANNA WALLSTEN**



FOTO:

## Krönika: Vi är levande stenar



**INFÖREN** slaggstensvägg på en övergiven lagård i Bergslagen blir jag stående och bläddrar i Bibeln för att hitta var det står om stenar, levande stenar. "När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge."

Så skriver alltså lärjungen Petrus i sitt första brev. Det är högaktuellt för oss just nu. Jesus, korset och vi.

**DETSOM** var ratad och tilltufsad, det var Jesus, det är korset. Men det fanns kraft i korset; den ratade stenen blev en hörnsten och kom till användning. Det gäller också oss. Det som var ratat hos oss, det vi skämdes för och inget var, det kommer att tas till användning när Helig Ande får förvandla det. Så är det med den kristna tron, att det som världen ratar, det ser Gud på med kärlekens ögon, det uppvärdes och blir till något så viktigt som en hörnsten.

Då blir också vi till levande stenar i ett andligt husbygge, och bygger det gör vi tillsammans. Vi är bärare av den här erfarenheten, att vi tillsammans är del i Guds husbygge, fyllda med andekraft. Vi bygger på något som är större än oss själva, en katedral, och vi bygger genom att sprida kristet självförtroende. Vi är bärare av att kristen tro är livsviktigt; att tro ger världen hopp; att Gud upprättar det ratade och gör oss till levande stenar, med mening och mål.

Biskop Mikael Mogren har skrivit förordet till 2023 års budget. Han skriver om den ratade stenen som blev utvald av Gud.

FOTO:

**VI KAN** göra samhället bättre om vi, med kristet självförtroende, använder vår röst för att uppmuntra allt som är gott, nåderikt och livgivande.

**”** Då blir också vi till levande stenar i ett andligt husbygge, och bygger det gör vi tillsammans.

Vi ser förändringar i både kyrka och samhälle. Våra ekonomiska förutsättningar stramas åt. Medlemsintäkterna blir mindre och skogen ger mindre.

Åtstramningen gör våra resurser tydliga för oss, de monetära, men också resurser som människors goda vilja, den tid och kraft som läggs på det andliga husbygget. När de ekonomiska förutsättningarna är sämre så blir det extra viktigt att ha öppna ögon för levande stenar. Hur prioriterar vi, så att vårt katedralsbygge inte avstannar utan blir extra livskraftigt av många levande stenar? Budgeten gör att vi får skärpa vår blick för det som är av Gud och av Guds rike där det ratade upprättas och hoppet förmeras.

Petrus säger till oss vilka vi är: "Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans livsverk." Det är uppdraget.



**MIKAEL MOGREN**  
biskop