

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

Katarina församling

Kyrkofullmäktiges godkännande

Kyrkoherdens godkännande


Kyrkofullmäktiges ordförande


Kyrkoherde

Thorwald Nilsson
Namnförtydligande

Camilla Lif, tf. kyrkoherde
Namnförtydligande

Domkapitlet i Stockholms stift utfärdar denna
församlingsinstruktion att gälla till och med _____


2023-12-11

”

*Jag vill tillsammans med er dela glädjen,
stoltheten och nåden att få vara en del av en
kyrka som är just nu, som planerar framåt, som
har en god tradition i ryggen och allra mest:
en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och
därför kan ha vidöppna dörrar utåt.*

”

På domkapitlets vägnar


Andreas Holmberg
Biskop

Församlingsinstruktion för Katarina församling

Inledning

Denna församlingsinstruktion är ett framåtsyftande strategiskt dokument och ett instrument för att möta framtidens utmaningar. Den handlar om hur vi som församling ska möta den verklighet vi befinner oss i idag och i morgon.

Församlingsinstruktionen är Katarina Församlings grundläggande dokument för att stärka vår identitet som församling. Den innehåller teologiska reflektioner om församlingens uppdrag och ska fungera som utgångspunkt när budget, mål samt verksamhetsplaner för ett eller flera år utarbetas.

I denna församlingsinstruktion gör vi en analys av hur vi som församling ser på kyrkans roll i samhället idag och vilken uppgift vi har som kyrka. Denna uppgift tar sig i uttryck i vårt pastorala program som består av Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.

Församlingsinstruktionen är bindande för Katarina församling från och med november 2019 till och med november 2023.

Katarina församlings vision och mission

Katarina församlings vision är ledstjärnan för vårt arbete och missionen är sättet vi har valt för att ta oss dit.

Vår vision uttrycks i de enkla orden:

Vägen hem

Med detta menas att Katarina församling vill vara *vägen hem* för den sökande människan – vägen hem till Gud, vägen hem till sitt sanna jag och vägen hem till en trygg och öppen gemenskap.

Vår mission formulerar vi så här:

”Katarina församling ska vara en andlig mötesplats med låga trösklar där vi tillsammans skapar sammanhang, finner mening och visar omsorg om vårt eget och andras liv.”

Omvärldsbeskrivning

Katarina församling ligger i hjärtat av Södermalm i Stockholm och är en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. I församlingen bor 35 480 personer, varav 18 302 personer är medlemmar i svenska kyrkan (31/12 2018). Det motsvarar en medlemsanslutning på 51,6%. När den förra församlingsinstruktionen antogs 2015 hade församlingen en medlemsanslutning på 56,2%, vilket innebär ett medlemstapp på 4,6% de senaste fyra åren.

Under 2018 hade Katarina församling 48 inträden och 248 utträden. I församlingen förrättades under 2018 133 begravningar, 106 dop och 65 vigslar. 25 ungdomar konfirmerades under 2018.

Från att ha varit en utpräglad arbetarstadsdel är de som idag bor i församlingen individer med relativt hög utbildning och goda inkomster. Södermalm har en hög andel boende som arbetar inom kultur- och mediasektorn och här finns många småföretag. Området erbjuder ett stort utbud av kultur, affärer och restauranger och är en mycket attraktiv stadsdel att bo och leva i.

I Katarina församlings gudstjänster och övriga verksamheter rör sig och vistas många människor som inte bor i församlingen. Våra gudstjänstbesökare kommer från hela Stockholm och även andra delar av Sverige. Vi betraktar dessa människor som likvärdiga församlingsmedlemmar trots att de formellt inte är skrivna i Katarina församling.

Kyrkorna är våra äldsta byggnader och har i mer än tusen år varit våra viktigaste gemensamma samlingsplatser. I Katarina församling finns två kyrkor – den stora katedralen Katarina kyrka och den mindre träkyrkan i Helgalunden, Allhelgonakyrkan. I våra alltmer individualiserade liv skulle kyrkorna kunna bli viktiga mötesplatser igen. Om vi öppnar dörrarna får människor tillgång till livsviktiga andliga fristäder. Det är vad vi försöker göra i Katarina församling.

Omvärldsanalys

Katarina församling ska präglas av öppenhet och ett välkomnande bemötande gentemot var och en som kommer till oss och vi betraktar alla människor som lika värda grundat i Guds kärlek till var och en – oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionalitet eller livsåskådning.

Bara för att människor inte kallar sig kristna betyder det inte att de saknar erfarenheter och upplevelser av det gudomliga. Det som sekulariserade människor däremot saknar och som

kyrkan kan erbjuda är ett kollektiv, en mötesplats och ett gemensamt språk för våra djupaste frågor och vår längtan. Denna plats vill Katarina församling vara.

Om vi ser på dem som i dag är mellan 20 och 30 år, skiljer sig deras generation från tidigare generationer, eftersom de ofta har vuxit upp utan relation till Svenska kyrkan och kristna traditioner. De saknar kunskap om kyrkan, och vet inte om den är relevant för dem. Om dessa 20-30-åringar ska bli, eller fortsätta vara, medlemmar, måste vi vända oss till dem och visa att det kyrkan är och gör är viktigt. För Katarina församling är det därför av yttersta vikt att lägga in ytterligare en växel för att nå den yngre generationen – inte bara för att vi värnar om våra medlemssiffror utan också för att vi är övertygade om att budskapet om att vi är oändligt älskade av Gud och att vi duger som vi är kan vara livsviktigt för många unga människor i dagens samhälle.

Det är när vi känner oss behövda som vi växer och utvecklas som människor och som ett sammanhang blir meningsfullt. Därför vill vi inte att människor ska komma till Katarina församling bara för att lyssna på de anställda, utan också för att själva bli tagna i anspråk. Detta förhållningssätt har varit drivkraften till att aktivt uppmuntra och välkomna volontärer och praktikanter inom alla områden i Katarina församlings verksamhet.

Människan är en kreativ varelse som genom att själv skapa och ta del av andras skapande växer som individer och som gemenskap. Med eller utan avsikt återspeglar människans skapande Skaparen. Musiken och konsten kan beröra på ett intuitivt och icke-dogmatiskt sätt och fungera som en nådens genväg. Därför ser vi på kultur i alla dess uttrycksformer som en omistlig part i förmedlandet av Guds kärlek.

Församlingens pastorala program

Katarina församlings pastorala program tar sig i uttryck i den grundläggande uppgiften – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänst

Katarina församling har med sina två kyrkor, Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan, de mest välbesökta gudstjänsterna i Svenska kyrkan.

Gudstjänsten är navet i vår församlings verksamhet, där vi får möta vårt djupaste behov av mening, delaktighet och helande. Målet med varje gudstjänst är att skapa ett rum och en atmosfär som hjälper oss att öppna våra sinnen för Guds kärlek och fördjupa vår medvetna

kontakt med Gud. Det är församlingens ansvar att öppna och tillgängliggöra kyrkan som mötesplats och gemenskap för andligt sökande människor. Resultatet blir en gudstjänst som människor förstår och själva kan vara bärare av. Varje moment bygger på kontakt med besökaren. Alla ska känna igen sig och snabbt bli delaktiga i det som sker i rummet.

Detta försöker vi åstadkomma genom att låta bönen, evangeliet om Jesus och den personliga berättelsen genomsyra gudstjänsten. Orden räcker dock inte alltid till som förklaringsverktyg för det oförklarliga. Här har musiken en viktig funktion med sin förmåga att beröra, inkludera samt utgöra en kontrast och ett komplement till det talade ordet.

Katarina församling har formulerat fyra mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med församlingens gudstjänster och till 2023 ska:

- antalet besökare i våra gudstjänster öka med minst 5% per år, från dagens snitt på 405 besökare/söndag på Katarinamässan, 250 besökare/söndag på Allhelgonamässan, 50 besökare/onsdag på Livsstegsmässan och fem besökare/söndag på morgonmässan.
- minst 30% av de frivilliga som medverkar i våra gudstjänster vara i åldern 15-35 år, att jämföra med cirka 10% idag.
- antalet dop öka med minst 10% per år från dagens 106 dop/år (2018).
- spridningen av Katarinas musik och musikaliska uttryck finnas i nya kanaler för att nå en bredare målgrupp utanför Katarinas krets av besökare.

Diakoni

Vi tänker oss att vi alla under olika perioder i livet kan vara i behov av hjälp på olika sätt. Detta har format vår definition av vad det innebär att vara utsatt. Men vi tror inte att man kan tvinga en annan människa att ta emot hjälp, utan att var och en själv måste ta det steget.

Dock finns det skeden och sammanhang i livet där man kan vara i behov av hjälp utan möjlighet att be om det. Det finns således behov både av så kallad ”traditionell församlingsdiakoni”, exempelvis besök på äldreboenden, enskilda samtal, rådgivning, ekonomisk hjälp, sorgegrupper med mera och en så kallad ”ny uppdragsdiakoni”, som i nära samverkan med, och ibland på uppdrag av, olika myndigheter vill stärka människor på många olika sätt och vara en hjälp till självhjälp - empowerment. I Katarina församling sker detta främst genom vår arbetsintegrerande verksamhet, där vi kan erbjuda människor en väg tillbaka till arbetslivet genom ett stödjande sammanhang och arbetsträning.

Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med församlingens diakoni och till 2023 ska vi:

- bereda plats för minst 20 personer/år som befinner sig utanför arbetsmarknaden samt minst 20 personer/år som skall göra samhällstjänst. Av dessa skall minst 50% gå vidare till ett liv med arbete eller studier respektive ett liv utan kriminalitet efter avslutad tid i Katarina.
- genom stöd och samtal - enskilt eller i grupp – stödja minst 1000 personer/år i olika åldrar och med olika bakgrund att komma vidare i livet, varav minst 30% skall vara i åldern 15-35 år.
- skapa förutsättningar för mötesplatser och social gemenskap för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Minst 30% av dessa mötesplatser skall rikta sig till människor i ålder 15-35 år.

Undervisning

Katarina församling vill vara en välkomnande och öppen mötesplats dit människor kan komma oavsett tro eller brist på tro. Denna mötesplats ska präglas av möten ”i ögonhöjd”, det vill säga ett respektfullt givande och tagande. En princip som varit vägledande är att ingen ska försöka förändra någon annan. Var och en kommer för sin egen skull och fokuserar på att bearbeta sin egen tro och livsproblematik. Det är inte på egen hand utan i samspel med andra som vi kan växa och utvecklas.

Genom historien har de kristna lärosatserna och innehållet i Bibeln ständigt bearbetats och omtolkats. Det är av avgörande betydelse att de kristna dogmerna tolkas i ljuset av den kunskap och de erfarenheter som är kännetecknande för vår tid, så att dessa får en innebörd som är relevant för den enskilda människans situation här och nu. Om detta inte görs stelnar lärosatserna och blir till slut bara tomma och meningslösa fraser.

Katarina församling betraktas av många som en plats för inspiration där vi lyckats med förnyelsen av vårt gudstjänstliv och vårt sociala arbete. Vi ser det därför som vår skyldighet och vårt ansvar att dela med oss av våra erfarenheter att vara kyrka till andra församlingar och aktörer som är intresserade av vår församlings arbete.

Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med Undervisning och till 2023 ska:

- antalet konfirmander öka med minst 10% per år (att jämföra med 25 konfirmerade under 2018.)
- Katarina församling erbjuder minst tio inomkyrkliga studiebesök/ utbildningstillfällen per år med fokus på förnyelse inom svenska kyrkan.
- Katarina församling erbjuder minst fem tillfällen per år där människor i yngre åldrar (15-35 år) ges möjlighet till lärande, reflektion och samtal kring sitt liv, sin tro och sin andlighet.

Mission

Kristendomen är en utåtriktad religion. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”, sa Jesus. All vår verksamhet; våra gudstjänster, vår undervisning och vår omsorg om varandra är en följd av den uppmaningen.

Vi behöver hitta sätt att möta människor i deras tankar om tro, andlighet och kyrka – oavsett var de befinner sig i livet och vilka tidigare erfarenheter de har av kyrkan. I detta arbete är det grundläggande att vi är begripliga, inbjudande och – ibland - utmanande när vi talar om vår kristna tro och Guds kärlek. Vi ser därför församlingens kommunikationsarbete som en av de viktigaste byggstenarna i vår mission som kyrka.

Katarina församling har formulerat tre mål för att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med mission/kommunikation och till 2023 ska:

- Katarina församling skapa ett innehållsarbete som, vid sidan om traditionell verksamhetsinformerande marknadsföring av aktiviteter, sprider innehållet i församlingens verksamheter i nya format och plattformar. Målet är en fördelning 25 % fristående innehåll och 75 % verksamhetsinformerande innehåll.
- Katarinas kommunikationsarbete ska engagera och coacha frivilliga, volontärer och körsångare i ett gemensamt arbete med att kommunicera församlingens verksamheter och vårt ärende. Målet är minst en ”frivillig kommunikatör” per verksamhetsområde.
- Katarinas kommunikation spegla verksamheternas fokus på människor som ej är vana kyrkobesökare i tonalitet, budskap, format och kanalval.

CHECKLISTA FÖR FÖRSAMLING som inte ingår i pastorat

Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

GUDSTJÄNST

Firas i församlingen huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag?

(17 kap. 3 § KO)

Ja Nej

Om nej ange varför:

OBSERVERA att huvudgudstjänst ska firas i församlingen om inte domkapitlet medgivit undantag för visst tillfälle.

Firar församlingen regelbundet gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan?

Ja Nej

Om ja ange vilka/vilken församling:

Firar församlingen huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i ett annat kristet samfund?

(17 kap. 7 § KO)

Ja Nej

Om ja – ange i vilken utsträckning?

OBSERVERA att domkapitlets tillstånd ska inhämtas.

Används någon annan ordning eller annan musik än kyrkohandbokens i huvudgudstjänsten?

(17 kap. 4 § och 18 kap. 6 + 6 a § § KO)

Ja Nej

Om ja ange vilken:

OBSERVERA att annan gudstjänstordning än den som ingår i kyrkohandboken får användas vid visst tillfälle eller under viss tid, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Om det finns särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut. Gäller avvikelserna måltidens texter krävs även medgivande av domkapitlet. Ett sådant medgivande får lämnas efter ansökan från kyrkoherden.

OBSERVERA också att annan musik än den som ingår i kyrkohandboken får användas till kyrkohandbokens texter, efter beslut av kyrkoherde och efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker samt efter medgivande av kyrkorådet. Beslutet ska anmälas till domkapitlet. Finns det särskilda skäl får domkapitlet ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut.

Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje församling minst 24 gånger under ett kyrkoår. Sker så i er församling?

(17 kap 5 § KO)

Ja Nej

Om nej ange varför:

TJÄNSTER

Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst 7 (ange antal) prästtjänster (inklusive kyrkoherde) i er församling.

(37 kap. 19 § KO)

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara:

(34 kap. 2 § KO)

Försteorganist Organist Kantor

Finns någon av följande specialbefattningar i församlingen:

(34 kap. 11 § KO)

Sjukhuspräst Präst för verksamhet på teckenspråk, finska eller annat språk

Präst i en samarbetskyrka eller liknande

Övrig specialbefattning Ange vilken: _____

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

(57 kap. 5 § KO)

Redovisa kort församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behövs för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift:

Församlingen bedriver ingen verksamhet på annat språk än svenska.

BARNKONSEKVENSANALYS

(57 kap. 5 § KO)

I det pastorala programmet ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys behandlas.

Enligt domkapitlets beslut ska barnkonsekvensanalysen lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen.

Finns denna?

Ja Nej

Om nej ange varför:

KYRKOR

(57 kap. 5 § KO)

När det finns flera kyrkor i en församling ska det redovisas hur dessa i huvudsak används.

Om flera kyrkor finns ange vilka och hur de används:

Församlingens båda kyrkor - Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan - används i huvudsak till förrättningar, gudstjänster, konserter samt emellanåt till undervisningsverksamhet.

HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

Enligt domkapitlets beslut ska en handlingsplan för lärande och undervisning finnas. Denna lämnas in som bilaga till församlingsinstruktionen. Finns denna?

Ja Nej

Om nej ange varför:

Barnkonsekvensanalys Katarina församling, Bilaga till FIN 2019-2023

Inledning

”I kristen tro intar barnet en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”

Så står det i Kyrkoordningens inledning och sedan 2013 skall barnkonsekvensanalyser genomföras inför större beslut i svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.

Församlingsinstruktionen (FIN) är ett viktigt och strategiskt dokument som skall vägleda församlingen under fyra år framåt, och genomförandet av en barnkonsekvensanalys har därför varit en självklar del i Katarina församlings arbete med vår FIN.

Kartläggning

Genom samtal och frågeställningar har barn i församlingens mycket omfattande barnkörverksamhet och ungdomar i olika grupperna fått svara på frågor om hur de ser på kyrkan och kyrkans verksamhet. Ungdomarna fick svara skriftligt på frågorna och med barnen hölls öppna och informella samtal i grupp.

De frågor som barnen och ungdomarna fick svara på var:

- Vad betyder kyrkan för dig?
- Vad vill du att kyrkan ska göra/vad ska hända i kyrkan?
- Till ungdomarna en ytterligare fråga; vad väcker din förundran?

Nedan sammanfattas de svar som inkom från barnen och ungdomarna:

Svar från barnen:

- Jag tycker om hur kyrkan ser ut, det är fint med körer och roligt att sjunga i den
- Kyrkan är en bra plats om man behöver lugn och ro
- Kyrkan är ett ställe där man kan känna sig trygg
- Det är lättare att be till Gud i kyrkan
- Kyrkan är bra när man har problem
- Det är viktigt att man kan ha begravning i kyrkan
- Kyrkan är en plats där man kan tänka på dem som finns i himlen
- Det vore bra om man kan ha Disco-gudstjänst, att körerna alltid kan sjunga i kyrkan, godisregn, läshörna, diktlåda, barnens Gudstjänst, förslagslåda, instrumentövning.

Svar från ungdomarna:

- Det är välkomnande att känna sig älskad och inkluderad i gemenskapen
- Det är viktigt att vi ungdomar får vara med och påverka vår verksamhet

- Det är viktigt med trygghet- att vi vet vad som ska hända, att vi blir tillfrågade innan förändringar sker, att det finns tid för alla individer.
- Det är viktigt att kunna samtala med en präst
- Kyrkan ska vara en plats där man blir välkomnad och kan ha ”rundor” och dela livet med andra

Svar från ungdomarna om vad som väcker deras förundran:

- konst, skapande - gärna med någon jag ser upp till- t.ex. skapa musik
- lyssna på musik, skratta tillsammans
- lära känna nya människor
- känna sig sedd, gemenskap med människor som bryr sig om
- att reflektera och tänka själv, gärna över något
- läsa bibeln, mässan, ungdomskvällarna
- spela teater, prata om viktiga ämnen, sjunga
- att känna ett lugn/tystnad/ i kyrkbänken

Analys

Genom de samtal som har förts med barn och unga står det klart att kyrkan är – och ska vara – en trygg och lugn plats där man känner gemenskap och där man är välkomnad för den man är. Flera uttrycker också att kyrkan är en plats där man kan prata om livets glädjeämnen och svåra frågor och där man kan reflektera och få möjlighet att utvecklas.

Något som framkommer tydligt är barn och ungdomars glädje och längtan att medverka och engagera sig i församlingens verksamhet, framför allt inom musik och kultur.

Såväl barn som unga uttrycker också en önskan om att få finnas i ett sammanhang där de får möjlighet att planera och sätta ramar för sin egen verksamhet.

Slutsats

Barn och ungdomars medverkan och delaktighet kan inte avgränsas till att enbart återfinnas i församlingens ”barn- och ungdomsverksamhet” utan bör genomsyra alla delar av församlingens grundläggande uppgift. Därför lyfter Katarina församling genomgående fram unga som en mycket viktig målgrupp i vår nya församlingsinstruktion.

Katarina församling är inne i ett utvecklingsarbete för att stärka vårt arbete med barn och ungdomar och det är i detta sammanhang viktigt att skapa trygghet och kontinuitet såväl när det gäller personal som verksamhet och övrig resurstilldelning. Genom att låta barn och unga själva komma till tals och vara delaktiga i utformandet av verksamheter garanteras att de mål och aktiviteter som vi sätter upp är relevanta och efterfrågade av dem.

Handlingsplan för lärande och undervisning, Bilaga till FIN 2019-2023

Inledning

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in

Jesus i Markusevangeliet, kap 10:15

I de från varje dogudstjänst välbekanta orden påminner Jesus om att vi inför Guds ogripbarhet och utsäglighet är lika förundrade, som det lilla barnet är inför livet. Orden låter oss begrunda att vi, oavsett hur många år vi tillryggalagt på livsvandringen, i Guds ögon är och förblir älskade barn. Och att vi därmed också befinner oss i ett ständigt lärande och därför aldrig heller blir färdigutbildade rörande Guds närvaro och vilja i världen.

Teologin - "kunskapen om Gud" - är tidlös, ändlös och utan examen. I Katarina församling är lärandet och undervisningen en mer eller mindre uttalad ambition och dimension i nästan all verksamhet. Varje möte mellan individer och grupper erbjuder också möjligheter till utbyte av tankar, erfarenheter och frågeställningar.

Anställda och andra engagerade må besitta ett visst mått av fackkunskap eller expertis, men i det vardagliga, verkliga församllivets är alla både lärare och lärande. Gränserna mellan undervisade och undervisande är flytande och i vissa fall upplösta.

Vision

Katarina församling vill ge stöd för livslångt lärande och fördjupning kring frågor om tro och tradition, samt bidra till reflektion kring existentiella livsfrågor av andlig karaktär för så många som möjligt.

Mål

Katarina församlings mål är

- att årligen erbjuda undervisning och tillfällen till lärande utifrån de behov och den nyfikenhet som finns hos dem som är vår församling
- att utveckla lärande miljöer, och en pedagogisk grundsyn som grundar sig på tanken om att kunskap växer ur samtal och gemenskap.

Katarina församlings program för lärande och undervisning

Även om Katarina församling är inkluderande och i möjligaste mån försöker undvika att se människan som tillhörig olika kategorier, måste förstås ett utbud anpassas till skilda behov och omständigheter; beroende på ålder, livssituation och erfarenheter. I det följande beskrivs sammanfattningsvis de av församlingens verksamheter som på olika vis anknyter till lärande och undervisning.

1. Katarina junior – för de allra yngsta

Kattas söndagsskola

Söndagsskolan öppnar i samband med inledningen i Katarinamässan. Alla barn – och föräldrar – välkomnas av kyrkans huskatt Katta till samvaro i den närbelägna Brudkammaren. Förvisso får gärna temat för söndagens gudstjänst ett visst utrymme, men stunden är hellre lek än lektion. Högläsning, pyssel, sång och dans, en avslappnad stämning och ett hänsynsfullt bemötande utgör i all sin enkelhet en betydelsefull inbjudan till det kristna livet. Söndagsskolan bemannas av en skiftande blandning anställda och frivilliga. Det blir variation i atmosfär och tilltal beroende vilka på som är för dagen närvarande. Så länge samsyn kring form och innehåll råder kan såväl barn som föräldrar tryggt veta vad de går till.

Mål:

- att engagera flera lämpade frivilliga, så att Kattas söndagsskola aldrig riskerar att bli underbemannad.

Barnkörerna

I församlingen finns sedan 50 år en väl utarbetad barn- och ungdomskörstradition med flera hundra barn som deltar. Dessa körer möts en gång i veckan och medverkar under terminerna några gånger i Katarinamässan, samt deltar därutöver vid konserter. Verksamheten präglas av en stark körgemenskap, öppenhet och ett tydligt men lyhört ledarskap. Två ledare per kör ansvarar för verksamheterna, som glädjande nog i flera fall är fulltecknade, men tyvärr därför också har långa köllistor.

Mål:

- att bevara denna starka tradition, men också på ett varsamt sätt förnya där det behövs
- att identifiera tillfällen då församlingens präster träffar och samtalar med barnen (och deras föräldrar) om kristen tro och kyrkans inre liv.

Katarina kulturskola

Kulturskolan är en kreativ miljö för barn som vill hitta, utveckla och förkovra sitt konstnärliga uttryck. Miniorkören är en del av verksamheten, men den vänder sig också till barn som inte i första hand vill sjunga och erbjuder därför också teater, instrumentalundervisning och dans.

Mål:

- att Kulturskolan blir en naturlig första kontakt med kyrkan och kulturen

Jul- och påskspel

Då många mindre barn inte självklart äger någon förtrogenhet med bakgrunderna till kyrkans stora högtider, har församlingen ett angeläget uppdrag att förmedla de omvälvande berättelserna kring Jesu födelse och uppståndelse. Varje år bjuds därför förskolor och lågstudier in till lättsamma, men ändå seriöst utarbetade dramatiseringar i Katarina kyrka. Liksom i Kattas söndagsskola medverkar såväl anställda som frivilliga och presentationerna håller en medveten, hög konstnärlig nivå. Efter föreställningarna får barnen möjlighet att ställa frågor och prata om vad de sett.

Mål:

- För att fortsättningsvis kunna bibehålla och utveckla detta utbud behöver mera resurser frigöras, kanske framför allt i form av arbetstid.
- Det skulle också vara värdefullt att någon gång utarbeta och presentera ett bibliskt drama som inte nödvändigtvis är föranlett av och förknippat med något kyrkligt firande.

2. Katarina Ung – för ungdomar och unga vuxna

Konfirmation i Katarina

En konfirmand ska under konfirmationstiden kunna tillägna sig kyrkans grundläggande teologiska budskap: du är älskad och du kan älska. Och konfirmationsgudstjänsten bekräftar Guds villkorslösa kärlek till var och en - med Guds önskan att vi ska ge den kärleken vidare. Det är inte präster eller pedagoger som kommer med de rätta svaren eller förmedlar gudsnärvaro. Gud bor redan i konfirmandens hjärta och ges därför tolkningsföreträdet för sitt eget liv och sin egen andlighet. Tillsammans utforskas vad det är att vara människa och kristen i vår tid. Att i tro, hopp och kärlek försöka finna hållningen att ifrågasätta de krafter som påstår att vi inte duger som vi är, att vi måste förställa oss och prestera för att passa in.

Församlingens grundhållning - att alla kan bidra och skänka till helheten - är en ständig påminnelse under konfirmationstiden. Alla ska veta att de alltid är välkomna till det hem som är församlingens liv och gudstjänsten. Därför är det vackert och viktigt att konfirmanderna deltar och anförtros uppgifter i vissa gudstjänster.

Mål:

- att antalet konfirmander ska öka med minst 10% årligen.
- att fördjupa samarbetet med de andra församlingarna i Södermalms kontrakt, och på det sättet komplettera bilden av vilka konfirmationsalternativ som finns på vår malm.

Ung torsdag

Ung torsdag är en mötesplats i Allhelgonakyrkan varje torsdag. För de yngre anordnas läsläsning, häng, fika och mellanmål följt av andakt och soppa med ett avslutande delande kring ett särskilt tema. För de något äldre innehåller torsdagarna även existentiella samtal om liv, tro och andlighet.

Mål:

- att på ett varsamt och inkännande vis erbjuda en vilsam plats, där såväl tempo som ljudvolym är lägre än i de flesta av omvärldens miljöer.
- att i själva bemötandet uppenbara vad som utmärker ett kristet förhållningsätt och en samvaro i kyrkan; du behöver inte förstå dig eller bevisa något - och det är gratis.
- att den avslappnade atmosfären är så tilltalande att de som upplever den lockas av sig flera.

3. Katarina Vuxen - det livslånga lärandet

Tänkvärt för vuxna

Föreläsningar av inbjudna gäster eller församlingens präster, i kyrkorummet på söndagseftermiddagar före Allhelgonamässan. Föreläsningarna är inte nödvändigtvis djupt teologiska betraktelser, men med ämnen som knyter an till församlingens hållning vad gäller fred, klimat, andlighet, kultur och samhällsliv.

Mål:

- att upprätthålla och utveckla ett unikt forum, där Svenska kyrkans och Katarina församlingens teologi kan relateras till både eviga och aktuella livs- och samhällsfrågor.
- att utgöra en attraktiv och förhoppningsvis utmanade mötesplats för dem som kanske annars inte omedelbart lockas av församlingens övriga utbud.

Heliga dårans bibelstudium

En samling, en timme på onsdagskvällar, för gemensam läsning av kommande söndags texter ur Evangelieboken. En stund för samtal och begrundan. Ingen fråga är för dum, inget svar för galet. Öppet för alla och envar. En präst brukar vara med för att svara på eventuella frågor kring teologi, tradition och tolkningshistoria.

Mål:

- att starta en bibelstudiegrupp till i Församlingshuset.

Vuxenkonfirmation

För den, som det förefaller, växande grupp personer som lite senare i livet återvänder, eller för första gången finner vägen till tron och kyrkan. För de som döptes, men aldrig brydde sig om tonårskonfan - eller nu vill både döpas och konfirmeras.

Undervisningen utvecklas i samtalsform och i delande och läroplanen styrs och bestäms utifrån konfirmandernas gemensamma och individuella behov och önskingar.

Ett visst mått av kristen grundkurs ingår dock. Träffarna hålls på tisdagskvällar under tolv veckor. För den som önskar enskild undervisning bestäms tid och periodicitet efter överenskommelse.

Mål:

- att det i församlingen alltid ska finnas en beredskap för att starta och hålla vuxenkonfirmations-undervisning i olika former.

Livsstegen

Tolvstegsprogrammet med sina självhjälpsgrupper är en mycket eftersökt och uppskattad verksamhet i Katarina församling. Processen att iaktta, begrunda och dela sin livshistoria och att tillsammans med andra ömsint och kärleksfullt betrakta sig själv och den egna livssituationen, är väl egentligen vare sig undervisning eller utbildning. Däremot i allra högsta grad ett lärande; att få komma till insikt om att vi delar många av svårigheterna att vara människa i vår tid, att vi inte behöver bära på en jättelik problematik för att erfara befrielse när vi öppnar oss och att perspektivförskjutningen då vi ser på oss utifrån är både läkande och helande. Programmet har den stora fördelen att det kan anpassas till bestämda målgrupper, till exempel *Livsstegen Man* och *Livsstegen Ung*.

Mål:

- att kontinuerligt bereda möjlighet att delta för alla som på olika vägar hittar till församlingen
- att vara stödjande och behjälplig, uppmuntrande och utbildande när tidigare deltagare vill starta och leda nya grupper.
- att finnas till som inspiration, referens och kunskapsbank när Livsstegen initieras i andra församlingar.

Katarina Gudstjänst

Varje gudstjänst, varje nattvardsfirande och förkunnelsemoment är en del av församlingens undervisning och lärande. En god predikan liknar inte en föreläsning, men har ändå en viss pedagogisk dimension: hur tolkar och förstår vi tusenåriga texter och hur hjälper den förståelsen oss att leva vardagsliv idag?

Församlingens stora delaktighet, med fördelningen av olika uppgifter i våra gudstjänster, är en både praktisk och andlig skolning som aldrig kan överskattas. Någon har vittnat om att när hon första gången bistod vid utdelandet av nattvarden då förstod dess djupaste innebörd.

Mål:

- Att hålla vårt gudstjänstliv levande är en av församlingens viktigaste uppgifter
- Att aldrig börja slarva med detaljerna eller fastna i rutiner och att ständigt fundera kring nya tilltal och uttryck
- Att oförtröttligt vidga kretsen av frivilliga som gör tjänst i gudstjänsten.

4. Inomkyrklig undervisning

Det finns en stor efterfrågan på Katarina församling från andra församlingar inom svenska kyrkan när det gäller studiebesök och olika typer av utbildningar. Katarina församling tar därför löpande emot mängder av besökare som vill ta del av våra erfarenheter kring hur vi har arbetat med gudstjänstutveckling, arbetet med frivilliga, integrationsarbete och diakonal utveckling med mera. Vi ser det som vårt ansvar att dela med oss av våra erfarenheter och metoder, men behöver utveckla vårt arbete kring detta samt hitta modeller för finansieringen av det arbetet.

Mål:

- att konceptualisera och utveckla metoder för att ta emot studiebesök och hålla utbildningar samt utveckla en ekonomisk modell för detta
- att själva i större utsträckning få ta del av andras erfarenheter när det gäller gudstjänster, musik och församlingsliv

Avslutningsvis...

Katarina församlings undervisning utvecklas och förändras löpande, utifrån vilka behov som uppstår och i takt med att vi själva prövar olika former. Det är vår uppgift att säkerställa att kompetens finns, att rimliga resurser avsätts och att verksamheten planeras och genomförs på de sätt som är mest lämpliga. Kursplaner och detaljplaner kan ej fastställas inom ramen för en församlingsinstruktion som ska gälla i fyra år – det är ett arbete som sker kontinuerligt.

