

***Inledningsord i Visitationshögmässan på Maria Bebådelsedag 2023 03 26,
Mariakyrkan, Helsingborgs kontrakt***

- Vad har du lärt dig idag?

Så lyder den klassiska fråga som vi inom oss också känner igen på engelska, och från en känd popsång: What did you learn at school today?

Själv har jag hela veckan svarat, ”en stor mängd intryck har jag fått, som jag kan sortera med hjälp av ett koncept som jag lärde mig under biskop Johans visitation av Helsingborgs kontrakt”. Det var i onsdags på ett företag som arbetar med framtiden redan här och nu, javisst låter det som ett kyrkligt företag, och visst är det pregnanta ord för poängen med det hela.

Där på RecoLab talar man om End of Waste, att nu finns kunnandet, teknikerna och viljan att inte längre bara rena avloppsvatten för att sedan skicka ut det i havet. Nu handlar det om att rena avloppsvatten för att kunna åter-bruka det, få tillbaka det i stadens kretslopp, utan att hela tiden behöva fylla på nytt i samma mängd som skickas ut i havet, därav uttrycket: End of Waste.

Tack för att också vårt gemensamma liv, och våra individuella liv kan få den vändningen, att det blir slut med allt restavfall. Kanske vi alltmer kunde få känna att vi redan nu, tillsammans med allt och alla, i Gud blir allt med allt och alla, att allt blir åter-ställt, hittar hem till Gud.

En känd manusförfattare och regissör gjorde en gång en film om en av sina kulturellt framstående föräldrar, men mötte stark kritik av etablissemangen som menade att en sådan film borde ha gjorts av någon helt utomstående för att kunna beröra publiken. På denna kritik svarade manusförfattaren och regissören:

- Det allmänna kan aldrig bli personligt, alltså nå människans inre livsnerv. Bara det personliga, som bottnar i djup relation, kan nå många människor, allmänheten.

Så är jag övertygad om att det är, bara det personligt förankrade kan nå andra människor, och jag är styrkt i den uppfattningen efter spännande välsignande dagar vi har haft den här veckan, sedan i tisdags.

Därför skulle jag så gärna velat ha varit den som skrev den fantastiskt personliga och därför allmängiltiga strof som lyder så här, och som jag ber dig ta med in i dina innerst rum där din själ och din ånger bor:

Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.

Inger mer, inget mindre än:

Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.