

Kyrkoherdens årsberättelse 2022

Det nya året 2022 började även denna gång i Corona-pandemins tecken. Trots en tillbakagång i smittotalen under förra sommaren och hösten återkom en ny våg i slutet av december och början av januari. Detta innebar att även detta år kunde inte årets stora Kyrkvandring genomföras som vanligt. Den styrgrupp som Gustafskyrkan ingår i, beslutade att 2022 års Kyrkvandring skulle flyttas till den 9 juni.

Januari månad präglades annars av en nyrekrytering och ett ”tack-och-farväl” av lokalt anställd kyrkomusiker, då Sara Hjort med make Andreas avtackades i samband med högmässan den 9 januari och flyttade dagarna efter till Göteborg. Efter intervjuer och provspelningar i kyrkan beslutade Kyrkorådet att erbjuda tjänsten som ny kyrkomusiker till sökande organist Lars Beckman från Linköping, som efter vissa förhandlingar tackade ja till tjänsten.

Samtidigt tog församlingen emot Miranda Lagestam som praktikant under sex veckor med bl.a. ansvar för Babyrytmik och barn-och fördraverksamheten. Fr.o.m. mars månad övertogs ansvaret av Astrid Kastensson, tidigare kyrkorådsledamot, som anställdes på timmar för uppgiften.

I februari togs alla restriktioner bort och bokningar av dop och vigslar tog åter fart. Även den del grupper från Sverige hörde av sig och ville förlägga besök i Gustafskyrkan.

Det som annars dominerade samtalen i början av 2022 var det historiska beslut som Ansvarsnämnden för biskopar tog då utlandskyrkans och Visby stifts biskop Thomas Petersson miste sin behörighet att utöva tjänsten som biskop p.g.a. en otrohetsaffär som pågått under lång tid. Beslutet var unikt och historiskt och togs emot med sorg och bestörtning.

20 mars 2022 firade vi Victoriastiftelsen 100 år (ett år för sent p.g.a. pandemin) i närvaro av bl.a. HKH Prinsessan Benedikte och Sveriges Ambassadör Charlotte Wrangberg. Firandet blev en stor succé med ett blandat program innehållande tal, föredrag, musik och skådespeleri.

Samarbetet med Malmö pastorat fortsatte och gjorde att församlingen fick en tjänstgörande diakon, Peter Juhlin, bekostad av Lunds stift till förfogande. Diakonens uppgift var uppsökande fältarbete för att bistå drabbade nödställda svenskar på stan, i samarbete med Gustafsförsamlingen, Sveriges ambassad och Köpenhamns kommun, hemlöse-enheten. I slutet av året genomfördes en utvärdering av projektet som underlag för beslut av Lunds stift om fortsatt ekonomiskt stöd till verksamheten också under 2023. Svenska ambassaden och Sveriges ambassadör lämnade en skrivelse till Lunds stift i vilken de uttryckte sin förhoppning om projektets fortsättning 2023 och den goda insats som Svenska kyrkan gör i Köpenhamn för sina medborgare. Den 7 december beslutade Stiftsstyrelsen i Lunds stift att projektet skulle få fortsatt ekonomiskt stöd och att diakonens tjänstgöring skulle få fortsätta under ytterligare tre år, fram till 2025. Stiftsstyrelsen anslog 420.000 SEK för att täcka projektets kostnader.

Efter förfrågan från Finska evangeliska kyrkan och deras utlandsavdelning och Kyrkokansliet i Uppsala accepterade Svenska Gustafsförsamling av bli arbetsgivare åt finska prästen Satu Jörgensen. Satu Jörgensen fortsätter att arbeta självständigt och att hyra våra lokaler för sin församlingsverksamhet, men formellt är hon anställd av vår församling som administrerar anställningen. Alla kostnader för löner, pension och administrativa tjänster bekostas av Finska kyrkan och ger en viss intäkt till oss.

2-4 maj gjorde personalen ett studiebesök i Svenska församlingen i Margaretaförsamlingen i Oslo. Vår personal mötte Margaretaförsamlingens personal för utbyte av erfarenheter och idéer beträffande församlingsutveckling. Senare under årets gjorde Oslo-församlingens personal ett motsvarande besök hos oss i Köpenhamn.

Årets kyrkvandring den 9 juni samlade inte lika många deltagare som åren innan, men blev ändå en succé. Flera hundra deltagare vandrade mellan kyrkorna kring Kastellparken och avslutade i Gustafskyrkan, där predikan av den katolske biskopen Kozon lästes upp av generalvikarien Niels Engelbrecht. Det ekumeniska minglet i Sverigesalen var som vanligt mycket uppskattat och kaffe och kanelbullar.

Under Copenhagen Jazz Festival arrangerades tre uppskattade konserter i kyrkan. Detta var tredje gången som vår församling varit scen i samband med jazzfestivalen. Många besökare fick uppleva våra vackra lokaler och i pausen hade vi försäljning i vår servering.

I slutet av augusti deltog kyrkoherden i en konferens i Uppsala med anledning av utlandskyrkans framtida utmaningar. Ledningen för Svenska kyrkan i utlandet kallade kyrkoherdar från våra utlandskyrkor världen över till några dagar med information om förändringar, utmaningar och möjligheter inför framtiden. Detta med anledning av Kyrkostyrelsens beslut att minska anslaget till utlandskyrkans verksamhet i framtiden.

Pilgrimsgruppen verksamhet fortsatte att växa. Under våren arrangerades på nytt "Stilla dygn i Gustafskyrkan", med måltid, stillhet, andakter, meditation och övernattnings i kyrkorummet. Vidare arrangerades i maj månad en uppskattad vandring på Amager tillsammans med deltagare från vår vänförsamling i Lund, Helgeands församling. Vandringen leddes av Kristoffer Rapacki. Årets retreat i Birgittaklostret i Maribo samlade detta år 11 deltagare (en fördubbling av antalet deltagare mot andra år) och förlades till 26-29 aug. Pilgrimsgruppens höjdpunkt under året var pilgrimsresan till Rom 20-24 september med 13 deltagare, också från Sverige. I Rom besöktes heliga Birgittas hus och andra kyrkor och minnesmärken. Gruppen deltog också i påveaudiens med påven Franciskus på Peterplatsen.

Även detta år tog församlingen emot en ny ungdomsvolontär, Roberts Zorgis, utsänd och delvis bekostad av Linköpings stift. Detta som ett led i projektet "Ung i SKUT" som gett församlingen en ungdomsvolontär varje år sedan 2017.

Under hösten påbörjade också församlingens nye organist, Lars Beckman, sitt arbete på allvar med körstart och översyn av kyrkans orgel, som är i behov av reovering. En särskild kommitté bildades i syfte att finns medel för orgelns reovering.

Kräftskivan arrangerades i vanlig ordning med ett 60-tal nöjda och glada deltagare.

30 oktober arrangerade och deltog vår församling i en "Nordisk gudstjänst" i Vor Frue kirke, med deltagare från svenska, norska, finska, danska, grönländska, färöiska och isländska kyrkan. Gudstjänsten samlade ca 150 deltagare som fick lyssna till körsånger framförda av Gustafskyrkans kör under ledning av Gustafskyrkans körledare Lars Beckman.

Årets julbasar blev en succé och slog både publik- och inkomstrekord. Den öppnades sedvanligt av HKH Prinsessan Benedikte i närvaro av Sveriges ambassadör Charlotte Wrangberg och gäster. Ett stort antal journalister och fotografer följde öppnandet som sedan speglades i olika media. Publik tillströmningen var stor alla tre dagar och söndagens julkonsert samlade ca 170 betalande. Bland de många frivilliga medarbetare som kommit fanns också tre av församlingens tidigare ungdomsvolontärer, som anmält sig villiga att hjälpa till.

Barnens Lucia och församlingens traditionella Luciafirande var detta året helt slutsålt. Barnens Lucia den 3 december kl.11.00 och kl.15.00 med 200 biljetter till varje, liksom församlingens stora Lucia framträdande den 13 december kl.18.30 och 20.00 med 250 biljetter till vardera, tog slut redan i slutet av november.

Under december månad framfördes flera olika julkonserter i kyrkan. Mest efterlängtdad var konserten med jazzsångerskan Caroline Hendersson, som för många år sedan tog del av församlingens barnverksamhet och som också gifte sig i Gustafskyrkan. Konserten den 22 december blev snabbt slutsåld, och därför genomfördes en extrakonsert samma kväll, också den välbesökt. Caroline Henderson önskade att detta kunde bli en årlig tradition och en ny konsert i december 2023 bokades.

Gustafskyrkans framtid

Under året valde Svenska kyrkan en ny ärkebiskop, Martin Modéus, som förhoppningsvis kan bli ett stöd för utlandskyrkans verksamhet. Även Visby stift, under vars tillsyn Gustafskyrkans med dess kyrkoherde står, fick en ny biskop, Erik Eckerdal som togs emot i början av 2023. Båda dessa personer har uttryckt stöd för utlandskyrkan, vilket vi hoppas kan bidra till en positiv behandling av vår församling i framtiden.

Det som annars bekymrade oss var Kyrkostyrelsens beslut att efter 2030 halvera det nationella bidraget om 64 miljoner till utlandskyrkans verksamhet med 50 %. Detta kommer att innebära stora ekonomiska svårigheter för vissa av Svenska kyrkans 40-tal utlandskyrkor. Detta, i kombination med den negativa utvecklingen på börsen bl.a. på grund av kriget i Ukraina har medfört en ny ekonomisk situation också för vår församling. Samtidigt finns förslag från Svenska kyrkans ledning om organisationsförändringar som kommer att påverka utlandsverksamheten.

Genom ett beslut från SKUT kommer framtida kyrkoherdar i Gustafs församlingen att vara lokalanställda, med församlingens kyrkoråd som arbetsgivare. I slutet av februari 2022 utlöpte kyrkoherde Thomas Stoor's kontrakt efter fem års anställning. Nytt anställningskontrakt upprättades fr.o.m. 2022-03-01 och kyrkoherdens tjänst förlängdes tills vidare med ny arbetsgivare, "Kyrkorådet i Svenska Gustafskyrkans församling". Denna historiska omställning kommer att medföra nya utmaningar för församlingen i framtiden. Efter 2030 finns risk för att församlingen ska vara 100% självbärande, också ekonomiskt i enlighet med det inriktningsbeslut som Svenska kyrkans Kyrkostyrelse i Sverige fattat. Därför påbörjades ett strategiskt arbete med målsättning att finna hållbara lösningar för Gustafskyrkans framtid. Under hösten inbjöds till ett antal öppna "dialogträffar" då olika områden av församlingens verksamhet diskuterades.

De två Dialogträffar som genomfördes 2022 hade följande innehåll:

11 september: "Kyrkans aktiviteter för barn och ungdomar" med besök av norska prästen Hanne Pedersen-Eriksen.

23 oktober: "Kyrkan som samlingspunkt för svensk kultur. Vi startar en vänförening".

Kyrkorådet identifierade också ett antal områden med utvecklingspotential i syfte att minska kostnader och öka intäkterna - i trohet mot Kyrkans uppdrag att vara svensk kyrka i Köpenhamn. Utlandskyrkans chef Rickard Jönsson besökte vid flera tillfällen församlingen för att informera och besvara frågor om de nya villkoren för församlingen efter 2030.

Trots detta finns en framtidstro och en vilja att låta Gustafskyrkans församling leva och utvecklas i framtiden med många goda krafter gemensamma strävan. Kyrkorådet, den mycket goda och lojala personalen, församlingens alla medlemmar, vänner och frivilliga medarbetare – tillsammans möter vi 2023 – och med Guds hjälp kan vår kyrka och församling leva och utvecklas i många år framåt.

Köpenhamn den 31 dec 2022.

Thomas Stoor