

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2022

Falköpings pastorat

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande mål- och visionsdokument som berättar vad Svenska kyrkan i Falköpings pastorat är och vill vara avseende den grundläggande uppgiften på 4-års sikt.

Teologisk grundsyn: kompassen

”En gemenskap i Kristus, befriade av Guds nåd, som lever och verkar tillsammans för fred, rättvisa och försoning”

Pastoratets vision ovan markerar samhörigheten med den världsvida kyrkan. Grunden finns i den tro, bekännelse och lära som Svenska Kyrkan står för och som kommer till uttryck i Bibeln, Kyrkoordningen och övriga dokument som uttrycker Svenska kyrkans bekännelse. Pastoratet delar också Skara stifts vision om att ”I ord och handling tala tydligt om Jesus”.

Kyrkans uppgift i Falköpings pastorat

Svenska kyrkan har enats om att den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap formas. Församlingarna (i fortsättningen beskrivna som ”pastoratet”) har ansvar för verksamheten för alla som bor i och besöker pastoratet. Där finns det alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Den grundläggande uppgiften formas efter de behov och styrkor som finns i pastoratet. Öppenhet och dialog med människor enligt Jesu föredöme är grunden. Det är i mötet och i det goda samtalet, var man än befinner sig i livet, som andligt växande och församlingsbygge sker. Varje människa är unik och är alltid värd att mötas utifrån principen att hen är älskad och värdefull, oavsett ursprung, utseende, status, ålder, kön, sexuell läggning, grad av tro eller kyrkligt engagemang. Så kan förtroende skapas. Ambitionen är därför att verka för hälsa och livskvalitet åt såväl nu levande som kommande generationer. Detta innefattar en frisk och levande natur med sin biologiska mångfald och integritet. Att leva i fred med andra levande varelser, behandla dem rättvist och söka vägar till en försonad helhet för hela skapelsen harmonierar med vad Paulus skriver i Kolosserbrevet: Allt på jorden och allt i himlen är försonat genom Jesus Kristus (Kol 1:20). Försoningen träder fram som hela kyrkans kallelse att leva i fred och försoning med såväl hela skapelsen som med olika grupper och gemenskaper.

Öppenhet och kravlöshet präglar i evangelisk anda förhållningssättet i pastoratet. Det finns inga uttalade eller outtalade krav på att du som kyrkotillhörig egentligen borde fira söndaglig gudstjänst eller delta i någon veckoverksamhet för att räknas som fullgod kristen. Dock ska fördelen med ett liv i gudstjänstgemenskap gärna och ofta lyftas fram, och inte negligeras eller förminskas. Ett till synes inaktivt medlemskap kan också vara ett fullgott medlemskap och inga krav på personlig bekännelse finns. Jesus kräver ingen syndabekännelse eller andlig perfektion av sina lärjungar innan han delar det vin och bröd vi idag firar som nattvard. På samma sätt vill pastoratet vara ett kärlekens, kravlöshetens, befrielsens och nådens tecken i sin omvärld.

Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys (karta)

Beskrivning

Falköping är en kommun som har lantbruket som bas. Med tiden har det dock blivit allt färre lantbrukare i kommunen, och staden Falköping har utvecklats till en genomsnittlig småstad med skola, omsorg och arbetsplatser inom industri, transport, handel och sjukvård. De flesta av dessa funktioner finns idag i stadskärnan där också större delen av kommunens befolkning och de flesta medlemmar i Falköpings pastorat bor. Det är överallt nära till naturen, staden har gott företagsklimat och utvecklas kontinuerligt vilket gör den attraktiv. Kommunens invånarantal växer och det är stor efterfrågan på bostäder. Staden centrum har växt och mer än 300 bostäder har byggts det senaste åren. Fler planeras och ny skola planeras att börja byggas under 2023.

Kommunen har drygt 32 000 invånare. Cirka 21 000 är medlemmar i Svenska kyrkan och ungefär 12 000 av dem hör till Falköpings pastorat. Kommunen delas kyrkligt med Stenstorps och Flobys pastorat. Falköpings pastorat skiljer sig från de två andra genom sin storlek och blandning av både stad och landsbygd. På landsbygden är tillhörighetstalet procentuellt högre än i staden och det finns starka band till den lokala kyrkan. I tätorten bor flertalet medlemmar, men också störst andel icke tillhöriga. Här har kyrkan svårt att höras, nå ut och upplevas väsentlig, då tradition och samhörighet med kyrkobyggnaden inte är lika självklara. Skillnaderna kan möjligtvis förklaras med att kyrkan på landsbygden haft större personaltäthet per tillhörig och därmed större närhet än i staden.



Befolkningsstäthet Befolkningsstätheten visar att det finns en tydlig koncentration runt Falköping. Kartbilden till vänster visar antalet personer per 1 kvadratkilometer (ruta), 31 a december 2020 (källa: SCB)

Falköpings kommun arbetar med devisen "Det goda livet". Den lokala matkulturen, det historiska kulturarvet och läget i platåbergslandskapet har gett en tydlig identitet och en stolt medvetenhet. Livskvalitet, balans och harmoni är honnörsord. Stadsmiljön är lugn och grönskande, men framför allt är det på platåbergen och på landsbygden runt staden som invånarna lägger sin fritid i form av idrott och friluftsliv. Detta är aktiviteter som är av stort intresse för många invånare och besökare från övriga världen. Trots kommunens vilja att erbjuda en bra livsmiljö brottas både unga och gamla med stress, existentiella frågor och frågor om hur man ska orka och räcka till som människa. Situationen på kommunens skolor är ofta otrygg för barn, särskilt i högstadietåldern. Rapporter om skadegörelse, kriminalitet, fylleri, drogförsäljning och våld på helger och kvällar är också sådant som skapar otrygghet för både unga och äldre.

Goda kommunikationer har bidragit till att Falköping har en positiv befolkningsutveckling. Restiden till med tåg till Göteborg, Jönköping och Stockholm är kort vilket ger möjligheter för pendling till studier och arbete på andra orter. Falköping har dock sin del av utsatthet. På samma sätt som i övriga Sverige finns segregation och vi kan spåra en uppdelning var i staden olika klasser i samhället bor. Det är stor spännvidd i levnadssätt mellan rik-fattig och landsbygd-stad.

Samhällena på landsbygden är till stor del knutna till lokala stora företag och arbetsgivare. I Yllestads församling finns möbeltillverkningsfabrik. Andra stora företag och arbetsgivare som har stor betydelse i närliggande pastorat, är möbeltillverkning i Kinnarps och fordonskomponenttillverkning i Floby. Viktiga aktörer i kommunen är mejeri och verkstadsindustri samt de kommunala och regionala verksamheterna. Starkt idrottsintresse för typisk arenaidrott finns, tillsammans med idrotter som har äventyrs-, skogs- och friluftsinriktning. I staden finns bibliotek, stadsteater och museum. Störst engagemang är det kring Mekelsmässkonstnatten i slutet av september. Detta är ett uppskattat kulturevenemang då man går ur huse och besöker konstutställningar och gallerier i hela kommunen. Hornborgasjöns trandans som drar besökare från hela världen. Invånarna har stort intresse för musik och bildar rockband, körer, musikkåror och klassiska orkestrar.

Pastoratet med sina fem församlingar är en del av Skara stift som i sin tur är del av den världsomfattande kyrkan. I femton traditionella kyrkorum från 1100-tal till 1800-tal firas gudstjänst, mässa, och förrättas dop, vigslar och begravningar. I Tiarp är församlingshemmet kombinerat med lägergård och utgör pastoratets centrum för friluftsverksamhet. Ny stor verksamhetslokal i Vartofta har tillkommit för att satsa på landsbygden och särskilt barn och unga. Kyrkans hus med verksamhet o församlingslokal, expeditioner, butik och kontor finns mitt i stan. Huset utgör navet för pastoratet. Pastoratet hyr även kompletterande lokaler i Falköpings tätort för att nå ut geografiskt bredare i staden: Bergsliden 7 och Dotorpsgatan 53.

Analys

Pastoratets agrara bakgrund i kombination med växande stadslivsstil gör att arbetet bör ha stor bredd. Upprätthållande av traditionell verksamhet är ett uttryck för omsorg och omtanke om dem som fortfarande lever enligt bondesamhällets geografiskt baserade

mönster och traditioner. De som lämnat detta sammanhang återfinns ofta i staden, med en diffus och splittrad social-digital miljö med pendling till arbete, vänner på stort avstånd, oberoende av geografiska gränser, svag relation till den lokala kyrkobyggnaden och till gamla traditioner. Även kopplingen till lokalt idrotts- och föreningsliv blir allt svagare och samarbete med föreningslivet tycks inte vara vägen framåt att nå denna nya grupp. För att nå en växande generation med evangeliet är det nödvändigt att söka och lägga resurser på att finna nya vägar för kommunikation. Kan kyrkan skapa den trygghet som behövs i ett samhälle som ofta upplevs som otryggt kan förtroende för budskapet komma "på köpet". Förtroende skapar tro. Tillit är vägen till fred. Kyrkorummets predikstol fungerar inte längre som den en gång gjorde, medan däremot närvaro och röst i samhället genom de kanaler som är aktuella i tiden kan ha stort genomslag. Detta gäller sociala medier, dataspelsvärlden och de lokala evenemang som anordnas. Där finns ytor för kontakt och gemenskaper i vilket Jesusbudskapet tydligt kan talas. En ökande stadsbefolkning men ett döende centrum innebär att pastoratet aktivt och ständigt behöver reflektera och ompröva sitt agerande utifrån behoven. Människor sitter hemma i hög utsträckning. Kyrkan kan aldrig tillåta sig stelna i sina former och sina uttryck utan måste därför vara en kyrka på vandring – beredd till kontinuerlig förändring och anpassning till tiden och de villkor människor lever i.

Det pastorala programmet (kompass)



Pastoratets verksamhet kan analyseras och presenteras ur ett tvådimensionellt perspektiv baserat på insikten om pastoratets komplexa struktur och den samhällsomvandling digitaliseringen innebär. För att möta upp olika behov behöver pastoratet tänka in alla olika behov utan att behöva göra avkall på att vara kyrka. Motsatsparet i denna struktur är traditionell-innovativ verksamhet, som utgör den vertikala dimensionen, och stad-land den horisontella. Exempelvis behöver verksamhet på landet nödvändigtvis inte vara lika som i staden. Det måste ändå finnas tankar om både tradition och innovation. Detta kan appliceras på all verksamhet för att tydliggöra hur verksamheten möter helhetsbehovet.

Pastoratet vill arbeta aktivt med HBTQ+-frågor och frågor om människans ansvar för miljö, skapelse och varandra. Församlingsbygget inrymmer stor variation. Det goda mötet kan ske i

ett enskilt samtal, i en rockkonsert, i engagemang för fred, miljö och internationellt arbete, i ett tilltal genom kyrkobladet "Himmel och jord", i traditionell gudstjänst eller i barn- och ungdomsarbete på skolor. Bara fantasin sätter gränser. Kyrkans medarbetare arbetar alla med samma uppgift trots skilda professioner; Att söka vägar för evangeliets fred, rättvisa och försoning i goda samtal. Svenska kyrkan finns också självklart på sjukhus, i arbetet med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof.

Gudstjänst

Pastoratet firar huvudgudstjänster enligt årlig gudstjänstplan i enlighet med domkapitlets regler. Alla kyrkor används dock i ett roterande schema. För de regelbundet gudstjänstfirande hålls förutom söndagliga gudstjänster morgonmässor och kvällsmässor på flera ställen i pastoratet. Möjlighet ska finnas också för den som ej kan besöka kyrkan fysiskt att lyssna eller se till en digital gudstjänst i form av närradioutsänd eller videosänd.

Dop och vigslar hålls oftast på lördagar och kan ske i alla kyrkor, året om. Dop-, vigsel och begravningsgudstjänster samlar många deltagare, ofta fler än söndagens gudstjänster. Därför bör pastoratet lägga stor vikt vid arbetet med dessa. Mötet med församlingsborna i deras stora livshändelser ska alltid som en unik möjlighet till mission.

Andakter ska hållas regelbundet på alla särskilda boenden enligt särskild plan, och information finns om vem som är pastoralt ansvarig präst för respektive boende. Söndagens gudstjänst är fortfarande, för en befintlig men minskande skara, det tydligaste synliga uttrycket för kyrkans uppdrag och utgör en traditionell pol. Gudstjänster med uttalat inklusivt tema och miljötema där budskapet om fred, rättvisa och försoning blir tydligt hålls i alla församlingar och öppnar för det innovativa. Detsamma gör landsbygdens temagudstjänster, som till sin liturgiska form oftast är huvudgudstjänst (enligt handboken) med eftersamling kring särskilt tema.

Pilgrimsvandringar planeras i landsbygdsförsamlingarna på långfredag och vissa sommarkvällar. Fler än en musikgudstjänst i veckan ska firas i snitt under året enligt gudstjänstplan, och många vuxenkörer finns för olika genrer och nivåer, på både landsbygd och i stad.

Pastoratet ska löpande utveckla gudstjänsterna för stora och små och i samband med det knyta an bättre till familjer med barn i verksamhet eller på Bokens förskola.

Undervisning

I en högteknologisk tid krävs kärleksfulla personliga möten. Båda parter bör vara beredda att ge och ta. Fred och försoning är ett arbete, och ingen behöver vara färdig. Ofärdiga tankar och människors originalitet välkomnas. Olika förmågor bejakas och tas tillvara. Lärande och ideellt medarbetarskap går hand i hand. Pastoratet ska bedriva ett stort konfirmandarbete och erbjuder på olika sätt anpassad bibelundervisning för olika åldrar. Barnkör, barn- och ungdomsgrupper och ideella grupper drivs, uppmuntras och organiseras av pastoratet.

I mötet mellan den personliga livshistorien och Bibelns berättelser sker ett positivt lärande. Pastoratet vill uppmuntra till detta möte tidigt i åldrarna, och lägga särskild vikt vid konfirmandarbete och genom utbildning och stöd rusta unga för ledaruppdrag och ansvarstagande i kyrka och församling.

Var och en ska uppmuntras att växa i sin tro, och leva med Jesus i glädjen över den Gud som ger oss fred, rättvisa och försoning och som förenar oss i dopet. Förutsättningen är en öppen och trygg miljö. Tron utvecklas i mötet med andra människor från andra kulturer, kyrkotraditioner och religioner. Möten över åldersgränser i respekt och dialog uppmuntras, där initiativ, kreativitet och därmed lärande främjas. Det ska vara lätt att hitta in och vara låga trösklar. Livsstegen, Messy Church, musikklubben Cornerstone och vuxenkonfirmation är goda exempel på detta.

Diakoni och Idealitet

Falköpings pastorat vill som en del av sitt arbete för fred, rättvisa och försoning aktivt verka för ökad medmännisklighet, jämställdhet och solidaritet. Detta genom att tala tydligt om Jesus, och genom att uppmärksamma och sätta fingret på orättvisor och diskriminering. Pastoratet ska se sig som föregångare i ett inklusivt förhållningssätt, eftersträva mångfald och motverka hierarkiskt tänkande. Det diakonala perspektivet ska vara en naturlig och viktig del i varje kristens liv för arbetet för fred, rättvisa och försoning.

Pastoratet ska vara en fristad för dem som lever i utanförskap och ge skydd åt förtryckta. I ord och handling ska rasism och diskriminering motverkas och pastoratet bidra till mångfald och gemenskap. Verktygen är samtal, öppna mötesplatser på landsbygd och i stad, och hjälpverksamhet. Alla människors rätt att leva i trygga och livslånga relationer ska bejakas. Pastoratet vill stärka människor i olika åldrar med fysiskt och psykiska funktionsvariationer, särskilt barn unga som ibland mår dåligt och upplever maktlöshet och utanförskap.

Pastoratets verksamhet behöver prioriteras om mot mer idealitet för att berika mångfalden. Ideella, volontärer och i synnerhet unga ledare är grundläggande bärare av kyrkans arbete och behöver ges utrymme.

Ideella behöver rekryteras såväl inom som utanför kyrkans traditionella sfär, sökas genom sociala medier och vid kontakter med en bred allmänhet till konkreta uppgifter avgränsade i tid och rum. Anställd personal bör se sig som möjliggörare till att ideella ska ta plats, och gärna se sig själva ur ett handledarperspektiv. Pastoratet följer kyrkoordningen i de fall där verksamheten behöver ledas av personal.

Mission och Kommunikation

"Syns vi inte så finns vi inte" sade en av pastoratets förtroendevalda. Kyrkan behöver ständigt fundera över sin kommunikation både internt och externt. På vilka platser och i vilka sammanhang blir kyrkan synlig och vem finns där?

Vilket perspektiv kyrkan väljer att tala och agera ur styr beslut och handlingar, och påverkar människors vilja att vara kyrkotillhöriga. Vad kyrkan väljer att berätta om sig själv påverkar i sig dess framtid. Svenska kyrkan i Falköping erhåller stora ekonomiska resurser för att genomföra sin grundläggande uppgift. Det är ett enormt förtroende att så många är villiga att satsa så mycket på kyrkans verksamhet. Det ska pastoratet göra det bästa av även om resurserna minskar. Det är en glad berättelse som ger kraft och människor, oavsett grad av tro, attraheras av att vara med i arbete för fred, rättvisa och försoning. Pastoratet kan också välja att se det som ett bekymmer att inte de kvarvarande medlemmarna vill satsa ännu mer så att allt kan bevaras som det en gång var. Den berättelsen dränerar på kraft. Det är dock pastoratet självt som äger beslutet om vilken berättelse som berättas.

I evangelierna visar Jesus hur vi människor ska vara mot varandra och skapelsen: Vi ska sprida Guds kärlek vidare. Mission är att modigt och nyskapande söka vägar utåt och motsatsen till isolering, liknöjdhet och självtillräcklighet. Den missionerande ambitionen är utgångspunkten för pastoratets arbete idag och innebär i sig risken att ibland hamna fel, en risk kyrkan dock bör ta: "Läser du om dig kvävs och förtvinar du" (ur Sv Ps 90). I sitt arbete för fred, rättvisa och försoning samlar kyrkan medel till ACT Svenska kyrkan och andra hjälporganisationer genom enskilda ideella, grupper eller evenemang. Arbetet för ACT Svenska kyrkan bör framledes få större tyngd och prioritet i pastoratets arbete. Kyrkobladet "Himmel och jord" tillsammans med hemsida och sociala medier driver aktivt arbetet med att tala tydligt om Jesus, i ord och handling. Genom digital verksamhet nås många som inte fysiskt vill eller kan ta sig till gudstjänst eller undervisning i kyrkans lokaler.

Domkapitlets regler

Domkapitlets inriktning och mål om gudstjänstfirande i församling

En församling är en gemenskap där det firas gudstjänster regelbundet. Domkapitlets inriktning och mål är

därför att det i varje församling firas gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Det är vidare domkapitlets

inriktning att varje församling strävar efter att koncentrera söndagarnas och helgdagarnas gudstjänstliv utifrån

församlingens pastorala förutsättningar till en kyrka och då normalt till en återkommande tid. I Falköpings pastorat sker detta genom att högmässa firas i S:t Olofs kyrka på samma tid alla sön- och helgdagar, med något undantag som till exempel nyårsdagen och annandag pingst. I det övriga gudstjänstlivet roterar gudstjänstfirandet mellan församlingarnas kyrkor, då församlingsråden ser rättvisepincipen som överordnad inriktningen om ett koncentrerat gudstjänstliv. Pastoratsledningen eftersträvar dock att implementera domkapitlets inriktning, men detta måste tillåtas ta tid.

Domkapitlets regel om huvudgudstjänst

I varje pastorat/församling ska en huvudgudstjänst i form av den allmänna gudstjänsten firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar (17 kap. 1§ kyrkoordningen). Detta sker kontinuerligt

och tydligast i S:t Olofs kyrka, där högmässa firas alla sön- och helgdagar. Utöver detta firas mässor och gudstjänster, till övervägande del som huvudgudstjänst i pastoratets övriga kyrkor.

Domkapitlets regel om huvudgudstjänst med mässa

I varje pastorat/församling ska det firas en huvudgudstjänst med mässa alla söndagar och kyrkliga helgdagar med undantag för långfredagsgudstjänst och julotta. I de fall så inte sker ska en utförlig plan upprättas med tidsram och process för hur domkapitlets regler ska efterlevas.

I Falköpings pastorat sker detta enligt domkapitlets regel, och någon plan behöver inte upprättas. I de minsta församlingarna sker sammanlysningar i de fall besöksantalet befaras bli så lågt att gudstjänstdeltagande kan upplevas obekvämt.

Domkapitlets inriktning om mässa

Mässan är varje församlings centrum. Domkapitlet uppmuntrar varje pastorat/församling att fira mässa också vid andra tillfällen än i huvudgudstjänst.

I Falköpings pastorat har mässfirandet en stark ställning och veckomässor firas varje vecka såsom Pilgrimsmässa, veckomässa på Bergsliden, i Slöta kyrka samt Livsstegenmässa. Mässor firas också regelbundet på särskilda boenden.

Domkapitlets regel om dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst

Pastoratet/församlingen ska följa Svenska kyrkans riktlinjer och rambestämmelser för konfirmandarbete.

Detta gör Falköpings pastorat.

Domkapitlets regel om kyrkomusiker

I varje pastorat/församling ska det finnas minst en organist- eller förste organisttjänst. Domkapitlet avgör vid utfärdande av respektive församlingsinstruktion om det i pastoratet/församlingen ska finnas minst en förste organisttjänst eller organisttjänst. I de fall domkapitlets beslut om organist inte kan efterlevas ska en utförlig plan upprättas på hur domkapitlets regler ska efterlevas.

Falköpings pastorat har två heltidsanställda organister varav en är försteorganist och den andre diplomorganist.

Andra språk

I Skara stift finns en mångspråkig kultur. Det är ofta modersmålet som är trons språk. I församlingsinstruktionen ska därför, enligt 57 kap. 5§ kyrkoordningen, redogöras för hur pastoratet/församlingen är kyrka på andra språk än svenska t.ex. teckenspråk, minoritetsspråk och andra språk som är aktuella i pastoratet/församlingen.

I Falköpings pastorat förkommer inga önskemål om verksamhet på andra språk annat än vid till exempel begravningar och vigslar, då engelska och tyska ibland används. De som längre tillbaka firade finska gudstjänster i Falköping har blivit så få att de hellre söker sig till Skövde för att uppleva finstalande församlingsgemenskap. I det löpande sociala och gemenskapsfrämjande arbetet bland pastoratets invånare hörs arabiska, tigré och tigrinja,

somaliska och även franska. Engelska är dock det språk som gränsöverskridande fungerar bäst i samtalen, även om tolkhjälp i hjälpärenden ibland rekvideras från Tolkförmedling Väst i Mariestad. Vigslar har i pastoratet hållits på engelska, tyska och franska (ej spanska) och bland pastoratets präster finns kompetens att genomföra gudstjänster och kyrkliga handlingar på dessa språk.

Kyrkorum

Enligt 37 kap. 3§ kyrkoordningen ska det i församlingen finnas minst ett kyrkorum, invigt i Svenska kyrkans ordning. I varje pastorat/församling ska en huvudgudstjänst i form av den allmänna gudstjänsten firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen (2 kap. 1§, kyrkoordningen). När det finns fler invigda kyrkorum i en församling ska det i församlingsinstruktionen redovisas hur dessa i huvudsak brukas, alltså hur de kan vara ett stöd till den grundläggande uppgiften. En grundläggande fråga är vad som är en lämplig församlingsindelning för att utföra den grundläggande uppgiften. Först därefter kan man svara på hur kyrkorummet kan vara en resurs för det. Den utfärdade församlingsinstruktionen utgör den pastorala grund för den lokalförsörjningsplan som pastoratet/församlingen sedan ska utfärda.

Hur pastoratet disponerar sina invigda kyrkorum framkommer i detalj i lokalförsörjningsplanen. Grundläggande är dock att samtliga 18 (16 efter avyttring av de två stadsdelskyrkorna) invigda kyrkorum är i aktivt bruk och är anpassade så att gudstjänster och kyrkliga handlingar kan ske i dem.

Särskilt för pastorat

I ett pastorat ska det redovisas hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet liksom hur prästbefattningarna i huvudsak disponeras i pastoratet mellan församlingarna.

Församlingens grundläggande uppgift sker i Falköpings pastorat över hela pastoratets geografiska yta, styrt av hur lokaler för uppgiften är belägna. Gudstjänster firas regelbundet i alla kyrkor. I församlingslokalerna sker aktivt socialt, gemenskapsskapande och undervisande arbete i staden (Kyrkans hus, Bergsliden 7 och Dotorpsgatan 57) och på landsbygden (Slötagården, Vartofta församlingslokal och Tiarps församlingsgård). I de fall församlingsarbetslokaler saknas inhyrs bygdegårdar och andra lokaler för ändamålet. Komministerbefattningarna fördelas så att en har pastoralt ansvar för Vartofta-Åsle-Yllestad, två har pastoralt ansvar för stadens centrum och två för Mössebergs och Torbjörntorps geografiska område. I det sistnämnda ansvaret ligger sjukhus och rättspsykiatrisk klinik. Kyrkoherde är centralt placerad med tjänsteställe i Kyrkans hus.

Utvecklingsområden (prioritering)

- **Relationsbyggande arbete** i syfte att nå och engagera en bredare målgrupp av kyrkotillhöriga och andra i alla åldrar. Målsättningen är att nå den bredare grupp av tillhöriga som genom sin lojalitet i det tysta bär huvudparten av kyrkans verksamhet. De behöver bli uppmärksammade på sin egen betydelse och tilltalade och sedda på

de arenor där de befinner sig och låter sig nås. Detta innebär en fördjupad satsning på digital verksamhet och digitala mötesplatser som komplement till traditionell verksamhet.

- **Ideella/volontärer** behöver få sin roll tydliggjord och uppmärksammas i högre grad än idag. Målsättningen är att alla ideella och volontärer ska veta vem deras kontaktperson inom arbetsorganisationen är, att de tydligt ges möjlighet att skilja mellan sina eventuellt dubbla uppdrag och roller som förtroendevalda och ideella och att de ideella i än högre utsträckning än idag ges möjlighet till utbildning, handledning, väldefinierade arbetsbeskrivningar och uppmuntran i tilltalande former.

Barnkonsekvensanalys

Barn och unga har i processen med framtagandet av denna församlingsinstruktion fått tillfälle att yttra sig och påverka innehållet i flera steg. Utifrån en bedömning av barnets bästa konstateras att flesta av de framtida satsningarna för 2023 och framåt har barn och unga i särskilt fokus. HBTQ-certifiering av pastoratet innebär att barn uppmärksammas på allas lika värde oavsett sexuell läggning eller identitet. Pastoratets miljöcertifiering, steg 3, innebär ett långtgående ansvarstagande av systematisk natur. För att barn och unga ska beredas framtidsmöjligheter för liv och hälsa. Arbetstid och resurser avsätts årligen för att upprätthålla denna höga nivå av miljö och framtidsengagemang, något som ur ett livsperspektiv främst kommer barn och unga tillgodo.

Digital verksamhet är barns och ungas arena och i synnerhet de barn och unga som kanske känner sig utanför i den fysiska gemenskapen. På nätet kan de synas och höras. I verksamhetsplan 2023, baserad på riktningsangivelser i denna församlingsinstruktion, återfinns berättelseinriktade upplevelsevandringar i kyrkorummen tillsammans med skolor, kommun, fritidsgårdar ger barn och unga möjligheter att lära känna och "ta över" framtidsansvaret för sin kyrka. Sommarkyrkoteam ger möjlighet för unga vuxna att vara goda förebilder för yngre och fungerar också som en länk mellan generationerna. "Barnens kyrka", en enkel lekkyrka, skapas i några av kyrkorna och detta blir synliga uttryck för barnens inte alltid tidigare självklara plats i kyrkorummet och gudstjänsten.

Kyrkogårdarna vidareanpassas för barn och unga i syfte att de ska känna sig välkomna och hemma med hjälp av anpassade trädgårdsredskap mm. Internationellt ungdomssamarbete ger möjlighet till utlandsresor även för ungdomar under 18 år. Projektet "Kyrkan mitt i stan" verkställs i tillämplig grad med tilltalande miljöanpassning för barn, unga och gamla i kyrkomiljön vid S:t Olof-Boken-Kyrkans hus.

Alla dessa satsningar innebär att barnens ställning stärks och deras rättigheter enligt FN:s barnkonvention uppfylls, detta oavsett funktionsvariationer, identitetsfrågor och personliga förutsättningar att tillgodogöra sig och uppleva tillhörigheten till kyrkans gemenskap.


LEIF NORLANDER


JONAS HAGSTRÖM

