

FÖRSAMLINGSBLADET

I BACKA PASTORAT • Backa församling och Tuve-Säve församling

Nr 3 • 2023

IDEELLT ENGAGEMANG

Bodil Hakonen engagerar sig på många sätt i Backa kyrka, hon är bland annat med och dramatiserar bibelberättelser under familjegudstjänsterna. Läs mer på sidan 6.

VÄNSTIFTET I SWAZILAND

Hans TO Nilsson och Linda Lindblad har besökt ett av Göteborgs stifts vänstift – Östra stiftet i Swaziland. Läs om deras upplevelse på sidorna 8–9.



Svenska kyrkan 
BACKA PASTORAT

SAMHÄLLSINFORMATION – DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL I BACKA PASTORAT



NR 3

TEMA ATT SÄGA JA

3 KYRKOHERDEN HAR ORDET

Kyrkoherde Andrea Schleeh om moral och att ställa upp för varandra.

4 PÅ GÅNG I PASTORATET

Ta del av ett urval av kommande gudstjänster och evenemang.

6 IDEELL MEDARBETARE

Bodil Hakonen har ett stort engagemang i Backa kyrka där hon hjälper till på gudstjänsterna, sjunger i kör och är involverad i barn- och familjeverksamheten.

7 VI BER FÖR

Dem som döpts, dem som genom döden lämnat oss, dem som ingått äktenskap och för de nyinflyttade i pastoratet.

8 VÄNSTIFTET I SWAZILAND

Linda Lindblad och Hans TO Nilsson har besökt Östra stiftet i Swaziland, ett av Göteborgs stifts vänstift. Läs om deras resa på sidan 8-9.

10 TANKAR FRÅN EN MEDARBETARE

Präst Magdalena Landin om frihetens olika innebörd och vikten av att tillåta oss vila. Släppa ansvar och ambitioner och låta det vara tillräckligt bra som det är.

12 ATT SÄGA JA

Församlingspedagog Magnus Fallgren om att säga "Ja" – nattvard, dop, konfirmation och vigsel.

14 KONFIRMATION

Läs om tidigare konfirmanders erfarenheter och minnen från konfatiden och ta del av nästa läsars grupper.

Dags att prata moral

VÅREN HAR KOMMIT, för att stanna. Påsk med sin spirande vårkänsla ligger bakom oss. Vår, försommar – det är som att livet börjar på nytt.

MEN VAD BETYDER ett liv som börjar på nytt? De som har trädgårdar börjar planera sina planteringar. Likaså är det dags att planera sommaren och eventuella resor eller utflykter. Du kanske tillhör de som går i giftastankar eller förbereder ditt barns dop eller konfirmation? Eller så tillhör du de stackare som försöker överleva alla allergier som våren bjuder på.

VÅREN HAR KOMMIT. Påsken har varit. Vi har firat Jesu Kristi uppståndelse och följer nu berättelserna hur han, den uppståndne möter människor som dig och mig. Människor med sina dagliga bekymmer och små vardagliga glädjeämnen, hur han tröstar dem och ger dem kraft.

Våren har kommit. Jesus har uppstått. Alla dörrar står öppna till något nytt. Och jag tycker att det är dags att prata om moral. Moral, inte moralism.

MORAL ÄR NÅGOT av våra högsta och finaste gods. Jag vill kalla den för en gudsgåva till oss människor. Moral är gåvan som gör att vi ställer upp för varandra, att vi vågar bry oss när alla andra vänder bort blicken. Moral är en gudagiven egenskap som låter oss ställa upp för en annan människa även om det inte är prestigefyllt eller väl ansett.

JESUS HAR UPPSTÅTT FRÅN DE DÖDA, från döden. Han har uppstått i dubbel betydelse. Han reste sig och klev fram, gav röst åt de som behandlades och även idag behandlas orättvist.

VI ALLA ÄR KALLADE att vara en Kristus för varandra. Det innebär bland annat att bry sig och låna vår röst till den som inte kan tala för sig, att hjälpa den som inte kan resa sig själv upp, säga ifrån när det behövs, att inte bara prata utan göra.

VÄLKOMNA OCH VAR MED att ställa upp för varandra, för det goda i livet, i samhället, på jorden!



Andrea Schleeh
KYRKOHERDE

Församlingsbladet

ges ut av Backa pastorat (7 nr/år), nästa nummer kommer i juni. Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll i pastoratet. Har du inte fått ditt församlingsblad i brevlådan kan du ringa expeditionen, telefon: 031-17 98 00. Rapportera gärna avvikelser i utdelningen så snart som möjligt.

OMSLAGSBILD: Bodil Hakonen **FOTO:** Julia Högefjord Åslund
REDAKTÖR & LAYOUT: Julia Högefjord Åslund **ANSVARIG UTGIVARE:** Andrea Schleeh **TRYCK:** Sandstens tryckeri



På gång i pastoratet

Detta är ett urval av kommande gudstjänster och evenemang, se fullständigt kalendarium i kalendern på hemsidan eller i appen Kyrkguiden. Med reservation för ändringar.

BARN OCH FAMILJ

KYRKTORSDAG

BACKA KYRKA
TORSDAG 11 MAJ 16.45

Familjegudstjänst och mat.
Anmälan: stephanie.roberts-son@svenskakyrkan.se

GUDSTJÄNST SMÅ OCH STORA

KÄRRA KYRKA
ONSDAG 24 MAJ 15.30



FAMILJERESA TILL STYRSÖ
MÅNDAG 29 MAJ 10.30

Lek, pyssel och kanske en tur till stranden! Barn 0-6 år med vuxen. Saltholmens brygga 10.30. 100:-/ per familj + färjekostnad. Anmälan senast 22/5 till Stephanie.Roberts-son@svenskakyrkan.se

GUDSTJÄNST SMÅ OCH STORA

GLÖSTORPSKYRKAN
ONSDAG 31 MAJ 16.00

Mat och utdelning av dopgåva.

TUVEDAGEN

GLÖSTORPSKYRKAN
LÖRDAG 3 JUNI 11.00-14.00

Fika, pyssel och möjlighet för ljusständning och bön.

MUSIK

MUSIK I APRILKVÄLLEN

SÄVE KYRKA
TORSDAG 20 APRIL 19.00

Jens Claesson orgel och piano, kaffe under läktaren innan.

MUSIKGUDSTJÄNST

GLÖSTORPSKYRKAN
SÖNDAG 23 APRIL 18.00

Vårmusik med blåsmusik-kestern Vikingarna under ledning av Jonas Hultberg.

"DIN ÄR JAG ÄN" – KONSERT

KÄRRA KYRKA
TORSDAG 4 MAJ 19.00

När väckelsen kom till Tutaryd i Småland. Mingelfika före.



VÅRKONSERT

BACKA KYRKA
SÖNDAG 7 MAJ 17.00

Cantus under ledning av Elisabeth Levinsson.

MUSIKGUDSTJÄNST

TUVE KYRKA
SÖNDAG 14 MAJ 18.00

Glöstorpskören och Tuve sånggrupp under ledning av Ingmarie Wahlbäck.

MUSIKGUDSTJÄNST

SÄVE KYRKA
SÖNDAG 21 MAJ 17.00

Jennie Elonsson, sång. Sune Hermansson, piano och orgel.

MUSIKGUDSTJÄNST

BRUNNSBOKYRKAN
SÖNDAG 28 MAJ 17.00

Bäckebol Vocalis under ledning av Ann-Britt Nykvist.

FRILUFTSGUDSTJÄNST

HÖKÄLLA
MÅNDAG 29 MAJ 19.00

Bäckebol Vocalis och Stefan Wingefors, dragspel.



S:T OLOFSKÖRENS VÅRKONSERT

SÄVE FÖRSAMLINGSHEM
TORSDAG 1 JUNI 19.00

Fågelsång och vingeslag när S:t Olofskören ger sig ut på ornitologiska äventyr.



SOMMARKVÄLL

GLÖSTORPSKYRKAN
ONSDAG 14 JUNI 18.00

Med Sara och Stefan Lindblom. Servering. Entré 50 kr.

MÖTESPLATSER

GEMENSKAPSTRÄFF

BACKA FÖRSAMLINGSHEM
TISDAG 25 APRIL 12.00

Vårkonsert med Selmakören!
Kaffe/te och smörgås.

KYRKFRUKOST

KÄRRA FÖRSAMLINGSHEM
SÖNDAG 7 MAJ 09.00

Kostnad 70 kr. Ingen anmälan.
Kl. 11.00 firas mässa i kyrkan.

SINNESROGUDSTJÄNST

KÄRRA KYRKA
ONSDAG 10 MAJ 18.30



GÖKOTTA

RÖDBO KYRKA, KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 18 MAJ 07.00

Säve seniorkör. Ta med kaffe-korg. Arrangeras med Säve-Rödbo hembygdsförening.

GÖKOTTA

DOMARRINGEN, KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 18 MAJ 08.30

Vid regn i Glöstorpskyrkan. Ta med kaffekorg.

GEMENSKAPSTRÄFF

BACKA FÖRSAMLINGSHEM
TISDAG 23 MAJ 12.00

Sofia berättar om praktiken på kristen humanitärorganisation i Irak. Kaffe/te och smörgås.

FÖRSAMLINGSRESA

TILL ALINGSÅS
FREDAG 9 JUNI Anmälan senast 25/5. Läs mer på hemsidan.



MIDSOMMARSILL OCH SÅNG
BRUNNSBOKYRKAN
TISDAG 13 JUNI

Anmälan senast 7/6 på lista i Brunnsbokyrkan. 60 kronor.

GUDSTJÄNSTER 17/4-18/6

BACKA KYRKA

Högmässa
SÖNDAGAR 11.00

BRUNNSBOKYRKAN

Temamässa
ONSDAGAR 18.30
Brunnsbomässan
SÖNDAGAR 17.00

GLÖSTORPSKYRKAN

Gudstjänst/mässa
SÖNDAGAR 11.00

KÄRRA KYRKA

Gudstjänst/mässa, söndagar
23/4 17.00, 7/5 11.00, 21/5 11.00, 4/6 11.00, 11/6 17.00
Gudstjänst med teckenspråk
4/5 11.00, 25/5 11.00

RÖDBO KYRKA

Gökotta 18/5 07.00

SÄVE KYRKA

Gudstjänst/mässa, söndagar
23/4 11.00, 30/4 11.00, 14/5 11.00, 21/5 17.00, 28/5 11.00, 11/6 11.00

TUVE KYRKA

Musikgudstjänst 14/5 18.00

FINSK/SVENSK GUDSTJÄNST

14/5 11.00, GLÖSTORPSKYRKAN
28/5 11.00, GLÖSTORPSKYRKAN

AKTUELLT



► Hjärta Göteborg

Backa pastorat är med och firar Göteborg 400 år i Frihamnen! Detta görs tillsammans med alla Göteborgs kyrkor genom den ekumeniska föreningen Hjärta Göteborg. Firandet pågår 2-5 juni.

Den 3 juni ansvarar Hjärta Göteborg för programmet på stora scenen under 90 minuter. Spännande artister och presentation av vårt gemensamma arbete i Göteborg. Det är gratis och alla är välkomna!

► **Välkommen på drop-in vigsel och dop.** Ett drop-in tillfälle är unikt och stämningfullt som du får dela med dina närmaste. Tillfällen: 1/7 14-16 i Säve kyrka, 2/9 14-16 i Tuve kyrka och 25/11 14-16 i Brunnsbokyrkan.

► **+ Sverigefinsk verksamhet.** På hemsidan kan du läsa mer om den sverigefinska verksamheten i Backa pastorat och ta del av en hälsning från Reijo Oivaesus. www.svenskakyrkan.se/backapastorat



Skanna QR-koden & ta del av allt som sker via hemsidan.



Gemenskap och glädje

Bodil är en av pastoratets ideella medarbetare. Hon har ett stort engagemang i Backa kyrka där hon bland annat hjälper till under gudstjänsterna, sjunger i kör och är involverad i barn- och familjeverksamheten. Att dela med sig av det hon kan och tycker är roligt ger henne mycket tillbaka, framförallt gemenskap och glädje.

TEXT OCH FOTO: **JULIA HÖGEFJORD ÅSLUND**

Kyrkan har alltid varit en del av Bodils liv. Relationen till Backa kyrka började för 15 år sedan genom församlingens barn- och familjeverksamhet. Några år senare började hon även sjunga i kör och sedan dess har engagemanget för Backa kyrka växt.

IDAG BIDRAR BODIL till församlinglivet på många sätt, ett av engagemangen är att hjälpa till under gudstjänsterna.

- När jag är gudstjänstvärd hjälper jag bland annat till med att förbereda kyrkorummet och dela ut psalmböcker till de som kommer. Jag deltar även i familjegudstjänsten som vi kallar för Kyrktorsdag och då är jag med och dramatiserar bibelberättelser!

Bodil bidrar även till Backa kyrkas musikliv och deltar aktivt i både körverksamheten och församlingssången.

- Jag sjunger i kör och tycker mycket om att delta i församlingssången på gudstjänsterna.

Bodil tar gärna del av söndagens psalmer i förväg så hon kan öva på dem hemma och bidrar med stor sångglädje i gudstjänsterna.

ATT BIDRA MED det hon kan och tycker är roligt gör Bodil mer än gärna.

- Jag har blivit glad över att bli tillfrågad om olika uppgifter och har ibland också själv frågat om jag kan hjälpa till med något.

DET IDEELLA ENGAGEMANGET är roligt och en självklarhet för Bodil och det ger mycket tillbaka, framförallt gemenskap och glädje.

- Mina uppgifter gör att jag känner mig mer delaktig. Backa kyrka är en viktig mötesplats för mig och det är härligt att kunna hjälpa till med något som jag tycker är viktigt och roligt.

VI BER FÖR



**DE 10 SOM DÖPTS
I PASTORATET – 1/2-20/3**

Gud, tack för livet som du ger oss. Du möter oss i dopet och låter oss vara en del av din världsvida gemenskap. Låt alla dina barn känna av din närhet, att det är nära till glädje och skratt, att det finns tröst och hopp i sorg och bekymmer. Låt alla leva och växa i tro, trygghet och gemenskap. Amen.



**DE 57 MEDLEMMAR SOM GENOM
DÖDEN LÄMNAT OSS – 1/2-20/3**

Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av glädje och sorg, av arbete och vila. Gud, omslut oss i allt som blev och inte blev, i allt som vi tänker, känner och minns. Hjälプ oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Bevara oss i din frid nu och alltid. Amen.



**DET PARET SOM GIFT
SIG I PASTORATET – 1/2-20/3**

Gud, du som är kärlek och liv, tack för nyfikenhet och förälskelse, för kärlek och fördjupad samhörighet. Låt alla nygifta par fortsätta på sin gemensamma livsväg i kärlek och respekt och var med dem. Låt deras gemenskap ge dem kraft att bidra till ett gott samhälle. Skänk dem lycka. Amen.



**VÅRA 164 NYA MEDLEMMAR
I PASTORATET – 1/2-20/3**

Gud, låt alla nyinflyttade och de som nyss gått med i kyrkan känna sig välkomna till Backa och Tuve-Säves församling. Skänk dem nyfikenhet att hitta in i församlingarnas gemenskap. Låt oss alla möta varandra med respekt och värme så den som är ny kan känna gemenskap och sammanhang. Amen.



I en annan del av den världsvida kyrkan

Under hösten var Linda Lindblad och Hans TO Nilsson på en tiodagarsresa till Swaziland och Sydafrika där de fick möta människorna i det Östra stiftet som varit vänstift med Göteborgs stift i 20 år. I denna text delar de några resminnen.

TEXT: LINDA LINDBLAD OCH HANS TO NILSSON FOTO: JULIA HÖGEFJORD ÅSLUND

VI VILL DELA NÅGRA RESMINNEN från höstens tiodagarsresa till Swaziland och Sydafrika där vi mötte den sjungande Lutherska kyrkan.

Vi reste 1 000 mil (fågelvägen) för att möta människorna i Östra stiftet som varit ett vänstift med Göteborgs stift (Svenska kyrkan – det vill säga Lutherska kyrkan i Sverige) i 20 år. Vi var två i en resegrupp på 17 där bland

andra Göteborgs stifts biskop Susanne Rappman var med och vi välkomnades av Östra stiftets nyvalde biskop Swahili Shabalalah.

Vänstift innebär att mötas som vänner och som i all vänskap så behöver man träffas för att prata, skratta och gråta tillsammans. En stor fördel var att vi välkomnades hem och bodde hos de som är medlemmar i den lutherska kyrkan och vi delade

vardagsbestyr och festliga gudstjänster och vi var på många studiebesök.

Vänstift innebär också att be för varandra och det är värdefullt att vi får be för våra vänner i Östra stiftet och vi vet att de ber för oss i Göteborgs stift. Det händer någonting i vår omsorg om varandra i vår förbön. Vänskapen djupnar.

DEN LUTHERSKA KYRKAN är en minoritetskyrka och det är som vi nämnt en sjungande kyrka. Gudstjänsterna präglas av stark och glädjefull sång och dans. Söndagsgudstjänsterna är långa och vi svenskar kroknade lite efter några timmar. Så värdefullt att vi då fick en frukt som mellis som gav oss lite mer energi. Det finns en uthållighet och trosvishet som vi får inspireras av.

En söndag var det tacksägelsedagen och vi här hemma brukar ta med frukt från trädgårdar eller baka en kaka och ta med denna dag. I gudstjänsten i Mbekelwene bars det fram stora bananstockar. Tacksamheten till Gud för det som växer har vi också gemensamt även om våra trädgårdar ser lite olika ut.

I EN LITEN KYRKA så började en kvinna att be vid fyrtiden på eftermiddagen. Allteftersom kom det fler kvinnor som ville vara med och nu ber denna grupp en timme varje dag, sex dagar i veckan, måndag till lördag. Söndagar firar de gudstjänsten med församlingen. Vilken uthållighet i denna lilla bönegrupp! De använder sig av en skrivbok där förbönsämnena skrivs in. På det nya året så köps det in en ny bok och nya förbönsämnena noteras. Låt oss inspireras av trosvissa, uthålliga systrar i en annan del av den världsvida kyrkan.

OJ, SÅ MÅNGA GLADA TILLROP som möttes oss av skolbarnen när vi kom gående för att träffa lärarna på en skola i den lilla byn Hlathikulu i södra Swaziland.

Två missionärer kom ridande på hästar på tidigt 1960-tal. De hade en vision att starta en skola och en kyrka och det gjorde de.

Lärarna vi träffade var uppgivna för att det

hade inte funnits vatten i skolan de senaste två åren och utsikterna att det skulle kunna kopplas på vatten var inte så stora heller... Det hindrade inte dem från att fortsätta med det viktiga arbetet att undervisa barnen utifrån devisen; ”Pennan är alltid starkare än vapnet”. Bristerna på undervisningsmaterial, städredskap, alldeles för låga löner och stora klasser hindrade inte dem från att hängivet och uthålligt förmedla kunskap till barnen. De lärarna gav oss hopp!

DET SOM OCKSÅ är en väldig skillnad är antalet anställda, det finns bara 14 anställda präster i Östra Stiftet. Så det är en stor händelse när man får en präst som leder gudstjänsten. Lite som här när Biskopen kommer men det betyder inte att det inte firas gudstjänster, utan församlingen hjälps åt, lite som det var i frikyrkornas barndom här.

Utmaningen är inte bara för prästerna att de är få, utan stiftet är stort, faktiskt ungefär lika stort som vårt stift, det vill säga från Strömstad ner till nedanför Laholm.

DET ÄR OCKSÅ PROBLEM med underhåll av de kyrkor man har, de flesta är gamla. Så är det med kyrkan i församlingen i Mbabane. När vi var där frågade de oss vad vi trodde om taket. Efter en hastig okularbesiktning nerifrån blev svaret; Ja, det behöver bytas takplåt och rätta till hängrännorna. Vi förstod att det inte var det svaret våra vänner hade hoppats på. Dock var det aldrig på tal om att inte längre fira gudstjänst!

VI VAR MED PÅ EN MORGONANDAKT där skolbarnen vällde in i kyrkan och alla visste var de skulle sitta så det var en väldig ordning. När sen sången började var det inte tal om att uppmuntra barnen att ta i, utan snarare motsatsen. Vilken glädje och de var nyfikna på oss ifrån Sverige! Med tur och skicklighet lärde vi barnen en ny sång och den hörde vi sjungandes när de återvände till skolan.

VI MINNS MED TACKSAMHET människorna som välkomnade oss och som generöst bjöd in oss att dela några dagar i deras liv.



På hemsidan kan du även ta del av en filmad intervju med Linda och Hans i serien ”15 minuter i soffan”.

Du hittar filmen på www.svenskakyrkan.se/backapastorat

”Jag fick kliva av, stanna upp och tänka om”

Präst Magdalena Landin om frihetens olika innebörd och vikten av att tillåta oss själva vila. Att släppa ansvar och ambitioner och låta det vara tillräckligt bra som det är.

TEXT: **MAGDALENA LANDIN** FOTO: **JULIA HÖGEFJORD ÅSLUND OCH MAGNUS ARONSON/IKON**

FRIHET – VAD ÄR DET? Jag tänker att det beror på vem du frågar.

För den som inte har möjlighet att välja, leva, och påverka är demokratin och mänskliga rättigheter en förutsättning för frihet.

För den som växt upp med oändliga möjligheter, gratis utbildning, sjukvård och hyfsat likvärdiga förutsättningar – där allt läggs på dig att göra, träna, lära och bli – kan frihet vara att ibland slippa prestera och ständigt behöva kämpa uppåt och framåt. Välja bort sammanhang, relationer och förväntningar. Släppa lite ansvar och ambitioner och låta det vara tillräckligt bra som det är.

SOM KRISTNA ÄR VI KALLADE till frihet. Den kallelsen handlar både om att Gud kallar oss ut ur slaveri och förtyck. Att vi uppmanas att bryta upp från destruktiva sammanhang och vara med i kampen för våra medmänniskors rätt och frihet. Men det handlar också om att ta emot. Om villkorslös nåd. Ett budskap om att allt är fullbordat. Det är Jesus som räddar och befriar.

Dopets gåvor är gratis och givna, det är bara att ta emot och säga ja. I kyrkan är vi en del av en gemenskap och att vi är många. När jag är stark drar jag och när jag är trött drar du. Och när ingen orkar vilar vi i Gud som bär allt.

JAG KOMMER FRÅN EN PERIOD då jag i många år strävat efter att förverkliga drömmar, kall och längtan. Kamp för rättighet att leva mitt

liv och för andra att leva sitt. Ansvar för arbete, medarbetare, hem och barn. Dessutom med en stor lust att hinna uppleva allt roligt, vackert, gott och få möta alla fantastiska människor.

Till slut orkade jag inte mer! Jag hade behövt tio extratimmar per dygn och fyra dagar till i veckan för att hinna allt. Jag fick kliva av, stanna upp och tänka om. Tacksam för kloka läkare, sjukförsäkringssystem, fackförbund, barnomsorg, familj och vänner. Och en Gud som lät en varm vind blåsa på mig när kyrkklockorna ringde och jag satt i mina odlingslådor. En vind som jag tolkade som Guds tecken på att det var lugnt. Jag kunde sitta kvar i vårsolen, inget faller utan mig.

VI LEVER I EN TID, då vi är många som har tvingats öva oss i att säga nej, därför att möjligheterna och förväntningarna är så många och vi inte orkar göra allt. Vi behöver välja. Att kunna välja är en förmån, som krävt kamp. Alla kan inte välja. Att få välja är en frihet att förvalta och ta ansvar för. Men den friheten kan också vara ganska tung ibland. Men det jag lärt mig genom åren är att jag inte behöver klara allt själv. Vi kan turas om att dra och när det blir för tungt så får vi vila, tillåta oss känna den varma vårsolen och kanske anar vi då vinden som viskar: ”Ta det lugnt, nu drar jag en stund”.

Att säga ja till möjligheten att vara en del av något större, där är vi viktiga men inget hänger egentligen på oss.





Att säga "JA"

Vad betyder det att säga "JA"? Det beror ju naturligtvis på vad man svarar ja på. Vad det är för fråga som är ställd. Ibland ett simpelt ja på frågan om man vill ha mer kaffe. Ibland ett ja som binder oss till åtaganden.

TEXT: **MAGNUS FALLGREN** FOTO: **JESPER WAHLSTRÖM, ALEX GIACOMINI, MAGNUS ARONSON (IKON)**

OAVSETT VILKEN TYP AV FRÅGA vi svarar på så är det alltid en bekräftelse på något. Vi bekräftar tider, frågor, åtaganden, scheman, bokningar och vi bekräftar varandra på olika sätt. Ordet "ja", förknippas ofta med ett löfte eller en förhoppning. Vi får och ger bekräftelse till varandra.

I VÅRA KYRKLIGA HANDLINGAR ingår bekräftelsen som en fast punkt. I ett av våra sakrament, nattvarden, bekräftar vi vår tro och Gud bekräftar oss. Om än inte med ett klart ja, så bekräftar

vi det med handling. I nattvardsgudstjänsten och i instiftelseorden läser vi hur "Jesus säger: detta är min kropp som blir utgiven för alla, detta är mitt blod som blir utgjutet för alla". Vi bekräftar detta genom att ta emot nattvarden. Det är starkt och väldigt viktigt för många människor. Att få bekräfta sin tro och att bli bekräftad av Gud.

I det andra sakramentet, dopet, är det i de flesta fall barn som döps och föräldrarna som får frågan, vill ni att ert barn ska döpas in i denna tro och leva i församlingens gemenskap? På den frågan svarar

föräldrarna ja och bekräftar därmed att barnet skrivs in i livets bok. Det är ett stort ansvar och väldigt vackert. I vuxendopet så svarar personen som döps naturligtvis själv på frågan om man vill bli döpt. Det är inte lika vanligt förekommande med vuxendop i vår kyrka, men det förekommer absolut. Det sägs att det firas stort i himmelen för varje person som döps och vi borde bli flitigare på att fira det vi också.

NÄR DESSA BARN sedan går i åttonde klass erbjuds konfirmation. Vilket namnet säger är en bekräftelse. Konfirmera betyder ju just, *bekräfta*.

När man har nått den åldern så ska man bekräfta att man döptes som barn. Den här gången ställs frågan till ungdomarna själva. Vill ni leva i denna tro och i församlingens gemenskap? På den frågan svarar alla som konfirmeras ja. Och väldigt många av våra konfirmander fortsätter sedan som unga ledare och faddrar för nya konfirmandgrupper.

Först bekräftar de sitt dop och sin tro. Därefter bekräftar de nya ungdomar som kommer till kyrkan genom att vara med som ledare och förebilder. Det är enormt vackert. I det här fallet blir ett ja på konfirmationen bara en början på ett längre engagemang.

DEN FÖRRÄTTNING VI HAR I KYRKAN som tydligast förknippas med just ordet "ja" är vigseln. Där framgår det tydligt att brudparet säger ja till varandra. Dom bekräftar sin kärlek och det brukar ofta följas av festligheter och glädje. En glädjens dag där många får vara med att fira dessa två människors kärlek till varandra. Att bekräfta sin kärlek och bilda familj är så väldigt vackert. En bekräftelse väl värd att fira.

SYNONYMER TILL "BEKRÄFTA" – att intyga, att styrka, att försäkra, att besanna.

Vi intygar att vi vill döpa våra barn i dopet. Vi styrker att vi är döpta i konfirmationen, vi besannar vår kärlek till varandra i äktenskapet. Ett ja som vi bär med oss genom livet på olika sätt. Det bästa av allt, Gud försäkrar sin kärlek till oss varje dag. En bekräftelse nog så viktig.



”Jag tror många inte ser vad det egentligen är”

Tre frågor till tidigare konfirmander!

1. Varför konfa?

– Jag tycker att man ska konfirmera sig för att utveckla och utforska tron. Vad man tror på och om det är något man tycker om. Det är någonting som många har en väldigt specifik bild av vad det är. Jag tror många inte ser vad det egentligen är.

– Jag bestämde mig för att konfirmera mig för jag ville träffa nya människor, få andra kompisar än de man har i skolan eller annars i sin närhet.

2. Har du något konfaminne?

– Jag tyckte att det var mysigt på lägret när vi grillade korv och marshmallows på udden.

– Jag minns när vi körde såpfofboll! Vi gjorde väldigt många roliga aktiviteter men den var verkligen så rolig. Man fick samarbeta mycket och det var kul.

– Konfirmationen tyckte jag var riktigt rolig. Det var spännande när man skulle gå in i kyrkan och alla hade olika roller. Det var väldigt pirrigt. Från första början när man kom till kyrkan och skulle byta om till sin kåpa.

3. Vad var det bästa?

– Det bästa var nog under alla dagsläger, speciellt under sommaren. Och sommarlägret, då det var varmt, go stämning – jag tyckte att det var jättekul.

– Det bästa var nog gemenskapen som fanns mellan konfirmanderna och ledarna. Och framförallt ledarna som fick en att utvecklas som person. Dom första dagarna satt man där och var skeptisk – till att man faktiskt blev ledare själv och inte ville åka hem från exempelvis lägret. Man bara känner en vecka till, en vecka till liksom.

NÄSTA LÄSÅRS KONFAGRUPPER!

► KÄRRA SOMMARGRUPP

Start: 18 juni 2023

Var: Kärra församlingshem
Träffar och läger: 31/7-11/8 & 2/1-5/1.

Konfirmation: 7 januari –24

► KÄRRA VECKOGRUPP

Start: 30 augusti 2023

Var: Kärra församlingshem
Träffar: Varannan onsdag eftermiddag och två läger.

Konfirmation: 18 maj –24

► BACKA VECKOGRUPP

Start: 13 september 2023

Var: Backa församlingshem
Träffar: Varannan onsdag eftermiddag och två läger.

Konfirmation: 19 maj –24

► SÄVE MÅNADSGRUPP

Start: 24 september 2023

Var: Säve församlingshem
Träffar: En söndag i månaden och två läger på hemmaplan.

Konfirmation: 25 maj –24

► TUVE SOMMARGRUPP

Start: 3 december 2023

Var: Glöstorpskyrkan
Träffar: En söndag i månaden och dag/helg/sommarläger.

Konfirmation: 6-7 juli –24

Läs mer och anmäl dig på hemsidan!



www.svenskakyrkan.se/backapastorat/konfirmation

FOTO: ALEX GIACOMINI/KON

EXPEDITIONEN

Telefontider

Måndag-onsdag 09.00-12.00
Torsdag 14.00-16.00
Fredag 09.00-12.00

☎ 031-179800

@backa.pastorat@svenskakyrkan.se

✉ Box 4044, 422 04 Hisings Backa

Boka dop eller vigsel

🌐 www.svenskakyrkan.se/backapastorat

☎ 031-179800

@backapastorat.bokning@svenskakyrkan.se

TA DEL AV VAD SOM ÄR PÅ GÅNG

► Prenumerera kostnadsfritt på **månadsbladet** genom att anmäla dig till expeditionen!

► I appen **Kyrkguiden** kan du ta del av gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

► På Backa pastorats **hemsida** finns aktuell och uppdaterad information om allt som är på gång.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!

 [Facebook.com/backaforsamling](https://www.facebook.com/backaforsamling)
[Facebook.com/tuvesave](https://www.facebook.com/tuvesave)

 @backaforsamling
@tuvesave

FOTO: KRISTIN LINDELL/IKON



VILL DU PRATA MED NÅGON?

► Prata med en **präst eller en diakon**.

Kontaktpuppgifter till präster och diakoner i tjänst finns på vår hemsida. Du kan även ringa expeditionen, 031-179800, för att bli vidarekopplad.

KONTAKTPERSONER

Backa kyrka

Bengt Ljungberg 031-179882

Brunnsbokkyrkan

Maria Svenungsson 031-179875

Glöstorpskyrkan

Magnus Strand 031-179851

Kärra kyrka

Annika Svensson 031-179844

Rödbo kyrka

Angelica Andersson 031-179843

Säve kyrka

Jens Claesson 031-179847

Tuve kyrka

Carl-Henrik Karlsson 031-179855

Församlingsherde – Backa

Göran Starke 031-179871

Församlingsherde – Tuve-Säve

Helena Nohle 031-179841

Kyrkoherde

Andrea Schlee 031-179811

+ Finsktalande präst

Reijo Oivaeus 031-179826

Rektor för förskolan

vanja.widander@svenskakyrkan.se

► **Jourhavande präst**, öppet alla kvällar kl. 21-06. Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

► **Kyrkans SOS**: SOS-telefonen 0771-800 650 är öppen vardagar kl. 13-21, helgdagar kl. 16-21.

► **Nätvandrarchatten**. En chatt **för dig som är 12-25 år**. Måndag, onsdag, söndag kl. 19-22, året om. www.kyrkanssos.se/hitta-hjalp/natvandrarchatten/

► **+ Palveleva puhelin** päivystää numerossa 020-26 25 00 joka ilta klo 21-23.



VART ÄR VI PÅ VÄG?



10 POÄNG

Vi reser mot gemenskap
och omsorg livet ut.

HOPPA PÅ TÅGET!

Vi är med dig på resan
genom livet med dopet
som första hållplats.

Vill du veta mer om dop?

Läs mer på hemsidan:
[www.svenskakyrkan.se/
backapastorat/dop](http://www.svenskakyrkan.se/backapastorat/dop)



Skanna QR-koden för
att komma direkt till
dopbokningen!