

Inbjudes

att med sin närvaro hedra vår avlidne
make och faders Lantbrukaren

Karl Otto Bolling

Begravningsakt

i Gammalkils kyrka *Tors* dagen den *5* Okt. 1916 kl. *1* e. m.

Samling i sorgehuset kl. *8.30* f. m.

Matilda Bolling.

/ Barnen.



Tabell 15

KARL OTTO BOLLING (son till tabell 4). Se levnadsbeskrivning!
Född 8/2 1859 i Långsten, Rinna, Östergötlands län — död 27/9 1916
i Gammalkil. Gift 2/5 1882 i Malexander med Mathilda Christina
Persdotter från Näset i Malexander, född 12/9 1862 — död 28/9 1937.
Om *Karl Otto Bollings liv och verksamhet* berättar här sonen Josef
i följande *Minnesanteckningar*.
”Han föddes ju i Långsten i Rinna socken 8/2 1859, gick i skolan i



Familjen Carl Otto Bolling, 1908, i Björleholm, Gammalkil

Mossebo och hade, efter vad jag kan förstå, en mycket skicklig ung
lärare. När han slutade skolan ansågs han lite spenslig och inte så
kraftig varför han skickades till sin faster (Britta Christina Bolling,
född 2/5 1823) och farbror Fredrik Grip i Gripsholm, Malexander.
Denne var nämligen skomakare, så far fick där lära skomakaryrket.
Han övertog läromästarens rörelse när denne jämte familjen i början
av 1880-talet emigrerade till Amerika. (Fastern var ju syster till
Gustav Fredrik, Karl Johan och Greta Lisa Bolling samt mor till
Ellens i Moo mormor). Den 2/5 1882 ingick far äktenskap med Mathil-
da Kristina Johansson från Näset i Malexander. De bosatte sig i ett
ställe, som heter Vadstenamålen. Det låg ensamt inne i skogen, och jag
förstår att det var ganska trist för mor att vara ensam, när far var
borta. Skomakarna var ju ofta borta och arbetade i gårdarna på den
tiden. Far hade vanligen 2 st skomakaresäller till hjälp i arbetet. Det
är klart att mor blev glad, när de av en kusin till mor fick hyra en
lägenhet vid gården Kulla i Ekeby. Omkring 1885 flyttade de dit. Men
eftersom far hade sina mesta kunder i Malexander, var det ju ganska

ocentralt. En garvare hade emellertid byggt ett hus i Våktuhult, innehållande 4 rum och kök på nedre botten, övre våningen ej inredd. Då han skulle resa till Amerika, sålde han huset till far för 700 kronor. Tomten var förpantad på 49 år med en årlig plånskat av 50 öre. Det blev art inreda övervåningen och anlägga trädgård, så småningom.

Jag slutade skolan före 12 års ålder och fick då hjälpa till med skomakeriet men trivdes inte med stillasittandet varför jag vid 15 år sommaren 1901 fick plats som bonddräng hos en morbror i Brunsvik vid Motala. Följande två somrar hade jag tjänst i Skärilunda, Malexander, den gård som far sedan arrenderade 1904—1907. Han hade alltid haft stort intresse för lanbruk. År 1907 arrenderade far Björkhult i Gammalkil av baron Lagerfelt i Lagerlunda. Far var även intresserad djuruppfödare och på hans initiativ bildades svinavelsförening och tjurförening. Nytt svinhus byggdes och ladugården utvidgades. Före 1907 var gårdens djurbesättning 15 nötkreatur och en häst men ökades nu till 20 nötkreatur och 8 hästar samt 5 å 6 modersuggor. Det fanns mycket skogs- och virkeskörning. Allt virke forslades ju med levande häckkrafter den 2 1/2 mil långa vägen till stambanan vid Mantorp från kronoparkerna i Ulrika och Nykil, varför möjligheterna till körförtjänster utnyttjades så mycket som möjligt. Far sysslade även med hästuppfödning, såväl ardenner som varmblod. Han sålde ett par unghästar som remonter.

Jordbruksredskapen var på den tiden ganska primitiva. Dock inköptes omkring 1910 hästräfsa, slåtermaskin, kraftigare plog, ideal-sladd, ringvält, rotfruktshackor m. m. Den egentliga maskinåldern hade ännu inte kommit. Far var med i kontrollföreningen för mjölkkor och verkade för bättre djurmateriel med ökad avkastning, förenings-tjur och fargalt hölls även vid gården.

Så en dag i september 1916 slutade fars levnad helt hastigt i det att en tjur strängade honom till döds. Han efterlämnade minnet av en god människa.

Om fars andliga och ideella intresse kan nämnas. När han i slutet av 1870-talet kom till Malexander, fanns där 4 st ångbrännier. Under 80-talet lades 2 ner, då Boxholms bolag köpte gårdarna, men ännu fanns 2 kvar. Dessa inverkade ju på brännvinskonsumtionen och utgjorde en särskild fara för ungdomen.

Far kom tidigt i kontakt med den andliga rörelsen, som började i trakten omkring Somvik. Han ansjöt sig jämte mor till Svenska Baptistssamfundet. Detta i början av 1880-talet, och han tog aktiv del i verksamheten så länge han levde.

Då far kom till Våktuhult, började han söndagsskola och tog emot predikanter. Detta rönne emellertid kyrkligt motstånd. Dåvarande kyrkoherden O. E. Lindeberg hotade med böter eller fängelse för att han höll söndagsskola, men efter några år ändrade han åsikt och bad far att ej hysa personlig ovilja mot honom, därför att han uppförde sig ovisligt i början. På fars initiativ bildades även en blåbandsförening 1892, som rönne ganska livlig tillslutning särskilt bland ungdomen. En energisk musikförening arbetade också inom föreningen, som var ganska livlig på den tiden. Då far kom till Björkhult bildades även där söndagsskola och blåbandsförening i Gammalkil.

Vår förhoppning är att hans insats i livet skall ha varit till välsignelse för den ungdom, som han kom i kontakt med och att de verk-samheter till vilka han fick lägga grunden skall bära rik frukt även för framtiden. Då har han inte levat förgäves."

Högstads, Kimstrad i januari 1968

Josef Bolling

Barn

Karl, född 21/3 1885 — död 18/5 1885.

Josef Filipus, född 30/4 1886 — Tabell 16.

David, född 24/9 1893 — död 14/4 1915 i Gammalkil.

Ester, född 8/6 1889 — Bilaga 26.

Hanna Maria, född 13/7 1891 — Bilaga 27.

Karl Gideon, född 31/3 1895 — Tabell 22.

Martha, född 20/3 1898 — Bilaga 28.

Lydia, född 11/5 1901 — Bilaga 29.

Ruth, född 9/1 1903 — död 1903.

Emmy, född 17/2 1905 — Bilaga 30.

Eloa, född 17/8 1907 — död 1907.

Amanda (Mandis) Selina, född 23/1 1880, togs vid omkring 3 års ålder som fosterbarn. Hon har alltid räknats som eget barn men adopterades